

## IS HET KONINKRIJK VAN JEZUS AL GEVESTIGD (3)?

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, in deze studie over de vraag of het Koninkrijk van Jezus (het zogenaamde 1000-jarige Vrederijk) reeds is begonnen, hebben we in de voorgaande delen de verschillende visies behandeld. Volgens visie 1 werd het Koninkrijk door God uitgesteld, nadat Israël Jezus had verworpen. Volgens visie 2 deed God na Jezus' kruisdood de tijd van het Koninkrijk nog niet aanbreken, omdat eerst nog het Evangelie aan de wereld moest worden gebracht. Volgens visie 3 was het Koninkrijk na Jezus' eerste Komst op aarde reeds wél, hoewel nog slechts gedeeltelijk, gekomen.

Opnieuw wijs ik u op enkele lezenswaardige boeken, namelijk: *"Israel, the Church and the Last Days"* van Dan Juster en Keith Intrater, alsmede *"Met Israël op Weg naar de Eindtijd"* van drs. Jan Van Barneveld. Uit deze boeken heb ik rijkelijk mogen putten.

In dit deel zullen we de verschillende visies evalueren. Tevens zullen we kort ingaan op Jezus' prediking over het Koninkrijk.

### Evaluatie

De conclusie, dat God het Koninkrijk uitstelde ná de verwerping van Jezus (visie 1), lijkt mij zeer twijfelachtig en onjuist. Gezien de vele oudtestamentische profetieën over een dienende Messias, Die zou moeten lijden en sterven voor de zonden en ziekten van het verloren mensdom, kan het niet juist zijn, dat Jezus meteen bij Zijn eerste Komst Zijn Koninkrijk op aarde wilde vestigen. En dat God noodzakelijkerwijs het Koninkrijk moest uitstellen tot een tweede Komst van Jezus op aarde omdat de Joden Hem helaas verwierpen en doodden. Hoe zou toch de aan het kruis hangende Verworpenen op ditzelfde moment de glorieuze Koning van een feitelijk Koninkrijk kunnen zijn?

Desondanks houdt ook de eerste Komst van Jezus op aarde als lijdende Dienstknecht zeker ook verband met het Koninkrijk!

Zoals ik in het vorige deel reeds opmerkte, kan men niet om visie 2 heen. God wilde in Zijn grote liefde, dat het Evangelie éérsst aan de heidenen zou worden verkondigd. Maar dit is naar mijn mening niet de volledige waarheid. Hiermee houdt het niet op! Want Jezus bracht namelijk iets geweldigs tot stand in de harten van mensen, toen Hij predikend rondging en mensen genas en relaties herstelde. Toen Hij de harten van de mensen, die Hem wilde aannemen en in Hem geloven, met blijdschap en vrede vulde, bracht Hij de contouren van het komende Koninkrijk tot stand. Want dat zal een Vrederijk zijn vol rust en blijdschap. Een Koninkrijk waarin het door de zonde verwoeste mensdom volledig zal zijn hersteld. Daarmee komen we uit bij visie 3. Namelijk, dat het Koninkrijk reeds gedeeltelijk was gekomen, doch nog niet volledig. Het herstel van de door de zonde verwoeste schepping was toen door Jezus begonnen, maar nog niet voltooid.

Na Zijn eerste Komst bracht Jezus op grond van Zijn bediening herstel in de harten van de bekeerden. Daarmee stichtte Hij het Koninkrijk in individuele mensenharten.

Luk. 17:20-21 – *"En gevraagd zijnde van de Farizeën, wanneer het Koninkrijk Gods komen zou, heeft Hij hun geantwoord en gezegd: Het Koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: Ziet hier, of ziet daar, want, ziet, het Koninkrijk Gods is binnen ulieden."*

Col. 1:13 verklaart dan ook, dat God ons (na onze wedergeboorte) plaatste in het Koninkrijk van de Zoon van Zijn Liefde. In de harten van wedergeboren mensen is satans macht verbroken. Nu regeert God. Waar Jezus woont, moet satan verdwijnen. Het Koninkrijk werd dus in geestelijke zin in de harten van een beperkt aantal mensen gevestigd, kwam daarmee gedeeltelijk tot stand en nog niet in volheid. Satan kon immers nog kwade invloed in de

wereld uitoefenen, met name in de harten van hen die zich niet (willen) bekeren. En helaas ook wel eens in de harten van Gods kinderen.

Het volle, feitelijke Koninkrijk van God, waarin Jezus de grote en glorieuze Koning is, waarin satan gebonden zal zijn en géén invloed meer zal hebben (Openb. 20:1-3), zal pas gevestigd worden en in alle heerlijkheid worden geopenbaard ná Jezus' Wederkomst.

Omdat éérst het reddende Evangelie door Jezus' kruisdood moet worden gepredikt aan alle volkeren en aan hen, die zich nog niet hebben bekeerd, duurt de vestiging van dit feitelijke Koninkrijk nog zo lang. Daarom duurt het nog voordat satans invloed op aarde volledig wordt teniet gedaan. God wil immers niet, dat er mensen verloren gaan (2 Petr. 3:9).

Satan heeft thans nog invloed op aarde door zijn verleidende tactieken. Maar die macht is tanend.

Satans macht zal geheel teniet zijn gedaan, als hij aan het einde van de grote Verdrukking gebonden in de afgrond zal worden gegooid (Openb. 20:1-3).

En op een eerder moment bij het begin van de grote Verdrukking zal zijn macht al een flinke opdoffer krijgen en bijná teniet worden gedaan, als hij uit de hemel zal worden gegooid (Openb. 12:9). Tót dat moment verschijnt hij immers met regelmaat om de mensen aan te klagen, in het bijzonder hen die Jezus liefhebben. Maar als hem de definitieve toegang tot de hemel wordt ontzegd, heeft hij daar geen enkele invloed meer en kan hij Gods kinderen niet meer aanklagen.

Dit is het moment dat Gods feitelijke Koninkrijk heel spoedig volledig zal aanbreken, want meteen na satans deceptie hoorde Johannes van Patmos een stem in Openb. 12:10 zeggen: *“..... Nú is de zaligheid, en de kracht, en het koninkrijk geworden onzes Gods; en de macht van Zijn Christus; want de verklager onzer broederen, die hen verklaagde voor onzen God dag en nacht is nedergeworpen.”*

Jezus' woorden in Matt. 12:28 betreffende de bevrijding van een bezeten man waren daarom ook zeker profetisch: *“Maar indien Ik door den Geest Gods de duivelen uitwerp, zo is dan het Koninkrijk Gods tot u gekomen.”*

Gedurende nog maar een korte tijd zal satan dan tijdens de grote Verdrukking zijn haat tegen God en Zijn kinderen nog kunnen botvieren op aarde (Openb. 12:12).

### Jezus predikte het Evangelie van Gods Koninkrijk

Jezus predikte Zelf het Evangelie van het Koninkrijk van God. Een synoniem voor deze term is overigens het Evangelie van het Koninkrijk der Hemelen.

Mark. 1:14-15 – *“En nadat Johannes overgeleverd was, kwam Jezus in Galiléa, predikende het Evangelie van het Koninkrijk Gods. En zeggende: De tijd is vervuld, en het Koninkrijk Gods nabij gekomen; bekeert u, en geloof het Evangelie.”*

Luk. 9:11 – *“En de scharen, dat verstaande, volgden Hem; en Hij ontving ze, en sprak tot hen van het Koninkrijk Gods; en die genezing van node hadden, maakte Hij gezond.”*

Jezus legde er ook de nadruk op, dat (juist) dit Evangelie gepredikt moet worden.

Luk. 16:16 – *“De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelfde.”*

Overigens was elke Jood in de tijd van Jezus reeds met dit Evangelie bekend. In deel 2 kwam aan de orde dat Petrus in Hand. 3:19-21 sprak over de wederoprichting (het herstel) van alle dingen. De toekomstige *“wederoprichting”* was reeds eeuwen voor de geboorte van Jezus geprofeteerd (Jes. 40:9-11) en heette in het Hebreeuws *“ha-besora”* (הבשורה) dat wil zeggen, *“het goede nieuws”*, cq. *“het evangelie”*. Het werd aan alle Joodse kinderen geleerd. Ha-besora omvatte het volledige herstel van de wereld, van de schepping, van de terugkeer van Israël tot God, inclusief de Komst van de Messias, de oordelen en de Opstanding uit de doden en als eindresultaat van het herstel de vestiging van het Koninkrijk van God en Zijn troon op aarde.

Jezus begon Zijn bediening dus tegen deze achtergrond en riep op tot bekering omdat de tijd van het Koninkrijk *nabij* was gekomen. En zoals we hiervoor hebben gezien, slaat het woord

*nabij* in eerste instantie op de oprichting van Gods Koninkrijk in het bekeerde hart.

Toch leert een belangrijke, geestelijke stroming in onze tijd, dat het Evangelie louter genade inhoudt. Men leert, dat de bediening van de verkondiging van het Evangelie van Gods Koninkrijk werd onderbroken, nadat Israël Jezus had verworpen en gekruisigd. Pas in de eindtijd zal volgens hen tijdens grote Verdrukking het Evangelie van het Koninkrijk weer worden verkondigd (Matt. 24:14-15) en wel met name door het gelovige overblijfsel uit Israël, waaronder de 144.000 Joodse dienstknechten Gods (Openb. 7:1 e.v.). Nu in onze tijd moet men vooral Jezus als Redder aannemen uit genade.

Daarom predikt men alleen het 'Evangelie van de Genade van God' en niet het 'Evangelie van het Koninkrijk van God'. Met soms onbedoelde, schadelijke neveneffecten als gevolg!

Op zich is het natuurlijk zeker waar, dat het Evangelie genade is! Elke zegen van God is enkel genade. Maar er zijn negatieve gevolgen aan deze lering verbonden. Want velen denken, dat men Jezus wel als Redder, maar niet zo zeer als Heer en Meester hoeft aan te nemen. Het gevolg is, dat men vaak de wêrkelijke, diepe bekering des harten en het daarna noodzakelijke leven in heiligmaking mist.

Men ziet helaas niet in, dat het ware Evangelie van het Koninkrijk juist de Genade Gods in zich heeft. Beiden staan niet met elkaar in contrast. Het bijbelse Evangelie van Gods Koninkrijk is juist het Evangelie van Genade van God.

Neem Jezus aan als Redder, maar óók als Heer en Meester, bekeer je en laat Hem je leven veranderen en heiligen. God biedt je een geheel nieuw leven aan, waarin de invloed van satan is teniet gedaan. Dit is het Evangelie van het Koninkrijk, dat gepaard gaat met tekenen en wonderen en verbreking van de boze machten, waartoe Hij juist door God de Vader was uitgezonden. Dit is het Evangelie zoals Jezus het bedoelde en dat juist door Hem Zelf werd gepredikt en verkondigd. En dat alles uit en door Gods genade! Jazeker! Grote genade!

Luk. 4:43 – *“Maar Hij zeide tot hen: Ik moet ook anderen steden het Evangelie van het Koninkrijk Gods verkondigen; want daartoe ben Ik uitgezonden.”*

Luk. 16:16 werd zojuist reeds aangehaald, namelijk: *“De wet en de profeten zijn tot op Johannes; van dien tijd af wordt het Koninkrijk Gods verkondigd, en een iegelijk doet geweld op hetzelfde.”* Jezus benadrukte, dat na Johannes de Doper het Evangelie van Gods Koninkrijk moet worden gepredikt. Nu wordt ook Zijn opmerking in Matt. 11:12 duidelijk: *“En van de dagen van Johannes den Doper tot nu toe, wordt het Koninkrijk der hemelen geweld aangedaan, en de geweldigers nemen hetzelfde met geweld.”* Jezus bedoelt dat men alles op alles moet zetten om het Koninkrijk in bezit te nemen. Om er voor te zorgen, dat het in het eigen hart gestalte krijgt. En om er voor te zorgen, dat men straks het feitelijke Koninkrijk mag ingaan. En daarvoor moet men zich bekeren en wedergeboren worden (Joh. 3:3-5).

Overigens predikte ook Paulus het Evangelie van het Koninkrijk (Hand. 19:8; 20:25; 28:31). Paulus sprak net als de profeten over de hoop van Israël (Hand. 28:20). Maar het blijkt ook duidelijk, dat de evangelieprediking door Paulus over de genade Gods en zijn prediking over het Koninkrijk Gods in één adem worden genoemd. Beiden zijn, zoals ik reeds opmerkte, dus eigenlijk identiek. Hand. 20:24-25 – *“Maar ik acht op geen ding, noch houde mijn leven dierbaar voor mijzelfen, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, en den dienst, welken ik, van den Heere Jezus ontvangen heb, om te betuigen het Evangelie der genade Gods. En nu ziet, ik weet, dat gij allen, waar ik doorgedaan ben, predikende het Koninkrijk Gods, mijn aangezicht niet meer zien zult.”*

Ook Filippus predikte het Evangelie van het Koninkrijk (Hand. 8:12). En ook Petrus moet het Evangelie van het Koninkrijk hebben verkondigd, want hij zei dat men na de bekering heilig moet wandelen (1 Petr. 1:15-19).

Als Jezus het Evangelie van het Koninkrijk Gods predikte, is het evident dat er in Jezus ' Woorden en in de Bijbel duidelijke karakteristieken van het Koninkrijk kunnen worden gevonden. Enkele van deze karakteristieken betreffen:

### *Wie in het Koninkrijk mogen binnen gaan!*

Het koninkrijk Gods is voor de armen van geest (Luk. 6:20, Matt. 5:3). Slechts de mens die zijn trots, zelfgerechtigheid, eigen gezindheid en eigen kracht heeft afgelegd en zich vervolgens bewust is geworden van zijn geestelijke leegheid en geestelijke nood, zal schreeuwen om de redding van Jezus en Hem aannemen als zijn persoonlijke Verlosser. Slechts de hulpeloze mens die volkomen op God vertrouwt, is waardig om het Koninkrijk in te gaan. Het Koninkrijk Gods is daarom ook voor die heerlijk ongecompliceerde, oprechte, ongeunstelde kindertjes, die in alles volkomen op de Vader vertrouwen. Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt gelijk een kindeke, zal het Koninkrijk niet ingaan (Luk. 18:16-17, Matt. 18:3; Mark. 10:15).

Ook wie de wil van de Vader doet, zal ingaan in het Koninkrijk (Matt. 7:21).

Het Koninkrijk is voor hen, die vervolgd worden om der gerechtigheid wil (Matt. 5:10).

Je mag niet ingaan in het Koninkrijk, tenzij je gerechtigheid overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeën (Matt. 5:20).

Wie niet wedergeboren is, kan het Koninkrijk Gods niet zien (Joh. 3:3).

Wie niet wedergeboren is uit water en Geest, kan het Koninkrijk niet ingaan (Joh. 3:5).

Rijken, dat wil zeggen, zij die gebonden zijn aan materiële dingen, zullen moeilijk in het Koninkrijk kunnen ingaan (Luk. 18:24-25; Mark. 10:22-25).

Wie achterom kijkt en terug verlangt naar het oude leven, is ongeschikt voor het Koninkrijk Gods (Luk. 9:62).

Jezus maakte Zijn discipelen tot koningen en priesters. De juiste vertaling is, dat Hij ons tot een Koninkrijk maakte (Openb. 3:6a).

Het Koninkrijk wordt gegeven aan *'de heiligen der hoge plaatsen'*, hetgeen in de juiste vertaling wil zeggen *'de heiligen van de Allerhoogste God'* (Dan. 7:18,27). Heiligmaking is dus uitermate belangrijk (Hebr. 12:14; 1 Petr. 1:15-16).

Zoek eerst het Koninkrijk Gods en alles zal je worden toegeworpen (Luk. 12:31; Matt. 6:33).

Wie alles verlaat ter wille van het Koninkrijk Gods, die zal veelvuldig weder ontvangen in het eeuwige leven (Luk. 18:29-30).

### *De noodzaak van verkondiging van het Koninkrijk*

Wij moeten het Koninkrijk Gods verkondigen (Luk. 9:2,60).

Het Koninkrijk Gods moet worden verkondigd vanaf Johannes de Doper (Luk. 16:16).

Wij moeten de zieken genezen en verkondigen dat het Koninkrijk Gods nabij is gekomen (Luk. 10:9-11).

Alleen Zijn discipelen mogen de verborgenheden van het Koninkrijk verstaan. Anderen begrijpen het niet (Mark. 4:11, Luk. 8:10).

Als we al de eindtijdgebeurtenissen zien gebeuren, dan weten we dat het Koninkrijk Gods nabij is (Luk. 21:30-31).

### *De Koning van dit Koninkrijk*

Jezus Christus zal de troon van David ontvangen (Hand. 2:30). Ook in Dan. 7:13-14 lezen wij dat het Koninkrijk aan de Zoon des mensen, dus aan Jezus, zal worden gegeven.

Omdat Jezus de sleutel Davids in Zijn bezit heeft, bepaalt Hij dus wie wordt toegelaten tot het Koninkrijk (Openb. 3:7). Lees ook Jes. 22:22.

### *Het Koninkrijk is een geestelijk Koninkrijk, maar óók een aards, feitelijk Koninkrijk*

Davids troon is een eeuwige troon (1 Kron. 17:11-14), maar ook een aardse troon. Dus zal Gods Koninkrijk waarin Jezus Koning is, ook een Koninkrijk op aarde zijn (Luk. 1:32-33).

Zo zal Jezus, Die na Zijn Opstanding uit de dood een verheerlijkt Lichaam ontving, eten en drinken in het Koninkrijk (Luk. 22:16-18; Mark. 14:25). Na Zijn Opstanding had Jezus reeds met de discipelen brood en vis gegeten (Luk. 24:42-43; Joh. 21:9). Jezus was (is) na Zijn

Opstanding dus niet uitsluitend geest. Ook Zijn volgelingen zullen met Hem eten en drinken in het Koninkrijk (Luk. 22:29-30). Dus moet het komende Koninkrijk ook een Koninkrijk op aarde betreffen.

Jezus zei desondanks eens, dat Zijn Koninkrijk niet van deze (aardse) wereld is (Joh. 18:36). Ook zei Jezus dat het Koninkrijk binnen in ons is. Met andere woorden, het Koninkrijk Gods vangt dus in ons leven aan na onze bekering en wedergeboorte, als wij bereid zijn ons te laten heiligen en Hem te dienen (Luk. 17:21b).

Anderszins zei Jezus echter in het Onze Vader-gebed: "*Uw Koninkrijk kome*" (Matth. 6:10). Dus er is ook tevens sprake van een toekomstig Koninkrijk.

Geliefde broeders en zusters, wat benadrukte Jezus toch sterk de hartegesteldheid van hen die Zijn Koninkrijk zullen mogen binnengaan. Zij zullen arm van geest zijn en vrijgemaakt van hun oude leven. Zij zullen gerechtvaardigd en heilig zijn. Zij zullen de wil van God de Vader doen. Zij zullen als een klein, onschuldig kind zijn.

Nu denkt u wellicht, dat u dit nooit zult kunnen bereiken en dat u daar nooit aan zult kunnen voldoen. Maar weet u, wat het grote wonder is? Zodra wij Jezus met geheel ons hart en onze ziel als Verlosser hebben aangenomen en Hem voortaan willen volgen en dienen, dan doet God ons wedergeboren worden. Dan worden wij in één enkele moment ineens waardig om wél Gods Koninkrijk binnen te gaan. Dan worden wij in één moment volkomen gerechtvaardigd en bekleed met Jezus' gerechtigheid. Dan doet God in één moment Zijn Koninkrijk in ons hart geboren worden. Waarna God rustig de tijd neemt om aan ons karakter te gaan werken. Als dat geen genade is! Niemand van ons zou ooit in zijn of haar oude natuur waardig zijn om het Koninkrijk te betreden. Maar Jezus maakte het mogelijk aan het kruis, toen Hij voor al onze zonden en misdaden in het oude leven stierf. Hallelujah!

Vertrouwt u daarom op Jezus. Hij zal alles ten goede uitwerken in uw leven. Er wacht u straks eeuwige heerlijkheid in Gods Koninkrijk van vrede en blijdschap. En dat Koninkrijk begint nu reeds. In uw hart!

Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.