

KLEDING VAN DE HOGEPRIESTER (8) – Onderkleding – De HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, het laatste Deel van de studie over de kleding van de Israëlitische hogepriester betreft de onderkleding. God bepaalde dat zowel hij, de hogepriester, als ook de andere gewone priesters linnen onderbroeken moesten dragen, zodat hun onderlichaam bedekt zou zijn. Zij mochten dus hun (hoge-)priesterlijke kledij niet direkt op het naakte lichaam, het geestelijke beeld van *“het vlees”*, dragen – het vlees dat sedert Adam en Eva’s rebellie tegen God in principe zondig is (Gen. 3:7-11; Rom. 3:9-12)!

We zien in dit goddelijke voorschrift, dat het vlees van ieder die God wil dienen, moet worden gekruisigd. Zelfs van Jezus, Gods Zoon en onze Hogepriester, Die als Mens in het vlees werd geboren, moest het vlees worden gekruisigd. De bijbel is hier heel duidelijk over.

Jezus’ vlees werd voor het verloren mensdom **letterlijk** gekruisigd. Dat was het doel waarom God Hem naar de aarde zond. Maar Jezus moest daartoe absoluut zondeloos en schuldloos sterven, opdat Zijn Offer voor God acceptabel zou zijn. En daarom moest Zijn menselijke natuur eveneens **in geestelijke zin** worden gekruisigd. Enkele bijbelteksten:

Luk. 22:41-44 – *“En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp; en knielde neder en bad, Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede. En van Hem werd gezien een engel uit den hemel, die Hem versterkte. En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloeds, die op de aarde afliepen.”*

Hebr. 5:7-9 – *“Die in de dagen Zijns vleses, gebeden en smekingen tot Dengene, Die Hem uit den dood kon verlossen, met sterke roeping en tranen geofferd hebbende, en verhoord zijnde uit de vreze. Hoewel Hij de Zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft, uit hetgeen Hij heeft geleden. En geheiligd zijnde, is Hij allen, die Hem gehoorzaam zijn, een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden;”*

Hebr. 12:2 – *“Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.”*

1 Petr. 2:21-23 – *“Want hiertoe zijt gij geroepen, dewijl ook Christus voor ons geleden heeft, ons een voorbeeld nalatende, opdat gij Zijn voetstappen zoudt navolgen; Die geen zonde gedaan heeft, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden; Die, als Hij gescholden werd, niet wedschold, en als Hij leed, niet dreigde; maar gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglijk oordeelt;”*

Het spreekt daarom voor zich dat, wanneer wij eveneens verlangen om God als priester te dienen, ook ons vlees, onze oude natuur, gekruisigd moet zijn. Dit is het alleréérste wat moet gebeuren! En dit geweldige, onbegrijpelijke wonder vindt plaats als wij Jezus met hart en ziel als onze Verlosser, Heer en Meester hebben aangenomen en Hem voortaan willen volgen. We hebben het zondige leven vaarwel gezegd voor Jezus en leven nu heel dicht bij Hem. Daarom had dit laatste Deel ook evengoed het éérste Deel van deze studieserie kunnen zijn.

In Ex. 28:42-43 (lees ook Ex. 39:28b) staat het volgende over Gods voorschrift met betrekking tot de onderkleding geschreven: *“Maak hun ook linnen onderbroeken, om het vlees der schaamte te bedekken; zij zullen zijn van de lenden tot de dijen. Aäron nu en zijn zonen zullen die aanhebben, als zij in de tent der samenkomst gaan, of als zij tot het altaar treden zullen, om in het heilige te dienen; opdat zij geen ongerechtigheid dragen en sterven. Dit zal een eeuwige inzetting zijn, voor hem, en zijn zaad na hem.”*

Aäron en zijn zonen moesten door God voorgeschreven onderbroeken dragen, zodra zij bezig waren met de dienst des Heren, als zij vertoefden in de tent der samenkomst, of als zij tot het altaar traden, om in het heilige te dienen. God verlangde, dat het vlees der schaamte, dat wil zeggen de geslachtsdelen als uiterlijke kenmerken van het vlees, zouden worden bedekt door onderbroeken. De Hebreeuwse grondtekst versterkt dit nog ten overvloede.

Zo is het voor “schaamte” gebruikte Hebreeuwse woord “ervah” (hwre), wat letterlijk “de uitwendige geslachtsdelen, naaktheid” en figuurlijk “schande, schandvlek, onreinheid, schaamte” betekent. Zo dadelijk kom ik nog op dit woord terug.

Voorts is het voor “onderbroek” gebruikte Hebreeuwse woord “miech-nas” (onkm), dat “broek, onderbroek” betekent. Het woord is afkomstig van de stam “kaamas” (omk), dat “verbergen” betekent en ook “wegstoppen, bewaren”.

Het aanhebben van deze onderbroeken had volgens het schriftgedeelte als gevolg, dat de hogepriester Aäron en zijn zonen, de priesters, **geen ongerechtigheid droegen op grond waarvan zij zouden moeten sterven**. En God zei, dat dit (deze vrijwaring van de dood!) een eeuwige inzetting zou zijn. Het zou óók gelden voor zijn zaad na hem.

De schaamte moest derhalve worden bedekt en verborgen! Óók bij het zaad van Jezus, de hemelse Hogepriester, dus bij ons als wedergeboren kinderen Gods, die uit genade door Jezus' kostbare Bloed zijn vrijgekocht en tot koningen én ook tot priesters zijn gemaakt. Openb. 5:9-10 – “En zij zongen een nieuw lied, zeggende: Gij zijt waardig dat boek te nemen, en zijn zegelen te openen; want Gij zijt geslacht, en hebt ons Gode gekocht met Uw bloed, uit alle geslacht, en taal, en volk, en natie; En Gij hebt ons onzen God gemaakt tot koningen en priesteren; en wij zullen als koningen heersen op de aarde.”

We dienen goed te verstaan, dat de oudtestamentische tabernakelbepalingen niet slechts de Levitische priesters golden, maar óók een geestelijk schaduwbeeld bieden voor ons, die uit genade deel mogen uitmaken van het Nieuwe Verbond (Testament). Als ons vlees, onze oude natuur, bedekt is, zullen wij net als de Levitische priesters mogen leven. Maar als wij het niet “onder controle houden”, dan zal het onze geestelijke dood tot gevolg hebben (Rom. 8:6,13). Er is in het vlees immers geen goed (Rom. 7:18). Integendeel! Rom. 7:5 verklaart, dat de bewegingen van de zonde zich juist in het vlees manifesteren. Daarom, als wij in het vlees leven, behagen wij God niet en zijn Zijn vijanden (Rom. 8:7-8).

En daarom kom ik in dit verband nu terug op de diepere betekenis van het Hebreeuwse woord voor “schaamte”. “Ervah” (hwre) is afgeleid van de primitieve stam “aarah” (hre) wat “naakt, ontbloot zijn” betekent, maar ook “leegmaken, uitgieten, vernietigen” en “berooïd, behoeftig, gebrekkig, armoedig achterlaten”.

Onze schaamte, dus onze geestelijke naaktheid (schande, schandvlek, onreinheid) moet worden uitgegoten en berooid worden achtergelaten en uiteindelijk worden vernietigd. Het was door de zonde van Adam en Eva dat hun naaktheid werd geopenbaard en de heerlijke gemeenschap met God de Vader werd verbroken (Gen. 3:6-11,23). Maar het was door het heerlijke Kruisoffer van Jezus, Gods Zoon, dat die verbroken gemeenschap kan worden hersteld (Rom. 5:12-21). Prijst onze wondervolle God in de hemel voor de blijde boodschap van het heerlijke Evangelie!

Wie of wat schetst dan ook mijn grote verbazing toen ik de achterliggende betekenis van het Hebreeuwse woord voor “vlees” onderzocht? In Ex. 28:42-43 wordt immers over bedekking van het “vlees der schaamte” gesproken?

Het Hebreeuwse woord voor “vlees” is “baasaar” (rsb), een zelfstandig naamwoord dat gewoon “vlees” betekent en ook “uitwendig geslachtsdeel” of figuurlijk “het zwakke van de mens tegenover God”. Maar “baasaar” (rsb) is afgeleid van het werkwoord “baasaar” (rsb) en dit woord betekent letterlijk “fris zijn”, maar figuurlijk “het goede nieuws brengen, prediken, verkondigen, aantonen”.

De verborgen betekenis achter Gods voorschrift om het vlees der schaamte te bedekken is dus, dat er een blij Evangelie is, een heerlijke Boodschap, dat Jezus voor de zonden van het mensdom is gestorven, waardoor de zondige naaktheid en onreinheid van ieder die Hem aanneemt, wordt vernietigd en de verbroken gemeenschap met God de Vader wordt hersteld. Hallelujah!

Ons vlees moet dus vernietigd worden. In bijbelse termen: gekruisigd worden! Dit vindt zoals reeds opgemerkt plaats door het Kruisoffer van Jezus Christus te aanvaarden en Hem als

Verlosser aan te nemen en voortaan te volgen, waardoor wij een kind van God de Vader mogen worden (Joh. 1:12). Dan sterven wij met Christus, omdat wij beseffen dat wijzelf eigenlijk de doodstraf aan het kruis hadden moeten ondergaan. Dan sterven wij in geestelijke zin aan de zonde, die wij voorheen zo graag begingen. En indien wij **in** Jezus Christus blijven en Hem gehoorzamen, dan wordt, ja is, onze oude mens, ons vlees, onze oude natuur, gekruisigd. Wij houden op om te wandelen in de begeerlijkheden van ons vlees. Rom. 13:14 – *“Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het vlees niet tot begeerlijkheden.”* Om in de termen van Ex. 28:42-43 te blijven: ons vlees der schaamte is nu bedekt! Als dit het geval is, wordt aan ons geestelijke (priesterlijke), door Jezus' Bloed gereinigde, witte kledij geschonken (Openb. 7:14). Dit beeld zien we terug in Gods voorschrift, dat de “gewone” oudtestamentische priesters gekleed moesten zijn in witlinnen rokken, gordels en mutsen (Ex. 28:40).

Over de kruisiging van ons vlees lezen we in Rom. 6:1-12 – *“Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij in de zonde blijven, opdat de genade te meerder worde? Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven? Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding; Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen. Want die gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde. Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven; Wetende, dat Christus, opgewekt zijnde uit de doden, niet meer sterft; de dood heerst niet meer over Hem. Want dat Hij gestorven is, dat is Hij der zonde eenmaal gestorven; en dat Hij leeft, dat leeft Hij Gode. Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onzen Heere. Dat dan de zonde niet heerse in uw sterfelijk lichaam, om haar te gehoorzamen in de begeerlijkheden deszelfen lichaams.”*

Betekent dit alles, dat wij geen gevaar meer lopen, nu we Jezus hebben aangenomen, met Hem zijn gestorven en ons vlees is gekruisigd? Beslist niet! De bijbel waarschuwt dat het vlees de vijand van de Geest is. Gal. 5:17 – *“Want het vlees begeert tegen den Geest, en de Geest tegen het vlees; en deze staan tegen elkander, alzo dat gij niet doet, hetgeen gij wildet.”*

Zodra onze gemeenschap met Jezus verachtert of verwatert of verslapt, dan steekt het vlees, onze oude natuur, weer z'n kop op. Dan gehoorzamen wij weer de neigingen van ons vlees, terwijl wij dat eigenlijk helemaal niet willen. Héél erg belangrijk is het daarom om **in** Jezus te blijven en dicht bij Hem te blijven. Rom. 8:1 – *“Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.”* Gal. 5:16 roept ons op: *“.....: Wandelt door den Geest en volbrengt de begeerlijkheden des vleses niet.”* En laten wij onszelf reinigen door Jezus' Bloed van elke besmetting des vleses. 2 Cor. 7:1 – *“Dewijl wij dan deze beloften hebben, geliefden, laat ons onszelf reinigen van alle besmetting des vleses en des geestes, voleindigende de heiligmaking in de vreze Gods.”* Tenslotte verklaart 1 Joh. 2:15-17 – *“Heb de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is; zo iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid des vleses, en de begeerlijkheid der ogen, en de grootsheid des levens, is niet uit den Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij, en haar begeerlijkheid; maar die den wil van God doet, blijft in der eeuwigheid.”*

Geliefde broeders en zusters, hiermee eindigt de studie over de hogepriesterlijke kledij. Laten wij niet vergeten, dat het vlees van zowel de hogepriester als de gewone priesters moest worden bedekt. Jezus, onze Hogepriester, ervoer de bedekking van Zijn vlees. En elk kind van God (priester voor Zijn Aangezicht) dient óók elke dag deze bedekking van zijn

zondige naaktheid te ervaren en gekleed te gaan in de witte kledij van Jezus' gerechtigheid.
Moge onze Heiland en Heer u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.