

DE KLEDING VAN DE HOGEPRIESTER (5) – De riem HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, in Deel 5 van de studie over de hogepriesterlijke kledij zullen we de riem bespreken. Ja, fantastisch toch, dat God zelfs exacte voorschriften over de door de hogepriester te dragen riem gaf! Onze hemelse Vader is zo precies! Opdat de oudtestamentische hogepriester in alles een duidelijk schaduwbeeld van onze nieuwtestamentische Hogepriester, onze Here Jezus Christus, zou zijn. God drukte dan ook Mozes op het hart om aangaande de Tabernakel alles precies zó te maken, als Hij hem op de berg had getoond. Ex. 25:8-9 – *“En zij zullen Mij een heiligdom maken, dat Ik in het midden van hen wone. Naar al wat Ik u tot een voorbeeld dezes tabernakels, en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, even also zult gijlieden dat maken.”*

Er valt op het eerste gezicht niet zo heel veel over de riem te zeggen, maar wát we zullen bespreken is toch erg belangrijk, want het is de Waarheid! Het Woord van God leert ons dan ook, dat een riem of een gordel een geestelijke heenwijzing naar de Waarheid is.

Efez. 6:14a – *“Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid,*”

De bijbel zegt dat Gods Woord de Waarheid is (Joh. 17:17). Omdat Jezus het vleesge-worden Woord Gods is (Joh. 1:1,14), is Hij ook de Waarheid (Joh. 14:6).

Het zal u duidelijk zijn, broeders en zusters, wat de algemene functie van de riem van de hogepriester was, namelijk om de kleding op zijn lichaam samen te binden. Wat was die kleding ook al weer? Het buitenste kleed was de efod, verwijzend naar Jezus' kruiswandel (Deel 2). Daaronder droeg de hogepriester z'n blauwe mantel, verwijzend naar Jezus' Opstanding uit de dood en het graf (Deel 3). Dáár weer onder droeg hij direkt op zijn lichaam een onderkleed, de witte rok vol oogjes, verwijzend naar Jezus' Hemelvaart (Deel 4).

Zijn riem, de gordel van de Waarheid, bond dus de drie kledingstukken van de hogepriester samen. Ja, de Waarheid van Gods Woord bindt Jezus' kruisdood, Zijn Opstanding en Zijn Hemelvaart samen. Deze drie heerlijke feiten zijn als het ware een samenvatting, een uittreksel, van Gods gehele Woord. De gehele bijbel draait enkel en alleen om Jezus, Gods Zoon, Die voor het mensdom stierf aan het kruis, glorieus opstond uit de dood en ten hemel voer om daar verheerlijkt te worden en Zijn rechtmatige plaats aan de rechterhand van God in te nemen. Als wij deze waarheid met ons hart verstaan, dan zal dit ons vrijmaken.

Joh. 8:32 – *“En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.”*

Het zijn ook juist deze drie feiten die bewijzen, dat Jezus wérkelijk Gods Zoon was. Want indien Hij enkel aan het kruis voor ons was gestorven, zou er heel veel twijfel zijn blijven bestaan of Hij ook wérkelijk Gods Zoon, ja God, was. Maar Zijn Opstanding en Zijn Hemelvaart bewijzen onmiskenbaar, dat Jezus wérkelijk de Zoon van de levende God is.

We zullen nu bezien, wat er geschreven staat over de riem van de hogepriester.

Ex. 28:8 – *“En de kunstelijke riem zijns efods, die op hem is, zal zijn gelijk zijn werk, van hetzelfde, van goud, hemelsblauw en purper, en scharlaken, en fijn getweerd linnen.”*

De riem van de hogepriester was een *“kunstelijke riem”*, met andere woorden, het was een mooie, prachtige, door een kunstenaar vervaardigde riem. En deze riem had exact dezelfde kleuren als de efod. Leest u de voorgaande verzen van Ex. 28. Het spreekt daarom ook voor zich, dat deze riem *“de riem van de efod”* werd genoemd.

De efod én de riem hadden de kleuren:

- Goud in verband met Jezus' overvloedige Geestesvolheid als Gods Gezalfde.
- Hemelsblauw in verband met Jezus' Opstandingskracht als Gods Dienstknecht.
- Purper in verband met Jezus' waardigheid en majesteit als Koning.
- Scharlaken in verband met Jezus' lijden en sterven als Zoon des mensen.
- Fijn, wit linnen in verband met Jezus' smetteloze gerechtigheid als Zoon van God.

De geestelijke taal van de efod spreekt: **“Dit zijn de wondervolle kenmerken van Jezus’ (kruis)wandel op aarde.”**

De geestelijke taal van de riem zegt ons: **“En deze kenmerken maakten het mogelijk, dat Jezus uit de dood opstond en ten hemel voer!”**

Hallelujah, dank God voor zo’n geweldige Heiland!

Nadat de Zoon van God als Mens in het vlees geboren werd, waren het precies de efod-kenmerken die het mogelijk maakten, dat Jezus Zijn kruiswandel volkómen naar Gods wil kon volbrengen en dáárom ook heerlijk konden resulteren in een triomferende Opstanding uit de dood en een glorieuze Hemelvaart. De riem van de hogepriester bindt hiermee dus zowel de dood (het kruis), de opstanding als de hemelvaart (verheerlijking) samen.

Broeders en zusters, het is wondervol dat ook Gods kinderen het feit van dood, opstanding en hemelvaart mogen ervaren. Namelijk:

- bij hun bekering als zij de dood in Christus ervaren. Rom. 6:2,6,8 – *“Dat zij verre. Wij, die der zonde gestorven zijn, hoe zullen wij nog in dezelve leven?..... Dit wetende, dat onze oude mens met Hem gekruisigd is, opdat het lichaam der zonde te niet gedaan worde, opdat wij niet meer de zonde dienen..... Indien wij nu met Christus gestorven zijn, zo geloven wij, dat wij ook met Hem zullen leven;”*
- bij hun waterdoop en de doop met de Heilige Geest ervaren zij de opstanding ten leven.
Rom. 8:3-5 – *“Of weet gij niet, dat zovelen als wij in Christus Jezus gedoopt zijn, wij in Zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met Hem begraven, door den doop in den dood, opdat, gelijkerwijs Christus uit de doden opgewekt is tot de heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij in nieuwigheid des levens wandelen zouden. Want indien wij met Hem een plant geworden zijn in de gelijkmaking Zijns doods, zo zullen wij het ook zijn in de gelijkmaking Zijner opstanding;”*
Joh. 7:37-39 – *“En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)”*
Hand. 2:4,11,17 – *“En zij werden allen vervuld met den Heiligen Geest, en begonnen te spreken met andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken....., wij horen hen in onze talen de grote werken Gods spreken..... En het zal zijn in de laatste dagen, (zegt God) Ik zal uitstorten van Mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen.”*
- na hun lichamelijk sterven of bij Jezus’ Wederkomst (gevolgd door de Opname van de Gemeente) zullen zij de verheerlijking mogen ervaren.
1 Cor. 15:51-52 – *“Ziet, ik zeg u een verborgenheid: wij zullen wel niet allen ontslapen, maar wij zullen allen veranderd worden; In een punt des tijds, in een oogenblik, met de laatste bazuin; want de bazuin zal slaan, en de doden zullen onverderfelijk opgewekt worden, en wij zullen veranderd worden.”*
1 Thess. 4:14-17 – *“Want indien wij geloven, dat Jezus gestorven is en opgestaan, alzo zal ook God degenen, die ontslapen zijn in Jezus, wederbrengen met Hem. Want dat zeggen wij u door het Woord des Heeren, dat wij, die levend overblijven zullen tot de toekomst des Heeren, niet zullen voorkomen degenen, die ontslapen zijn. Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen*

opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.”

Ja, zelfs tijdens het aardse leven mag ieder kind van God reeds de heerlijkheid van het hemelse Allerheiligdom ervaren door altijd vlak voor Gods Aangezicht te wonen, te wandelen en te leven. De Hebrëënbrieff spreekt hier veelvuldig over (Hebr. 6:19-20; 10:19-22).

Is Gods raadsplan niet onbegrijpelijk bijzonder, broeders en zusters? Wie had toch ooit kunnen bedenken, dat God een weg van verlossing voor het in zonde gevallen en voor eeuwig verloren mensdom zou bedenken? En dat die weg zou gaan middels Zijn eigen en enige Zoon? God gaf Zijn Zoon over in de dood voor onze zonden. Maar omdat Jezus volkomen en volstrekt zonder zonden heeft geleefd, wekte Zijn rechtvaardige Vader in de hemel Hem op uit het graf en Hij bracht Hem terug naar de hemel om daar verheerlijkt te worden als grote God en Overwinnaar én om Zijn Verlossingswerk voor de mens daar te continueren. Wat is God toch goed en groot. Wat een wonderbaar raadsplan. En in dat raadsplan heeft God besloten dat Zijn kinderen dezelfde weg zullen volgen, de weg van dood, opstanding en hemelvaart.

Rom. 11:33-34 – *“O diepte des rijkdoms, beide der wijsheid en der kennis Gods, hoe ondoorzoekelijk zijn Zijn oordelen, en onnaspeurlijk Zijn wegen! Want wie heeft den zin des Heeren gekend? Of wie is Zijn raadsman geweest?”*

Met zulk een onbegrijpelijk schitterend verlossingsplan voor ogen, broeders en zusters, is het nu wél te begrijpen, dat de letterlijke betekenis van het Hebrëeuwse woord voor “riem” (*“chesjev”* – חשב) juist dit aspect tot uitdrukking brengt. Want *“chesjev”* (חשב) betekent letterlijk *“riem, gordel”*, maar figuurlijk *“vernuftig werk”*. Dit woord is afgeleid van de werkwoordstam *“chaasjav”* (חשב), dat onder andere *“denken, uitdenken, bedenken, ontwerpen, van plan zijn, berekenen, verzinnen, oordelen, achten, rekenen”* betekent.

De riem van de efod beeldt specifiek Gods Verlossingsplan uit. Gods ontwerp! Niet het plan van een mens! De riem verbindt de efod (Jezus' kruisdood) met de blauwe mantel (Zijn Opstanding) en de witte rok vol oogjes (Zijn Hemelvaart). Zoals in het begin van deze studie reeds werd opgemerkt, spreekt een riem, een gordel, in algemeen geestelijke zin van de Waarheid van Gods Woord.

Het is God, onze geliefde Vader, Die alles heeft uitgedacht! Hij is de Uitvinder. Zijn werk is dat wij in Jezus geloven (Joh. 6:29,40). Prijst Zijn heilige, wonderbare Naam. Hallelujah!

Het is de Heilige Geest, Die ons in Gods Waarheid zal leiden. Joh. 16:13a – *“Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der Waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden;...”* En de Heilige Geest zal ons daarbij op onze lieve Jezus wijzen (Joh. 16:14-15).

Want het is Jezus, door Wie deze Waarheid tot is stand gebracht! Joh. 1:17 – *“Want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden.”*

Dat wil zeggen, Jezus heeft de Waarheid tot vervulling gebracht middels Zijn kruisdood, Zijn Opstanding en Zijn hemelvaart. Door deze Weg te bewandelen heeft Hij volkomen vrijmaking en eeuwig leven voor de mens mogelijk gemaakt. Prijst en dankt Jezus, dat Hij gewillig was en gehoorzaam, toen God de Vader aan Hem Zijn raadsplan voor de verlossing van het mensdom en Zijn wil ontvouwde. Hebr. 10:7 – *“Toen sprak Ik: Zie, Ik kom (in het begin des boeks is van Mij geschreven), om Uw wil te doen, o God!*

Geliefde broeders en zusters, dit heerlijke antwoord van Jezus aan Zijn Vader leert ons tenminste één belangrijk punt. Indien ook wij met succes de weg van dood, opstanding en hemelvaart willen afleggen, dan zullen ook wij bereid moeten zijn om onze eigen wil neer te leggen en ons over te geven aan Gods wil.

Moge onze Heer en Heiland u deze week rijkelijk zegenen. Amen.

(wort vervolgd)