

KEER NIET TERUG NAAR DE WET ALS JE DE GENADE HEBT ERVAREN HJM Sales, 15-06-2018

Geliefde broeders en zusters, de brief aan de Galaten mogen we zien als een uitbeelding of typering van de Deur naar het Heiligdom van de Israëlitische Tabernakel. Dit is niet moeilijk te begrijpen. Immers, wie (in geestelijk opzicht) door de Deur ingaat, bevindt zich in de heilige zekerheid en bescherming van God in Zijn woning! Wie niet binnengaat of weer naar buiten gaat, geniet niet die zekerheid en bescherming!

Als we de Galatenbrief lezen, ontdekken we dat de christenen in Galatië de zegeningen van de Genade op grond van het geloof in het volbrachte Kruisoffer van de Here Jezus Christus niet meer ervoeren. Eens gered, ondervonden zij nu weer problemen. Ze ervoeren als het ware weer de symptomen van de vloek. De reden was, zo schreef Paulus, dat ze weer terug waren gekeerd naar de Joodse Wet. Zij wilden opnieuw de Wet dienen en door het houden ervan gerechtvaardigd worden. Gal. 5:4 – *“Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.”* NB, onder de leden van de eerste door de apostelen gestichte gemeenten in het huidige Syrië, Turkije en Griekenland waren veel Joodse burgers! Paulus concludeerde aldus over de Galaten:

Gal. 4:9 – *“En nu, als gij God kent, ja, veelmeer van God gekend zijt, hoe keert gij u wederom tot de zwakke en arme beginselen, welke gij wederom van voren aan wilt dienen?”*

Gal. 3:1-5 – *“O gij uitzinnige Galaten, wie heeft u betoverd, dat gij der waarheid niet zoudt gehoorzaam zijn; denwelken Jezus Christus voor de ogen te voren geschilderd is geweest, onder u gekruist zijnde? Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest begonnen zijt, voleindigt gij nu met het vlees? Hebt gij zoveel tevergeefs geleden? Indien maar ook tevergeefs! Die u dan den Geest verleent, en krachten onder u werkt, doet Hij dat uit de werken der wet, of uit de prediking des geloofs?”*

Gal. 5:1 – *“Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen.”*

De Wet is heilig, goed, rechtvaardig (Rom. 7:12), maar de Wet werd niet door God gegeven om ons rechtvaardig te maken, doch om de zonde in ons te openbaren (Rom. 3:20b; 7:7). Als wij de Wet niet houden, in welk gebod dan ook, dan móét de Wet ons vervloeken. Want anders is de Wet niet de Wet meer. Gal. 3:10 – *“Want zovelen als er uit de werken der wet zijn, die zijn onder den vloek; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet, om dat te doen.”*

Dus zodra wij ons onder de Wet stellen, dan is het met ons afgelopen, omdat wij nu eenmaal de Wet niet in ál zijn honderden geboden kunnen volbrengen. Wij zullen ten enen male hopeloos falen met de vloek tot gevolg. Lees de verzuchtingen van Paulus in Rom. 7:7-26. Zelfs op dit moment zondigen wij al lezende waarschijnlijk onbewust tegen de kledingvoorschriften van de Wet en overtreden daarmee de Wet. Want onze onderkleding móét van linnen zijn! Ook als wij varkensvlees eten, zondigen wij tegen de Wet. Idem als wij de sabbat niet onderhouden. Idem als wij niet zijn besneden. Etc. En dan hebben we het nog niet eens over het naleven van de tien geboden.

Prijst echter Jezus' Naam. Hij heeft ons verlost van de vloek, doordat Hij tot een vloek werd door Zich aan het kruishout over te geven. Gal. 3:13 – *“Christus heeft ons verlost van den vloek der wet, een vloek geworden zijnde voor ons; want er is geschreven: Vervloekt is een iegelijk, die aan het hout hangt.”*

Paulus zei tegen de Galaten, dat als zij meenden besneden te moeten worden, zij dan niet de zegeningen van Christus zouden kunnen genieten en schuldig zouden zijn om de gehele Wet te onderhouden. Gal. 5:2-3 – *“Ziet, ik Paulus zeg u, zo gij u laat besnijden, dat Christus u niet nut zal zijn. En ik betuig wederom een iegelijk mens, die zich laat besnijden, dat hij een schuldenaar is de gehele wet te doen.”*

En, zo zei Paulus, wie door de Wet gerechtvaardigd wil worden, die valt af van de genade. Vreselijk! Want wij werden door Genade juist gered! Gal. 5:4 – *“Christus is u ijdel geworden, die door de wet gerechtvaardigd wilt worden; gij zijt van de genade vervallen.”*

De tekst Gal. 3:10 werd hiervoor reeds aangehaald, maar ik wil benadrukken dat degenen die de werken van de Wet menen te moeten volbrengen, onder de vloek vertoeven. Zo zei Paulus. Nu wordt ook duidelijk, waaróm de Galaten veel problemen ondervonden. Want wie onder de vloek vertoeft, ondervindt zeker ook de symptomen van die vloek in het leven. Bijvoorbeeld in de gemeente door allerlei onenigheid en vleselijke uitwassen, in het lichaam door ziekten, of in de bediening waar alles nu traag en moeizaam verloopt (Gal. 5:13-26). Geen positief resultaat!

Het is zo frappant dat het Woord van God het resultaat van werken onder de Wet plaatst tegenover het resultaat van het zich onder Genade laten leiden door de H. Geest. Eerst zegt het Woord in Gal. 5:18 – *“Maar indien gij door den Geest geleid wordt, zo zijt gij niet onder de wet.”* En dan wordt het duistere resultaat van het werken onder de Wet opgesomd. En let wel, het worden **werken des vleses** genoemd, omdat het moeten en willen voldoen aan de eisen van de Wet inspanning vergt. Men moet steeds weer opnieuw moeite blijven doen. Gal. 5:19-21 – *“De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij, onreinigheid, ontuchtigheid, afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven.”*

Wat een verschil met **de vrucht des Geestes**, die wij onder de Genade uit genade mogen voortbrengen. Gal. 5:22 – *“Maar de vrucht des Geestes is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, matigheid.”*

En dan vervolgt vers 23: *“Tegen de zodanigen is de wet niet.”* Hallelujah! Geen veroordeling meer o.g.v. de Wet en geen straf! Nogmaals, hallelujah!

In Gal. 5:24 wordt dan het mechanisme genoemd: *“Maar die van Christus zijn, hebben het vlees gekruist met de bewegingen en begeerlijkheden.”* Als wij de Genade van Jezus omarmen en Hem in Zijn liefde aanschouwen en onszelf Zijn eigendom weten, dan kruisigen wij ook als vanzelf en zonder grote moeite de bewegingen en begeerlijkheden van ons vlees en brengen automatisch de vrucht des Geestes voort. Vruchten groeien immers vanzelf! Het vlees wordt dus niet gekruisigd door de Wet te proberen te gehoorzamen, zoals velen denken, maar door van Jezus te zijn.

Stel je niet onder de Wet, maar omarm de Genade van Jezus Christus. Paulus plaatste zelfs een dubbele vloek op elke prediker, die een ander Evangelie verkondigt dan het Evangelie van Genade. Gal. 1:6-9 – *“Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie; Daar er geen ander is; maar er zijn sommigen, die u ontroeren, en het Evangelie van Christus willen verkeren. Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.”*

Broeders en zusters, respecteer Gods Wet, die heilig is. Maar denk nooit dat zondaren, zoals wij eens waren, ooit de Wet kunnen volbrengen. Ga naar Jezus toe. Hij volbracht de Wet wél en onderging de wettige straf voor ons falen in onze plaats. Vertrouw Jezus als jouw Gerechtigheid. Hij is de Zon der Gerechtigheid (Mal. 4:2) en Hij is onze Heiligheid, Die ons in heiligmaking doet groeien. Dan zal Hij jou onderwijzen. Hij zal je vrijmaken van verkeerde lusten en leren lief te hebben. Bijvoorbeeld je echtgenote liefhebben, zoals Hij ook de kerk liefheeft (Efez. 5). Dat gaat verder dan de Wet die eist: pleeg geen overspel. Joh. 13:34 – *“Een nieuw gebod geef ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk ik u liefgehad heb, dat ook gij elkaar liefhebt.”* Jezus zal je bijvoorbeeld leren om te geven. Dat gaat verder dan de Wet die eist: steel niet.

De Galaten probeerden nu de Wet te houden en Paulus vroeg zich af, nu zij God kenden of beter gezegd door God werden gekend en gevonden, hoe zij dan terug konden keren naar 'zwakke, arme beginselen' (Gal. 4:8-9)? Het systeem van de Wet is zwak en arm, armoedig (Hebr. 7:18-19a). Het in de Staten Vertaling gebruikte woord "zwak" is in de grondtekst het Griekse woord "asthe'nes" dat in de vier evangeliën ook wordt gebruikt als Jezus de zieken genas. Jezus raakte hen aan en heelde hen. M.a.w. in Gal. 4:8-9 staat geschreven, dat het systeem van de Wet ziek is. Dan hoeft het ons niet te verbazen, dat wanneer wij onder de vloek van de Wet zijn, ziekten het gevolg kunnen zijn.

En het in de Staten Vertaling gebruikte woord "arme" is hetzelfde Griekse woord "ptochos", dat in de evangeliën wordt gebruikt voor bedelaren. Jezus genas de arme, blinde Bartiméüs. Hij stopte bij de wanhopige schreeuw van die armoedige, zieke bedelaar. Het hier gebruikte woord voor bedelaar is "ptochos". Aldus zien we in Gal. 4:8-9 getypeerd, dat het systeem van de Wet ons tot armoede kan brengen.

Maar nooit mogen wij ons afvragen of zonde de oorzaak is als we iemand ontmoeten die ziek of arm is. Dat wil Jezus beslist niet. Matth. 7:1 – *"Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt."* (Rom. 2:1). Zien we een behoeftige situatie, dan mogen we ons afvragen hoe we dienstbaar kunnen zijn om Gods Naam te verheerlijken. Jezus zei in Joh 12:47 – *"En indien iemand Mijn woorden gehoord, en niet geloofd zal hebben, Ik oordeel hem niet; want Ik ben niet gekomen, opdat Ik de wereld oordele, maar opdat Ik de wereld zalig make."* Hij zei dat Hij door de Vader gezonden was om te dienen, d.w.z. mensen te redden. En Hij bracht dat in de praktijk, toen Zijn discipelen zich afvroegen wie er i.v.m. een blindgeborene man gezondigd had, nl. de blinde zelf of zijn ouders. Jezus maakte speeksel en streek dat op de ogen van de blindgeborene en stuurde hem vervolgens naar het badwater *Siloam*, dat betekent *"de uitgezondene"*. De blinde werd genezen (Joh. 9:1-7). Wat een les! Met andere woorden, Jezus maakte aan Zijn discipelen en het Joodse volk duidelijk, dat op de dag dat we Hem kunnen zien als de door God de Vader Gezondene met een heerlijke en blijde Boodschap van Liefde en Genade (het Evangelie), er aan ons allerlei goede dingen zullen gebeuren. Dan zal de geestelijke duisternis verdwijnen en heling volgen.

Natuurlijk zal ook deze blinde man op de een of andere manier wel zonden in z'n leven hebben gehad. En natuurlijk ook z'n ouders. Alle mensen zondigen immers. Maar vraag je dit jezelf in je zelfgerechtigheid niet af. Het bedroeft God! Zodra je een nood ziet, breng dan een zegen en bid ook voor die persoon. Want dát is de reden waarom je met die persoon wordt geconfronteerd. Daarin is Gods hand. En zelfs in het geval dat de ziekte wél door zonde werd veroorzaakt, oordeel ook dán niet. Want Jezus zal in privé tot die persoon spreken en zeggen om niet meer te zondigen!

Geliefde broeders en zusters, om deze bijbelverkondiging met de Galatenbrief te eindigen herhaal ik deze tekst. Gal. 5:1 – *"Staat dan in de vrijheid, met welke ons Christus vrijgemaakt heeft, en wordt niet wederom met het juk der dienstbaarheid bevangen."*

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.