

LEEFT JEZUS NOG IN VOLOP IN ONS HART?

hjms

Geliefde broeders en zusters, zorgt u ervoor dat in deze dagen uw hart brandt voor Jezus, Die Zijn eigen Bloed voor u gaf. Want het gaat om Jezus alleen. Hij alleen is de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is de Bron van Leven, Hij is het Licht, Hij is de Bron van alle ware vreugde. Alleen Hij is de Weg tot uw behoud. Want *“.... de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden.”* (Hand. 4:12).

Geen enkele theologie kan uw leven redden van het eeuwige verderf, dat kan alleen Jezus. Theologieën zijn wel belangrijk, doch slechts alléén om Jezus (beter) te leren kennen.

Op deze website bestuderen we regelmatig het Woord van God. Doch dit heeft slechts zin als het ons dichterbij Jezus brengt. Kennis alleen brengt ons geen zaligheid. Want had het volk van Israël niet de volmaakte Wet van God (Ps. 19:8)? Zij hadden ook de Tabernakeldienst. Maar tóch vielen zij in zonde door de verleidingen van de Boze (1 Cor. 10:1-6). Zij waren kwetsbaar omdat zij Jezus Christus, de Zoon van God, Die de Openbaring van Gods grote Liefde is, niet in hun harten bezaten.

Maar als Jezus leeft in uw hart en u vraagt de Heilige Geest om u te leiden en Zijn wil te openbaren, dan zal het bestuderen van het Woord van God u helpen om Jezus te leren kennen en een intieme relatie met Hem op te bouwen. Wij leven immers door Hem en door Hem wordt het Woord levend en krachtig. Jezus is immers ook het Woord Zelf (Joh. 1:1).

De discipelen wilden voor Jezus (en ook voor Mozes en Elia) tabernakelen bouwen, toen zij op de berg der verheerlijking waren. Maar Gods stem uit de hemel zei: *“Deze is Mijn geliefde Zoon, hoort Hem”* (Mark. 9:2-8).

Want het gaat om Jezus alleen. Na de allereerste prediking van Petrus in Hand. 2:14-36 kwamen er zo'n 3000 mensen tot bekering (Hand. 2:41). Het was maar een korte prediking van enkele minuten lang, maar de prediking was geladen met de kracht en de zalving van de Heilige Geest. Waarom was de Heilige Geest daar? Omdat Jezus het absolute middelpunt van de prediking was. Tientallen malen verwees Petrus in die paar minuten direkt of indirekt naar Jezus: *“Gij Israëlitische mannen, hoort deze woorden: Jezus den Nazaréner, een Man van God, onder*” (Hand. 2:22). Jezus moet het middelpunt zijn van elke samenkomst in de kerk, zowel van het zanggedeelte als van de bediening van het Woord. Dán komen er mensen tot bekering, want Hij is de Kracht en de Heerlijkheid Gods.

Alles draait om Jezus alleen. Het is zó belangrijk, dat Jezus aanwezig is en dat Jezus Zelf tot ons hart spreekt. In het Oude Testament sprak God tot de mensen via Zijn profeten, dus op een indirekte wijze. Maar nu wil Hij tot ons door Zijn Zoon Jezus Christus spreken en wel rechtstreeks tot ons hart (Hebr. 1:1; 2 Cor. 4:6).

Jezus is nu tot ons gekomen, maar als wij ons slechts beperken tot het luisteren naar predikers en zelf nooit de moeite nemen om in het Woord van God te graven en Jezus' Aangezicht te zoeken, dan spreekt God nog steeds op indirekte wijze tot ons. Maar wij moeten Hem de gelegenheid geven om Zelf rechtstreeks tot ons hart te spreken.

Daarom, mijn broeders en zusters, open uw hart voor Jezus. Laat Hem binnen en kom elke dag aan Zijn voeten en geef Hem de gelegenheid om tot uw hart te spreken. Het is de diepe wens van God de Vader, dat wij Hem leren kennen via Jezus, Zijn Zoon.

Als wij geen persoonlijke relatie met Jezus opbouwen, dan zullen wij vroeg of laat geestelijk in slaap vallen. Dan verkeren wij in groot gevaar, omdat het nu het middernachtelijke uur is. Hand. 20:7-11 – *“En op den eersten dag der week, als de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, handelde Paulus met hen, zullende des anderen daags verreizen; en hij strekte zijne rede uit tot den middernacht. En er waren vele lichten in de opperzaal waar zij vergaderd waren. En een zeker jongeling, met name Eutychus, zat in het venster en met een diepen slaap overvallen zijnde, alzo Paulus lang tot hen sprak, door den slaap nederstortende, viel van de derde zoldering nederwaarts, en werd dood opgenomen. Doch Paulus,*

afgekomen zijnde, viel op hem, en hem omvangende, zeide hij: Weest niet beroerd; want zijn ziel is in hem. En als hij weder boven gegaan was, en brood gebroken en wat gegeten had, en lang, tot den dageraad toe, met hen gesproken had, vertrok hij alzo. En zij brachten den knecht levende, en waren bovenmate vertroost.”

De jongeman viel in slaap door de lengte van de prediking. Sommigen zeggen, omdat hij in het venster op de grens van licht en donker zat. Wel, misschien is dat wel zo!

In ieder geval, Paulus ging lang door met zijn prediking totdat het middernacht werd. Dit is een profetische eis van God, broeders en zusters. Het Woord van God moet gesproken worden gedurende de avond tót de middernacht, en door de nacht heen tót de dageraad. Als alles duister is, dan moet juist de prediking van het Woord van God worden geïntensifieerd. Dit is Gods weg, Gods oplossing tot behoud, want het horen naar het Woord van God bewerkstelligt geloof in Jezus in onze harten (Rom. 10:17).

Maar er is een categorie mensen die dan juist in slaap valt. Omdat Jezus niet brandt in hun hart, omdat Jezus niet meer leeft in hun hart. Zij vallen in slaap, met het grote risico dat zij vallen en sterven. Daarom moeten zij worden opgewekt. Maar slechts de door de Heilige Geest gezalfde prediking van Jezus kan hen opwekken. Niets anders! Zo was het ook met deze jongeman Eutychus. Hij viel in slaap, viel en stierf. Maar hij had geluk. Zijn Griekse naam betekent niet voor niets *“geluksvogel”*. De apostel Paulus die altijd over Jezus predikte, (1Cor. 2:2) wekte hem op door de Kracht van de Heilige Geest.

En wat zien we, broeders en zusters? Paulus was in het geheel niet ondersteboven van het gebeurde. Paulus vervolgde doodleuk zijn prediking zelfs tot de dageraad toe. Ja, het Woord moet gepredikt worden tót de Wederkomst van Jezus. Want de dageraad wijst op Zijn Wederkomst (2 Petr. 1:19b). Die voortdurende prediking is zo uiterst belangrijk. Want alleen de prediking onder de machtige zalving van de Heilige Geest en waarin Jezus centraal staat, wekt mensen op en brengt hen tot het ware zaligmakende geloof.

Rom. 13:11,12a,14a – *“En dit zeg ik te meer, dewijl wij de gelegenheid des tijds weten, dat het de ure is, dat wij nu uit den slaap opwaken; want de zaligheid is ons nu nader, dan toen wij eerst geloofd hebben. De nacht is voorbijgegaan, en de dag is nabij gekomen.....; Maar doet aan den Heere Jezus Christus,”*

Broeders en zusters, nu is het de tijd om te ontwaken uit de slaap. Want de dag van de Wederkomst van Jezus is nabij gekomen. Nog héél even en Jezus komt om Zijn Bruid op te halen. Daarom zegt Paulus: *“Doet aan den Heere Jezus Christus”*. Omdat we daardoor zullen ontwaken. Wie Jezus in zijn hart heeft, voelt aan wannéér zijn geliefde Heiland komt. Paulus zei ook, dat wij juist moeten ontwaken omdat wij *“de gelegenheid des tijds weten”*.

Broeders en zusters, kent u *“de gelegenheid des tijds”*? Waaraan ziet u dat Jezus spoedig terug komt? Is het niet uit alle dingen, die dagelijks om ons heen en in de wereld gebeuren? Ernstige christenen, die zich ook dagelijks via de nieuwmedia op de hoogte stellen, kunnen de tekenen van Jezus' Wederkomst noemen. Daarbij bevestigt de Heilige Geest het in hun harten. Wilt u met mij eens kort de opsomming uit Luk. 21 over al de gebeurtenissen vlak voor Jezus' Wederkomst bezien?

Er zullen vele verleiders en valse christussen komen (Luk. 21:7-8).

Er zullen vele oorlogen, beroerten en burgeroorlogen zijn (Luk. 21:9).

Er zullen zich vele aardbevingen, hongersnoden, vreselijke ziekten en terreurdaden voordoen. De uitdrukking *“schrikkelijke dingen”* in de Statenvertaling van de Bijbel betekent in het Grieks letterlijk *“schrikmiddelen”* (Luk. 21:11).

Er zal grote vervolging van de kinderen Gods zijn. Wist u dat Christenen nu reeds in het grootste deel van de wereld worden vervolgd (Luk. 21:12)?

Er zullen grote veranderingen in het milieu plaatsvinden. Wetenschappers zeggen dat dit door de opwarming van de aarde gevolgd door een aanmerkelijke stijging van de zeespiegel zal gebeuren. Zeker is, dat hier de hand van God in te herkennen is (Luk. 21:25-26).

En dan zegt Jezus in Luk. 21:28 – *“Als nu deze dingen beginnen te geschieden, zo ziet omhoog, en heft uw hoofden opwaarts, omdat uw verlossing nabij is.”*

Deze gebeurtenissen betekenen de verlossing van de kinderen Gods. En waar vandaan verwachten wij onze verlossing, broeders en zusters? Van omhoog, vanuit de hemel! Want Jezus zal vanuit de hemel terugkomen om Zijn Bruid op te halen.

Het allerbelangrijkste kenmerk van Jezus' spoedige Wederkomst zijn echter de gebeurtenissen in en rond Israël, het volk van God. Luk. 21:29-31 – *“En Hij zeide tot hen een gelijkenis: Ziet den vijgeboom, en al de bomen. Wanneer zij nu uitspruiten, en gij dat ziet, zo weet gij uit uzelf, dat de zomer nu nabij is. Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is.”*

Hos. 9:10 verklaart, dat de vijgeboom Israël is. Jezus zei dat de zomer van het Koninkrijk Gods (dat aanbreekt bij Zijn Wederkomst) nabij is, als de vijgeboom uitspruit en dus groen wordt.

Terzake van enkele van de gebeurtenissen rond de uitspruitende vijgeboom Israël wil ik (slechts) twee profetieën uit de Bijbel aanhalen.

In Jer. 30:2-3,10,24 verklaart de Bijbel aan ons, dat God het volk Israël dat duizenden jaren geleden over de gehele wereld in ballingschap werd verstrooid, weer in het land Israël verzamelen zal.

*“Zo spreekt de HEERE, de God Israëls, zeggende: Schrijf u al de woorden, die Ik tot u gesproken heb, in een boek. Want zie, de dagen komen, spreekt de HEERE, dat Ik de gevangenis van Mijn volk, Israël en Juda, wenden zal, zegt de HEERE; en Ik zal hen wederbrengen in het land, dat Ik hun vaderen gegeven heb, en zij zullen het erfelijk bezitten.
..... Gij dan, vrees niet, o Mijn knecht Jakob! spreekt de HEERE, ontzet u niet, Israël! want zie, Ik zal u uit verre landen verlossen, en uw zaad uit het land hunner gevangenis; en Jakob zal wederkomen, en stil en gerust zijn, en er zal niemand zijn, die hem verschrikke..... De hitte van des HEEREN toorn zal zich niet afwenden, totdat Hij gedaan, en totdat Hij daargesteld zal hebben de gedachten Zijns harten; in het laatste der dagen zult gij daarop letten.”*

God brengt Israël nu terug in het Beloofde Land vanuit een eeuwenlange ballingschap. Ieder ernstig kind van God dat zich ook enigszins van de politieke gebeurtenissen op de hoogte stelt, weet dat dit grote wonder zich sedert een eeuw aan het voltrekken is en dat in 1948 de staat Israël werd gesticht ondanks grote tegenstand in de wereld. En het Woord van God zegt, dat het in het laatste der dagen zal gebeuren en dat we hierop moeten letten.

In Zach. 12:2-3,6b lezen we, dat in de eindtijd al de volkeren zich rond Jeruzalem zullen verzamelen en haar uiteindelijk zullen aanvallen. Omdat Jeruzalem een drinkschaal der zwijmeling (dus een ergernis en een steen des aanstoots) is voor alle volkeren rondom (dus met name voor de islamitische buurlanden). Alle buurlanden rondom Israël ergeren zich aan Jeruzalem in Joodse handen. Ze worden gek van haat als ze alleen maar denken aan Israël en aan Joden. Ook alle andere wereldvolkeren zullen Israël gaan haten. Deze dingen zien we nu gebeuren. Alles wordt gedaan om vrede te bewerkstelligen en een Palestijnse staat met Jeruzalem als hoofdstad te realiseren. Maar dat is tegen Gods wil. Israël is Zijn land en Jeruzalem is Zijn stad. Dus géén moslimstaat en géén moslimstad. Uiteindelijk zal er een valse schijnvrede (op basis van een compromis) komen, welke spoedig door een haastig verderf zal worden gevolgd (1 Thess. 5:3). Daartoe zullen de troepen van de wereldvolkeren (van de VN en van de NAVO) zich rondom Jeruzalem legeren. Op dit moment bevinden zich reeds VN- en NAVO-troepen in meerdere landen rondom Israël. God trekt hen als het ware hier naar toe (Joël 3:2). En uiteindelijk zal de profetie van Zacharia worden vervuld.

Zach. 12:2-3 – *“Ziet, Ik zal Jeruzalem stellen tot een drinkschaal der zwijmeling allen volken rondom; ja, ook zal zij zijn over Juda, in de belegering tegen Jeruzalem. En het zal te dien dage geschieden, dat Ik Jeruzalem stellen zal tot een lastigen steen allen volken; allen, die zich daarmee beladen, zullen gewisselijk doorsneden worden; en al de volken der aarde zullen zich tegen haar verzamelen.”*

Tóch blijft Jeruzalem in Joodse handen! Dat wil zeggen, Jeruzalem blijft Gods stad waar Hij temidden van Zijn volk Israël woont: *“(6b).....; en Jeruzalem zal nog blijven in haar plaats te Jeruzalem.”*

Daarom zei Jezus in Luk. 21:31-33 – *“Alzo ook gij, wanneer gij deze dingen zult zien geschieden, zo weet, dat het Koninkrijk Gods nabij is. Voorwaar Ik zeg u, dat dit geslacht geenszins zal voorbijgaan, totdat alles zal geschied zijn. De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen geenszins voorbijgaan.”*

Als we deze dingen, dat wil zeggen al die vreselijke gebeurtenissen aangaande oorlogen, rampen, terroristische aanslagen, vervolgingen en politieke zaken rondom Israël, zien gebeuren, dan zal Hij spoedig terugkomen. Maar....., Zijn Woord gaat nimmer voorbij. En dan besluit Jezus Zijn rede in vers 36: *“Waakt dan te aller tijd, biddende, dat gij moogt waardig geacht worden te ontvlieden al deze dingen, die geschieden zullen, en te staan voor den Zoon des mensen.”*

Jezus roept ons op om te waken en te bidden zodat wij al deze dingen mogen ontvlieden. Dit wakende en biddende zijn, betekent in uiterste instantie dat onze harten moeten blijven branden voor Hem. Hij Die Zijn Leven en Zijn Bloed voor ons gaf, moet nu leven en blijven leven in onze harten. Hij moet voor ons uitermate dierbaar zijn en blijven. Onze gekruisigde Heiland, onze Redder, onze Schepper, onze Meester, onze Koning, onze Hemelbruidegom, moet ons leven volkomen vervullen. Want als ons hart brandt voor Jezus, dán zullen wij de bazuin horen en de Engel horen roepen als Hij terugkomt. Dan weten wij, nú komt mijn Geliefde, nú komt mijn Jezus.

1 Thess. 4:16-17 – *“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen.”*

Wie in Christus is, mag met Hem meegaan als Zijn Bruid. Welk oprecht kind van God verlangt dit niet? Daarom : *“Wie in Christus is, die is een nieuw schepsel, het oude is voorbij gegaan en ziet alles is nieuw geworden”* (2 Cor. 5:17). Bent u in Christus? Er wacht u een geweldige toekomst samen met Hem. Strek u uit naar Hem en verwacht Hem. Nog slechts een kóрте tijd en Hij zal op de wolken verschijnen.

Broeders en zusters, moge onze dierbare Jezus onze harten volkomen vervullen. Amen.