

DE ZEVENTIGSTE JAARWEEK (3) hjms

Geliefde broeders en zusters, in de vorige twee delen van deze studie passeerden reeds 69 jaarweken uit de profetie van Daniël (Dan. 9:24-27) de revu. Ook behandelden we reeds twee christelijke visies ten aanzien van de 70e, dat wil zeggen, de laatste jaarweek uit de profetie. Deze week komt de visie aan de orde, dat de vervulling van de 70e jaarweek nog in het verschiet ligt.

Visie 3: de 70e jaarweek moet nog geheel worden vervuld

Volgens deze derde, vooral door aanhangers van de leer der bedelingen verkondigde, visie zou de 69e jaarweek zijn afgesloten (zijn beëindigd) met de kruisdood van Jezus. Zijn dood zou dus niet plaats hebben plaatsgevonden, zoals de aanhangers van visie 2 menen, op de helft van de 70^e jaarweek. De profetie over de 70e jaarweek in Dan. 9:27 zou op dit moment nog geheel moeten worden vervuld en wel met 7 jaren van eindtijdverdrukkingen.

Vóórdat ik inga op de argumenten, dat de 70e jaarweek nog geheel moet worden vervuld, zal ik eerst ingaan op de “geclaimde” tijdsduur van de eindtijdverdrukkingen.

De eindtijdverdrukkingen zouden 7 jaren duren

Vlak vóór de Wederkomst van Jezus Christus zal er volgens de aanhangers van visie 3 een periode komen van 3 ½ jaar (vóór-)verdrukkingen met daarna nóg zwaardere verdrukkingen gedurende eveneens 3 ½ jaar. In “**VERDRUKKINGEN – moeten komen**” schreef ik dit reeds. Meestal verkondigen zij ook de mening, dat de Gemeente vóór de 7 jaren van verdrukkingen zal worden opgenomen in de hemel (anderen menen “weggenomen naar de woestijn”). Vaak noemen zij deze gehele tijd daarom de “grote Verdrukking”. Dus om als het ware te benadrukken, dat de Gemeente deze tijd volgens hen in het geheel niet mee hoeft te maken. Om aan de hele periode van 7 jaar de benaming grote Verdrukking te geven is echter niet juist. Niet alleen omdat volgens Dan. 9:27 in de 2e helft van de week de verdrukkingen zullen intensiveren, maar ook omdat er volgens het boek Openbaring een 3 ½ jaar durend hoogtepunt in de tijd van verdrukkingen zal zijn. Andere christenen noemen daarom slechts de laatste 3 ½ jaar de grote Verdrukking. Meestal zijn zij dan óók van mening, dat de Gemeente pas vóór de laatste 3 ½ jaar van verdrukkingen in de hemel zal worden opgenomen. Leest u de schriftgedeelten Dan. 7:25; 9:27; 12:7; Openb. 11:2,3; 12:6,14; 13:5, waar u al dan niet in symbolische taal aanduidingen voor deze periode van 3 ½ jaar kunt vinden. De 3 ½ jaar die hier aan vooraf gaan, noemen zij expliciet de vóórverdrukkingen. Zoals ik reeds eerder opmerkte, zal ik in deze studie niet ingaan op het tijdstip van de Opname van de Gemeente in de hemel (cq. de Wegname).

Zowel de aanhangers van visie 2 en 3 zijn het er in feite dus wel over eens, dat het hoogtepunt in de tijd van verdrukkingen (de échte grote Verdrukking) inderdaad 3 ½ jaar zal duren. Sommige christenen (waaronder de aanhangers van visie 2) stellen echter, dat het aantal jaren van voorverdrukkingen niet precies bepaald is. Het totale aantal jaren van verdrukkingen zou daarom best méér of zelfs mínder dan 7 jaar zou kunnen zijn.

Welke gedachtengang volgen de voor- en tegenstanders als het gaat om de duur van de (vóór-)verdrukkingen? Kennis van deze argumenten is mede van belang, omdat zij ook bepaalde eindtijdgebeurtenissen betreffen.

Zij die denken dat de verdrukkingen precies 7 jaren zullen duren, namelijk precies 3 ½ jaar voorverdrukkingen en 3 ½ jaar grote Verdrukking, baseren hun visie niet alleen op de jaarweek (7 jaar) van Dan. 9:27, maar ook op het visioen van de ram en de bok in Dan. 8 én op Openb. 11:2-3.

In het visioen van de ram en de bok is de ram het beeld van het koninkrijk van Meden en Perzen (Dan. 8:20), terwijl de bok het beeld is van het koninkrijk der Grieken (Dan. 8:21). De bok is heel machtig en heeft een grote horens (Dan. 8:8), maar die horens brak af en uit de horens kwamen vier aanzienlijke hoorns voort. Deze vier hoorns zijn vier koninkrijken (Dan. 8:22). En uit één van die vier hoorns kwam een kleine horens voort, die heel groot werd (Dan. 8:9). De kleine horens komt dus uiteindelijk uit de bok, dat wil zeggen uit het Griekse wereldrijk voort. Deze kleine horens veroorzaakte het vallen van sterren, die hij vervolgens vertrapt. Hierna verklaarde deze kleine horens zich gelijk aan God (Dan. 8:11). Ook neemt deze horens het gedurig offer weg en verwoest de woning van Gods heiligdom (Dan. 8:11). In Dan. 8:13 wordt vervolgens afgevraagd, hoelang het gezicht van het gedurig offer en van de verwoestende afval zal zijn en hoelang het heiligdom en het heir vertrapt zullen worden. Het antwoord in Dan. 8:14 is dan: 2300 dagen. Dit is ongeveer 6½ jaar.

Voorstanders van deze gedachtengang stellen nu, dat die kleine horens die heel groot werd de Antichrist is, die dan 6-7 jaar aan de macht zal zijn. Tijdens zijn regeringsperiode zal er een periode van 3 tot 3 ½ jaar voordrukkingen zijn én een grote Verdrukking van 3 ½ jaar.

Bijbelhistorici zijn het er echter unaniem over eens, dat er in Dan. 8 geprofeteerd wordt over de vele jaren later uit het Griekse Rijk voortgekomen Grieks-Syrische heerser Antiochus IV Epiphanes die Israël in het jaar 165 vóór Christus veroverde en de tempel in Jeruzalem ontterde door in het heiligdom een varken te slachten en er een beeld van de afgod Zeus op te richten. Antiochus IV Epiphanes heerste ongeveer 6-7 jaar over Israël.

De visie dat hier specifiek geprofeteerd werd over de Antichrist, klopt daarom niet omdat de Antichrist niet 6-7 jaar zal regeren, doch 3½ jaar zoals blijkt uit het boek Openbaring.

Voorts stellen tegenstanders van deze visie vast, dat de Antichrist juist uit het in de eindtijd herstelde Romeinse Rijk zal voortkomen. Hier is echter sprake van een koning van een rijk (de kleine horens), dat uit het Griekse rijk (de geitebok) opkomt.

Antiochus IV Epiphanes is desondanks naar mijn mening wél een schaduwbeeld van de komende Antichrist, want ook Antiochus wilde net als straks de Antichrist het Joodse geloof vernietigen en het Joodse volk uitroeien.

Men heeft nóg een argument, namelijk Openb. 11:2-3 – *“En laat het voorhof uit, dat van buiten den tempel is, en meet dat niet, want het is den heidenen gegeven; en zij zullen de heilige stad vertreden twee en veertig maanden. En Ik zal Mijn twee getuigen macht geven, en zij zullen profeteren duizend tweehonderd zestig dagen, met zakken bekleed.”*

In vers 2 wordt gesproken over 42 maanden. Dit is 3 ½ jaar. Maar in vers 3 wordt gesproken over 1260 dagen. Dit is óók 3 ½ jaar. Als de Heilige Geest het nodig acht om eerst van 42 maanden te spreken en daarna van 1260 dagen, dan kan dit volgens hen niet dezelfde periode zijn, maar moet het hier twee afzonderlijke periodes van 3 ½ jaar betreffen, namelijk voorverdrukkingen en Grote Verdrukking.

Argumenten waarom de 70e jaarweek nog geheel moet worden vervuld

Welke argumenten heeft men, dat de 70e jaarweek nog geheel moet worden vervuld?

Allereerst lezen zij Dan. 9:26b en 27 als één geheel. Herinnert u zich nog dat men bij visie 2 dat niet deed?

Dan. 9:26-27 – *“(26) En na die twee en zestig weken zal de Messias uitgeroeid worden, maar het zal niet voor Hem zelve zijn; en een volk des vorsten, hetwelk komen zal, zal de stad en het heiligdom verderven, en zijn einde zal zijn met een overstromenden vloed, en tot het einde toe zal er krijg zijn, en vastelijk besloten verwoestingen. (27) En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over den gruwelijken vleugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den verwoeste.”*

In vers 26a is er sprake van de Messias die “uitgeroeid” zal worden. Jezus werd gedood aan

het kruishout op Golgotha. Vervolgens komt er in vers 26b een *“volk des vorsten”* op, dat Jeruzalem en de tempel zal verwoesten. Jezus heeft hierover geprofeteerd. Dit zijn de Romeinen onder leiding van keizer Titus, zoals blijkt uit het verloop van de geschiedenis.

Dan. 9:26b is echter óók een profetie, die weliswaar nauwkeurig werd vervuld, maar waarvan de definitieve vervulling nog moet plaatsvinden. Want het is heel frappant dat in Dan. 9:26b wordt gesproken *“tot het einde toe”*, gepaard gaande met voortdurende krijg (oorlog) en verwoestingen. Het Romeinse rijk zal zich in de eindtijd herstellen en de Antichrist zal zich als de leider openbaren. Alsdan zal de profetie geheel tot vervulling komen.

Daarom moet *“hij”* in vers 27a logischerwijs wel op de Antichrist, op de vorst van dit *“herstelde”* Romeinse rijk slaan, temeer daar in vers 27b in dit verband over *“de verwoester”* wordt gesproken. Vers 27a spreekt volgens de aanhangers van visie 3 dus over een persoon (*“hij”*) die uit het Romeinse wereldrijk zal opkomen en die gedurende een week (7 jaren) het verbond zal *“versterken”*. D.w.z. hij zal een hecht verbond maken, maar op de helft van de week, dus na 3 ½ jaar, zal hij in de tempel een gruwelijke verwoesting aanrichten.

“Hij” is dus niet de Messias (visie 2), maar juist de Antichrist.

Het meningsverschil wordt naar mijn mening mede veroorzaakt, doordat in de oorspronkelijke grondtekst het persoonlijk voornaamwoord *“hij”* niet voorkomt, doch is geïntegreerd in het werkwoord. Uit het zinsverband moet dus worden opgemaakt of het werkwoord verwijst naar de Messias of naar de vorst. Omdat de vorst in de zin het dichtst bij staat, zou men geneigd zijn te denken dat *“hij”* dus verwijst naar de vorst.

De eerste helft van de 70e jaarweek (3½ jaar voorverdrukkingen) zal volgens visie 3 de voorbereidingsperiode zijn om de Antichrist politiek aan de macht te kunnen laten komen. Deze periode wordt gevolgd door de oprichting van de gruwel der verwoesting, waarover Jezus sprak in Matt. 24:15, welke de offeranden in de (nieuw gebouwde) tempel in Jeruzalem zal doen ophouden (Dan. 9:27a). Hierna zal de tweede helft der 70e jaarweek aanbreken, dat wil zeggen de grote Verdrukking van 3½ jaar, waarin de Antichrist daadwerkelijk als een dictator de wereld zal beheersen.

De grote Verdrukking zal eindigen met de laatste oordelen Gods. Na de laatste 70^e jaarweek zal de Messias terugkeren op de Olijfberg en het overblijfsel van Israël zal zich geestelijk herstellen en zich met Hem verzoenen (Zach. 12:10;13:1;14:4,5). Voor de hand liggende en logische voorwaarden hiervoor zijn, dat het volk van Israël uiterlijk is hersteld en naar het land Israël is teruggekeerd en dat zij ook Jeruzalem weer in bezit hebben (Ezech. 37:21; Jer. 31:38). Deze voorwaarden zijn op dit moment vrijwel vervuld.

Het tweede argument van de aanhangers van visie 3 betreft daarom logischerwijs ook het standpunt, dat het verbond waarover Dan. 9:27a spreekt, niet verwijst naar het door Jezus gesloten Nieuwe Verbond (het Nieuwe Testament in Zijn bloed). Het verbond waarover wordt gesproken, betreft trouwens een verbond van slechts een week (dus slechts voor 7 jaren). Dit dus in tegenstelling tot wat de aanhangers van visie 2 menen. Deze zeggen dat Jezus vlak voor Zijn dood juist een eeuwig nieuw verbond met Zijn discipelen heeft gesloten. Volgens visie 3 slaat de zinsnede in Dan. 9:27a *“.....hij zal velen het verbond versterken één week”* (de grondtekst spreekt van *“het sluiten van een sterk, hecht verbond”*) op een zevenjarig verbond, cq. een zevenjarig vredesverdrag (één jaarweek), dat de Antichrist als de ruiters op het witte paard (Openb. 6:1) namens de wereldgemeenschap met Israël zal sluiten. De profetie over de zeventig jaarweken is immers bestemd voor Israël. *“Velen”* slaat volgens hen op de meerderheid van het volk Israël, dat met dit verbond zal instemmen. *“Velen”* zou volgens hen óók nog kunnen betekenen dat vele staten bij dit vredesverbond betrokken zullen zijn.

O.a. de volgende profetieën ondersteunen deze theorie:

De profeet Jeremia sprak over intensieve verdrukking voor Israël (Jer. 30:1-7) in de tijd van de terugkeer van het volk uit de verstrooiing en de ballingschap (dus in de eindtijd). Ook Jezus sprak over een grote Verdrukking die over Israël zou komen (Matt. 24:15-21; Luk. 21:20-24). Jezus merkte vervolgens in Luk. 21:24 in verband met die grote Verdrukking op, dat Jeruzalem door de heidenen zal worden vertrapt tótdat de tijd der heidenen vervuld zal zijn. Dat zal dus zijn vlak vóór de Wederkomst als eindelijk het Evangelie over de gehele wereld is gepredikt. Dit zal óók het moment zijn, dat Israël vrij gemaakt zal worden van de verharding van hun hart en massaal Jezus zal aannemen als de Messias (Rom. 11:25-26).

Jes. 28:15 – *“Omdat gijlieden zegt: Wij hebben een verbond met den dood gemaakt, en met de hel hebben wij een voorzichtig verdrag gemaakt; wanneer de overvloeiende gesel doortrekken zal, zal hij tot ons niet komen; want wij hebben de leugen ons tot een toevlucht gesteld, en onder de valsheid hebben wij ons verborgen.”*

Er wordt door Jesaja dus gesproken over een verbond dat Israël met de dood maakt! Over een verdrag met de hel, het toekomstige domein van Satan! Dood en hel wijzen op duivelse krachten die aan het werk zijn. Israël denkt dat wanneer de overvloeiende gesel doortrekt, zij niet getroffen zullen worden. Israël zal denken veilig te zijn, maar zal het desondanks niet zijn (Jes. 28:18-22). De overvloeiende gesel typeert de Antichrist, die het land Israël zal teisteren in de grote Verdrukking. Israël heeft zonder het te beseffen zijn toevlucht tot de leugen gesteld en daarmee tot satan. Want Joh. 8:44 zegt dat satan de vader der leugen is. Het is frappant dat in 2 Thess. 2:8-12 juist in verband met de kracht van de leugen over de Antichrist wordt gesproken: *“.....En alsdan zal de ongerechte (NB, dit is de Antichrist) geopenbaard worden, denwelken de Heere verdoen zal door den Geest Zijns monds, en te niet maken door de verschijning Zijner toekomst; Hem, zeg ik, wiens toekomst is naar de werking des satans, in alle kracht, en tekenen, en wonderen der leugen; En in alle verleiding der onrechtvaardigheid in degenen, die verloren gaan; daarvoor dat zij de liefde der waarheid niet aangenomen hebben, om zalig te worden. En daarom zal God hun zenden een kracht der dwaling, dat zij de leugen zouden geloven; Opdat zij allen veroordeeld worden, die de waarheid niet geloofd hebben, maar een welbehagen hebben gehad in de ongerechtigheid.”*

Dit schriftgedeelte is overigens een grote waarschuwing voor ieder, die de Waarheid van het Woord verwerpt. Zodra de Antichrist straks zijn leugens lanceert, zullen deze mensen niet meer weten te onderscheiden tussen de Waarheid en de leugen. En helaas weten we uit het Woord van God, dat een groot deel van het volk van Israël tot vlak vóór Zijn Wederkomst Jezus zal blijven verwerpen. En dús zijn zij vatbaar voor de leugens van de Antichrist.

Net zoals de profeet Jesaja sprak over een verbond met de dood in combinatie met verdrukkingen, blijkt ook uit Ezech. 20:34-37 dat er na hun terugkeer uit de wereldwijde ballingschap een verdrukking van Israël (d.m.v. een roede, een gesel) plaats zal vinden onder een gesloten verbond (de band des verbonds): *“Want Ik zal u uit de volken voeren, en u vergaderen uit de landen, waarin gij verstrooid zijt, door een sterke hand, en door een uitgestrekte arm, en door een uitgegoten grimmigheid. Daartoe zal Ik u brengen in de woestijn der volken, en Ik zal met u aldaar rechten, aangezicht aan aangezicht; Gelijk als Ik gerecht heb met uw vaderen in de woestijn van Egypteland, alzo zal Ik met u rechten, spreekt de Heere HEERE. En Ik zal ulieden onder de roede doen doorgaan, en Ik zal u brengen onder den band des verbonds.”*

Zach. 11:10,15-16 – *“En Ik nam mijn stok LIEFELIJKHEID, en Ik verbrak denzelfden, te niet doende mijn verbond, hetwelk Ik met al deze volken gemaakt had..... Verder zeide de HEERE tot mij: Neem u nog eens dwazen herders gereedschap. Want ziet, Ik zal een herder verwekken in dit land; dat gereed is om afgesneden te worden, zal hij niet bezoeken; het jonge zal hij niet zoeken, en het verbrokene zal hij niet helen, en het stilstaande zal hij niet dragen; maar het vlees van het vette zal hij eten, en derzelve klauwen zal hij verscheuren.”* De Heer is aan het woord en toont Zelf aan Zacharia het verband tussen de verbreking van het Verbond, dat Hij eens met Israël had gemaakt en het verschijnen van de dwaze herder

(de Antichrist). Door het verbreken van het Verbond met God, komt men onder invloed van de Antichrist en zal men met hém een verbond aangaan.

Joh. 5:43 --- *“Ik ben gekomen in den Naam Mijns Vaders, en gij neemt Mij niet aan; zo een ander komt in zijn eigen naam, dien zult gij aannemen.”*

In andere bewoordingen zei Jezus hier tegen de leiders van Israël, dat zij Hem (de ware Messias) zouden verwerpen, maar een ander (de Antichrist, de valse Messias) wél zouden aannemen.

Tenslotte wijst ook de profetie van apostel Paulus op een aan het begin van de eindtijd gesloten vredesverdrag, dat de wereld een zucht van verlichting doet slaken en doet zeggen: *“Gelukkig is er nu eindelijk vrede”*.

1 Thess. 5:2-3 – *“Want gij weet zelve zeer wel, dat de dag des Heeren also zal komen, gelijk een dief in den nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvlieden; “*

Tot zover de argumenten en profetieën over een verbond met de Antichrist in de eindtijd.

De Antichrist, de grote wereldleider en leider van het “herstelde Romeinse rijk” in de eindtijd (het voert te ver om in het kader van deze les op dit rijk in te gaan) zou dus volgens deze visie met de regering van Israël een verbond, cq. een vredesverdrag sluiten. Israël, dat ten einde raad is door alle vervolgingen, verdrukkingen en benauwdheid veroorzaakt door de wereldgemeenschap, de buurlanden, de Palestijnen en de moslims, zal door dat vredesverdrag hopen om nu eindelijk rust en vrede te hebben (1 Thess. 5:3). En de wereld verzucht dat nu eindelijk de crisis in het Midden-Oosten is opgelost.

De Antichrist zal wellicht middels dit vredesverdrag tevens Israël de mogelijkheid bieden om een nieuwe Tempel te bouwen. Dit zou hem zeker in de gunst brengen van de meerderheid van de Joden. Zij zullen dan helaas in hem hun langverwachte messias herkennen, die hun natie zou herstellen en die immers ook de nieuwe tempel zou bouwen. Derhalve zullen de Joden vervolgens ook aanvaarden, dat hun messias (dus de Antichrist) in de Tempel zal plaatsnemen om aanbeden te worden. Hij zal vervolgens in die Tempel tronen, alsof hij de ware en enige God is (2 Thess. 2:4). Dan is hij de nietswaardige en dwaze herder van Israël geworden (Zach. 11:17). Maar God zal hem uiteindelijk vernietigen.

Maar het verbond met de Antichrist zal volgens visie 3 óók een vals verbond blijken te zijn. Het verbond zal midden in de 70e jaarweek worden verbroken (Dan. 9:27a), omdat het een toevlucht van Israël tot een valse leugen bleek te zijn (Jes. 28:15). Dan 9:27a – *“En hij zal velen het verbond versterken een week; en in de helft der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden,.....”*

Dan. 11:17, 23 – *“En hij zal zijn aangezicht stellen, om met de kracht zijns rijks te komen, en hij zal billijke voorwaarden medebrengen, en hij zal het doen; En na de vereniging met hem zal hij bedrog plegen, en hij zal optrekken, en hij zal met weinig volks gesterkt worden.”*

Dit schriftgedeelte dat over de Antichrist in relatie met Israël handelt, verklaart dat hij billijke voorwaarden medebrengt, dus een op het eerste gezicht redelijk en fair verbond sluit, maar hen uiteindelijk zal bedriegen. De Antichrist lijkt een vriend en beschermer, maar uiteindelijk blijkt hij de verwoester te zijn.

1 Thess. 5:2-3 – *“Want gij weet zelve zeer wel, dat de dag des Heeren also zal komen, gelijk een dief in den nacht. Want wanneer zij zullen zeggen: het is vrede en zonder gevaar, dan zal een haastig verderf hen overkomen.”*

De dag des Heeren slaat hier op de Grote Verdrukking, waarin de fielenoordelen van de toorn van God over de wereld zullen gaan en aansluitend Jezus zal terug komen.

Wie het verdrag zal verbreken, de Antichrist of Israël, is niet geheel duidelijk en ook niet zo relevant. Wél relevant is, dat het verbreken van het verdrag de aanleiding is tot de grote Verdrukking met grote vervolgingen voor Joden en christenen. Het zal leiden tot de ontheiliging van de Tempel door de Antichrist, die zichzelf zal kronen en zal verordineren, dat er geen spijsoffers en slachtoffers in die Tempel meer mogen worden gebracht.

Israël zal aan het einde van de grote Verdrukking teneinde raad tot Jezus roepen en Hem aannemen (Matt. 23:37-39; Zach. 12:1-10). Vervolgens vindt de Wederkomst plaats en zal Israël verlost en behouden worden (Zach. 14:4-5; Rom. 11:26).

De Wederkomst van Jezus zal dus de 70e jaarweek beëindigen, waarna Jezus' Koninkrijk (het 1000-jarige Vrederijk) zal aanbreken.

Geliefde broeders en zusters, ik schreef reeds dat volgens de meeste aanhangers van visie 3 de Gemeente vóór de 7 jaren van verdrukkingen zal worden opgenomen in de hemel. Mutatis mutandis betekent dat volgens hen, dat de 70^e jaarweek een verdrukkingperiode is waar met name Israël doorheen moet gaan. Op grond van Dan. 9:24a is deze profetie bestemd voor het volk van Israël en Jeruzalem. Volgens hen zijn dáárom de verdrukkingen niet voor de Gemeente bestemd (hierover dadelijk meer!). God zal slechts het overblijfsel van Israël redden (Jer. 30:7; Rom. 9:27). Er zal een grote geestelijke strijd in Israël zijn en 144.000 Joodse getuigen zullen tijdens de grote Verdrukking van Christus getuigen (Openb. 7:2-4). Dit terwijl de nationale leiders van Israël de Antichrist als hun messias zullen aanroepen en een verbond met hem zullen maken (Dan. 9:27a en Joh. 5:43b).

Beschouwing

Geliede broeders en zusters, de gedachte van een vredesverbond tussen de Antichrist en Israël lijkt op dit moment zeker niet ver gezocht. Immers proberen de wereldmachten (USA, VN, Rusland en EU) uit alle macht Israël een vredesverdrag met de Palestijnen aan te bieden in ruil voor "vrede". De wereld is doodsbenauwd voor conflicten in het Midden-Oosten. Bang geworden door de huidige oorlogen in Irak en Afganistan en door de vele oorlogen die sedert de onafhankelijkheid van Israël (1948) tussen Israël en de moslimlanden zijn gevoerd en nog zullen worden gevoerd. De wereld vreest de eventuele kernwapens van Iran. De wereld is bang dat de Arabische wereld zou kunnen besluiten aan het Westen géén aardolie meer te leveren, waardoor een grote economische crisis zou ontstaan. De wereld is bang dat Israël zich zo bedreigd zou kunnen gaan voelen, dat het zijn eigen atoomwapens zal gaan gebruiken, waarmee de rest van de wereld mogelijk ook in een atoomoorlog zou kunnen worden betrokken.

Broeders en zusters, de profetieën over de eindtijd zullen pas in die eindtijd ten volle door de Heilige Geest worden geopenbaard (Dan. 12:8-10). Hiervoor is voortdurend gebed en diepe vernedering aan de voeten van de Meester onontbeerlijk. De openbaringen die vervolgens worden ontvangen, zullen altijd met het Woord van God Zelf gestaafd moeten worden op grond van 2 Petr. 1:20.

Desondanks spreken de argumenten waarom de 70e jaarweek nog geheel zou moeten worden vervuld, mij aan. Zoals het argument dat "hij" in Dan. 9:27 logischerwijs moet slaan op de Antichrist. Zoals ook het argument, dat Jezus een eeuwig en niet slechts een Verbond van 7 jaar sloot, zodat het verbond van Dan. 9:27 dus een ander verbond moet zijn, namelijk een door de Antichrist gesloten valse vredesverdrag.

De uitleg dat Daniël's profetie en dus de voorverdrukkingen én de grote Verdrukking uitsluitend bestemd zijn voor Israël, zodat de Gemeente dáárom reeds vóór de verdrukkingen zal zijn opgenomen, spreekt mij echter niet aan. Inderdaad is de profetie bestemd voor Israël en dus ook het gedeelte over de verdrukkingen, maar er wordt in de profetie in het geheel niet gerefereerd aan de Gemeente. Daarbij komt de grote Verdrukking over de gehele wereld

(Openb. 3:10) Het in de profetie betrekken van de Gemeente is dus een uitbreiding van de profetie, welke niet door het schriftgedeelte wordt gedragen. Er staat daar niets over de Gemeente geschreven! Weliswaar heeft men voor deze uitleg méér argumenten, welke het kader van déze studie te buiten gaan, maar desondanks lijken ze mij meer doelredeneringen om recht te doen aan de uitgangspunten van de leer der bedelingen.

Naar mijn mening is het standpunt, dat de Gemeente in het geheel géén verdrukkingen zal hoeven mee te maken, dubieus. Er zijn zeker ook héél goede argumenten voor de visie, dat de Gemeente pas vóór de grote Verdrukking zal worden opgenomen, die ik echter nu niet kan behandelen. De Gemeente zal weliswaar uit genade zeker de toorn van God mogen ontvlieden (1 Thess. 1:10; 5:9; Rom. 5:9; Openb. 3:10), welke Jezus voor haar reeds aan het kruis onderging, maar verdrukkingen zijn óók juist nodig om de Gemeente op een hoger geestelijk peil te brengen. Pas de allerlátste verdrukkingen in de eindtijd, de fielenoordelen, zijn onvermengde uitingen van Gods toorn (Openb. 15:1).

In dit verband wil ik ook nog opmerken, dat de stelling dat de Gemeente bij voorbaat álle verdrukkingen zal ontlopen, maar dat het volk Israël álle verdrukkingen moet meeemaken, de kinderen Gods op het verkeerde been zet. Niet alleen zouden sommigen de vinger naar het volk Israël kunnen wijzen en denken: *“Dit is weer een bevestiging dat zij écht Gods straf verdienen”*, maar ook loopt men dan het risico, dat zij op het moment suprême, als de stem klinkt *“Ziet, de Bruidegom komt, gaat uit Hem tegemoet”* geestelijk in slaap zijn gevallen en uiteindelijk voor een gesloten deur zullen komen te staan (Matt. 25:1-13).

Véél duidelijker wordt het, als men zou stellen dat alle waarachtige christenen (zowel uit de heidenen als uit de Joden) in ieder geval de verdrukkingen van de laatste 3 ½ jaar (de échte grote Verdrukking) zullen ontlopen, terwijl alle ongelovigen (zowel uit de heidenen als uit de Joden) dóór die verdrukkingen moeten gaan. Eigenlijk moet je zeggen, dat állen die niet 100% en met een brandend hart ín Christus zijn – dus de naamchristenen, de lauwen, de ongelovige wereldlingen en de niet in Christus gelovende Joden en Israëlieten – door de grote Verdrukking moeten gaan. God oordeelt immers rechtvaardig (Rom. 2:5-11)!

Natuurlijk blijft Israël Gods uitverkoren volk, maar hun behoud en hun rechtvaardigmaking vindt alléén door het geloof in Jezus Christus plaats. Óók de kinderen Israëls moeten Jezus aannemen (Rom. 3 en 4). Het profetische Woord zegt ons, dat (helaas!) slechts een overblijfsel van het Joodse volk in Jezus zal geloven. De meerderheid van hen zal ongelovig blijven en dus met de ongelovige heidenen dóór de grote Verdrukking moeten gaan. En Zach. 12 zegt dat pas vlák voor de Wederkomst van Jezus, als het Joodse volk in grote nood is, zij Jezus om hulp zullen roepen.

Geliefde broeders en zusters, ik wil nog even ingaan op enkele aangehaalde teksten uit de Thessalisenzenbrieven (1 Thess. 5:1-11; 2 Thess. 2:1-12).

Deze brieven staan in het licht van de Tabernakelstudie in het teken van de kleding van de hogepriester. Zij leren ons, hoe wij moeten wandelen in verband met de toekomst des Heeren, d.w.z. de grote Wederkomst van Christus, want Hij is onze hemelse Hogepriester. Wij zullen nauwgezet de wandel van de hemelse Hogepriester moeten navolgen. Maar wij weten dat Zijn wandel met name een kruiswandel was! En als we de Thessalisenzenbrieven goed lezen, dan ontdekken wij dat Paulus veel over verdrukkingen schreef en over de reactie van de Thessalisenzen hierop. Dit betekent dat verdrukkingen in verband staan met de kruiswandel van Jezus, de Hemelse Hogepriester. Als we Hem nauwgezet willen volgen en écht leren kennen zoals Paulus (Fil. 3:10), moeten we dus ook verdrukkingen ondergaan. Als zelfs de Zóón van God uit het lijden gehoorzaamheid aan de Vader moest leren (Hebr. 5:8), wie zijn wij dan om te denken dat wij die gehoorzaamheid niet zouden hoeven te leren en dat het lijden ons bespaard zal blijven? Terwijl Jezus juist een heilige, reine en onberispelijke Bruid zoekt (Efez. 5:27)?

1 Thess. 5:1-11 staat in het teken van het hoofddekseel van de hogepriester, met daarop de gouden plaat met inscriptie. Dit betekent dat wij in het laatste der dagen alert moeten waken en onze gedachten moeten reinigen en vullen met Zijn Wederkomst. Waakt en bidt, geliefde broeders en zusters. Dit betekent niet alleen, dat u alle politieke ontwikkelingen (met name

ook rond het Midden-Oosten) nauwgezet in de gaten moet houden, maar óók dat uw hart volkomen door het Bloed van het Lam Gods moet zijn gereinigd. Kinderen Gods moeten klaar staan om op elk moment naar de hemel te kunnen vertrekken (Ex. 12:11). De dag des Heren (dit zijn de dagen van de fielenoordelen van Gods toorn met aansluitend Jezus' Wederkomst) komt als een dief in de nacht (Amos 5:18; 1 Thess. 5:1-3). Totaal onverwachts voor hen die Hem niet verwachten!

2 Thess. 2 staat in het teken van de Thumin. Jezus' liefdevolle ogen zijn gericht op Zijn Bruid, het Nieuwe Jeruzalem, welke Hij op Zijn hart draagt. Alzo droeg de hogepriester de vierkante Borstlap des Gerichts. In die borstlap zaten de Urim en de Thumin, d.w.z. Licht en Oordeel tot Volmaking! Door het licht van het Woord van God zal Hij alles wat niet goed is in ons hart openbaren en wegsnijden, tot heiligmaking en volmaking. Dat wil zeggen, wanneer wij tenminste positief reageren op het oordeel van het Woord van God over ons leven. Het Woord dat wij horen en vervolgens gehoorzamen.

Verwerpen wij echter de Waarheid van het Woord van God en volharden wij daarin, dan zullen wij uiteindelijk de leugens van de Antichrist aannemen en zozeer afdwalen, dat wij reddeloos verloren gaan (2 Thess. 2:1-12). Dan wacht ons een vreselijk oordeel.

Geliefde broeders en zusters, het gehoorzamen van het Woord van God zal echter niet altijd even gemakkelijk zijn, zeker niet in de tijden van verdrukkingen. Het zal ten koste gaan van ons karakter en ons vlees. Het was dan ook niet zomaar, dat God beval dat de vierkante Borstlap niet losgemaakt mocht worden van de Efod van de hogepriester (Ex. 28:28). Dit kledingstuk, de Efod, is een beeld van de kruiswandel van Jezus. De levenswandel van de Bruidsgemeente op de aarde, laten we maar zeggen haar weg van heiligmaking, is daarom nauw verbonden met verdrukkingen.

Broeders en zusters, wij zullen daarom bereid moeten zijn om de hoogste prijs te betalen. Want alzo luidden Jezus' woorden: *“die zijn kruis niet op zich neemt, en Mij navolgt, is Mijns niet waardig”* en *“wie zijn kruis niet draagt, en Mij navolgt, die kan Mijn discipel niet zijn”* (Matt. 10:38; Luk. 14:27).

Moge onze Heiland u rijkelijk zegenen. Amen.