

## DRIJVEND IJZER

### HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, enkele jaren geleden hoorde of las ik een boodschap over de profeet Elisa, die een stuk ijzer op het water deed drijven. De boodschap sprak mij aan, zodat ik er aantekeningen van maakte, welke ik deze week terugvond. Helaas weet ik niet meer wie de prediker was. Deze bijzonder opbouwende prediking wil ik graag met u delen.

Het betreft het verhaal in 2 Kon. 6:1-7 – *“En de kinderen der profeten zeiden tot Elisa: Zie nu, de plaats, waar wij wonen voor uw aangezicht, is voor ons te eng. Laat ons toch tot aan de Jordaan gaan, en elk van daar een timmerhout halen, dat wij ons daar een plaats maken, om er te wonen. En hij zeide: Gaat heen. En er zeide een: Het believe u toch te gaan met uw knechten. En hij zeide: Ik zal gaan. Zo ging hij met hen. Als zij nu aan de Jordaan gekomen waren, hieuwen zij hout af. En het geschiedde, als een het timmerhout velde, dat het ijzer in het water viel; en hij riep, en zeide: Ach, mijn heer, want het was geleend. En de man Gods zeide: Waar is het gevallen? En toen hij hem de plaats geweest had, sneed hij een hout af, en wierp het daarhenen, en deed het ijzer boven zwemmen. En hij zeide: Neem het tot u op. Toen stak hij zijn hand uit, en nam het.”*

Wat was het geval? De kinderen der profeten woonden vlak in de buurt van de profeet Elisa en waarschijnlijk zelfs in hetzelfde gebouw. Met deze kinderen der profeten, zo heb ik eens gelezen, werden studenten van speciale scholen bedoeld, die zich voortdurend bezig hielden met de bestudering van de Torah. Blijkbaar was er sprake van gebrek aan ruimte ontstaan, althans zo meenden de profetenzonen. Daarom werd er besloten om naar de rivier de Jordaan te gaan (waar veel begroeiing was) om er bomen te vellen, die geschikt zouden zijn om als timmerhout te dienen. Elisa werd uitdrukkelijk gevraagd om mee te gaan. Vervolgens zouden ze dan een nieuw (groter en geschikter) gebouw bouwen. Zo gezegd, zo gedaan! Maar terwijl ze zo bezig waren met hun arbeid, viel de ijzeren bijl van één van hen in de rivier. Naar wij mogen aannemen, gebeurde dit op een plek waar het water diep was. Blijkbaar waren ze ook de zwemkunst niet machtig. De arbeid kwam daarmee geheel of gedeeltelijk stil te liggen. Het was dus een klein drama, te meer omdat de bijl geleend was. Daarom werd Elisa er bij geroepen. Elisa gooide een stuk hout op de plek waar de bijl in het water was gevallen. Hierna kwam de bijl boven drijven, zodat hij weer kon worden opgepakt.

Wat kunnen we leren van dit verhaal?

Allereerst moeten wij beseffen, dat Elisa een typebeeld is van Jezus. Zijn naam betekent dan ook *“redding van God”*. Omdat de profetenzonen voor Elisa's aangezicht woonden, zijn zij een typebeeld van Gods wedergeboren kinderen. Het gebouw waarin zij allen woonden, typeert de gemeente (1 Cor. 3:9,16).

In geestelijk opzicht (overdrachtelijk gezien) was het daarom best goed, dat het gebouw te klein werd. Immers, moeten kinderen Gods voortdurend vlijtig arbeiden om zielen voor Jezus te winnen en de gemeente uit te breiden. En het is de bedoeling, dat het werk samen met Jezus wordt verricht.

Maar waar gewerkt wordt, gaat ook nog wel eens wat mis. Want er worden uiteraard regelmatig fouten gemaakt, waardoor de arbeid stagneert. Zelfs belangrijk gereedschap als een bijl wordt wel eens verloren. Met andere woorden, ook de geestelijke scherpste wordt wel eens verloren. Door lauwheid, sleur, etc. Maar indien de hulp van Jezus wordt ingeroepen, dan kan elk probleem met betrekking tot de opbouw van de gemeente worden overwonnen.

De prediker van deze boodschap gaf de volgende punten ter overweging mee:

1. Stop meteen met bouwen als jij je bijl (je geestelijke scherpste) hebt verloren. Bouw niet verder in lauwheid, sleur en gebrek aan liefde. Want dat komt de kwaliteit van het gebouwde niet ten goede.

2. Geef niet aan anderen de schuld van dit falen. Zoek de schuld bij jezelf, maar véroordeel jezelf daarbij niet en diskwalificeer jezelf niet.
3. Ga meteen te rade bij de juiste Persoon, namelijk bij Jezus.
4. Ontdek de reden en de plaats wáár jij de geestelijke scherpthe hebt verloren. Zoek samen met Jezus de oorzaak van het falen. Hij zal je daarbij helpen.
5. Snijdt een hout (een tak) af. Dat wil zeggen, zoek het kruis van Golgotha waar Jezus voor je stierf.
6. Gooi het hout naar de plaats waar je de geestelijke scherpthe verloor en lauw werd. Dat wil zeggen, belijdt aan Jezus alle fouten die hiermee in relatie staan en vernieuw de liefde voor Jezus, Die Zichzelf opofferde voor jou.
7. Dán zal de bijl weer gaan drijven. Jezus zal de geestelijke scherpthe weer terugbrengen en je weer vurig maken.
8. Pak nu het werk weer op en bouw met vurige liefde in het hart verder aan de opbouw van de gemeente.

Geliefde broeders en zusters, ik wil besluiten met Openb. 2:4-5a – *“Maar Ik heb tegen u, dat gij uw eerste liefde hebt verlaten. Gedenk dan, waarvan gij uitgevallen zijt, en bekeer u, en doe de eerste werken;.....”*

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.