

HET HUWELIJK NAAR GODS OORSPRONKELIJK MODEL

hjms

Ik concludeer wel eens uit gesprekken met mensen, of uit hun daden, maar ook uit hetgeen ik van anderen hoor, dat sommige christenen niet volledig op de hoogte zijn van de waarde van het huwelijk in Gods ogen. Helaas hebben zij geen blik op de hoge standaard van het huwelijk in Gods raadsplan. Soms begrijpen zij niet dat het huwelijk Gods model is voor de relatie tussen een man en een vrouw. En dat het huwelijk straks ook de relatievorm voor Christus en Zijn Bruid is.

En dan hoor je bijvoorbeeld kinderen Gods zeggen: *“Er staat toch nergens in de bijbel dat je niet mag samenwonen?”* Inderdaad, in deze direkte bewoordingen staat dat er nergens. Stónd er maar een duidelijk gebod, bijvoorbeeld: *“Gij zult niet samenwonen zonder getrouwd te zijn”*. Dan was het voor iedereen meteen duidelijk! Maar tóch is er veel in de bijbel over het huwelijk te lezen. In deze bijbelverkundiging wil ik u wijzen op de waardevolle en unieke plaats van het huwelijk in Gods raadsplan.

De bijbel, het Woord van God, begint met een huwelijk (Gen. 2:22-24) en eindigt met een huwelijk (Openb. 19:7-9; 21:9-11). Het allereerste wonder dat Jezus verrichtte, was het vernieuwen van de vreugdewijn op het huwelijksfeest te Kana (Joh. 2:1-11). Zovéél waarde hecht Jezus aan een goed huwelijk gevuld met vreugde.

Meteen nadat God de eerste mens Adam had geschapen, concludeerde Hij: *“Het is niet goed dat de mens alleen zij”* (Gen. 2:18). Toen schiep Hij Eva en metéén voegde Hij zonder dralen Adam en Eva samen in het allereerste huwelijk als oplossing voor de eenzaamheid van Adam. Maar óók als schaduwbeeld én ter voorbereiding op dat allerlaatste huwelijk wat ooit gesloten zal worden. Namelijk, zoals ik net reeds opmerkte, helemaal achterin de bijbel in het boek Openbaring lees je over het huwelijk tussen Christus, de Hemelbruidgom, en Zijn Bruid, de Gemeente bestaande uit miljoenen christenen. Dit huwelijk wordt gesloten als al het aardse ten einde is gekomen.

Geliefde broeders en zusters, als u dit goed bestudeert, dan komt u tot het besef dat het huwelijk in Gods ogen buitengewoon waardevol is en ook állesbepalend moet zijn. De eindbestemming van al die miljoenen christenen die Jezus hebben aangenomen, is straks het huwelijk met Jezus. Dit is Gods wil, Gods plan! Namelijk, dat wij voor eeuwig samen met Jezus in huwelijksgemeenschap leven. En het door God ingestelde aardse huwelijk tussen man en vrouw is een schaduwbeeld hiervan. Daarom zullen waarachtige kinderen Gods die het Woord van God kennen, óók het huwelijk hoog achten. Laten we Hebr. 13:4 eens lezen --- *“Het huwelijk is eerlijk onder allen, en het bed onbevlekt; maar hoereerders en overspelers zal God oordelen.”*

Het woordje *“eerlijk”* komt van het Griekse *“timios”* en betekent *“als van grote prijs, kostbaar, in ere gehouden, geacht, bijzonder dierbaar.”* Zó ziet God het huwelijk: kostbaar en zeer dierbaar!

In deze bijbelverkundiging zal ik achtereenvolgens ingaan op hetgeen het Woord zegt over: 1. de instelling van het huwelijk door God in Genesis; 2. de opmerkingen van Jezus over het huwelijk in het Mattheus-evangelie; 3. het hemelse huwelijk(sfeest) straks op het einde der tijden in Openbaring.

De instelling van het huwelijk door God

Dé tekst over de instelling van het huwelijk vinden we natuurlijk in Gen. 2. Hier lezen wij dat zodrá God de mens schiep, Hij metéén het huwelijk instelde. Dit onderstreept het belang van het huwelijk! Gen. 2:18-24 --- *“Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij. Want als de HEERE God uit de aarde al het gedierte des velds, en al het gevogelte des hemels gemaakt had, zo bracht Hij die tot Adam, om te zien, hoe hij ze noemen zou; en zo als Adam alle levende ziel noemen zoude, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee, en van het gevogelte des hemels, en van al het gedierte des velds; maar voor den mens vond hij geen hulpe, die als tegen hem over ware. Toen deed de HEERE God een diepen slaap op Adam vallen, en hij sliep; en Hij nam een van zijn ribben, en sloot derzelver plaats toe met vlees. En de HEERE God bouwde de ribbe, die Hij van Adam genomen had, tot een vrouw, en Hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat zij uit den man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, en zijn vrouw aankleven; en zij zullen tot een vlees zijn.”*

Wat valt ons op in deze tekst?

1. Het eerste wat mij opvalt is, dat God zegt: *“het is niet goed dat de mens alleen is”*. M.a.w. God wil

hem een huwelijkspartner geven, zodat hij zich compleet en gelukkig zal voelen. Wat een grote liefde, dat God oog heeft voor de noden en behoeften van de mens. God geeft ons een levenspartner.

2. Het tweede wat opvalt in dit schriftgedeelte is, dat al de dieren uit aarde werden gemaakt. Dus óók de vrouwtjesdieren. En zij werden naar hun eigen aard geschapen (Gen. 1:25). En "aarde" is, wat bijbelvaste christenen meestal wel weten, het beeld van de vleeselijke neigingen en lusten, dus van het vlees. De eerste mens Adam werd door God weliswaar óók uit de aarde geschapen, maar hij werd geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God (Gen. 1:26-27). In hem zijn die vleeselijke neigingen dus ook aanwezig, maar hij moet deze kunnen beheersen en onder controle houden. En dat kan! Want hij werd naar Gods beeld geschapen. Eva echter, de vrouw van Adam, werd niet uit de aarde gemaakt, maar werd uit een lichaamsdeel van Adam geschapen. M.a.w. de wijze van paarvorming bij de mens was héél anders dan de wijze van paarvorming bij de dieren. Dat is dus Gods wil. Mensen zijn niet als dieren geschapen en vormen op een geheel andere wijze een paar. Mensen, geschapen naar het beeld van God, zijn hoog verheven boven de dieren. Ook als het gaat om het zoeken van een partner en het aangaan van een (sexuele) relatie moeten mensen zich dan ook niet verlagen tot het niveau van dieren. Want dan beledigen wij God. Daarom moeten wij ook geen deel hebben aan hetgeen de wereld ons wil laten geloven, dat wat sex betreft alles mag en alles is toegestaan. Wij zijn geen redeloze dieren.

3. Eva was een déél van Adam. Dus in het huwelijk is de vrouw een onlosmakelijk deel van de man. God bracht Adam onder de allereerste narcose en opende de zijde van Adam, nám van die zijde en bouwde hieruit zijn vrouw Eva. Veel bijbelvertalingen zeggen dat God "een rib" wegnam. Maar het Hebreeuwse "tseelaa" betekent toch met name "zijde, kant". Eva werd uit de zijde van Adam geschapen. Zo wordt in het huwelijk de vrouw uit de man gevormd. Alzo ook zal de Bruidsgemeente uit de Hemelbruidegom worden geschapen en gevormd. De Gemeente werd geboren uit de zijde van Jezus. Joh. 19:33-34 --- *"Maar komende tot Jezus, als zij zagen, dat Hij nu gestorven was, zo braken zij Zijn benen niet. Maar een der krijgsknechten doorstak Zijn zijde met een speer, en terstond kwam er bloed en water uit."* Water en bloed zijn de twee elementen die bij elke geboorte van een baby uit een vrouw aanwezig zijn. Hier zien we dus het beeld van de totstandkoming van de Bruidsgemeente. Indien we dit bestuderen middels de namen van Adam en Eva, wordt het nóg duidelijker! De Hebreeuwse naam Adam betekent "aarde", maar is óók een samentrekking van "God" (de aleph) en "bloed". De Hebreeuwse naam Eva betekent "leven". Eva werd uit Adam genomen! Zo is dan het waarachtige leven alléén mogelijk indien het voortkomt uit het goddelijke Bloed van Jezus.

4. De schepping van zijn vrouw Eva kostte Adam dus wat, namelijk een deel van zichzelf. Zó zal het in een huwelijk de man heel wat kosten om zijn vrouw te leren aanvaarden, te respecteren, etc. Het veroorzaakt pijn als je een deel van je karakter moet opofferen ter wille van je vrouw. Maar Adam zei: *"Deze is ditmaal been van mijn benen, en vlees van mijn vlees!"* Adam was dus met andere woorden pas compleet samen met zijn vrouw Eva. Zij was immers een déél, een kant, een zijde van hem. En Eva was pas compleet samen met haar man Adam. En wat doe je met je eigen vlees? Je hebt het lief en verzorgt het zo goed mogelijk. Alles doe je voor jezelf! In het huwelijk past daarom zeker niet het ongeduld, de opvliendheid en de grote mond van vele, óók christelijke, mannen tegen hun vrouwen. Wij mannen kunnen soms zo tekeer gaan tegen onze vrouwen! Dat is toch zo? Maar als wij onze schuld belijden zal Jezus ons vrijmaken (1 Joh. 1:9). Efeze 5:28-29 --- *"Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkterwijs ook de Heere de Gemeente."* Mannen, heb uw eigen vrouwen lief. Dus niet andermans vrouwen! Leest u dit goed?

5. Maar als Eva vlees en been is van Adam, dan is Adam in zekere zin ook vlees en been van Eva. Ja toch! Samen zijn ze toch één lichaam?. Dus óók de vrouw zal een deel van haarzelf moeten prijsgeven om haar man te aanvaarden en te respecteren. De vrouw is één met haar man en dus zal zij, als het goed is, automatisch haar man respecteren en liefhebben. God zei in Gen. 2:18 dat zij tot een hulp van Adam zou zijn. "Hulp of helper" is in het Hebreeuws "ezer" dat "een geschikte, passende hulp" betekent. En om een geschikte hulp voor haar man te zijn, moet ook de vrouw een deel van haar eigen karakter prijsgeven. In Efez. 5:22-24 wordt hier in dit kader over "onderdanig zijn" gesproken --- *"Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan den Heere; Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook*

Christus het Hoofd der Gemeente is; en Hij is de Behouder des lichaams. Daarom, gelijk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles."

Het Griekse woord voor "onderdanig" is "hupo'tasso" en heeft niets te maken met je onderwerpen aan een tiran. Het heeft te maken met het respecteren van je man en je bewust weten van het zijn van een geschikte helper van je man. Het betekent "een vrijwillige houding van zich schikken, samenwerken, verantwoordelijkheid aanvaarden en een last dragen".

Dus niet voortdurend kijden tegen je man, wat sommige vrouwen zo goed kunnen.

6. We kunnen in Gen 2:18-24 ook veel leren over de huwelijksvoorbereiding en –ceremonie.

Allereerst dat God Zélf Eva naar Adam bracht. Daarom is het Gods plan, dat mannen hun vrouw van God ontvangen. Dus wij mannen moeten Hem raadplegen als het gaat om onze toekomstige partner. En als wij Hem nooit hebben geraadpleegd om een partner te vinden, dan is het in ieder geval Zijn wil, dat wij voor Gods aangezicht trouwen. God wil Getuige van ons huwelijk zijn.

Uit het schriftgedeelte mogen wij vervolgens ook verstaan, dat er geen sprake was van een proefperiode van samenwonen, van eerst maar eens lekker experimenteren, zoals de wereld ons wil laten geloven. God schiep Eva en onmiddellijk bracht Hij haar naar Adam en onmiddellijk werd het huwelijksverbond gesloten.

Wat verstaan we nog meer uit het schriftgedeelte van Gen. 2?

Drie belangrijke dingen in vers 24! De man zal éérs zijn vader en moeder verlaten; vervolgens zal hij zijn vrouw aankleven; en pas daarná zullen zij één vlees zijn. In de nu volgende alinea ga ik hier op in.

Het woord "verlaten" komt van het Hebreeuwse "azav" en betekent "verlaten, permitteren, toestaan, veroorloven". Dit betekent dus, dat de man niet met ruzie zijn ouderlijk huis verlaat, maar in goede harmonie. Hij ontvangt als het ware permissie om het ouderlijk huis te verlaten. De ouders zijn het er mee eens. M.a.w. zij verlenen goedkeuring aan het huwelijk.

Het woord "aankleven" van het Hebreeuwse "daavak" betekent "vastlijmen, vast verbinden, vasthouden aan". En broeders en zusters, een meubelmaker lijmt iets op de volgende manier aan elkaar vast: hij maakt de twee te lijmen delen eerst pasklaar en vervolgens lijmt hij zodanig, dat de verbinding niet meer los zal kunnen gaan. Dit betekent dat er een hécht en vást verbond tussen man en vrouw met wederzijdse rechten en plichten wordt gesloten. En dit kan uitsluitend middels een wettige huwelijks-overeenkomst gebeuren. De Nederlandse wet voorziet in dit kader in een groot aantal wederzijdse rechten en plichten. Dit huwelijk is voor God een hecht, onverbreekelijk verbond.

Hoewel ik in deze bijbelverklaring niet over scheiding wil spreken, wil ik in dit verband er toch enkele opmerkingen maken. Iedereen die wel eens met hout werkt weet, dat een houtlijmverbinding alléén met grote schade aan de beide gelijmde delen kan worden verbroken. Zo is het ook, als een huwelijk wordt verbroken. Er ontstaat grote geestelijke schade. Man en vrouw lopen schade op. De kinderen lopen schade op, de schoon- en grootouders lopen schade op. Die schade kan hen voor het leven tekenen. God wéét dit en daarom heeft Hij verordeneerd dat een huwelijk alléén door de dood mag worden ontbonden. Dat blijkt ook uit de volgende schriftgedeelten:

Mal. 2:14 --- "Gij nu zegt: *Waarom? Daarom dat de HEERE een Getuige geweest is, tussen u en tussen de huisvrouw uwer jeugd, met dewelke gij trouwelooslijk handelt; daar zij toch uw gezellin, en de huisvrouw uws verbonds is.*"

1 Cor. 7:39a --- "Een vrouw is door de wet verbonden, zo lang en tijd haar man leeft;....."

Dit "aankleven" betekent automatisch, dat samenwonen buiten het huwelijk om voor God niet acceptabel is, want samenwonen is géén aankleving. Samenwonen is slechts een los verband en dus geen verbond. Dat losse verband kan heel gemakkelijk verbroken worden. Het enige wat men dan moet doen, is gewoon vertrekken. Ja maar, zullen sommige slimmerikken roepen: "dan sluit ik toch een samenlevingscontract?". Maar ook dat is geen aankleving, want een samenlevingscontract is puur gericht op hetgeen te doen valt met het gezamenlijke vermogen als je besluit uit elkaar te gaan. Het is dus juist gericht op scheiding.

We moeten goed begrijpen dat samenwoning afbreuk doet aan Gods raadsplan voor het leven van de mens. Hij wil niet, dat wij ons verlagen tot het niveau van dieren. Een dier paart zonder veel plichtplegingen met een ander dier van zijn soort. Vaak het liefst met zoveel mogelijk anderen.

God wil dat man en vrouw samen een onverbreekelijke overeenkomst met elkaar sluiten en wel in Zijn aanwezigheid. Náár het model van Adam en Eva en naar het model van het huwelijk tussen Jezus en Zijn Bruid, de Gemeente.

En pas daarná, dus ná het verlaten van de ouders en ná de aankleving van man aan vrouw (de huwelijksluiting), pas daarná zullen zij samen tot één vlees wezen. Pas dán is vleeselijke gemeenschap toegestaan. Gen. 2: 24 --- "Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten, én zijn vrouw

aankleven; én zij zullen tot een vlees zijn."

Broeders en zusters, laat Gods Heilige Geest u toch overtuigen. Dieren hebben gemeenschap met elkaar zonder huwelijk en wisselen regelmatig van partner. Maar voor de mens gaf God het huwelijk.

De opmerkingen van de Zoon van God over het huwelijk in Matt. 19.

We zullen nu zien dat Jezus in Matt. 19 precies hetzelfde als God de Vader over het huwelijk heeft gezegd.

Matt. 19:3-6 --- *"En de Farizeen kwamen tot Hem, verzoekende Hem, en zeggende tot Hem: Is het een mens geoorloofd zijn vrouw te verlaten, om allerlei oorzaak? Doch Hij, antwoordende, zeide tot hen: Hebt gij niet gelezen, Die van den beginne den mens gemaakt heeft, dat Hij ze gemaakt heeft man en vrouw? En gezegd heeft: Daarom zal een mens vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen, en die twee zullen tot een vlees zijn; Alzo dat zij niet meer twee zijn, maar een vlees. Hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidt de mens niet."*

1. Allereerst lees je in dit schriftgedeelte, dat óók Jezus zegt, dat God als de Schepper van de mens, hen man en vrouw heeft gemaakt en hun heeft samengevoegd in een onverbrekkelijk huwelijk.

Het woord "aanhangen" komt van het Griekse "proskol'laō" en betekent hetzelfde als het woordje "aankleven" dat hiervoor werd besproken, namelijk "vastlijmen, stevig verbinden, verkleefd zijn aan, gehecht zijn aan". Dus God heeft man en vrouw samengevoegd in een huwelijk en niet in een samenwoningsrelatie gebracht.

2. En Jezus spreekt hier over "dié twee" en over "man en vrouw". Dat betekent dat er absoluut geen ruimte is voor een derde persoon in dat huwelijk. Maar broeders en zusters, leest u goed? Het betekent óók dat een huwelijk tussen twee mannen of tussen twee vrouwen niet acceptabel voor God is.

3. Dié twee zullen tot een vlees zijn. Dus de sexuele gemeenschap is slechts toegestaan voor dié twee, dus voor man en vrouw die elkaar aanhangen in een huwelijk. Dus homoseks en sex voor het huwelijk is niet toegestaan.

4. En Jezus zegt tevens, dat God de Samenvoeger, m.a.w. dus de Huwelijksluit, dus de Schepper van het huwelijk is. Dat betekent dat wanneer het huwelijk niet goed gaat, dat je niet moet gaan experimenteren of gaan scheiden. Het betekent dat je tot die grote, goddelijke Schepper van het huwelijk moet komen. Hij alleen kan het huwelijk herstellen. Maar daarvoor is noodzakelijk dat man en vrouw tot Hem komen en al hun zonden belijden.

Het hemelse huwelijk(sfeest)

Openb. 19:5-9 --- *"En een stem kwam uit den troon, zeggende: Looft onzen God, gij al Zijn dienstknechten, en gij, die Hem vreest, beiden klein en groot! En ik hoorde als een stem ener grote schare en als een stem veler wateren, en als een stem van sterke donderslagen, zeggende: Halleluja, want de Heere, de almachtige God, heeft als Koning geheerst. Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. En hij zeide tot mij: Schrijf, zalig zijn zij, die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. En hij zeide tot mij: Deze zijn de waarachtige woorden Gods."*

We lezen in dit schriftgedeelte dat er sprake is van een bruiloftsfeest. De Bruid heeft een prachtig bruiloftskleed aan. Zij heeft zich voorbereid. Er is een heerlijke maaltijd klaargemaakt. Er zijn vele gasten uitgenodigd die getuigen zullen zijn van de huwelijksluiting tussen Bruidegom en Bruid.

In het licht van de historische Israëlitische Tabernakel, welke een schaduwbeeld is van Gods raadsplan, betekent dit dat nú de Arke des Verbonds wordt toegesloten met het Gouden Verzoendeksel. Gods raadsplan is voltooid. Het gevallen mensdom is hersteld. De verbroken relatie met God is voor eeuwig hersteld. De verzoening via het volbrachte werk van Jezus op Golgotha's kruis heeft z'n volkomen climax bereikt. De Arke des Verbonds, gemaakt van hout maar van binnen en buiten geheel overkleed met goud (Gen. 25:10-11), is een schaduwbeeld van de voorbereide Bruid, de Gemeente. Het van púúr goud gemaakte Verzoendeksel (Gen. 25:17) is een schaduwbeeld van Jezus als de Hemelbruidegom, Die verzoening deed voor Zijn aanstaande Bruid. "Verzoendeksel" is de prachtige vertaling in o.a. de Statenvertaling van onze bijbel. Het komt van het Hebreeuwse woord

“chaporet” dat “, bedekking, deksel” betekent. Maar dit woord is gemaakt uit de stam “chafar” dat “vergeven, vergiffenis krijgen, verzoening doen” betekent. Door Jezus’ gestorte Bloed zijn onze zonden verzoend en bedekt.

Engelse bijbelvertalingen, waaronder de Amplyfied Bible en de King James Version vertalen verzoendeksel vaak met “mercy seat” dat “genadetroon” betekent. Hoewel letterlijk onjuist is ook dit een mooie vertaling. Want deze vertaling relateert aan de twee Cherubim op het Gouden Verzoendeksel. Deze twee Cherubim zijn uit hetzelfde brok goud geslagen als het Verzoendeksel (Ex. 25:18-22). Zij buigen zich met hun vleugels voorover en zijn een schaduwbeeld van God de Vader en God de Heilige Geest, die onlosmakelijk met Jezus, de Zoon, zijn verbonden. Zij blikken uitsluitend op het volbrachte verzoeningswerk van Jezus aan het kruishout van Golgotha. Zij zien niet op het feit, dat de Bruid is gevormd uit mensen, die eens pikzwarte zonden pleegden. De Vader en de Heilige Geest zien nu nog slechts de rechtvaardigheid van Jezus in haar. God is één! God de Vader en God de Heilige Geest zijn getuigen van dit hemelse huwelijk, zoals zij de belangrijkste getuigen van ons huwelijk zijn.

In het schriftgedeelte Openb. 19:5-9 lezen we bovenal, dat de vrouw van het Lam, dus de Bruid, zichzelf bereid heeft. D.w.z. zij heeft zich gereedgemaakt en voorbereid. De noodzakelijke voorbereidingen zijn getroffen en alles is gereed. Dit heeft ons christenen heel wat te zeggen. Geliefde broeders en zusters, als wij tot de Bruid van Christus willen behoren, dan zullen wij ons geestelijk gereed moeten maken. Wat zegt de apostel Paulus over deze voorbereiding?

Efez. 5:27 --- *“Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.”*

Christus wenst dat Zijn Bruid heilig en onberispelijk zal zijn. Willen wij eens deel uitmaken van het hemelse huwelijk, dan zullen we onze uiterste best moeten doen om ons klaar te maken om Jezus te ontmoeten. “Heilig” is de vertaling van het Griekse “hagios” en betekent “apart gezet”. En hagios komt van “hagos” dat “iets ontzagwekkends” betekent. En zo is het! Het kind van God dat een heilige levenswandel heeft, zal in zekere zin ontzagwekkend voor onbekeerde mensen zijn. Het woordje “onberispelijk” komt van het Griekse “amomos” dat betekent “zonder vlek of smet, onberispelijk, onlaakbaar”. Als Jezus voor Zichzelf dus een heilige en onberispelijke Bruid wenst, betekent dit dat wij niet alleen onze grove zonden moeten afleggen, maar ook die ragfijne zondetjes waarvan we denken dat niemand ze ziet. Maar God ziet ze wel, namelijk diep verborgen in de plooiën van ons bruijftskleed.

Broeders en zusters, leest u in gelijke zin 2 Cor. 11:2 --- *“Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toeberaid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.”* Het woordje “rein” van het Griekse “hagnos” betekent “1. eerbiedwaardig, heilig; 2. maagdelijk, rein van vleselijkheid, kuis, ingetogen; 3. rein van iedere schuld, vlekkeloos; 4. zuiver”. Als het dus Gods wil is, dat de Bruid rein en zuiver, heilig, onberispelijk, vlekkeloos en maagdelijk in het huwelijk treedt met Jezus, dan ligt het ook voor de hand dat het eveneens Zijn wil is, dat man en vrouw rein het aardse huwelijk ingaan. Ja toch!

Broeders en zusters, ik roep u op om u klaar te maken voor het toekomstige hemelse huwelijk. En u werkt hier aan door uw aardse huwelijk naar Gods model in te richten. Belijdt uw zonden aan God, maar ook aan uw man of aan uw vrouw. God zal u vergeven (1Joh. 1:9) en Hij zal ook zodanig in het hart van uw man of vrouw werken dat ook zij u vergeven zullen. Weest u toch bereid om u naar elkander in het huwelijk over te buigen. God zal de rest doen.

Maar niet alleen de Bruid, maar ook Jezus is bezig met de voorbereiding van het huwelijk. Hij bidt voortdurend voor ons (Rom. 8:26 en 34) én Hij bereidt een woning voor Zijn Bruid. Joh. 14:1-3 --- *“Uw hart worde niet ontroerd; gijlieden gelooft in God, gelooft ook in Mij. In het huis Mijns Vaders zijn vele woningen; anderszins zo zou Ik het u gezegd hebben; Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer Ik heen zal gegaan zijn, en u plaats zal bereid hebben, zo kome Ik weder en zal u tot Mij nemen, opdat gij ook zijn moogt, waar Ik ben.”*

Hoe is dit alles toch mogelijk geworden? Doordat onze komende Hemelbruidegom Jezus voor de zonden van Zijn aanstaande Bruid naar het kruis is gegaan. Wat een wonderbare Liefde Gods. Hebr. 12:2 --- *“Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van God.”* Wat is die vreugde? Dat is die blijdschap in dat eeuwige huwelijk straks tussen Hem en de Bruid. Daarvoor heeft Hij het kruis en de schande gedragen. God is groot en zeer te prijzen. Amen.