

## GODS WOORD HORENDE HOREN HJM Sales, 04-08-2018

Geliefde broeders en zusters, deze preek is afgeleid van een prediking van de bekende Singaporese voorganger Joseph Prince ter inleiding van een nieuw jaar.

Ps. 65:11 – *“Gij kroont het jaar Uwer goedheid; en Uw voetstappen druipen van vettigheid”*. Vettigheid duidt op overvloed. Geweldig als wij met zulk een belofte van God een heel nieuw jaar mogen ingaan. In het geloof dat Hij het jaar met Zijn goedheid zal kronen en ons overvloed zal geven. In het bijzonder de geestelijke zegeningen van de H. Geest. Als wij leren te rusten in Hem, dan begint Hij te werken en zal Zijn overvloed ons deel zijn. Met name Gods sabbatsrust, d.i. de rust welke Jezus ons kwam brengen.

Mensen neigen sedert de zondeval tot het negatieve. Ga maar na, als mensen zich positief over ons uitspreken heeft dat veel minder invloed dan wanneer mensen zich negatief over ons uitlaten. Één negatieve opmerking blijven wij steeds maar onthouden, doch de positieve vergeten we. Dit is een gevolg van de zondeval, toen de mens besloot om tegen Gods gebod in van de boom van kennis van goed en kwaad te eten. Mensen hebben een neiging zich tot de boom van kennis van goed en kwaad te wenden en in het bijzonder tot het kwade. We dienen te leren om ons op het goede en positieve te focussen. Want wij hebben goed, positieve nieuws voor de wereld, namelijk het blijde Evangelie.

Maar we mogen niet vergeten, dat wij alleen dóór en op grond van geloof van God ontvangen. Wat we buiten het geloof ontvangen, verliezen we ooit weer. De bijbel leert dat zonder geloof het onmogelijk is om God te behagen. Hebr. 11:6 – *“Maar zonder geloof is het onmogelijk Gode te behagen. Want die tot God komt, moet geloven, dat Hij is, en een Beloner is dergenen, die Hem zoeken.”* De allergrootste zegen van God, onze redding, ontvangen wij op grond van geloof, zegt de bijbel. En van ziekten worden wij ook door geloof genezen.

De bijbel leert ons dat we de goede strijd des geloofs moeten voeren. 1 Tim. 6:12 - *“Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen.”* Onze strijd is het voeren van de goede geloofsstrijd. Niet strijden om iets van God te ontvangen, maar strijden om te geloven dat God ons reeds gegeven heeft. Strijden om te blijven geloven.

Onze strijd is niet het strijden tegen de duivel, want die is al overwonnen door Jezus! De duivel is slechts een demon, weliswaar machtig, die ons tracht te overtuigen dat God ons Zijn zegeningen nog niet heeft gegeven en ons ook zeker niet zal zegenen. Kortom, dat wij Gods zegeningen nooit en te nimmer zullen ontvangen, omdat wij die beslist niet waard zijn! Elke verzoeking van satan is er op gericht om ons uit het geloof te brengen.

Wij moeten ons daarom op het gezonde, waarachtige geloof focussen. Als wij juist geloven, is satan kansloos. Maar als wij niet geloven, heeft satan in ons leven overwonnen.

Geloof heeft te doen met Jezus, de Voltóoier van ons geloof. Hebr. 12:1b-2 – *“..... laat ons afleggen allen last, en de zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid de loopbaan lopen, die ons voorgesteld is; Ziende op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis verdragen heeft, en schande veracht, en is gezeten aan de rechterhand des troons van God.”*

Jezus is de Leidsman, in het Grieks *“Arche’gos”*, dat wil zeggen *“Auteur, Maker, Leider”* van ons geloof en daarna is Hij de Voleinder, in het Grieks *“Teleio’tes”*, d.w.z. de *“Voltóoier, Voleindiger”* van ons geloof. Ja, Jezus is Degene die het geloof máákt en het geloof daarna voltooit. Ja, ons geloof komt wérkelijk van Hem! Strijdt om in het geloof te blijven, want élke verzoeking van satan is er op gericht om ons het geloof te doen verliezen.

Omdat geloof direkt met Jezus van doen heeft, moeten we veel in het Woord vertoeven en Hem aanschouwen. Daarom is het ook zinloos om de Wet van de Tien Geboden te onderwijzen en vervolgens te verwachten dat het geloof zal komen.

Hoe verkrijgen wij geloof als wij geen geloof hebben?

Wellicht vertoeven we in een moeilijke situatie waardoor we het geloof hebben verloren!

Rom. 10:17 – *“Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods ('Gods' = in het Grieks 'Kristo' = 'Christus'),”*

We ontvangen geloof door het Woord van Jezus Christus te horen. Hebben we geen geloof (meer)? Wendt u tot het Woord van God, in het bijzonder het Woord dat ons bij Jezus bepaalt. Jezus moet via het Woord worden geopenbaard. Hij moet worden uitgeschilderd, zodat wij Hém gaan aanschouwen.

Hoor onafgebroken naar het Woord Gods. 'Gehoor' staat niet voor niets tweemaal vermeld. Geloof komt niet door het Woord éénmaal te horen, doch door meerdere, ja, vele malen. Blijf luisteren. Zo groeit het geloof.

Lichaamskracht krijgen we ook niet door éénmaal te eten of éénmaal te trainen. Elke dag eten we, trainen we. Zó groeien we.

Rom. 10:17 staat in de context van Rom. 10:14: *“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt?”*

Hoe zullen we Jezus aanroepen, in Welke we niet hebt geloofd en hoe zullen we geloven in Jezus, van Welke we niet hebt gehoord? En hoe zullen we horen zonder prediker? Dit leert ons Gods Woord nadrukkelijk!

Het horen wat hier wordt bedoeld, is niet het direkt met onze oren horen van Gods stem, los van het Woord, buiten de bijbel om. Dat brengt meestal trots voort, hoewel God soms best wel eens direkt tot iemand spreekt. Neen, het gaat hier om het (regelmatig) horen van Gods Woord gebracht door een prediker. Dat brengt innerlijk geloof voort. Dan wéten we gewoon wat ons te doen staat. Dan is er die innerlijke indruk, drang, om iets bepaalds te doen.

Dus geloof ontstaat als we Gods Liefde en Genade voelen, doordat iemand het Woord van Jezus Christus brengt vanuit het Woord van God. Spreken over de Wet is óók spreken over Gods Woord, maar de bijbel zegt dat de Wet niet uit het geloof is. Gal. 3:12 – *“Doch de wet is niet uit het geloof; maar de mens, die deze dingen doet, zal door dezelve leven.”*

Het geloof komt niet door te horen over de Tien Geboden: 'dat en dat moet je doen, dit en dat mag je niet doen'. Neen, geloof komt door het horen naar het Woord van Jezus Christus en wel in bijzonder naar het Evangelie van vrede om in de context van Rom. 10 te blijven:

Rom. 10:14-15 – *“Hoe zullen zij dan Hem aanroepen, in Welken zij niet geloofd hebben? En hoe zullen zij in Hem geloven, van Welken zij niet gehoord hebben? En hoe zullen zij horen, zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden? Gelijk geschreven is: Hoe liefelijk zijn de voeten dergenen, die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!”*

Het goede nieuws, het Evangelie des vredes, betekent dat er geen strijd en scheiding meer is tussen ons en God, omdat Jezus' Bloed al onze zonden heeft weggewassen en God ons nu ziet als volmaakt gerechtvaardigd en heilig. God ziet ons als volmaakt, omdat Hij het volmaakte werk van Zijn Zoon Jezus ziet. Wat een wonder van Genade en Liefde. Want zelf weten wij maar al te goed, dat wij in ons dagelijks leven nog lang niet volmaakt zijn.

Predikers dienen derhalve vrede en het goede nieuws van het Evangelie des vredes te verkondigen. Geen hel en verdoemenis. Helaas worden vele kerkgangers dan boos, omdat zij, opgevoed onder wettische predikingen, willen dat Wet en oordeel worden gepredikt.

Rom. 10:16 – *“Doch zij zijn niet allen het Evangelie gehoorzaam geweest; want Jesaja zegt: Heere, wie heeft onze prediking geloofd?”* God wil dat Jezus wordt gepredikt, opdat de mensen sterk worden in hun geloof. Enkel spreken over de Wet en het oordeel brengt vrees in de harten van mensen en niet rust en vrede. Natuurlijk is er een context, namelijk dat God Zijn Zoon naar het kruis zond, zodat wij het oordeel o.g.v. de Wet konden ontvliden. Zeker! Maar, predikers, leg a.u.b. toch niet de Wet op de mensen.

Er waren gelovigen in Corinthe, die naar tempelprostituee's gingen als onderdeel van afgodenaanbidding. Het hebben van sex met deze prostituee's betekende gemeenschap met de afgoden. Helaas braken sommige gelovigen niet met deze praktijken. Paulus ging niet met de Wet in de hand tegen hen tekeer, zoals: *"Weet je niet, dat je geen hoererij en overspel moet plegen?"* Neen, hij zei: *"Weten jullie niet, dat jullie lichaam de tempel van de Heilige Geest is ('is' = tegenwoordige tijd)?"* En als er onenigheid was, zei hij: *"Weten jullie niet, dat jullie de engelen zullen oordelen?"* Toen er scheuringen dreigden (ik ben van Apollos, ik van Céfas, ik van Paulus), zei hij: *"Weten jullie dan niet, dat jullie van Jezus Christus zijn?"* Altijd wees Paulus op de nieuwe identiteit in Christus en wat in Christus mag worden ontvangen. Nooit beriep hij zich op de Tien Geboden. Altijd herinnerde hij de zondigende gelovigen er aan wie en wat de gelovige is en hoe rijk! Namelijk een door Jezus' kostbare Bloed volkomen gerechtvaardigd en geliefd kind van God de Vader. Amen!

Jes. 55:2-3 – *"Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen geen brood is, en uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan? Hoort ( emv ) aandachtiglijk ( emv ) naar Mij, en eet het goede en laat uw ziel in vettigheid zich verlustigen. Neigt uw oor, en komt tot Mij, hoort en uw ziel zal leven; want Ik zal met u een eeuwig verbond maken, en u geven de gewisse weldadigheden van David."*

*"Aandachtig luisteren"*! In Hebreeuws wordt bij beide woorden de stam *"sjama"* gebruikt ( emv emv ), wat letterlijk betekent *'luisterend luisteren', 'horend horen'*.

God wil onze jaren kronen met Zijn goedheid en Zijn overvloed als vrucht van het leven, dat wij in Hem ontvangen. Dit betekent redding door Jezus waardoor wij eeuwig leven ontvangen én de daarop volgende overvloed van leven. In dit schriftdeel lezen we hoe we Zijn goedheid en overvloed kunnen ontvangen. Dit zijn geen zaken die je met geld kunt kopen of waar je hard voor kunt werken. We kunnen het ontvangen door héél aandachtig naar Gods Woord, dat onze ziel kan voeden, vullen en verzadigen, te luisteren. Door onze oren te neigen naar Gods Woord. Door luisterend te luisteren! Ernstig en met aandacht! Want God wil ons de gewisse, d.w.z. betrouwbare en getoetste weldadigheden van David geven, dus Gods grote zegeningen. De stam van het woord *"gewis"* is *"aman"* ( Nma ) (denkt u hierbij aan 'amen'), hetwelk betekent *"bevestigen, trouw zijn, getoetst zijn, betrouwbaar zijn, sterk staan"*.

In Ps. 103:5 lezen we: *"Die uw mond verzadigt met het goede, uw jeugd vernieuwt als eens arends."* God wil onze jeugd letterlijk vernieuwen als een arend, als onze mond (onze ziel) verzadigd en verlustigd is met het goede en de vettigheid (overvloed) van Zijn Woord. Door luisterend te luisteren met volle aandacht. Dit betekent niet éénmaal te luisteren, maar te blijven luisteren. En wordt niet ontmoedigd als u niet meteen de zegen ontvangt, maar blijft u luisteren met aandacht.

Overigens is het grootste gebod voor het volk van Israël het gebed *"Sjema"* ( emv ): *"Hoor, Israël, de Heer onze God is een enig God,..."* (Deut. 6:4). In het Oude Testament wordt vaak het ontvangen van Gods zegen verbonden met het woord *'sjema'*. En dan wordt het woord *'sjema'* doorgaans tweemaal vermeld, zodat de betekenis inhoudt het met volle aandacht luisterend luisteren en blijven luisteren. Dit is erg nodig i.v.m. de menselijke tekortkomingen: bij het éénmaal beluisteren worden belangrijke aspecten en finesses van de boodschap gemist, welke pas bij de tweede, of derde, of één van de volgende malen worden ontdekt.

Uit Ex. 15:26 kunnen we afleiden, dat als wij met ernst horend naar Gods stem zullen horen (opnieuw *'sjema, sjema'*), gezondheid zal volgen. Maar prijst God, Jezus heeft voor ons alle geboden gehoorzaamd en vervuld en op onze rekening gezet. Dát is rechtvaardiging uit genade als wij geloven. Gezondheid en genezing van ziekten is de grootste zegen ná onze redding. Want hoe kunnen wij bijvoorbeeld ons gezin helpen als wij altijd door ziekte plat op onze rug liggen? Altijd tot een last voor anderen zijn!

Vergeet u niet de volgorde die de bijbel algemeen geeft: de schare kwam tot Jezus om Zijn Woord te horen en dán genezen te worden. De bloedvloeiende vrouw die o.g.v. de Wet

vanwege deze onreinheid niet in contact met mensen mocht komen, hoorde van Jezus en toen kwam geloof in haar hart. Zij raakte vervolgens Zijn kled aan en werd genezen. Haar luisteren bracht haar tot geloof. Gods patroon is het Woord horen en dan genezen worden. Luk. 5:1,15 – *“En het geschiedde, als de schare op Hem aandrong, om het Woord Gods te horen, dat Hij stond bij het meer Gennesareth..... Maar het gerucht van Hem ging te meer voort; en vele scharen kwamen samen om Hem te horen, en door Hem genezen te worden van hun krankheden.”*

Luk. 6:18-19 – *“Die gekomen waren, om Hem te horen, en om van hun ziekten genezen te worden, en die van onreine geesten gekweld waren; en zij werden genezen. En al de schare zocht Hem aan te raken; want er ging kracht van Hem uit, en Hij genas ze allen.”*

Waarom werden ze állen genezen? Denk aan de context en de tekst: zij kwamen állereerst om Jezus te horen. En door het horen ontvingen zij geloof.

Een goede graadmeter voor geloof is onze reactie wanneer we worden geconfronteerd met slecht nieuws of met een crisis in ons leven. Reageren wij in het geloof, dat onze God een liefhebbende en goede God is, Die ons graag wil zegenen?

Hand. 14:6-10 – *“Zijn zij, alles overlegd hebbende, gevlucht naar de steden van Lykaonie, namelijk Lystre en Derbe, en het omliggende land; En verkondigden aldaar het Evangelie. En een zeker man, te Lystre, zat onmachtig aan de voeten, kreupel zijnde van zijner moeders lijf, die nooit had gewandeld. Deze hoorde Paulus spreken; welke de ogen op hem houdende, en ziende, dat hij geloof had om gezond te worden, Zeide met grote stem: Sta recht op uw voeten! En hij sprong op en wandelde.”*

De zinsnede ‘verkondigden daar het Evangelie’ staat in het Grieks in de onvoltooid verleden tijd. Dat wil zeggen dat er een herhaalde en voortdurende actie plaatsvond. Paulus en zijn metgezellen verkondigden in Lystre voortdúrend het Evangelie. Niet de Wet, maar het goede Nieuws van het Evangelie, zo lezen we! Ook ‘hoorde’ in de zinsnede over de kreupele man: ‘deze hoorde Paulus spreken’ staat eveneens in de onvoltooid verleden tijd. De kreupele man ‘hoorde horend’ en voortdurend Paulus’ prediking van het Evangelie. Hij was er elke dienst en luisterde aandachtig. En hij genas, want er zijn bij God geen onmogelijke gevallen. Terminale zieken en zieken vanaf hun geboorte kunnen door God worden genezen. Hier lezen we hoe: namelijk door herhaald en voortdurend met aandacht naar het Evangelie te luisteren, waardoor geloof wordt opgebouwd. Deze kreupele man kreeg geloof door het herhaalde luisteren naar het Evangelie en werd genezen.

Uit Deut. 11:13-15: *“En het zal geschieden, zo gij naarstiglijk zult horen naar Mijn geboden, die Ik u heden gebiede, om den HEERE, uw God, lief te hebben, en Hem te dienen, met uw ganse hart en met uw ganse ziel; Zo zal Ik den regen uws lands geven te zijner tijd, vroegen regen en spaden regen, opdat gij uw koren, en uw most, en uw olie inzamelt. En Ik zal kruid geven op uw veld voor uw beesten; en gij zult eten en verzadigd worden.”*, volgt dat *“ernstig horen”* (*‘sjema sjema’*, d.w.z. ‘horende horen’) naar Gods Woord en God dienen en liefhebben de zegeningen van vroegen en spade regen brengt over arbeid en kinderen (gezin) en dat onze dagen zullen worden vermenigvuldigd als de dagen des hemels op de aarde (vers 13-21). D.w.z. we ontvangen hemelse dagen vol vrede, vreugd, kracht en gezondheid.

Een andere zegen van *“horende horen”* (*‘sjema sjema’*) is de zegen van kunnen uitlenen en niet zelf hoeven lenen, gekoppeld aan de zegen van kunnen regeren over volken en niet zelf overheerst worden (Deut. 15:5-6). Degene die uitleent, is degene die regeert. Dit is een zegen van voorspoed. Want wie arm is, kan geen andere armen helpen.

Nog een zegen van het *“horende horen”* (*‘sjema sjema’*) van Gods Woord zijn de alles omvattende zegeningen op élk gebied (Deut. 28:1,2-14). Indien we horende horen en blijven horen, steeds weer opnieuw, zullen al Gods overvloedige zegeningen ons deel worden.

Maar Gods vreselijke vloek zal hen treffen, die ongehoorzaam zijn en Jezus niet aannemen.

Vanaf vers 15 wordt een vreselijk rijtje opgesomd. Typerend dat in vers 15 het woord 'sjema' maar éénmaal voorkomt. Men heeft het Woord gehoord, doch is niet blijven luisteren, waardoor het Woord geen post kon vatten in het hart. Wie maar éénmaal of slechts zo af en toe Gods Woord hoort, is uiterst kwetsbaar.

Er wordt vaak op grond van Jak. 1:22-24 gepredikt: *“En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelfen met valse overlegging bedriegende. Want zo iemand een hoorder is des Woords, en niet een dader, die is een man gelijk, welke zijn aangeboren aangezicht bemerkt in een spiegel; Want hij heeft zichzelf bemerkt, en is weggegaan, en heeft terstond vergeten, hoedanig hij was.”* Preken over deze tekst buiten de context is gevaarlijk. Want het lijkt alsof het horen niet zo belangrijk is, maar wel het doen. Maar God wil dat we Zijn Woord met alle aandacht horen en blijven horen. Jezus zei niet voor niets, dat Maria het goede deel gekozen had door aan Zijn voeten te zitten en te luisteren. Want dan zullen onze levens vanzelf positief worden veranderd tot eer van Hem.

Zoals gezegd gaat het hier om de context, namelijk dat iemand bij het luisteren naar Gods Woord wordt aangesproken, maar meteen na die preek de correctie weer vergeet. Jak. 1:25 leert hoe het moet: *“Maar die inziet in de volmaakte wet, die der vrijheid is, en daarbij blijft, deze, geen vergetelijk hoorder geworden zijnde, maar een dader des werks, deze, zeg ik, zal gelukkig zijn in dit zijn doen.”* De 'volmaakte wet die der vrijheid is' betreft niet de Tien Geboden (de Wet van Mozes), maar is de Genade en de Geest des Levens. Dit is de wet des geloofs en de wet van ware vrijheid. Wie daarin ziet en voortdurend daarin blijft zien en naar het Woord blijft horen ('géén vergetelijke hoorder zijnde'), gaat als vanzelf het Woord doen en zal gezegend worden in wat hij doet. M.a.w. hij is een héél ander iemand dan hij of zij, die éénmaal het Woord hoort en vergeet wat het Woord zei. Let áltijd op de context!

Gal. 3:2-3,5 – *“Dit alleen wil ik van u leren: hebt gij den Geest ontvangen uit de werken der wet, of uit de prediking (Gr. ako'e, d.w.z. “het horen, het horen zeggen”) des geloofs? Zijt gij zo uitzinnig? Daar gij met den Geest zijt begonnen, voleindigt gij nu met het vlees?.....Die u dan den Geest verleent (= bedrijvende vorm van de tegenwoordige tijd), en krachten onder u werkt (= bedrijvende vorm van de tegenwoordige tijd), doet Hij dat uit de werken der wet, of uit de prediking (Gr. ako'e, d.w.z. “het horen, het horen zeggen”) des geloofs?”*

Wij ontvangen de H. Geest door te horen, d.w.z. door naar het Evangelie te luisteren. Niet door de Wet te doen en gehoorzamen. De Wet willen doen, is uit het vlees. God is constant bezig om ons Zijn Geest te verlenen en krachten onder ons uit te werken. En dat doet Hij o.g.v. de Evangelieprediking van Genade en niet o.g.v. de werken van de Wet. Dat doet Hij op grond van ons voortdurende horen naar de predikingen des geloofs. Gods zegening is zo nodig, omdat wij zo snel door zonde of andermans verkeerde woorden de Geest verliezen. En voortdurend werkt God wonderen uit. Indien wij niet ontvangen wat wij zo begeren, bijvoorbeeld genezing, laten we onszelf onderzoeken in hetgeen we nu hebben geleerd.

Israël had na de Exodus uit Egypte het goede nieuws over alle zegeningen in het Beloofde Land gehoord, maar er was geen geloof in hun hart gekomen. Ze stierven in de woestijn. Ze hadden het wellicht eenmaal of hooguit enkele malen gehoord, maar dat was te weinig om hun geloof op te bouwen. Ze hadden moeten blijven luisteren en luisteren en luisteren. Hebr. 4:2 – *“Want ook ons is het Evangelie verkondigd, gelijk als hun; maar het woord der prediking deed hun geen nut, dewijl het met het geloof niet gemengd was in degenen, die het gehoord hebben (Gr. aoristus-vorm, d.w.z. verleden tijd, een eenmalige actie in het verleden).”*

Geliefde broeders en zusters, ook aan ons, net als aan Israël, werd het Evangelie verkondigd. Denkt u niet dat u alles wel weet na éénmaal geluisterd te hebben. Blijf horen naar het Evangelie, tótdat uw geloof wordt opgebouwd, waarna u de zegen zult ontvangen. Geloof komt door het horen en horen en niet door het eens gehoord te hebben. Blijft u horen!

Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.