

## HET CHRISTELIJK HUWELIJK

### HJM Sales, 23-09-2018

Geliefde broeders en zusters, Gods uitspraak in Ex. 14:14 – “*De HEERE zal voor ulieden strijden en gij zult stil zijn*” geldt óók onze huwelijkslevens. Deze goddelijke uitspraak gold niet alleen het vroegere Israël, dat uit Egypte de vrijheid tegemoet trok, maar is beslist ook voor nu en voor ons. Nl. dat wij onze problemen bij de Heer mogen brengen, zodat Hij ze kan oplossen, terwijl wij daarbij stil zijn in geloof en in afwachting van wat Hij aan het bewerkstelligen is. Maar wél voorttrekken op ons pad achter Jezus (vs. 15)! Juist in deze tijd waarin vele huwelijken door de stress van het dagelijkse leven zo onder druk staan, is dit een actuele boodschap. De uitspraak dat wij moeten vechten voor ons huwelijk is zeker ook waar, maar het is wel van belang hoé wij dat doen. Met name moeten wij vechten om ons geloof in de Heer en ons vertrouwen op Hem, Die alles in orde wil maken, niet te verliezen.

Misschien heeft u een huwelijksleven waarin u en uw partner voortdurend woorden hebben en ruzie maken. Dan is het voor u als huwelijkspaar van groot belang om te leren, dat u ál uw problemen bij de Heer mag brengen. Dan zult u uiteindelijk een grote verlossing van vrees, stress en onrust gaan ervaren. U en uw partner zullen ervaren, dat er meer rust en vrede in uw hart komt, waardoor langzaam maar zeker de voedingsbodem voor het voortdurende geruzie, namelijk o.a. de negatieve kant van uw karakter, zal verdwijnen.

Daarbij is het van groot belang om elkaar te corrigeren als uw partner terugvalt in gepieker, in onrust en stress. En ook om elkaars fouten en zonden snel te vergeven en de zielepijn die wordt ervaren aan de Heer over te geven.

Efez. 4:26,32 – “*Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw toornigheid;... .. Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijkerwijs ook God in Christus ulieden vergeven heeft.*”

Ps. 4:5 – “*Zijt beroerd, en zondigt niet; spreekt in ulieder hart op uw leger, en zijt stil. Sela.*”

NB, “*beroerd zijn*” (SV) komt van de Hebreeuwse stam “*ragaz*” ( *zgr* ), waarvan de volgende werkwoorden zijn afgeleid: “*beven, sidderen, huiveren, schudden, in beroering zijn, veront-rust zijn, ontroerd zijn, in woede ontsteken, verwarren, zich opwinden*”.

In een relatie kan sprake zijn van ál deze emotionele uitingen, maar Gods Woord leert ons om heel snel te vergeven, niet te zondigen als de emoties opspelen en stil te zijn, d.w.z. het aan de Heer over te geven. En een heel mooie plaats om tot rust te komen, na te denken en met elkaar te praten, is op het eind van de dag in het bed (“het leger” in oud-nederlands).

U begrijpt dat hiervoor een levende relatie met Jezus onontbeerlijk is. Beide partners dienen dicht achter Jezus te wandelen en dagelijks van het hemelse Brood, d.i. Gods Woord, d.i. Jezus, te eten. Opdat u zich langzaam maar zeker al Gods beloften eigen zult maken. Hoe fijn zal het zijn als beide partners er dan samen over kunnen spreken en hun verlangens bij Jezus kunnen brengen. Matth. 18:19-20 – “*Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.*” Het ligt voor de hand dat de twee waar Jezus hier over spreekt een huwelijkspaar betreft. De derde persoon waar Hij het over heeft, is Hijzelf. Hij wil Zelf aanwezig zijn in het christelijk huwelijk en bidt met man en vrouw mee. Wees ervan verzekerd dat dit huwelijkspaar sterk is. Omdat Jezus Hogepriester aanwezig is! Pred. 4:12 – “*En indien iemand den een mocht overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan; en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken.*” Op een andere plaats, nl. in Deut. 32:30, zegt God dat één samen met de Heer, onze Rots, duizend vijanden op de vlucht kan doen jagen, maar twee zelfs tienduizend (lees ook Ps. 91:7). Dit betekent dat er exponentiële kracht in een huwelijk aanwezig is, dat samen met Jezus wordt geleefd.

Begeer samen met Jezus (Die hierin met u meebidt), dat God de Vader voorziet in uw nood m.b.t. gezondheid, ziekten, werk, opvoeding van de kinderen, familie, financiën, etc. De

Vader zal voor u zorgen! En als u door het dagelijks lezen en onderzoeken van Gods Woord (d.i. Jezus) en al Gods beloften vaster in het geloof komt te staan, des te gemakkelijker zal het voor beide partners worden om in geval van problemen stil te zijn en alles aan de Heer over te geven. Herinner elkaar er dagelijks aan, dat de Heiland onze veld-slagen voor ons strijdt en Overwinnaar is.

En als u dan bemerkt dat er nu veel minder onrust en geruzie in het huwelijk is, dan wordt u vanzelf weer méér naar elkaar toegetrokken. Er komt weer meer aandacht voor elkaar. En helemaal als u gaat leren om niet meer naar elkanders fouten te zien, maar alleen nog maar elkanders positieve eigenschappen te benoemen. Als we ons focussen op elkanders minder goede eigenschappen en fouten, zal de liefde tanen. Ergernissen zullen de overhand nemen. En de relatie zal steeds meer verslechteren. Nooit zal ik het advies vergeten, dat ik ooit kreeg: *“Pak pen en papier en begin alle goede eigenschappen van je vrouw op te schrijven en te overdenken. Wees hierin eerlijk en benoem ze een voor een. Overdenk ze en maak er een gewoonte van om elke (van satan afkomstige!) beschuldigende gedachte in Jezus’ Naam weg te doen.”* Ik ging haar anders zien en ontdekte dat Jezus geweldig ging zegenen.

Eén uitgangspunt mag niet vergeten worden, nl. dat de man zijn vrouw vurig moet liefhebben en bóven alles, zoals Jezus de Gemeente heeft liefgehad (Efez. 5:25). Jezus gaf Zichzelf volkomen prijs én schonk haar overvloed van Genade. Als de man beide in praktijk brengt, maakt dit het zijn vrouw gemakkelijk om hem als een hulp aan zijn zijde te ondersteunen (Gen. 2:18) en hem onderdanig te zijn, zoals zij zelf ook aan de Heer is (Efez. 5:22). Niet slaafs in die zin, zodat de man bijvoorbeeld de hele huishouding domineert, maar m.n. als er in directe of indirecte zin belangrijke geestelijke besluiten moeten worden genomen. Niet slaafs onder hem, maar tegenover hem (Gen. 2:18), dus ondersteunend náást hem. De oorzaken van veel tegenwoordige huwelijksproblemen liggen juist op het vlak van Efez. 5:22,25. Deze teksten worden alleen verstaan als béide partners dienen dicht achter Jezus wandelen. Toen ik zelf in het huwelijk trad, was ik nog niet zolang bekeerd. Ik nam een behoorlijk deel van mijn oude karakter mee in het huwelijk en begreep niet wat het betekent om jezelf volkomen prijs te geven aan je echtgenote. Soms wilde ik er bijna de brui aan geven. In plaats dat ik mijn vrouw liefde gáf, vroég ik liefde van haar. Dat is niet Gods weg. Maar Gode zij dank, ze bad steeds voor mij en nooit, nooit, nooit kwetste zij mij met woorden.

Zoals gezegd heeft God voor een bijzondere voorziening voor het christelijke huwelijk gezorgd, namelijk in exponentiële kracht om de vijand, satan, te verslaan. Deze probeert uit alle macht m.n. christelijke huwelijken te torpederen. De problemen waarmee een huwelijk te maken kan krijgen, zijn immers legio. Naast ziekten, financiën en bijvoorbeeld opvoeding van de kinderen, zijn gebrek aan tijd en aandacht voor elkaar en gebrek aan fysieke intimiteit de belangrijkste oorzaken, dat satan erin slaagt om het huwelijk kapot te maken. U begrijpt dat voortdurend geruzie en gekibbel de relatie en de aandacht voor elkaar en ook de fysieke intimiteit geweldig onder druk zetten. De relatie verzwakt. Net zoals dan wellicht bij één of bij beiden de relatie met Jezus. Er komt wanhoop in het hart. En dan ligt overspel op de loer. Want als een vreemde man of vrouw wél voor die zo verlangde aandacht kan zorgen, dan is het huwelijk in groot gevaar. Dan kan in een zwak moment snel sprake zijn van overspel met vreselijke gevolgen. Misschien speelt u met de gedachte om overspel te plegen. Don't do it!

Wees niet als David die niet alleen overspel met Bathseba pleegde, maar ook nog haar man vermoordde. Overspel vermoordt in geestelijke zin de andere partner! David liet zich leiden door vleeselijke lust en begeerte. Misschien omdat hij in zijn huwelijken (hij had meerdere vrouwen) verveeld was geraakt. Maar hij kwam niet tot God met zijn hart, terwijl hij nota bene dat in andere situaties zo gewend was. Lees in 2 Sam. 12:7-8 wat God via de profeet Nathan tot hem zei: *“Ik heb u ten koning gezalfd over Israël, en ik heb u uit Sauls hand gered; En ik heb u uws heren huis gegeven, daartoe uws heren vrouwen in uw schoot, ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven; en **indien het weinig is, ik zou u alzulks en alzulks daartoe doen.**”* God had David op elk gebied overvloedig gezegend. Maar David had Hem niet gevraagd om hulp voor zijn huwelijk. Als David dat had gevraagd, zou God ook daarin

zeker hebben gezegend. Want het huwelijk is belangrijk voor Hem en heeft Zijn volle aandacht. Vraag het Hem, indien u een nood hebt voor uw huwelijk. Hij zal u nieuwe vreugde geven. Maar beslist géén andere, begripvollere partner!

We moeten weten, dat God bijzondere aandacht voor ons huwelijk heeft. Huwelijk en gezin zijn Gods eerste prioriteit. Lang voordat God de kerk stichtte, stichtte Hij het huwelijk. Hij bracht Adam en Eva samen in het paradijs en vormde hen tot een huwelijkspaar. Dat was het éérste wat God deed. Hiermee begint de bijbel. De bijbel eindigt ook met een huwelijk, nl. het huwelijk tussen Jezus en Zijn Bruid, de Gemeente. En het éérste wonder dat Jezus op aarde deed, was het redden van een huwelijksfeest, waar de vreugdewijn was opgeraakt. Vóórdat Jezus zieken genas, de doden oprichtte en brood vermenigvuldigde om hongerige mensen te voeden, veranderde Hij water in wijn tijdens een huwelijksfeest in Kana. Ja, Jezus begon Zijn bediening met het veranderen van water in wijn en hieraan herkennen wij hoezeer Zijn hart bewogen is over de kwaliteit van ons huwelijk en hoezeer Hij verlangt dat alles goed gaat. Hoezeer Hij verlangt om alles te restaureren wat kapot en niet goed is. Ik wil even ingaan op het wonder dat Jezus verrichtte op het huwelijksfeest in Kana, want wees ervan verzekerd dat er in ieder huwelijk naast bergtoppen van geluk óók dalen van droefheid zullen komen. Dat wordt in de gebeurtenis meteen duidelijk, want Kana betekent “rietstengel” (Jes. 42:3). U weet dat een rietstengel op zich erg kwetsbaar is en gemakkelijk doormidden gebroken kan worden. Daar hoeven we geen moeite voor te doen. Maar een rietstengel is aan de andere kant erg soepel. De zwaarste stormen kunnen een rietstengel niet breken als deze soepel met de wind (van de Heilige Geest) mee beweegt. De rietstengel kan zelfs plat gaan liggen. Maar als de storm voorbij is, dan richt hij zich weer op. De rietstengel vecht niet uit alle macht tegen de storm, maar gaat plat liggen, daarmee als het ware vertrouwend op de Schepper, Die ook aan de allerzwaarste storm een einde maakt. Zó dient ons huwelijk met Jezus Christus te zijn.

Jezus wil een einde maken aan de zware stormen in ons huwelijk en in plaats daarvan ons zegenen met de allergrootste blijdschap. Hij wil water in wijn veranderen. Niet zomaar wijn, niet zomaar een simpel landwijntje. Hij wil het water veranderen in wijn van de hoogste kwaliteit. Wijn is in de bijbel het beeld voor grote, bruisende blijdschap (Richt. 9:13). Het Hebreeuwse woord voor “wijn”, nl. “*jajien*” ( נַיִן ), komt van een stam die “*bruisen*” betekent.

*Wat lezen we over het wonder in Kana? Joh. 2:1-11 – “En op den derden dag was er een bruiloft te Kana in Galiléa; en de moeder van Jezus was aldaar. En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, tot de bruiloft. En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb Ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. Zijn moeder zeide tot de dienaars: Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat. En aldaar waren zes stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metreten. Jezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. En Hij zeide tot hen: Schept nu, en draagt het tot den hofmeester; en zij droegen het. Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet, van waar de wijn was; maar de dienaren, die het water geschept hadden, wisten het), zo riep de hofmeester den bruidegom. En zeide tot hem: Alle man zet eerst den goeden wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, alsdan den minderen; maar gij hebt den goeden wijn tot nu toe bewaard. Dit beginsel der tekenen heeft Jezus gedaan te Kana in Galiléa en heeft Zijn heerlijkheid geopenbaard; en Zijn discipelen geloofden in Hem.”*

In Deut. 32:14 wordt wijn het ‘bloed van druiven’ genoemd. Wat een wondervolle verwijzing naar het kostbare Bloed van Jezus. Jezus verlangt dat wij in ons huwelijk (de beide partners) een ervaring krijgen met Zijn kostbare Bloed, Dat elke zonde wegwast. En dan wil Hij met ons in Zijn bloed een nieuw verbond sluiten voor ons huwelijk. Luk. 22:20 – “*Desgelijks ook den drinkbeker na het avondmaal, zeggende: Deze drinkbeker is het nieuwe verbond in Mijn bloed, dat voor u vergoten wordt.*” Het huwelijkspaar dat dit gelooft en aanneemt, zal nieuwe wijn van hemelse blijdschap ervaren. Dit betekent dat Jezus’ éérste wonder in Kana een

beeld is van Zijn Bloed, Dat voor ons werd vergoten en resulteert in een intense feestviering, cq. –vreugde voor ieder die het aanneemt. Het betekent ook, dat juist een huwelijkspaar steeds nieuw leven en nieuwe vreugde mag ontvangen bij het vieren van het Heilig Avondmaal. Want Jezus heeft gezegd, dat wij Zijn (eeuwige) leven ontvangen door Zijn vlees te eten en Zijn Bloed te drinken (Joh. 6:53-55). En mét Zijn leven ontvangen wij tevens overvloedige zegen in álles wat we behoeven (2 Petr. 1:3; Efez. 3:20).

Wat was de meest voor de hand liggende reden dat dit bruiloftsfeest uiteindelijk werd gered? Dat was het feit dat ook Jezus één van de genodigde gasten was. Maar wat was de reden dat de wijn tóch opraaakte? Dat was het feit, dat Jezus niet de belangrijkste Gast was. Hij was slechts één van de gasten.

In elk huwelijk zullen er momenten zijn waarin de blijdschap weg is en de wijn is opgebraakt. Dan komt het erop aan dat Jezus niet als een gewone gast bij u is, maar als de belangrijkste Persoon. En Hij wil het water veranderen in wijn van hoge kwaliteit. Een kwaliteit van zulk niveau dat de hofmeester zich verbaasde en tegen de bruidegom zei, dat deze de beste wijn had bewaard voor het einde van het feest. Zelfs een reeds vele jaren bestaand huwelijk kan door Jezus worden vernieuwd (Joël 2:23-25). Maar elementair in Jezus' wonder was, dat Zijn moeder had gezegd: *“Zo wat Hij u zal zeggen, doe dat”*.

En Jezus had gezegd: *“Vul die zes stenen watervaten met water”*. En ze vulden de watervaten tot de rand toe. Zes is in de bijbel het getal van de mens. En het betrof stenen watervaten voor rituele reinigingen. Het is niet moeilijk te verstaan dat het hier geestelijk om reiniging van de mens gaat, die zo vaak een versteend hart heeft. Juist ook in het huwelijk als de wijn helaas is opgebraakt! Maar als het hart van beide huwelijkspartners tot de rand toe wordt gevuld met het water van bekering, belijdenis en vergeving, zodat er intense reiniging plaatsvindt, dan verricht Jezus het wonder en maakt Hij van dat water kostbare, nieuwe wijn. Vergeef elkander en doe alle bitterheid en woede ver van u weg (Efez. 4:29-32). Maar blik niet star op uzelf en op uw fouten. Zeg niet: *“Ben ik nu een goede man/vrouw? Ik ben waar-deloos! Ik maak zoveel fouten!”* Zie op Jezus! Wordt zoals de engelstaligen zeggen ‘Christ-centered’ en niet ‘self-centered’. En hou voor ogen, dat u met al uw fouten tóch Gods geliefde kind bent en dat Hij verlangt u met overvloed van Genade en goedgunstigheid te zegenen. Ook in uw huwelijk!

Elk huwelijk heeft Jezus als belangrijkste Gast nodig. Eigenlijk niet als Gast. Hij dient de Derde Streng in het snoer van twee strengen touw te zijn, dat het huwelijk is (Pred. 4:12). Jezus behoort innig vervlochten te zijn met man en vrouw: die twee strengen touw. Zo'n snoer is niet kapot te krijgen. Als Jezus niet de Derde Streng in het snoer is, dan gaat u straks uw man of vrouw zien als oud en onaantrekkelijk. Dan komen er ruzies en problemen. Zet uw man of vrouw niet op een plaats, waar uw geluk alleen van hem of haar afhangt. U zult teleurgesteld worden! Alleen Jezus kan die plaats innemen. Richt uw oog op Jezus. Blik niet in alles op elkaar. Nodig Hem uit om het Centrum van uw huwelijk te worden. Dan geeft Hij overvloedig zegen en zorgt dat de vreugde niet opraaakt. Man en vrouw worden aantrekkelijk voor elkaar als zij hun geluk alleen van Jezus laten afhangen. Zij nemen steeds meer voeding, leven en kracht van Hem, waarmee zij steeds aantrekkelijker worden voor elkaar. Want Jezus is immers het Leven Zélf.

Mannen, focus op Jezus, niet op de carrière. Hij is het Brood des Levens. Hij geeft levend Water. Hij is de Opstanding. Zie op Hem in alles en voedt u met Hem. Als u dat doet, dan neemt u deel aan Zijn leven. Hoe meer u Jezus ziet, hoe meer u naar Zijn Beeld verandert. Hij geeft kracht om u over te geven aan uw vrouw en haar vrijwillig lief te hebben. Uit kracht, niet uit zwakheid! Want u heeft beslóten om haar lief te hebben. Wat Jezus óók deed!

Laat niemand Jezus' plaats innemen. Niet de eigen man of vrouw en zéker geen andere man of vrouw, die zo aandachtig naar uw problemen wil luisteren en u wil troosten en helpen. U begeeft u in gevaar en u zult worden teleurgesteld. De man die tegen zijn vrouw zegt: *“Ik wil*

*respect van jou*”, wordt teleurgesteld. De vrouw die van haar man eist: *“Ik wil romantiek en aandacht van jou”* zal worden teleurgesteld. Mannen of vrouwen die hun vastigheid aan hun echtgeno(o)t(e) willen ontlenuen of steun zoeken bij een vreemde, andere, hun dierbare man of vrouw, zullen teleurgesteld worden. Elk succesvol huwelijk heeft Jezus aanvaard als de Derde Streng in het snoer. Jezus móét het Centrum zijn, de hooggeerde, belangrijkste Gast.

Mannen, heb uw vrouw lief zoals Jezus de Gemeente liefheeft. Dat is niet even haar plichtmatig een zoen geven. Dat betekent volkomen overgave aan uw vrouw. En hoe meer u Jezus' grote liefde persoonlijk ervaart, hoemeer u uw vrouw bedelft onder uw liefdesuitingen. Dan is er geen plaats voor afstand of verlegenheid. Hoe meer liefde u zélf van Jezus ontvangt, hoe meer u aan haar kunt geven.

Geliefde broeders en zusters, tot besluit wil ik Efez. 2:4-7 met u lezen: *“Maar God, Die rijk is in barmhartigheid door Zijn grote liefde, waarmede Hij ons liefgehad heeft, Ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus; (uit genade zijt gij zalig geworden), En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in den hemel in Christus Jezus; Opdat Hij zou betonen in de toekomstende eeuwen den uitnemenden rijkdom Zijner genade, door de goedertierenheid over ons in Christus Jezus.”*

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.