

EEN OPEN HEMEL HJM Sales, 23-05-2015

Geliefde broeders en zusters, de Gemeente, ook genoemd het (mystieke) Lichaam van Jezus Christus, vertoeft onder een hemel die geopend is. De hemel boven de Gemeente (met een hoofdletter) is niet van koper!

Het is bijzonder belangrijk dat wij dit weten en boven alles zeer beslist zullen geloven. Want het betekent dat er contact mogelijk is met God, onze hemelse Vader, en met Zijn Zoon, onze hemelse Hogepriester Jezus Christus. Sterker nog: de geopende hemel bewijst, dat God verlangt naar contact en er naar uitziet. Wij kunnen vrijelijk tot Hem naderen in onze gebeden. Alles wat onze harten beweegt, kunnen wij zonder schroom aan Hem voorleggen. En Hij kan tot ons hart spreken en ons verblijden met Zijn zegeningen.

De Gemeente die Jezus liefheeft en Hem verheerlijkt, mag áltijd een open hemel ervaren! Wellicht zegt u nu: *“Hoe kun je dat toch zeggen? Dat de hemel altijd voor ons geopend is? Ik ervaar vaak heel wat anders! Dat de hemel juist gesloten is!”* Ik kan dit zeggen, omdat Jezus Zélf dit heeft bevestigd. Ik wil graag daartoe enkele schiftgedeelten citeren.

Eerst een schriftdeel over Jakob (יַעֲקֹב), wiens naam onder andere “bedrieger” betekent. Gen. 28:10-13a,16-19a,22a – *“Jakob dan toog uit van Berséba, en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats, waar hij vernachtte; want de zon was ondergegaan; en hij nam van de stenen dier plaats, en maakte zijn hoofdpeluw, en leide zich te slapen te dierzelfer plaats. En hij droomde; en ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan den hemel raakte; en ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En ziet, de HEERE stond op dezelve en zeide: Ik ben de HEERE, de God van uw vader Abraham, en de God van Izak; Toen nu Jakob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Gewisselijk is de HEERE aan deze plaats, en ik heb het niet geweten! En hij vreesde, en zeide: Hoe vreselijk is deze plaats! Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels! Toen stond Jakob des morgens vroeg op, en hij nam dien steen, dien hij tot zijn hoofdpeluw gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken, en goot daar olie boven op. En hij noemde den naam dier plaats Bethel;..... En deze steen, dien ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen,.....!”*

Jakob, de bedrieger, kreeg een blik op het Huis van God, want hij noemde die plaats Bethel (בֵּית-אֵל), hetgeen “Huis van God” betekent. Uit 1 Cor. 3:16; 6:19; 2 Cor. 6:16; Hebr. 3:6; 1 Petr. 2:5 en Openb. 21:1-3 blijkt duidelijk dat Gods kinderen, dus de Gemeente, samen Gods Huis vormen. En de Gemeente wordt ook Jezus’ Lichaam genoemd, waarvan Hij het Hoofd is (Efez. 1:22-23; Col. 1:18). M.a.w., Jezus is tevens het Huis Gods. En God is dáár! Jakob noemde het ook de Poort des hemels. En wie is die Poort (Deur) naar de hemel? Dat is opnieuw Jezus (Joh. 10:9).

Wat Jakob in die droom zag en wat hij vervolgens zei en deed, was profetisch. Hij zalfde de steen waarop zijn hoofd had gelegen met olie. Die steen (in het Grieks “petra”) is opnieuw een beeld van de Gemeente (Matth. 16:16-18), terwijl de olie een beeld is van de Heilige Geest (Zach. 4:1-14). De levende Gemeente staat dus onder de zalving van Gods Geest.

We zien dit tot uiting komen in de vervulling van de profetie! Dat lezen we in Matth. 3:16 – *“En Jezus, gedoopt zijnde, is terstond opgeklommen uit het water; en ziet, de hemelen werden Hem geopend, en hij zag den Geest Gods nederdalen, gelijk een duive, en op Hem komen. En ziet, een stem uit de hemelen, zeggende: Deze is Mijn Zoon, Mijn Geliefde, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb!”*

We zien onze Heiland Jezus, Die het Huis Gods is en ook de Deur naar de hemel, onder een open hemel staan en de Heilige Geest daalde op Hem neer. Hierin zien we definitief, dat de geopende hemel voor het Huis Gods, de Gemeente, dus ook betekent dat de Heilige Geest op haar rust. In Zijn zalving, in Zijn leiding, in Zijn onderwijs. En zeker ook in Zijn vervulling

van zielen, die naar Hem smachten. Een open hemel betekent ook Geesteszalving! Daarom ook leest Ps. 84:5 – *“Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Selà.”* Maar dit alles alléén en uitsluitend in Jezus Christus, in Wie God de Vader Zijn welbehagen heeft.

Jakob mocht in een profetische droom een open hemel aanschouwen. En vele jaren later behaalde hij een geweldige geloofsoverwinning, waarna God hem een andere naam gaf, namelijk Israëel (*ישראל*), d.w.z. *“God zal overwinnen, hij zal als God overwinnen”*. Maar de profetie wees vooruit naar de Gemeente. Door het volbrachte werk van Jezus heeft zij uit genade als het ware een streepje voor op Jakob, de bedrieger. Dat blijkt uit Joh. 1:48-52 – *“Jezus zag Nathanaël tot Zich komen, en zeide van hem: Zie, waarlijk een Israëliet, in welken geen bedrog is. Nathanaël zeide tot Hem: Van waar kent Gij mij? Jezus antwoordde en zeide tot hem: Eer u Filippus riep, daar gij onder den vijgeboom waart, zag Ik u. Nathanaël antwoordde en zeide tot Hem: Rabbi! Gij zijt de Zone Gods, Gij zijt de Koning Israëls. Jezus antwoordde en zeide tot hem: Omdat Ik u gezegd heb: Ik zag u onder de vijgeboom, zo gelooft gij; gij zult grotere dingen zien dan deze. En Hij zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik ulieden: Van nu aan zult gij den hemel zien geopend, en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op den Zoon des mensen.”*

Nathanaël (*נתנאל*) betekent *“God gaf”*. God geeft aan de Gemeente grote genade. Hij gaf haar een open hemel, met daarbij een voortdurend contact met Hem. De engelen klimmen op en dalen neer op de Gemeente. Maar alleen in Jezus Christus, Die voor haar stierf. Hij stierf voor haar zonden, voor alle bedriegerijen in het oude leven van de schapen en de lammeren. Jezus is de open Deur naar de hemel en Hij is de reden dat die hemel open is. Hij is de reden dat de engelen op en neer klimmen en dalen. Want in Hém heeft God Zijn welbehagen. Uitsluitend in Zijn geliefde Zoon, Die Zijn leven voor ons gaf.

Geliefde broeders en zusters, in Jezus heeft God ook in ons een welbehagen. Maar nogmaals, slechts in Jezus alleen! En op de zielen in Jezus, op Zijn Gemeente in Jezus, zal God Zijn zegeningen uitgieten en zeer beslist Zijn Heilige Geest. Op grond van hun geloof.

Mark. 11:24 – *“..... Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden.”*

Luk. 11:13 – *“Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?”*

Joh. 7:37-39 – *“En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)”*

Moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.