

## **HET HEILIG HUWELIJK (1) – een verborgenheid hjms**

Geliefde broeders en zusters, het huwelijk heeft een uiterst belangrijke plaats en heel hoge standaard in Gods raadsplan. Het is Gods model en Zijn instelling voor de relatie tussen een man en een vrouw, maar óók voor de relatie tussen Christus en Zijn Bruid, de Gemeente. Het huwelijk tussen Christus en Zijn Bruid is Gods grote voorbeeld voor het huwelijk tussen een christelijke man en vrouw.

De bijbel begint in het boek Genesis met het huwelijk tussen het eerste mensenpaar en eindigt in het boek Openbaring ook met een huwelijk, het huwelijk tussen Christus en Zijn Bruid. Het éérste wonder dat Jezus verrichtte, was het vernieuwen van de wijn op het huwelijksfeest te Kana.

God hecht heel véél waarde aan het huwelijk. Het is in Gods ogen zeer waardevol. Daarom zullen kinderen Gods die God liefhebben en Zijn Woord kennen en liefhebben óók het huwelijk hoog achten.

Het huwelijk is een relatie waarin een man en een vrouw elkaar zodanig leren kennen, dat zij één worden én het is de relatie waarin Christus en Zijn Bruid elkaar leren kennen en één worden. Ziet u reeds het verband? Want, geliefde broeders en zusters, onze eindbestemming als kinderen Gods is het huwelijk met Jezus. Dit is Gods plan! Een plan dat in schaduwbeeld tot uitdrukking werd gebracht in de oude Israëlitische Tabernakel. Immers, de Bruid van Christus is de Tabernakel van God (Openb. 21:2-3). Zij heeft haar leven volkomen geheiligd en uiteindelijk bereikte zij in overdrachtelijke zin het Allerheiligdom van de Tabernakel. Om daar in het huwelijk te treden met haar Hemelbruidegom. Kunt u zich deze grote genade voorstellen? Voor eeuwig samen in huwelijksgemeenschap met Jezus?

Broeders en zusters, in deze uitgebreide studie over het huwelijksinstituut zullen veel huwelijks thema's aan de orde komen. Zó veel thema's dat op deze website de komende maanden uitsluitend aan het huwelijk zullen worden gewijd. Zo zal aanstonds besproken worden dat het huwelijk een mysterie is en dat het aardse huwelijk het voorbeeld van Christus' huwelijk met Zijn Bruid moet navolgen. We bespreken in deze lessen ook de instelling van het huwelijk door God in het scheppingsverhaal. Aan de orde komt voorts dat God het huwelijk als een heilig verbond beschouwt. Jezus' huwelijkslessen over echtscheiding en overspel zullen worden besproken. Maar ook de heiligheid en kostbaarheid van het huwelijk en de huwelijksrouw komen aan de orde. Zoals natuurlijk ook de vraag of samenwonen door God wordt toegestaan en of hertrouwen (van gewone gemeenteleden, maar ook van amtsdragers) wordt toegestaan.

Misschien vraagt u zich af, waarom op deze website zulk een grote aandacht aan het huwelijk wordt geschonken. Daar zijn wel enkele redenen voor te geven:

- God beschouwt het huwelijk als zeer belangrijk en waardevol, rein en heilig. Het getuigt daarom van respect en het past ons om er onze volle aandacht aan te geven.
- Ons voorbeeld, het huwelijk tussen Jezus en Zijn Bruid is de eindbestemming van de kinderen Gods. En dit huwelijk staat voor de deur. Jezus komt heel spoedig terug. Kinderen Gods moeten alles op alles zetten om dit doel te bereiken.
- Satan zet alles op alles om het goddelijke huwelijk te voorkomen. Dat doet hij onder andere door juist de huwelijken aan te vallen of te voorkomen dat men in het huwelijk treedt. Bij de ongelovige mensen heeft hij reeds zijn doel bereikt, maar nu tracht hij ook de kinderen Gods met betrekking tot het huwelijk aan te vallen.

- Kinderen Gods die, door welke omstandigheden dan ook, een puinhoop van hun huwelijk hebben gemaakt, zijn juist een anti-getuigenis over het geloof in Jezus aan de ongelovige wereldlingen.

Broeders en zusters, het huwelijk is zelfs zó heilig dat God in Zijn oorspronkelijke plan met betrekking tot het huwelijk een mogelijke echtscheiding niet heeft voorzien. Pas later stond Hij het in verband met overspel toe vanwege de hardheid van het menselijk hart (Matt. 19:8). Evenzo heeft God in Zijn oorspronkelijke plan slechts in één huwelijk tijdens het leven van de mens voorzien, doch heeft Hij later aan weduwen (en weduwnaren) in verband met de toestand van het hart (*“het is beter te trouwen dan te branden”*) toegestaan om te hertrouwen (1 Cor. 7:8-9). Maar ik geloof niet dat dit Zijn oorspronkelijke bedoeling was. In deze studie zal dit punt regelmatig als rode draad terugkeren.

Indien ik overigens spreek over het “oorspronkelijke” plan van God met betrekking tot het huwelijk, dan bedoel ik niet dat God Zijn raadsplan gewijzigd zou hebben, want God is onveranderlijk. Ik wil hiermee tot uitdrukking brengen dat Hij op enig later moment bepaalde echtscheidingen en bepaalde hertrouwingen alsnog heeft toegestaan.

Ik realiseer mij desondanks ten volle, dat de huwelijksproblematiek tot de allerswaarste uit de christelijke pastorale praktijk behoort. Zo kunnen in een kapot huwelijk de zaken zó uit de hand zijn gelopen, dat moord en doodslag het gevolg zou kunnen zijn als de huwelijkspartners nog bij elkaar onder één dak zouden blijven wonen. Ook kunnen er menselijk gesproken onomkeerbare situaties zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld een uit overspel ontstaan tweede huwelijk, waaruit vervolgens kinderen zijn geboren. En in een door oorlogen verscheurd Afrikaans land werden wij ooit geconfronteerd met de huwelijksproblematiek van (christelijke) mannen die meerdere vrouwen hadden. In de voortdurende oorlogen waren veel mannen gedood, zodat hun vrouwen alleen achter bleven. Om niet van de honger om te komen, trouwden zij vervolgens met mannen die al vrouwen hadden.

Met andere woorden, de huwelijksproblemen kunnen zó groot zijn geworden, door welke oorzaak dan ook, dat er menselijkerwijs géén oplossing meer is. Alleen God weet dan nog wat het beste is! Alleen Hij kan ons wijsheid schenken.

Ik wil dan ook benadrukken dat ik absoluut geen enkel waardeoordeel wil vellen over welke huwelijks situatie dan ook. Ik wil beslist niemand veroordelen. Ook de broeders of zusters, die ooit voor de zonde zijn gezwicht en overspelig zijn geweest, wil ik niet veroordelen. Want het Woord van God zegt, dat wij állen zondaren en overspelers zijn. Zelfs degene die met een begeerte in het hart een andere vrouw aanziet, is reeds een overspeler in Gods ogen.

Maar toch wil ik u als regelmatige bezoekers van deze website deze studie over het huwelijk niet onthouden, want ik richt mij hiermee tot christelijke mannen en vrouwen. Want het Woord van God is dé oplossing voor welke problematiek dan ook. Het Woord van God is immers de Waarheid. Het navolgen en gehoorzamen van Gods Woord doet problemen voorkómen en kan ook problemen helpen oplossen. En Gods Heilige Geest kan en wil ons leiden in die onomkeerbare situaties, waarin wij mensen geen enkele uitweg meer zien. Indien wij ons afhankelijk van Hem stellen.

Ik bid dat de Heer ons wijsheid zal schenken en ons zal zegenen met deze studie.

### *Het huwelijk is een verborgenheid*

Zoals Jezus zelf zei in Matt. 19:11-12 toen Hij over het huwelijk sprak, zal niet iedereen de gegeven huwelijkslessen begrijpen: *“Doch Hij zeide tot hen: Allen vatten dit woord niet, maar dien het gegeven is. Want er zijn gesnedenen, die uit moeders lijf alzo geboren zijn; en er zijn gesnedenen, die van de mensen gesneden zijn; en er zijn gesnedenen, die zichzelf gesneden hebben, om het Koninkrijk der hemelen. Die dit vatten kan, vatte het.”*

Maar denkt u nu naar aanleiding van dit schriftgedeelte toch vooral niet, dat alleen hoog geestelijke, heilige mensen dit zullen kunnen begrijpen. Neen, zo is het niet! De meest simpele, eenvoudige ziel zonder enige opleiding zal het goed kunnen verstaan, mits hij of zij voldoet aan Gods voorwaarden. Want God heeft aan de mens enkele eenvoudige, elemen-

taire eisen gesteld teneinde Zijn Woord, en dus ook Zijn raadsplan ten aanzien van het huwelijk, goed te kunnen verstaan.

De apostel Paulus zei in Efez. 5:22-32 dat het huwelijk tussen man en vrouw een groot geheim of verborgenheid is. Niet iedereen zal zómaar dat grote geheim kunnen ontsluiten. Efez. 5:31-32 – *“Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.”*

“Verborgenheid” is in het Grieks “*muſterion*” en is afgeleid van “*muo*” dat “*de mond sluiten*” betekent. “*Muſterion*” heeft een beperktere, engere betekenis dan ons Nederlandse woord “*geheim*” en dat is een aspect dat we niet mogen negeren, want het woord “*muſterion*” had in de oudheid ook een religieuze lading. Het duidde op waardevolle kennis over een geheime godsdienstige zaak. Die kennis kon men niet zomaar ten eigen nutte verkrijgen en aanwenden, want het was alleen aan ingewijden toevertrouwd. Dat wil zeggen aan een bijzondere groep van mensen die met elkaar verbonden waren door hun godsdienstige gebruiken. Vóórdat iemand kon beschikken over deze kennis, moest hij eerst in die groep worden ingewijd.

Als Paulus dus in relatie tot het menselijk huwelijk in Efez. 5:31 éérs de instelling van het eerste huwelijk door God de Vader in Gen. 2:18-24 aanhaalt en daarna van een grote verborgenheid spreekt en daarbij wijst op Christus en de Gemeente, dan impliceert dat een aantal belangrijke zaken, namelijk:

- Dat het hier schaarse kennis betreft, welke het menselijk huwelijk kan maken tot wat het zal moeten zijn in Gods ogen, namelijk conform Zijn raadsplan. Dit raadsplan is uiteraard conform Zijn eigen wezen.  
U begrijpt natuurlijk wel, broeders en zusters, dat de verborgenheid van het huwelijk niet slaat op de seksuele eenwording van man en vrouw. Dat is geen verborgenheid, integendeel zelfs. Neen, die verborgenheid slaat uiteraard op de geestelijke éénwording van het echtpaar naar het voorbeeld van Christus en Zijn Bruid. En sedert Paulus van God de openbaring ontving, dat het aardse huwelijk een hemels voorbeeld heeft, is niet dit feit de enkele verborgenheid meer. Neen, broeders en zusters, die verborgenheid betreft nu diep geestelijke waarheden die als het ware de bouwstenen voor ons huwelijk zijn.
- Dat men deze kennis alleen kan verkrijgen en verstaan als men aan Gods voorwaarden voldoet, in dit geval t.a.v. het christelijk geloof (zie hiervoor!). Onder andere moet men een wedergeboren kind van God zijn met de bereidheid om het Woord lief te hebben en te bewaren en Jezus te gehoorzamen. Omdat een natuurlijke mens de dingen die van God zijn nu eenmaal niet kan begrijpen en daarom ook de goddelijke instelling van het huwelijk niet (1 Cor. 2:14).
- Dat de voorwaarden waaronder God het huwelijk in Gen. 2:18-24 heeft ingesteld nog steeds volledig van toepassing. God is immers onveranderlijk.
- Dat het aardse huwelijk ook een voorbeeld heeft, namelijk het hemelse huwelijk tussen Jezus en de Gemeente. Dit voorbeeld moet het mensenpaar dus navolgen.
- Dat het in ons huwelijk navolgen van Jezus' eigen huwelijksvoorbeeld automatisch ook tot gevolg heeft, dat wij Hem (en dus God) béter leren kennen. Wij leren Zijn wezen en Zijn raadsplan beter kennen. Dat is logisch! Paulus had zelf de noodzaak om Jezus beter te leren kennen geheel onderkend. (Fil. 3:7-14, met name vers 10).

Geliefde broeders en zusters, zoals u ziet in deze opsomming kent het huwelijk, zoals door God ingesteld, daarom héél belangrijke facetten en thema's. Veel van deze facetten en

thema's komen zoals gezegd hierna in de verschillende delen van deze studie over het huwelijk aan de orde.

En nogmaals wil ik benadrukken (opdat u zich hierop geestelijk zult kunnen instellen) dat bij de behandeling van al die thema's het goddelijk uitgangspunt van "één man, één vrouw, één huwelijk, tijdens het leven" regelmatig als een rode draad terug zal komen. Gods oorspronkelijke raadsplan voor één huwelijk tijdens ons leven toont ons de kostbaarheid en bijzondere exclusiviteit van het huwelijk. Absoluut heilig! Omdat God wenst dat het aardse huwelijk tussen een man en een vrouw zich richt naar het goddelijke voorbeeld van het aanstaande huwelijk tussen Jezus, onze Hemelbruidegom, en Zijn schitterende Bruid, de Gemeente. Het is Gods verlangen dat elk gelovig huwelijkspaar, maar ook elke gelovige alleenstaande, eens zal worden ingepast in die schitterende Bruid, die ook het Lichaam van Christus is. Dat is mogelijk! Mogelijk voor hen die bereid zijn om Jezus Christus, onze Heer, te leren kennen, zoals een aanstaande bruid haar aanstaande bruidegom leert kennen. Hem leren kennen in Zijn lijden, maar ook in Zijn opstanding.

### Het huwelijk is "kennen"

Geliefde broeders en zusters, we lazen zojuist dat het in ons huwelijk navolgen van het hemelse huwelijk tussen Jezus en de Bruid tot gevolg heeft dat wij Jezus beter leren kennen. *"This is what it's all about"*. Hier gaat het om: elkaar leren kennen en Jezus leren kennen! Wist u dat het in het Hebreeuws gebruikte woord voor het "kennen" van God, namelijk "jada" (יָדָע) hetzelfde is als het gebruikte woord voor de sexuele gemeenschap tussen man en vrouw in hun huwelijk? Wijlen bijbelleraar Derek Prince schreef hierover. In de Statenvertaling wordt dan over "bekennen" gesproken. Dit woord "jada" (יָדָע) betekent onder andere: *"weten, leren kennen, begrijpen, waarnemen en zien, zich op de hoogte stellen, onderscheiden, kennis hebben van, ervaren, beschouwen, herkennen, erkennen, bekend zijn met"*. De gemeenschappelijke noemer in al deze betekenissen is, dat het moeite, inspanning en toewijding vergt om de ander te leren kennen. Jezus leren kennen, je man of vrouw leren kennen, gaat niet vanzelf. Enkele teksten zijn: Gen. 4:1,17,25; Ex. 33:13; Joz. 4:24; Richt. 2:10; 13:21; 1 Sam. 1:19; 3:7; Ps. 36:11; Jes. 55:5.

Broeders en zusters, ik wil absoluut niet beweren, de hemel beware mij, dat het kennen van God hetzelfde zou zijn als het hebben van sexuele gemeenschap. Neen, maar het feit dat in beide situaties hetzelfde woord wordt gebruikt, toont ons enkele dingen:

- God wil allereerst dat wij Hem (leren) kennen. Éénwording van geest met God is Zijn doel (1 Cor. 6:17; Hebr. 2:11). De apostel Paulus had dit ten volle begrepen (Fil. 3:7-11). Dit leren kennen van God vraagt zeker verzoening en overgave aan Hem, maar óók gehoorzaamheid, onder andere tot uitdrukking gebracht door onze toewijding aan Hem.  
De Gemeente is als aanstaande Bruid van Christus nu in de periode van ondertrouw. De huwelijksvoltrekking heeft nog niet plaats gevonden. Nu moet zij zich heiligen en zoveel mogelijk haar aanstaande Bruidegom leren kennen.
- God wil ten tweede daarom óók, dat wij onze vrouw en andersom leren kennen. Twee persoonlijkheden stellen zich op elk gebied volkomen open voor elkaar. Op geestelijk, emotioneel én lichamelijk gebied. Dat zal totale geestelijke overgave aan elkaar en grote inspanning en toewijding vergen. Eenwording van geest betekent harmonie in ons huwelijk. Ziet u hier reeds een glimp van de leerschool die het huwelijk is? Het zal ons helpen om ook God beter te leren kennen.
- Ten derde, indien wij elkaar niet kénnen (in de bijbelse betekenis van "kennen" en niet in de gebruikelijke Nederlandse betekenis van "het weten van de identiteit") dan is sexuele gemeenschap met elkaar niet toegestaan. Omdat wij niet bereid zijn ons voor altijd en blijvend aan elkaar toe te wijden en elkaar echt te leren kennen,

hetgeen tot uitdrukking wordt gebracht door het huwelijksverbond. Daarom is het zogenaamde “samenwonen” en “sex voor het huwelijk” niet bij God toegestaan. Voor een onwettige seksuele gemeenschap gebruikt de bijbel doorgaans niet (behoudens enkele uitzonderingen) de uitdrukking “*hij (be)kende haar*”, maar vaak de uitdrukking: “*hij lag bij haar*” en af en toe ook “*hij ging tot haar in*”. Tekstvoorbeelden zijn: Gen. 16:4; 19:33; 34:2; 38:2; Rich. 16:1; 2 Sam. 13:14; Ezech. 23:44. De vleselijke seksuele lusten werden hier in deze verzen wel bevredigd, maar er was geen sprake van elkaar “*kennen*”. De bijbel noemt dit altijd hoererij.

Geliefde broeders en zusters, God verlangt dus dat wij Hem leren kennen opdat Hij met ons gemeenschap kan hebben. Hij verlangt om geestelijk één met ons te worden. Omdat wij niet alleen uit aarde zijn geschapen, maar ook uit Zijn Geest, Die Hij in Adam blies (Gen. 2:7). God wil het herstel van onze zondestaat en verlangt naar harmonie met Zijn schepselen. Het grote belang hiervan ontdekken wij in ons (christelijke) huwelijk, indien wij bereid zijn om ons te richten naar het hemelse voorbeeld. Helaas is ons kennen van elkander en van de Heer nu nog onvolmaakt. Maar straks zullen wij de hemelse volheid van het kennen mogen ervaren. Van de Heer en van elkaar. 1 Cor. 13:12 – “*Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik kennen, gelijk ook ik gekend ben.*”

Voordat ik daadwerkelijk aanvang met de behandeling van het grote en uiterst belangrijke onderwerp “het huwelijk” wil ik eerst nog even ingaan op de goddelijke harmonie.

### De goddelijke harmonie

Indien wij Gods verlangen naar éénwording met Zijn schepselen, Gods instelling van het huwelijk en Gods raadsplan om juist één huwelijk gedurende ons leven in te stellen, beter willen begrijpen, moeten wij ook iets begrijpen van goddelijke harmonie.

God is één. Onze God is een unieke God. God is in die zin enig. Hij is het Begin en het Einde (Openb. 1:8). Hij is de Eerste en de Laatste (Openb. 1:17). Hij is de Alfa en de Omega (Openb. 1:8). De alfa is de eerste letter van het Griekse alfabet in tegenstelling tot de Omega als de laatste letter van het Griekse alfabet.

De zinssnede over de Alfa in Openb. 1:8 zal door Johannes van Patmos zijn geschreven, omdat van oorsprong in de Joodse godsdienst de Alef, als de eerste letter van het Hebreeuwse alfabet, symbool staat voor God. De Alef had ook een numerieke waarde: één! Als we Efez. 4:3-6 en Mal. 2:10 bekijken, dan lezen we dat er één God is, één Vader, één Schepper, één Geest, één Heer, één geloof, één doop, één hoop, één Lichaam van Christus, namelijk de Gemeente (de Bruid) waarvan Christus het Hoofd is. Indien er van alle belangrijke geestelijke schatten slechts één (niet oneerbiedig bedoeld) exemplaar of voorbeeld is en daarom óók slechts één Lichaam van Christus (Efez. 4:4), dan ligt het heel erg voor de hand dat er óók slechts één huwelijkslichaam is. Namelijk het huwelijk tussen één man en één vrouw waarin de man het hoofd is.

We begrijpen uit de goddelijke harmonie dus dat elk tweede huwelijk eigenlijk ingaat tegen Gods natuur en Gods wezen. Een tweede huwelijk behelst immers een tweede lichaam. Voor elke man schiep God slechts één vrouw, hoewel Hij genoeg van Zijn Geest over had (Mal. 2:14-15). God maakte voor de man slechts één vrouw, hoewel Hij er best méér had kunnen maken. Daarom is een tweede vrouw in het leven van de man, óók in het door God toegestane geval van weduwnaarschap, per definitie nooit meer de vrouw die God speciaal voor hem had gereserveerd en geschapen.

Het schriftgedeelte over het huwelijk in Mal. 2 komt in het verloop van de studie over het huwelijk nog aan de orde.

Broeders en zusters, waarom is God eigenlijk één, dus een God van eenheid? Omdat onze God een God van orde is en een God van volkomen harmonie (1 Cor. 14:33). En als we het

over harmonie hebben, dan gaat altijd om meerdere dingen die onderling tot elkaar in een bepaalde gunstige verhouding staan, d.w.z. harmoniëren.

Over de éénheid van God valt daarom eerst nog iets meer te zeggen, omdat er in de Statenvertaling in Deut. 6:4 een in dat opzicht gedeeltelijk onjuiste tekst staat. We lezen hier het volgende: “Hoor, Israël! de HEERE, onze God, is een enig HEERE!”. Het gaat om het woord “enig” in het onderstreepte gedeelte, dat naar mijn mening onjuist is vertaald. Er staat in het Hebreeuws geschreven: *Sjma Jisraeel, Jahweh (uit te spreken als Adonaj) Elohenoe Adonaj echad* (שמע ישראל יהוה אלהינו יהוה אחד). Het gaat om het onderstreepte gedeelte “Adonaj echad” “Echad” (אחד) kan betekenen: 1. “een” – d.w.z. in de zin van “de Heer is een god (zoals er vele goden zijn)”; 2. “één” – d.w.z. in de zin van “de Heer is een samengestelde éénheid (van meerdere personen)”; 3. “één” – maar nu in de zin van “de Heer is enig en uniek”. De zinsconstructie van Deut. 6:4 is zodanig, dat in dit geval “echad” (אחד) niet (zoals de Statenvertaling ten onrechte vertaalt) met de derde betekenis, namelijk “enig” in die zin dat onze Heer uniek is, mag worden vertaald. Dan zou het specifieke Hebreeuwse woord voor “enig” namelijk “jachied” (יחיד) moeten zijn gebruikt. Natuurlijk is de Heer wel enig en dus uniek, maar “echad” (אחד) betekent in deze zin nu wat anders, namelijk “een” of “één”. De eerste betekenis dat de Heer een god is zoals er zoveel goden zijn, zal zeker niet zijn bedoeld, zodat de tweede betekenis overblijft. De Heer is één. Ja, broeders en zusters, God is één, namelijk samengesteld uit God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. God is een harmonieuze eenheid.

De parallelle tekst van Deut. 6:4 in Mark. 12:29 is eveneens onjuist vertaald. Ook hier staat ten onrechte “enig” Heer, terwijl toch het gebruikte Griekse woord “heis” een telwoord is, dat “één” betekent.

Deze uitleg van Deut. 6:4 is volkomen in lijn met Efez. 4:3-6, namelijk dat er één God (die bestaat uit), één Vader, één Geest en één Heer is. Leest u ook Gen. 1:26.

Omdat onze God een God van een samengestelde Eenheid is, is Hij ook een God Die naar gemeenschap met Zijn schepselen verlangt. Want de mensen zijn uit Hem geschapen, want Hij blies Zijn Geest in hen (Gen. 2:7). God verlangt naar gemeenschap, omdat gemeenschap de uitdrukking van eenheid en harmonie is, namelijk het samen iets gemeen hebben. Daarom wordt er ook gesproken van het “in harmonie zijn met .....”. Als we het over harmonie hebben, dan gaat dus altijd om meerdere zaken, dingen of personen die onderling tot elkaar in een bepaalde juiste verhouding staan.

Wat is harmonie eigenlijk precies? Harmonie is de toestand van volkomen vrede, rust, overeenstemming en eenheid, zonder welke wanclank of wanorde dan ook. Het is de toestand waar geen enkele moeite, of pijn door ziekten of geestelijke verwondingen, of rouw door de dood, of zorgen, of tranen, of verdriet meer aanwezig is (Openb. 21:4). Er is geen enkele tegenstelling meer, maar alleen nog volkomen overeenstemming en onderlinge gemeenschap. In de hemel betreft het de toestand van volmaakte gezamenlijke liefde, gemeenschap en aanbidding voor, met en van God. Het is de absolute geestelijke eenheid met God. En wanneer u 1 Cor. 13 leest, zult u ontdekken dat de eigenschappen van ware liefde als het ware een beeld schetsen van grote harmonie en de aanzet geven tot het verwerven van die harmonie in ons huwelijk en gezin, onder elkander in de gemeente en met God. De toestand van goddelijke harmonie is de hoogste gelukstoestand.

Een voorbeeldje uit de muziek!

Ondanks dat een muziekstuk, bijvoorbeeld een prachtige symfonie, uit vele verschillende klanken, noten en tonen bestaat, is er tóch bij een goede uitvoering éénheid en harmonie. Samen geven die klanken en tonen harmonie. Apart klinkend zullen die klanken en tonen vaak disharmoniëren. Disharmoniërende tonen (dissonanten) zoeken altijd naar een oplossing. D.w.z. ze willen van nature (automatisch) oplossen tot harmoniërende tonen (tot consonanten). Als een orkest in harmonie is, klinkt de symfonie als een eenheid.

Als man en vrouw in hun huwelijk in harmonie samenleven, is er volkomen eenheid en rust. God zal dan ook altijd positief op harmonie onder Zijn kinderen reageren. Matt. 18:19-20 – *“Wederom zeg Ik u: Indien er twee van u samenstemmen op de aarde, over enige zaak, die zij zouden mogen begeren, dat die hun zal geschieden van Mijn Vader, Die in de hemelen is. Want waar twee of drie vergaderd zijn in Mijn Naam, daar ben Ik in het midden van hen.”* “Samenstemmen” komt van het Griekse “*sumpho’neo*”. Hier vandaan komt het woord symfonie en het betekent “*overeenstemmen, harmoniëren*”.

Daarom bad Jezus ook voor de onderlinge eenheid onder de discipelen. Joh. 17:20-23 – *“En Ik bid niet alleen voor dezen, maar ook voor degenen, die door hun woord in Mij geloven zullen. Opdat zij allen een zijn, gelijkterwijs Gij, Vader, in Mij, en Ik in U, dat ook zij in Ons een zijn; opdat de wereld gelove, dat Gij Mij gezonden hebt. En Ik heb hun de heerlijkheid gegeven, die Gij Mij gegeven hebt; opdat zij een zijn, gelijk als Wij Een zijn; Ik in hen, en Gij in Mij; opdat zij volmaakt zijn in een, en opdat de wereld bekenne, dat Gij Mij gezonden hebt, en hen liefgehad hebt, gelijk Gij Mij liefgehad hebt.”*

Overigens verlangt ook het ganze scheepsel naar die volmaakte, vreugdevolle harmonie, waar geen verderf meer aanwezig zal zijn (Rom. 8:18-23). In Rom. 8:29 leest u over het uiteindelijke doel waarom God ons heeft gekend. Namelijk om gelijkvormig te zijn aan het Beeld van de Zoon van God. D.w.z. deel uit te mogen maken van het Lichaam, de Bruid van het Lam waarvan Jezus is Hoofd is. Jezus kende de vreugde in de hemel en Hij kent de toekomstige vreugde. Daarom gaf Hij Zich over in de dood opdat wij die harmonie ook zullen mogen ervaren (Hebr. 12:2).

God heeft het huwelijk ondermeer ingesteld opdat man en vrouw in hun huwelijk één lichaam worden en daardoor kunnen proeven van de harmonie zoals God het heeft bedoeld en welke Hij tot stand brengt in dat geweldige voorbeeld voor elk christelijk huwelijkspaar, het huwelijk tussen de Bruid en Zijn Zoon Jezus. In Efez. 4:15-16 kunnen we lezen hoe geweldig de harmonie in het organisme van het Bruidslichaam is: *“Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelijk Christus; Uit Welken het gehele lichaam bekwamelijk samengevoegd en samen vastgemaakt zijnde, door alle voegselen der toebrenging, naar de werking van een iegelijk deel in zijn maat, den wasdom des lichaams bekomt, tot zijns zelfs opbouw in de liefde.”*

We lezen dat (goddelijke) Liefde (Gr. “*achapé*”) de drijfveer is achter de opbouwende kracht van de Heilige Geest voor de totstandkoming van de eenheid binnen het Bruidslichaam. Het is een eenheid van het Hoofd (Jezus) en Zijn Lichaam (de Bruidsgemeente). Het komt tot stand door de werkingen van de Heilige Geest met Zijn gaven en leven brengende kracht, door de liefdewerkingen van God de Vader en door de ambten en bedieningen van God de Zoon. Maar voortdurend in de liefde. Want ware liefde streeft altijd naar eenheid (1 Cor. 13). Broeders en zusters, verlangt u naar harmonie in uw huwelijk? Leer Jezus kennen. Amen.

(wordt vervolgd met het “HEILIG HUWELIJK (2) – het goddelijk voorbeeld”)