

## JEZUS IS OPGESTAAN UIT HET GRAF

### HJM Sales

Geliefde (aanstaaende) broeders en zusters, cruciaal in de christelijke godsdienst is het geloof in de Opstanding van de Here Jezus Christus uit het graf en uit de dood. Jezus stierf niet alleen aan het kruis van Golgotha voor onze zonden, maar Hij werd ook opgewekt uit de dood en dus weer levend. Dát is het Evangelie! Als wij enkel en alleen geloven in Jezus' dood maar niet in Zijn Opstanding, missen wij de helft van het Evangelie. Dan missen wij het einddoel van het Evangelie. Want in de bijbel in 1 Corinthe, hoofdstuk 15, staat in de verzen 20-23 geschreven dat Jezus de Eerste is, Die uit de dood opstond. Maar tevens dat ook wij uit de dood zullen opstaan. Dat zal gebeuren bij Jezus' Wederkomst. Wij zullen Hem dus in Zijn Opstanding volgen. Jezus was de Eerste van een grote oogst van zielen en wij mogen tot die oogst behoren. Zodat wij straks samen met Jezus van een heerlijk, eeuwig leven mogen genieten zonder zorgen, zonder verdriet, zonder pijn en zonder dood. U kunt dit voorts lezen in 1 Corinthe 15, de verzen 51-54 en in 1 Thessaloniëzen 4, de verzen 15-18.

Weet u wat 1 Corinthe 15, vers 19 verklaart, voor het geval wij alleen maar in Jezus' kruisdood voor onze zonden geloven, doch niet in Zijn Opstanding? Het zegt dat wij dan de ellendigste van alle mensen zijn: *“Indien wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen.”* Want dan heeft de dood van Jezus enkel nut voor ons kortstondige, vaak armzalige, aardse leventje! Neen, door de dood en Opstanding van Jezus wacht ons een heerlijke toekomst in de eeuwigheid als Zijn Bruid.

Geloof u niet in Jezus' Opstanding? Of heeft u daar moeite mee? Vraag dan aan God om u dit geloof te schenken.

Ongeloof in de Opstanding, ongelooft in leven na de dood, is het probleem van veel mensen. Want hoe kun je dat nu geloven? Maar kijk eens om u heen naar de natuur. Ziet u in de jaarlijkse cyclus van dood en groei tot nieuw leven niet reeds bewijs voor de Opstanding? Het staat onomstotelijk vast, dat Jezus uit het graf opstond en leeft. Want vele mensen hebben Hem op verschillende tijdstippen en bij verschillende gelegenheden na de Opstanding gezien en zelfs met Hem gesproken. Hun getuigenissen zijn op schrift vastgelegd. Na Zijn dood werd Hij gezien door Maria Magdalena, door de elf apostelen, door Petrus, door Thomas, door Jakobus, door Kléopas en zijn metgezel, door Paulus. Op één dag werd Hij zelfs door méér dan 500 mensen gezien. Ook hierover kunt u lezen in 1 Corinthe 15, de verzen 5-8. Topjuristen uit de gehele wereld, waaronder opperrechters, hoofdcommissarissen en advocaten hebben verklaard, dat de Opstanding van Jezus vanuit juridisch oogpunt gezien absoluut bewezen is. En dat géén verstandige rechtbank ter wereld een ander vonnis zou kunnen vellen dan dat de Opstanding op waarheid berust.

Drie dagen na de begrafenis van Jezus gingen enkele vrouwen naar Zijn graf om te zien of daar alles in orde was. En toen gebeurde er iets dat op een aardbeving leek. Een engel kwam uit de hemel en wentelde de zware steen af van het graf. En weet u wat die zei? Hij zei: *“Jezus is hier niet, want Hij is opgestaan!”* Ik citeer u uit het Evangelie van Matthéüs, hoofdstuk 28, verzen 1-7 – *“Maar na afloop van de sabbat, bij het aanbreken van de eerste dag der week, gingen Maria van Magdala en de andere Maria het graf bezoeken. En zie, daar had een geweldige aardbeving plaats; want een engel des Heeren daalde uit de hemel neer, trad toe, wentelde de steen af en ging er op zitten. Zijn aanschijn was dat van de bliksem, zijn gewaad sneeuwwit. Uit vrees voor hem beefden de bewakers en werden als doden. En de engel sprak de vrouwen aldus aan: Weest gij niet bevreesd. Ik weet toch dat gij Jezus Die gekruisigd was zoekt. Hij is hier niet; want hij is opgestaan, gelijk hij heeft gezegd. Komt hier, ziet de plaats waar hij gelegen heeft. En gaat ijlings aan zijn leerlingen zeggen: Hij is van de doden opgestaan en gaat u voor naar Galiléa; daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u gezegd.”*

Jezus leeft! Hij is opgestaan! Want Hij overwon de dood. Ja, Jezus is de grote Overwinnaar. Hij versloeg alle boze, demonische machten. Daarom ook kan Hij ons helpen en verlossen van elk probleem in ons leven. Tijdens zijn ballingschap op het eiland Patmos verscheen Jezus ooit aan Johannes. Johannes was al bejaard. Wellicht was hij zwak of ziek en waarschijnlijk zal hij zich ook eenzaam hebben gevoeld. Maar Jezus kwam tot hem met een geweldige openbaring. Jezus was nu niet meer als een zwak Lam dat moest worden geslacht. Neen, Hij verscheen aan Johannes als de grote, sterke Koning der koningen, de grote Overwinnaar over de dood. Openbaringen, hoofdstuk 1, de verzen 10-18 – *“Toen ik daar eens, op de dag des Heeren, in geestvervoering was, hoorde ik achter mij een stem, luid als van een bazuin, zeggen: Schrijf wat gij ziet in een boek en zend dat aan de zeven gemeenten Efeze, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea. Hierop keerde ik mij om om te zien van waar de stem die met mij sprak kwam, en toen ik mij omgekeerd had, zag ik zeven gouden kandelaren, en in het midden daarvan iemand die het uiterlijk had van een mensenzoon, getooid met een tot de voeten neerhangend kleed, de borst omgord met een gouden gordel; hoofd en haren waren wit als sneeuw witte wol, de ogen geleken een vuurvlam, de voeten op in de oven gegloeid metaal, en zijn stem was als het gedruis van vele wateren; in de rechterhand had hij zeven sterren, en uit zijn mond kwam een scherp tweesnijdend zwaard; zijn aanblik was als die van de zon, wanneer zij in volle kracht schittert. Hem ziende, viel ik aan zijn voeten, als dood, neer; maar hij legde zijn rechterhand op mij en zeide: Vrees niet; ik ben de eerste en laatste, en de levende; ik was dood en zie, ik leef tot in alle eeuwigheid en bezit de sleutels van de Dood en het Dodenrijk.”*

Juist omdat Jezus uit de dood opstond, is er ook hoop voor ieder, die in Hem gelooft en zijn zonden heeft beleden. Want de bijbel zegt dat ook zij op de dag van Jezus' Wederkomst naar de aarde (nu als grote Koning en Rechter) weer levend zullen worden gemaakt. Want het is de wil van God de Vader, dat ieder mens die Zijn Zoon Jezus aanschouwt en in Hem gelooft, eeuwig leven zal ontvangen. Daarom zullen zij opgewekt worden en opstaan uit het graf. Ieder mens zal aan het einde van zijn levensweg Jezus ontmoeten om verantwoording af te leggen. Maar alle mensen die in Hem geloven en uit de dood zijn opgestaan, mogen dan voor altijd vol vreugde met Hem in eeuwigheid voortleven.

Geliefde (aanstaande) broeders en zusters, het is mijn verlangen om u ooit in de hemel te ontmoeten en dan met u een praatje te mogen maken. Jezus houdt ook van u. Moge Hij u en mij deze week zegenen. Amen.