

GOLVEN EN STORMEN

HJM Sales, 28-12-2016

Geliefde broeders en zusters, (levens-)stormen en hoge golven met hun voor mensen overweldigende kracht en woestheid zijn tóch onbeduidend voor de Heiland, de Here Jezus Christus. Immers, toen Jezus voor Zijn geboorte op aarde nog in de hemel was, was Hij daar het Woord Gods, waarmee de aarde en alles wat leeft geschapen werd. De Schepper van natuur én natuurelementen is ook een Heerser!

Zo staat in het Markus-evangelie het volgende geschreven. Mark. 4:35-41 – *“En op denzelfden dag, als het nu avond geworden was, zeide Hij tot hen: Laat ons overvaren aan de andere zijde. En zij, de schare gelaten hebbende, namen Hem mede, gelijk Hij in het schip was; en er waren nog andere scheepjes met Hem. En er werd een grote storm van wind, en de baren sloegen over in het schip, alzo dat het nu vol werd. En Hij was in het achterschip, slapende op een oorkussen; en zij wekten Hem op, en zeiden tot Hem: Meester, bekommert het U niet, dat wij vergaan? En Hij opgewekt zijnde, bestrafte den wind, en zeide tot de zee: Zwijg, wees stil! En de wind ging liggen, en er werd grote stilte. En Hij zeide tot hen: Wat zijt gij zo vreesachtig? Hebt gij geen geloof? En zij vreesden met grote vreze, en zeiden tot elkander: Wie is toch Deze, dat ook de wind en de zee Hem gehoorzaam zijn?”*

Jezus heeft als Almachtig God, Heer en Schepper macht over alle natuurkrachten, -bewegingen en -verschijnselen. Daarom sliep Hij ook uitermate comfortabel dwars door een zware storm heen, toen Hij met Zijn discipelen in een schip onderweg was. Zelfs toen de golven over het schip sloegen. Jezus heeft óók macht over demonen als zij de stormen hebben veroorzaakt. Dat blijkt ook uit de Griekse grondtekst. Volgens het Grieks zei Jezus tot de zee en de wind: *“Weest genuilkorfd!”* (zoals een bijtende, agressieve hond wordt genuilkorfd). Dit betekent dat beangstigende stormen en hoge golven in ons leven voor Hem geen punt zijn. Als wij Hem maar wakker maken. Als wij Hem maar toelaten in ons leven. Als wij Hem maar als onze Redder aanroepen. Gelukkig deden de discipelen dat ook. Maar eigenlijk hadden zij moeten weten, dat als Jezus bij je in je levensbootje is, niets je zal schaden.

Er is een ander geval van een storm waarbij Jezus en Zijn discipelen betrokken waren. Mark. 6:45-51 – *“En terstond dwong Hij Zijn discipelen in het schip te gaan, en voor henen te varen aan de andere zijde tegen over Bethsaida, terwijl Hij de schare van Zich zou laten. En als Hij aan dezelve hun afscheid gegeven had, ging Hij op den berg om te bidden. En als het nu avond was geworden, zo was het schip in het midden van de zee, en Hij was alleen op het land. En Hij zag, dat zij zich zeer pijnigden, om het schip voort te krijgen; want de wind was hun tegen; en omtrent de vierde wake des nachts, kwam Hij tot hen, wandelende op de zee, en wilde hen voorbijgaan. En zij, ziende Hem wandelen op de zee, meenden, dat het een spooksel was, en schreeuwden zeer; Want zij zagen Hem allen, en werden ontroerd; en terstond sprak Hij met hen, en zeide tot hen: Zijt welgemoed, Ik ben het; vreest niet. En Hij klom tot hen in het schip, en de wind stilde; en zij ontzetten zich bovenmate zeer in zichzelf, en waren verwonderd.”*

In dit geval was Jezus niet in het schip samen met Zijn discipelen. En er was opnieuw sprake van een storm. Maar dat betekende beslist niet, dat Jezus hen aan hun lot overliet. Hij zág dat zij worstelden in de storm. Stelde Jezus hen op de proef door hen (schijnbaar) alleen te laten? Jezus schoot hen te hulp, toen het te zwaar werd. Over de hoge golven liep Hij naar hen toe en klom bij hen in het schip en de wind stilde. De natuurkrachten komen tot bedaren zodra Jezus aanwezig is. Boze machten kunnen geen werkelijke schade berokkenen als Jezus in je hart is. Levensstormen en hoge golven zijn in feite onbeduidend voor Jezus.

Hoe dit kan worden gepraktiseerd, wordt duidelijk uit het volgende. Want in het Mattheus-evangelie staat hetzelfde verhaal beschreven, maar nu met een bijzondere aanvulling. In deze beschrijving klom Petrus uit het schip en wandelde met Jezus over het water. Matth. 14:25-32 – *“Maar ter vierde wake des nachts kwam Jezus af tot hen, wandelende op de zee. En de discipelen, ziende Hem op de zee wandelen, werden ontroerd, zeggende: Het*

is een spooksel! En zij schreeuwden van vreze. Maar terstond sprak hen Jezus aan, zeggende: Zijt goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet. En Petrus antwoordde Hem, en zeide: Heere! indien Gij het zijt, zo gebied mij tot U te komen op het water. En Hij zeide: Kom. En Petrus klom neder van het schip, en wandelde op het water, om tot Jezus te komen. Maar ziende den sterken wind, werd hij bevreesd, en als hij begon neder te zinken, riep hij, zeggende: Heere, behoud mij! En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan, en zeide tot hem: Gij kleingelovige! waarom hebt gij gewankeld? En als zij in het schip waren geklommen, stilde de wind.”

Jezus wandelde over de golven. Hij heerste over de situatie. De winden bliezen wel krachtig en de golven waren wel woest en beangstigend, maar Jezus was de baas. Het deerde Hem niet. Hij wandelde er over heen. En Hij zei tegen de discipelen om van goede moed te zijn, omdat Hij het was. Hij was bij hen, dus was er geen reden tot bezorgdheid.

Petrus zag het en dacht: *“Dat wil ik ook. Ik wil ook heersen over stormen en golven in mijn leven”*. En in geloof klom hij uit het schip en liep over het water naar Jezus toe. En dat ging goed. Hallelujah! Waarom ging het eigenlijk prima, broeders en zusters? Het ging goed, omdat hij naar Jezus opzag. Hij keek naar Jezus, Die hij zo liefhad.

Maar toen kwam een moment dat hij zijn blik van Jezus afwendde en op de storm en de hoge golven zag. Waarschijnlijk werden de bulderende wind en de kolkende golven hem te veel. Hij raakte in paniek. Dit was het moment dat hij begon weg te zinken in het water. Hij verloor zijn geloof, dat hij daarvoor nog had en riep: *“Heer, help mij!”* En Jezus redde hem.

Wat een les voor Petrus. Later in zijn leven zou hij hier veel profijt van hebben. Wát een ernstige les voor mij en voor u. Wat een fijne, heerlijke les ook. Jezus leert ons hier om ten allen tijde op Hem te blikken als het leven zo zwaar en moeilijk is geworden. Als u haast in paniek komt door slechte berichten. Door ziekte, door financiële problemen, door huwelijks- en gezinsproblemen. Door problemen met collega's, etc. Zie in geloof op Jezus en wandel over de golven. Heers! En wordt het soms te zwaar? Roep Hem aan: *“Heer, help mij!”*. En Hij zal het doen. Hij kan het ook doen. Want aan het kruis betaalde Hij de volle prijs voor ons. Laat die stormen en golven u niet van Jezus afleiden!

Geliefde broeders en zusters, rust u in Jezus. Alles heeft Hij volbracht. Het is daarom dat Hij ook zei: *“Komt herwaarts tot Mij, allen die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven. Neemt Mijn juk op u, en leert van Mij, dat Ik zachtmoedig ben en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen. Want Mijn juk is zacht, en Mijn last is licht.”* (Matth. 11:28-30).

Moge Jezus u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.