

GODS DROOM (2)

Geliefde broeders en zusters, de vorige week hebben we gezien dat het Gods droom is om temidden van Zijn volk te wandelen. Temidden van reine en heilige kinderen Gods, die Zijn Beeld en Gelijkenis uitstralen. We zagen ook dat God verlangt, dat elk huwelijk, elk gezin en elke familie in dit volk, in de Bruid, wordt opgenomen.

Door de zonden van Adam en Eva stak satan een spaak in het wiel van Gods droom. Maar God zond Jezus om de verbroken relatie tussen God en mens te herstellen. En Jezus begon Zijn bediening op aarde juist met het herstellen van relaties. De vorige week bespraken we het eerste wonder van Jezus, het vernieuwen van de wijn op een huwelijksfeest te Kana.

Jezus tweede wonder was het herstellen van een gezinsrelatie en ook dit wonder vond in Kana (rietstengel = menselijke relaties) plaats. Hoe kan het ook anders!

Joh. 4:46-54 – “Zo kwam dan Jezus wederom te Kana in Galilea, waar Hij het water wijn gemaakt had. En er was een zeker koninklijk hoveling, wiens zoon krank was, te Kapernaüm. Deze, gehoord hebbende, dat Jezus uit Judea in Galilea kwam, ging tot Hem, en bad Hem, dat Hij afkwame, en zijn zoon gezond maakte; want hij lag op zijn sterven. Jezus dan zeide tot hem: Tenzij dat gijlieden tekenen en wonderen ziet, zo zult gij niet geloven. De koninklijke hoveling zeide tot Hem: Heere, kom af, eer mijn kind sterft. Jezus zeide tot hem: Ga heen, uw zoon leeft. En de mens geloofde het woord, dat Jezus tot hem zeide, en ging heen. En als hij nu afging, kwamen hem zijn dienstknechten tegemoet, en boodschapten, zeggende: Uw kind leeft! Zo vraagde hij dan van hen de ure, in welke het beter met hem geworden was. En zij zeiden tot hem: Gisteren te zeven ure verliet hem de koorts. De vader bekende dan, dat het in dezelve ure was, in dewelke Jezus tot hem gezegd had: Uw zoon leeft. En hij geloofde zelf, en zijn gehele huis. Dit tweede teken heeft Jezus wederom gedaan, als Hij uit Judea in Galilea gekomen was.”

Broeders en zusters, vooral nu in onze tijd zijn kapotte gezinnen een groot probleem. Vele jongeren zijn, door welke oorzaak dan ook, als het ware als dood geworden voor hun ouders en hun families. In dit verhaal lezen we dat de zoon van een hooggeplaatste man, die in Kapernaüm woonde, ernstig ziek was en op het punt stond om te sterven, waardoor het gezin kapot zou zijn gemaakt. Maar de vader zocht in wanhoop Jezus in Kana op. Hij bracht zijn zoon in de geest bij Jezus en erkende, dat er sprake was van een onhoudbare situatie in z'n huis. De vader geloofde het machtswoord van Jezus waarop Jezus zijn zoon vanuit Kana genas. Het gebroken riet werd hersteld. Het gezin werd hersteld. En de man en zijn gehele huis, dus inclusief zijn vrouw en zijn kinderen, kwamen tot geloof in Jezus.

Joh. 4:53b – “..... En hij geloofde zelf, en zijn gehele huis.”

En, broeders en zusters, weet u wat Jezus tussen deze twee wonderen in Kana deed? Toen herstelde Jezus een ander gebroken riet. Want Hij zocht in de streek Samaria in de stad Sichar een vrouw op, die een ontuchtig, overspelig leven leidde. Hij herstelde ook haar kapotte hart veroorzaakt door verbroken relaties. Wat is God toch oneindig goed.

Joh. 4:16-18 – “Jezus zeide tot haar: Ga heen, roep uw man, en kom hier. De vrouw antwoordde en zeide: Ik heb geen man. Jezus zeide tot haar: Gij hebt wel gezegd: Ik heb geen man. Want gij hebt vijf mannen gehad, en dien gij nu hebt, is uw man niet; dat hebt gij met waarheid gezegd.”

Leest u het gehele verhaal in Joh. 4:1-30. Ontucht en overspel, dus onreinheid, zijn de belangrijkste oorzaken waarom huwelijken en gezinnen worden verwoest. Maar Jezus wil alles doen om deze zonden weg te nemen en kapotte relaties te herstellen. Jezus maakte de vrouw volkomen vrij en zij werd een vurige getuige van Jezus. Joh. 4:28-30 – *“Zo verliet de vrouw dan haar watervat en ging heen in de stad en zeide tot de lieden: Komt, ziet een Mens, Die mij gezegd heeft alles, wat ik gedaan heb; is Deze niet de Christus? Zij dan gingen uit de stad, en kwamen tot Hem.”*

De vrouw verliet haar watervat waarmee zij putte uit aardse, zondige bronnen en zij ging naar de ene waarachtige Bron van Levend Water, Jezus Christus. Hij gaf haar een nieuw

vat, een nieuw hart, borrelend van eeuwige blijdschap en liefde. Is Jezus niet geweldig, broeders en zusters?

Begrijpt u nu hoe ontzettend belangrijk gezonde huwelijken, gezinnen en families voor God de Vader zijn? Hoeveel waarde Jezus hieraan hecht? Daarom zal Hij in de eindtijd, vlak voor Zijn Wederkomst, een Elia uitzenden om de kinderen tot hun ouders terug te brengen.

Net vóórdat Jezus met Zijn aardse bediening begon, zond God een wegbereider, namelijk Johannes de Doper, die zoals eens de profeet Elia persoonlijke bekering en herstel van gezinsrelaties predikte (Mal. 3:1a; Matt. 11:13-14; 17:12-13). Maar er zal in het laatste der dagen vlak voor Jezus tweede Komst nogmaals een wegbereider komen, een grote prediker in de geest van Elia (Matt. 17:11). Wie hij is, is nog onbekend.

Maar weet u wat zijn grote taak zal zijn? Zijn prediking zal gericht zijn op het herstel van de gezinnen. Om de harten van de vaders en de kinderen weer tot elkaar te brengen én tot hun Hemelse Vader. Leest u Mal. 4:5-6 – *“Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal. En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen, en het hart der kinderen tot hun vaderen; opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.”*

Als God het herstel van huwelijken en gezinnen zó belangrijk acht om deze Elia te zenden, dan doen de predikers in onze tijd er goed aan om hier véél voor te bidden en váák over te spreken, want de onderlinge relaties moeten worden hersteld. De hinderpalen tussen de ouders en de kinderen moeten verwijderd worden en de onderlinge communicatie moet worden hersteld. Er moet opnieuw wederzijds respect komen. Dan zal er eenheid komen. Eenheid in de Gemeente is heel belangrijk en begint met het herstel van de eenheid in de gezinnen. Door de zonden, waar helaas veel mannen, vrouwen en kinderen zich aan overgeven, is er ontzettend veel verwoest, maar het kan worden hersteld. Door Jezus aan te nemen en Zijn reinigende Bloed te aanvaarden. Door belijdenis van zonden en het vragen van vergeving. Ook aan elkaar. Nogmaals, herstel van dit alles is slechts mogelijk in Jezus. Alleen door Hem komt er ware eenheid.

De mannen moeten leren om met verstand bij het zwakke vat te wonen. Zij moeten hun vrouwen gaan respecteren en waarderen, hen opheffen en aandacht aan hen schenken. Zij moeten ophouden om hun vrouwen als een sloof te gebruiken en te misbruiken. Zij dienen een voorbeeld voor hun vrouwen te worden.

Matthew Henry, de bekende bijbelcommentator, deed ooit een rake uitspraak: *“God schiep Eva niet uit een been van Adam, zodat hij haar zou mogen schoppen of vertrappen. God schiep haar niet uit Adam's arm, zodat hij haar zou mogen slaan. God schiep Eva niet uit het hoofd van Adam, zodat hij over haar kon heersen en haar kon tiranniseren. Neen, God nam Eva uit de zijde van Adam, onder zijn arm en dicht bij zijn hart, zodat hij haar kon omhelzen en omarmen en liefhebben.”*

In Deel 1 van deze bijbelverkondiging werd reeds Efez. 5:25-27 geciteerd. Uit dit schrift-gedeelte blijkt, dat de man door God geroepen en gehouden is om zichzelf aan zijn vrouw over te geven, zoals Christus Zichzelf voor Zijn Bruid (de Gemeente) overgaf. Hij is geroepen om haar lief te hebben en zich voor haar in te zetten. Zoals Christus Zijn Bruid diende, dient de man zijn vrouw te dienen en haar te verzorgen en te voeden. Natuurlijk met het nodige aardse voedsel, maar vooral met het geestelijke voedsel. Maar de man zal zich moeten realiseren, dat dit alles slechts mogelijk is als hij een intieme relatie met Christus onderhoudt.

De vaders moeten ophouden met het tergen van hun kinderen en het uitoefenen van een schrikbewind (Efez. 6:4; Col. 3:21). Want daardoor slaan zij wonden in de nog tere ziel van hun kinderen. Ze moeten weer tijd voor hen maken en de innerlijke behoeften van hun kinderen leren aan te voelen. Zij dienen niet meer uitsluitend voor hun werk en hun hobbies te leven, maar een innige relatie met hun kinderen te ontwikkelen.

God zocht Zijn kind Adam (Gen. 3:9) en Hij zocht ons. Zoeken de vaders hun kinderen wel? Daarbij is heel erg belangrijk dat de vaders zich niet ongenaakbaar boven hun kinderen

verheffen. Zij moeten toegeven ook kwetsbare mensen te zijn met fouten en gebreken en met een duistere schaduwkant uit hun oude, vleselijke natuur. Want ook vaders hebben vergeving van hun kinderen nodig, als zij hen onheus hebben behandeld. Bovenal moeten vaders hun kinderen met Jezus en het Evangelie bekend maken.

De vrouwen moeten hun mannen weer ondersteunen en respecteren en zijn leiding accepteren. Zij moeten Jezus smeken om een zachtmoedige en stille geest (1 Petr. 3:1-5).

De moeders moeten leren om met een diep bewogen hart te strijden in de gebeden voor hun kinderen en hen dagelijks opdragen voor de troon van God.

De kinderen moeten inzien dat hun ouders hen echt liefhebben. Ze moeten leren hun ouders ondanks hun fouten te eren. Ze moeten ontdekken, dat hun ouders in alles het beste met hen voor hebben. Ze moeten ontdekken, dat hun ouders er altijd voor hen zijn, wat er ook gebeurt. Dat hun ouders bereid zijn om hen te vergeven, hoe groot hun misstappen ook zijn geweest. Dan zullen zij ook de grootheid van de liefde en de genade van Jezus gaan zien. Dan zullen zij van harte hun harten openen voor Jezus. Dit is mogelijk als de ouders elkaar innig liefhebben en waarderen en elkaar niet afsnauwen, maar voortdurend een goed voorbeeld geven. Óók in het dienen van Jezus.

Maar dit alles, broeders en zusters, kan slechts in afhankelijkheid van en door Jezus gebeuren. En bedenk dat Hij altijd vól van de Geest der Genade was en dat Hij altijd een hart vol van liefde en innerlijke ontferming had.

Broeders en zusters, de historische Tabernakeltent is onder andere een schaduwbeeld van de Gemeente van Christus. Onder de dekkleden over die Tabernakel waren recht op staande houten planken (berderen genaamd) dicht naast elkaar geplaatst en aan elkaar bevestigd en geheel met goud overtrokken (Ex. 26:29). In bijbelse taal is hout een beeld van het vlees, terwijl goud het beeld is van de Heilige Geest.

Deze planken vormden het Heiligdom en het Allerheiligdom en zijn een beeld van de wedergeboren kinderen Gods, die hecht met elkaar de Gemeente, de toekomstige Bruid van Jezus, vormen. Zie hiervoor de studies "[BERDEREN EN RICHELEN van de Tabernakel – de](#)" welke u eveneens op deze website kunt vinden.

Maar wist u dat deze planken op zilveren voeten stonden (Ex. 26:19-25) en dat die voeten vervaardigd waren van de heoffers van een halve zilveren sikkél, die élke getelde van het volk van Israël moest brengen? Zilver verwijst naar verzoening door Jezus' Bloed. Iedere man die de leeftijd van 20 jaar oud bereikte en daarmee naar de getelden overging, arm of rijk, moest dat offer brengen tot verzoening voor zijn ziel (Ex. 30:12-16; 38:25-28). En ter herinnering moest dat elk jaar weer opnieuw gebeuren. Ook Jezus en Petrus brachten dit offer (Matt. 17:24-27).

Betekende dit, dat God niet in verzoende vrouwen en kinderen was geïnteresseerd? Natuurlijk was God dat wél! Elke man moest het heffer der verzoening voor zichzelf brengen, maar deed dat óók voor zijn gezin, waarvoor hij door God verantwoordelijk werd gesteld. De man bracht het offer en was dus in die zin het voorbeeld en de verantwoordelijke persoon. Elk huwelijk en gezin werd daarmee een deel van de vergadering, dus van de gemeenschap van Gods volk, Israël.

Geestelijk gezien betekent dit voor ons, dat het hele gezin deel uitmaakt van Gods raadsplan en mag worden opgenomen in de geestelijke Tabernakel, dus in de Gemeente als het mystieke Lichaam van Christus. Maar op basis van de bloedverzoening door Jezus. Het gehele gezin mag een deel van de Gemeente als Bruid van Christus vormen. Het is Gods intense verlangen dat een ieder, zowel de man en zijn vrouw en zijn kinderen, op het zilver van de verzoening door Jezus' Bloed staat en wordt bekleed met het goud van de Heilige Geest en dicht naast elkaar staat samen met al de andere broeders en zusters in Christus. Zonder openingen, scheuren en bressen waardoor de satan zou kunnen infiltreren (Jes.

58:12). Hoe kan dat tot stand worden gebracht? Door alle zonden aan de Heer en aan elkaar te belijden én voortaan na te laten.

Matt. 5:23-24 – *“Zo gij dan uw gave zult op het altaar offeren, en aldaar gedachtig wordt, dat uw broeder iets tegen u heeft; Laat daar uw gave voor het altaar, en gaat heen, verzoent u eerst met uw broeder, en komt dan en offert uw gave.”*

Matt. 18:15 – *“Maar indien uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga heen en bestraf hem tussen u en hem alleen; indien hij u hoort, zo hebt gij uw broeder gewonnen.”*

Als wij dit doen, dan zal God ons altijd horen. Jes. 58:9a – *“Dan zult gij roepen, en de HEERE zal antwoorden; gij zult schreeuwen, en Hij zal zeggen: Ziet, hier ben Ik.....”*

Ik wil nog kort even met u de geschiedenis van Rachab, de hoer, bekijken. U kunt het lezen in Joz. 2. Het volk van Israël onder leiding van Jozua stond op het punt om de stad Jericho, waar Rachab woonde, volkomen te vernietigen. Maar eerst stuurde Jozua twee verspieters op pad.

Jericho is het beeld van de zondige en verdorven wereld, rijp voor Gods oordeel, terwijl de twee verspieters een beeld zijn van Jezus en de Heilige Geest, Die samen uitgaan om het reddende Evangelie te verkondigen.

In de stad werd hen een schuilplaats aangeboden door Rachab. Dit leert ons dat zij haar hart opende voor de reddende boodschap van het Evangelie. En hier gaat het om. Dat harten voor het Evangelie worden geopend en onderdak verlenen aan Jezus en de Heilige Geest. Rachab had ontdekt dat de eeuwige en almachtige God met Israël was. Zij kende zelfs Gods Naam (HEERE, d.w.z. Jahweh) en zij wist Wie Hij was. Dus zij had geloof in onze grote God. Zij smeekte de verspieters om haar en haar gehele familie te behouden.

Joz. 2:11-13 – *“Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, en er bestaat geen moed meer in iemand, vanwege ulieder tegenwoordigheid; want de HEERE, ulieder God, is een God boven in den hemel, en beneden op de aarde. Nu dan, zweert mij toch bij den HEERE, dewijl ik weldadigheid aan ulieden gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijns vaders huis, en geeft mij een waarteken, Dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters, met alles, wat zij hebben; en dat gij onze zielen van den dood redden zult.”*

Geleid door de Heilige Geest beloofden de twee verspieters, dat zij en haar hele familie zou worden gered. Op twee voorwaarden:

1. Er moest een scharlakenrood snoer aan het venster zijn gebonden. Dit is het beeld van de redding door Jezus' Bloed. Denkt u aan het bloed van het lam, dat bij de bevrijding van Israël uit Egypte aan de deurposten moest worden gestreken. Leest u Joz. 2:18-19.
2. En ieder lid van de familie moest in Rachab's huis zijn samengekomen. U begrijpt dat Rachab haar familieleden dus moest overtuigen van het komende onheil en hen moest overhalen om te komen en gered te worden. Zij moest dus getuigen dat Gods oordeel over Jericho spoedig zou komen. Leest u Joz. 2:18-19.

En toen, op het moment van Gods oordeel over Jericho, werd Rachab gered met haar gehele familie (Joz. 6:17,22-25). Ieder familielid was vergaderd in dat ene huis. Dat ene huisje van Rachab op de muur van Jericho was als een ark des behouds. Terwijl de muren rondom de stad waren ingestort en alle huizen werden verbrand en duizenden mensen werden afgeslacht, stond het stukje muur met het huis van Rachab recht overeind. Veilig! Broeders en zusters, gedenkt u toch ook het verhaal van Noach en de watervloed! Kom binnen in de Ark en wordt gered! Neem Jezus aan! Rachab's huis was als een bootje op de woedende golven. Om hen heen viel Gods oordeel, maar zij waren veilig.

Zo is ons huwelijk ook als een bootje op de golven. Ook ons gezin is als een bootje op de hoge golven. Maar wat openbaarde God aan de apostel Paulus tijdens die woeste, grote storm in het boek Handelingen? God sprak, dat alleen zij die in het schip zouden blijven, gered zouden kunnen worden.

Hand. 27:22,31 – *“Doch alsnu vermaan ik ulieden goedsmoeds te zijn; want er zal geen verlies geschieden van iemands leven onder u, maar alleen van het schip.”*

..... Zeide Paulus tot den hoofdman en tot de krijgsknechten: *Indien dezen in het schip niet blijven, gij kunt niet behouden worden.*"

En zo gebeurde het ook, elke persoon op het schip werd uiteindelijk gered (vers 44).
Waarom? Omdat Jezus altijd met Zijn volgelingen meevaart (Matt. 8:23-27 en 28:18-20).

Broeders en zusters, Gods raadsplan is een plan waarin elk gezin is begrepen. Het is toch onmogelijk dat onze God, Die Liefde is, eerst een vrouw aan de man geeft (die Hij uit diens zijde heeft genomen en tot een deel van hem heeft gemaakt) om hen vervolgens in de eeuwigheid van elkander gescheiden voort te laten leven? U kunt zich toch ook niet voorstellen, dat God eerst kinderen aan het huwelijkspaar geeft (en de bijbel noemt kinderen geschenken van God) om hen vervolgens in de eeuwigheid van elkaar gescheiden te laten zijn? Neen, dat is in tegenspraak met Zijn grote liefde. Het is Gods verlangen en Gods droom dat straks in de hemel ieder gezin weer samen zal zijn. Als een deel van de Bruid van Christus. Al het vleselijke zal dan zijn verdwenen. Maar,....., wél moet iedere persoon eerst individueel worden wedergeboren!

Ik wil deze prediking besluiten met een bemoedigend woord voor elke vader, elke moeder en ieder kind. God verlangt om straks temidden van al die geredde mensen, huwelijken en gezinnen te wandelen. Er wacht ons een heerlijke toekomst samen met Hem, maar het behoud van ons gezin hangt af van óns persoonlijke geloof.

Hand. 16:30-31 – *"En hen buiten gebracht hebbende, zeide hij: Lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: Geloof in den Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis."*

Komt u daarom toch tot Jezus als uw huwelijk of uw gezin niet goed is of wellicht reeds kapot is gegaan. Schreeuw tot Hem, Wiens hart overvloedt van liefde om u te helpen. Hij schiep het huwelijk en het gezin. Hij is de Eeuwige en Almachtige, Die oneindige Kracht heeft om u te helpen. Hij zal het doen.

Geliefde broeders en zusters, moge Jezus uw huwelijk, uw gezin en uw gehele familie rijkelijk zegenen met een zegen die tot in de eeuwigheid zal voortduren. Amen.