

DE GERICHTEN VOOR GODS TROON (4) – de troon van Jezus' heerlijkheid hjms

Geliefde broeders en zusters, in deze studie over de finale Gerichten voor Gods troon rest ons nog één gericht, namelijk het oordeel voor de troon van Jezus' heerlijkheid zoals omschreven in Matt. 25:31-46.

We hebben inmiddels in Deel 1 en 2 gezien, dat straks de in Christus gestorven doden met een verheerlijkt lichaam in de hemel worden opgenomen, nadat zij uit hun graven zijn opgestaan. Eveneens zullen alle nog levende kinderen Gods in de hemel worden opgenomen met een verheerlijkt opstandingslichaam. Het oordeel is dus door Jezus' kruisoffer aan hen voorbij gegaan, hoewel zij voor de rechterstoel van Jezus wél verantwoording over hun werken zullen moeten afleggen.

Tevens hebben we in Deel 3 gezien, dat alle ongelovige gestorvenen ná het 1000-jarige Koninkrijk door de hemelse Rechter zullen worden geoordeeld, als zij verschijnen voor Zijn grote, witte troon.

Genoemde twee gerichten voor Jezus' rechterstoel en voor Zijn grote, witte troon omvatten desondanks nog niet alle mensen. Want er vindt nóg een derde gericht plaats en wel op aarde over de bij Jezus' Wederkomst nog levende mensen.

Matt. 25:31-46 beschrijft namelijk een oordeel over alle nog in leven zijnde volkeren. Leest u dit gehele schriftgedeelte eens rustig door!

Dit oordeel vindt onmiddellijk na Jezus' Wederkomst plaats en dus na de grote Verdrukking. Het vindt ook plaats vóór het 1000-jarige Vrederijk, ook genoemd het Koninkrijk. Dit volgt uit het woordje *“beërft”* in Matt. 25:34 – *“Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.”*

Onmiddellijk na Zijn Wederkomst op de Olijfberg bij de stad Jeruzalem (Zach. 14:4) zal Jezus Zijn koningstroon in Jeruzalem in bezit nemen. Hij zal als de grote Koning op de troon van Zijn heerlijkheid plaatsnemen.

Deze troon van Zijn heerlijkheid is Zijn rechtmatige koningstroon in het aardse Jeruzalem in het aardse koninkrijk Israël. Het is de aardse troon van Israëls oude patriarch, de aardse koning David. En eens had God aan David beloofd, dat de Christus op zijn troon zou worden gezet (2 Sam. 7:12-14; Ps. 132:11; Luk. 1:31-33 en Hand. 2:29-30).

Één van deze teksten wil ik met u lezen, broeders en zusters. Luk. 1:31-33 – *“En zie, gij zult bevrucht worden, en een Zoon baren, en zult Zijn naam heten JEZUS. Deze zal groot zijn, en de Zoon des Allerhoogsten genaamd worden; en God, de Heere, zal Hem den troon van Zijn vader David geven. En Hij zal over het huis Jakobs Koning zijn in der eeuwigheid, en Zijns Koninkrijks zal geen einde zijn.”*

Nogmaals, broeders en zusters, Jezus zal de troon van de voormalige Israëlitische koning David in ontvangst nemen. Hij zal dus een aardse troon bezetten. Een troon op aarde.

Zodra Jezus op deze troon van David in de stad Jeruzalem als Koning van Israël heeft plaats genomen, zal het oordeel plaatsvinden. Rondom Zijn troon staan de volkeren verzameld, die geoordeeld zullen worden. Overigens bewijst het feit, dat er volkeren voor een aardse troon worden vergaderd, dat het nog in leven zijnde mensen betreft. Jezus zal de nog op aarde levende volkeren oordelen. Matt. 25:32a – *“En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden,.....”*. Het betreft dus de volkeren die de toorn van Gods oordelen over de wereld, zoals omschreven in Openb. 6 t/m 16, hebben overleefd. Het Griekse grondwoord spreekt over *“ethnos”*, dat wil zeggen *“ras, natie, stam, volksgroep”*.

Overigens zullen er bij de Wederkomst van Jezus op de Olijfberg te Jeruzalem in verhouding denk ik nog maar weinig mensen in leven zijn. Immers, de 3x7 eindtijdoordelen die de wereld kort daarvoor met Gods toorn hebben getroffen, zullen hun tol eisen en het grootste deel van de wereldbevolking wegvagen. Daarnaast is dan ook de Gemeente van miljoenen wederge-

boren kinderen Gods reeds opgenomen in de hemel.

Het is de vraag of elke bevolkingsgroep in z'n geheel voor Jezus' koningstroon in Jeruzalem zal moeten verschijnen of dat er slechts vertegenwoordigers van elk volk zullen verschijnen. De bijbel is hier niet duidelijk over. Veel bijbelonderzoekers zijn desondanks van mening dat hier de vertegenwoordigers van al de volkeren geoordeeld worden en geen individuen. De toekomst zal het leren!

De menigte volkeren voor Jezus' troon moet echter beslist wél een bonte schare van mensen zijn. Want de schare zal logischerwijs allereerst moeten bestaan uit ongelovigen, die de oordelen en verdrukkingen in de eindtijd hebben overleefd. De meesten van hen zullen het merkteken van het Beest dragen. Wellicht sommigen niet! Te denken valt aan volkeren uit bijvoorbeeld Afrika of Azië. Wellicht zullen er primitieve stammen uit de oerwouden van Afrika, Azië of Zuid-Amerika zijn. Anderen zijn wellicht soldaten uit het leger van de Antichrist, die de laatste veldslag bij Armageddon in Israël hebben overleefd. Er zullen wellicht ook vurige gelovigen aanwezig zijn, die tijdens de grote Verdrukking (dus na de Opname, maar vóór de Wederkomst) tot bekering zijn gekomen en eveneens de verdrukkingen hebben overleefd. Zij zullen niet het merkteken van het Beest dragen. In theorie zouden er ook nog lauwe gelovigen aanwezig kunnen zijn, die het merkteken van het Beest niet hebben aanvaard en eveneens de verdrukkingen hebben overleefd.

We zullen nu eerst Matt. 25:31-34 eens lezen: *“En wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid, en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op den troon Zijner heerlijkheid. En voor Hem zullen al de volken vergaderd worden, en Hij zal ze van elkander scheiden, gelijk de herder de schapen van de bokken scheidt. En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand. Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërfst dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld.”*

Dit schriftgedeelte maakt duidelijk dat Jezus bij dit gericht schapen van bokken zal scheiden. Zoals u weet zijn schapen gewillig, mak en zachtmoedig. Bokken daarentegen zijn koppig en dwars en dragen horens.

Maar welke maatstaf legt Koning Jezus aan bij Zijn oordeel?

Er wordt door Hem gekeken naar de houding van de volkeren jegens de *“minste Mijner broeders”*. Dit kunnen we lezen in Matt. 25:40,45 – *“En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan..... Dan zal Hij hun antwoorden en zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze minsten niet gedaan hebt, zo hebt gij het Mij ook niet gedaan.”*

Gerenomeerde bijbelonderzoekers zeggen dat *“de minste van Zijn broeders”* de broeders van Jezus naar het vlees betreffen. Dat is dus het volk van Israël. Deze conclusie wordt mede op grond van Joël 3:1-3 getrokken.

Daarom zou het volgens hen hier het oordeel over de volkeren betreffen ten aanzien van hun houding jegens de Joden, het volk van Israël, dat 2000 jaren lang onvoorstelbaar zwaar heeft geleden onder gruwelijke vervolgingen, met als tragisch dieptepunt de holocaust tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jezus zal de volkeren vergelden voor hetgeen, dat zij ten aanzien van de Joden en Israël, dus ten aanzien van Zijn volk, hebben gedaan.

Jezus zal de Verenigde Staten vergelden, dat zij altijd achter Israël stonden. Hij zal Nederland vergelden, dat de Joden hier een goede opvang vonden, maar óók dat Israël nu de rug wordt toegekeerd. Hij zal landen als Spanje, Duitsland, Polen of Rusland vergelden, dat zij tijdens bepaalde perioden de Joden zwaar hebben vervolgd. Hetzelfde zal Hij doen met de Arabische landen jegens hun schier onverzoenlijke en haatdragende houding ten aanzien

van Joden en Israël. Hij zal Engeland vergelden, dat zij na de Tweede Wereldoorlog actief probeerden te verhinderen, dat de Joden naar Israël konden emigreren. Hij zal het al de volkeren vergelden, die de Joden niet het kleinste stukje eigen grondgebied hebben gegund en keer op keer hebben geprobeerd hen hun eigen land te ontzeggen. Maar Hij zal het ook de volkeren vergelden, die zich altijd achter de Joden en Israël hebben opgesteld. Want immers mag niet uit het oog worden verloren, dat Jezus hier als Koning der Joden en van het land Israël op de aardse troon van David zit om Zijn aardse regering van Israël en daarmee ook van de gehele wereld aan te vangen. Als Israëls Koning velst Hij thans het oordeel over de vrienden en de vijanden van het volk van Israël.

De profeet Joël spreekt in het al genoemde schriftgedeelte Joël 3:1-3 over dit zelfde oordeel, namelijk over de volkeren, die hetzij in meer, hetzij in mindere mate vijanden van Israël zijn: *“Want ziet, in die dagen en te dier tijd, als Ik de gevangenis van Juda en Jeruzalem zal wenden; Dan zal Ik alle heidenen vergaderen, en zal hen afvoeren in het dal van Josafat; en Ik zal met hen aldaar richten, vanwege Mijn volk en Mijn erfdeel Israël, dat zij onder de heidenen hebben verstrooid, en Mijn land gedeeld; En hebben het lot over Mijn volk geworpen en een knechtje gegeven om een hoer, en een meisje verkocht om wijn, dat zij mochten drinken.”*

Joël stelt hier dat er een oordeel zal plaatsvinden in het dal van Josafat en wel omdat de heidenvolkeren het land Israël hebben verdeeld en niet aan de Joden hebben gegund, hen hebben verstrooid en hen kwalijk hebben behandeld. Met name de betekenis van het eerste verwijt is ons allemaal bekend, als wij regelmatig de nieuwsberichten ten aanzien van het zogenaamde “vredesproces” volgen.

“Josafat”, in het Hebreeuws “Jehosafat” (יְהוֹשָׁפָט), betekent “Jaweh zal oordelen, richten”. Een dal met deze naam is in Israël niet bekend. Men denkt daarom, dat het hier een symbolische naam voor een vallei nabij Jeruzalem betreft. Mogelijk is dit dal het diepe ravijn dat Jerusalem scheidt van de Olijfberg en waardoor de beek Kedron stroomt

Jezus zal dus in het bijzonder kijken naar de houding van de volkeren ten aanzien van Zijn eigen volk Israël.

In Matt. 25:33-40 lezen we dat Hij concreet zal malen, wát de schapen hebben gedaan. En hun beloning zal zijn, dat zij het Koninkrijk mogen beërven.

“En Hij zal de schapen tot Zijn rechter hand zetten, maar de bokken tot Zijn linker hand. Alsdan zal de Koning zeggen tot degenen, die tot Zijn rechter hand zijn: Komt, gij gezegenden Mijns Vaders! beërft dat Koninkrijk, hetwelk u bereid is van de grondlegging der wereld. Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden, zeggende: Heere! wanneer hebben wij U hongerig gezien, en gespijzigd, of dorstig, en te drinken gegeven? En wanneer hebben wij U een vreemdeling gezien, en geherbergd, of naakt en gekleed? En wanneer hebben wij U krank gezien, of in de gevangenis, en zijn tot U gekomen? En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze Mijn minste broeders gedaan hebt, zo hebt gij dat Mij gedaan.”

Maar de bokken aan Jezus' linkerhand hebben al deze liefdevolle daden niét gedaan (Matt. 25: 42- 45). En het vreselijke oordeel van Jezus zal als volgt luiden. Matt. 25:41,46 – *“Dan zal Hij zeggen ook tot degenen, die ter linker hand zijn: Gaat weg van Mij, gij vervloekten, in het eeuwige vuur, hetwelk den duivel en zijn engelen bereid is. En dezen zullen gaan in de eeuwige pijn; maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.”*

De veroordeelde bokken komen dus uiteindelijk in de poel van eeuwig vuur en eeuwige pijn terecht, d.w.z. in de hel waarin ook de duivel, alle demonen en alle ongelovigen zullen worden geworpen. Leest u ook Deel 3.

Broeders en zusters, er staat niet expliciet in de bijbel vermeldt of de bokken onmiddellijk levend in de poel des vuurs zullen worden geworpen, óf dat zij eerst hun leven kunnen vervolgen en dan ná hun dood vervolgens via de tweede opstanding van de doden en het aansluitende oordeel voor de witte troon in de poel des vuurs van de hel terecht komen. Zie Deel 3.

Hoewel géén ongelovigen het Koninkrijk van God zullen genieten, lijkt wellicht de tweede optie het geval. Want uit Deel 2 van deze studie bleek reeds, dat tijdens het Koninkrijk de heidenen met een ijzeren roede door Koning Jezus en de heiligen zullen worden gehoed (Ps. 2:7-9, Openb. 19:15; Ps. 149:5-8; Matt. 19:28; 1 Cor. 6:2; 2 Tim 2:12 en Openb. 2:26-27). Met andere woorden, de veroordeelde bokken smáken dan niet de genietingen van het Koninkrijk, maar er zal streng over hen worden geheerst.

Broeders en zusters, de overheersende mening met betrekking tot het gericht in Matt. 25 betreft, zoals besproken, de houding van de volkeren jegens de Joden en jegens Israël, als zijnde de minsten van de broeders van Jezus.

Ik wil desondanks nog enkele woorden wijden aan een ándere, of aanvullende mogelijkheid. Hiervoor wil ik eerst met u Hebr. 2:10-14 lezen: *“Want het betaamde Hem, om Welken alle dingen zijn, en door Welken alle dingen zijn, dat Hij, vele kinderen tot de heerlijkheid leidende, den oversten Leidsman hunner zaligheid door lijden zou heiligen. Want en Hij, Die heiligt, en zij, die geheilgd worden, zijn allen uit een; om welke oorzaak Hij Zich niet schaamt hen broeders te noemen. Zeggende: Ik zal Uw naam Mijn broeders verkondigen; in het midden der Gemeente zal Ik U lofzingen. En wederom: Ik zal Mijn betrouwen op Hem stellen. En wederom: Zie daar, Ik en de kinderen, die Mij God gegeven heeft.”*

In dit schriftgedeelte wordt duidelijk gezegd dat degenen, die Jezus als hun Verlosser en Meester hebben aangenomen en kinderen van God de Vader zijn geworden, door Hem als Zijn broeders worden gekwalificeerd. Hij noemt hen broeders!

Jezus' broeders zijn dus naar de geest alle kinderen Gods en naar het vlees de Joden. De minsten van Jezus' broeders zijn dan degenen (uit kinderen Gods en Joden) die in nood zijn, zij die ziek zijn, zij die worden verdrukt, of zij die worden vervolgd of anderszins. Het zwaar vervolgd en verdrukte Joodse volk valt hier zeker onder, maar de context van het gericht van Matt. 25 wordt nu veel breder. Want nu kunnen Jezus' opmerkingen over de gedragingen van de schapen en de bokken voor veel mensen ook persoonlijk en individueel worden opgevat. Dan is het niet meer een ver-van-mijn-bed-show: *“Wat zou ik in mijn situatie überhaupt voor het Joodse volk hebben kunnen doen?”* Dan geldt voor hen de vraag: *“Wat heb ik gedaan voor hen die in nood verkeren, niet alleen voor de Joden maar ook voor de christenen?”* We moeten in dit kader immers niet vergeten, dat de mensen die in dit gericht geoordeeld zullen worden, zojuist de grote Verdrukking hebben overleefd, een periode waarin de Joden en de christenen gruwelijk door de Antichrist werden vervolgd. Dan zal de vraag gelden of zij actief aan de vervolgingen hebben meegewerkt of juist die arme vervolgte christenen en Joden hebben geholpen.

Omdat er erg zware straffen bij dit oordeel worden opgelegd, kan dit oordeel echter per definitie niet slaan op de wedergeboren kinderen Gods, die de toorn van God en het oordeel uit genade zullen mogen ontvliesen (zie Deel 1 en 2 en 1 Cor. 11:32). Maar het oordeel van Matt. 25 zou dan wél kunnen slaan op de lauwe, onwedergeboren naamchristenen, die de Opname hebben gemist en altijd alleen maar voor zichzelf hebben geleefd.

Geliefde broeders en zusters, prijst God voor de oneindige genade van vergeving en verlossing van uw zonden. Dank Hem dat u de vreselijke toorn van God tijdens de grote Verdrukking mag ontvliesen. Dank Hem dat u niet voor de grote, witte oordeelstroon hoeft te verschijnen. Prijst God dat de ware Bruidsgemeente van wedergeboren kinderen Gods óók niet onder het gericht van Matt. 25 zal hoeven te vallen.

Dank God, dat de kinderen Gods er in tegendeel juist déél aan zullen hebben.

1 Cor. 6:2-3 – *“Weet gij niet, dat de heiligen de wereld oordelen zullen? En indien door u de wereld geoordeeld wordt, zijt gij onwaardig de minste gerechtzaken? Weet gij niet, dat*

wij de engelen oordelen zullen? Hoeveel te meer de zaken, die dit leven aangaan?"

Hoe is dit mogelijk? Als het niet zo duidelijk zwart op wit in de bijbel zou zijn geschreven, zou het ongelooflijk zijn. Maar het staat er écht. De heiligen zullen de wereld oordelen, ja, zelfs de engelen. Wat een genade! Mijn broeders en zusters, wedergeboren kinderen Gods leven vaak eenvoudige levens. Zij ijveren niet voor een stralende, aardse carrière. Neen, zij ijveren voor God. Voor de wereld worden zij vaak als makke schapen beschouwd, waarmee men kan doen wat men wil. Maar straks zullen de rollen worden omgedraaid. Dan zullen de kinderen Gods samen met Jezus mogen heersen over de heidenen. Over degenen met die grote monden, die het nu voor het zeggen hebben en Jezus en Zijn kinderen verachten.

Prijst God, Hallelujah, prijst en dankt Hem. Hij is goed. De Heere zegene u. Amen.