

GOD WIL ONS GENEZEN

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, het geloof dat God ons wil genezen, is in deze tijd langzaam weggeëbt. Genezing was voor vroeger, zo denkt men, voor de Joden in de dagen dat Jezus Christus op aarde wandelde en voor de eerste christenen. Om daarmee de vroege Gemeente een boost te geven, een steun in de rug, om zich voortvarend te ontwikkelen. Deze denkbeelden worden soms zelfs vanaf de kansel gepredikt of in bladen neergepend. Terwijl de bijbel hierover zo buitengewoon duidelijk is. Het kan niet anders dan dat gebrek aan kennis van Gods Woord en ongeloof hiervan de redenen zijn. Een andere reden is, dat men niet meer naar de maatstaven van Gods Woord leeft.

Daarom ben ik blij om u de kern van een preek van evangelist David Maasbach mee te delen. In één van zijn dagboeken gaf hij vijf redenen waarom God u en mij ook nog in deze tijd wil genezen. Want zo schreef hij: *“Jezus Christus is gisteren en heden Dezelfde en tot in der eeuwigheid”* (Hebr. 13:8). Als wij dan bedenken, dat Hij elke zieke genas, die Hij tegenkwam. Hallelujah! Waarom zou God ons ook nu nog willen genezen?

1. Het is Gods uitgesproken wil. Jezus zei tegen de melaatse die gereinigd, d.w.z. genezen, wilde worden, maar twijfelde of dit wel conform Jezus' wil was: *“Ik wil, wordt gereinigd.....”* (Matth. 8:2-3). Waarom zou Jezus aan Zijn volgelingen de opdracht hebben gegeven om op zieken de handen te leggen zodat zij gezond zouden worden, indien dit niet Zijn wil zou zijn (Mark. 16:18)? Het Woord van God verklaart in 3 Joh. 1:2 – *“Geliefde, voor alles wens ik, dat het u goed gaat en dat u gezond bent,.....”*
2. Het is Gods overeenkomst (verbond) met ons. In Ex. 25:26 sloot Hij een verbond met Israël, dat Hij hun Heelmeester zou zijn als zij in Zijn wegen zouden wandelen. Ja zegt u nu wellicht: ‘dat geldt dus voor Israël!’. Maar in 2 Cor. 1:19-20 staat geschreven dat het ook voor ons geldt, die Jezus hebben aangenomen en in Hem zijn: *“Want de Zoon van God, Jezus Christus, Die onder u door ons is gepredikt, namelijk door mij, en Silvanus, en Timothéus, was niet ja en neen, maar is geweest ja in Hem. Want zovele beloften Gods als er zijn, die zijn in Hem ja, en zijn in Hem amen, Gode tot heerlijkheid door ons.”*
3. Omdat het besloten is in het Kruisoffer van Jezus, toen Hij stierf op Golgotha. In Jes. 53: 4-5 staat geschreven: *“Waarlijk, Hij heeft onze krankheden (ziekten) op Zich genomen, en onze smarten heeft Hij gedragen; doch wij achtten Hem, dat Hij geplaagd, van God geslagen en verdrukt was. Maar Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld; de straf, die ons den vrede aanbrengt, was op Hem, en door Zijn striemen is ons genezing geworden.”* Leest u ook Matth. 8:17 en 1 Petr. 2:24.
4. Het behoorde tot de bediening van Jezus Christus, d.w.z. Zijn van God de Vader ontvangen taak, cq. opdracht. Hand. 10:38 – *“Belangende Jezus van Nazareth, hoe Hem God gezalfd heeft met den Heiligen Geest en met kracht; Welke het land doorgedaan is, goeddoende, en genezende allen, die van den duivel overweldigd waren; want God was met Hem.”* De volgende woorden sprak Jezus Christus Zelf in Luk. 4:18-19 – *“De Geest des Heeren is op Mij, daarom heeft Hij Mij gezalfd; Hij heeft Mij gezonden, om den armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen, die gebroken zijn van hart; Om den gevangenen te prediken loslating, en den blinden het gezicht, om de verslagenen heen te zenden in vrijheid; om te prediken het aangename jaar des Heeren.”*
5. Het was de opdracht aan de Gemeente. Onder 1 haalde ik reeds Mark.16:18 aan. God wil dat de volgelingen van Jezus op zieken de handen zullen leggen en zij zullen genezen.

Geliefde broeders en zusters, als wij écht geloven, zal God ons genezen. Moge Hij u en mij de komende week overvloedig zegenen. Amen.