

BIDT EN U ZAL GEGEVEN WORDEN

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, zoekt u bevrediging van uw ziel, omdat daar verwarring en leegte heersen? Zoekt u rust en vrede in uw hart, antwoorden op al uw vragen? Zoekt u hulp voor uw nood, genezing,? Ga dan naar Jezus toe. Immers is Hij alleen de Vrededorst, Bron van vreugde, de Weg, de Waarheid, het Leven, de Opstanding, de Genezer, de Raadsman.

Jezus, Wiens Naam Getrouw is, hetgeen betekent dat Hij uitermate betrouwbaar is, heeft Zélf ons toegeroepen om te zoeken, te kloppen en te bidden. Dán zullen wij ontvangen. Matth. 7:7-11 – *“Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden!”*

Hetzelfde verhaal staat in Luk. 11 beschreven. Daar wordt ook nog gesproken over de zoon die een ei aan zijn vader vraagt en dan zeker geen schorpioen zal ontvangen.

Jezus benadrukt in dit schriftgedeelte de relatie tussen een vader en een zoon. Dit betekent dat Hij óns toespreekt, wedergeboren zonen en dochters van God, de hemelse Vader. Hij spreekt nu niet tot onwedergeboren ongelovigen. Neen, Hij spreekt tot Gods eigen kinderen. U en ik! En Jezus legt ons simpele, eenvoudige gedragsregels uit.

Om die goed te verstaan is het noodzakelijk, dat wij ons absoluut enkele gedachten eigen maken: Ik ben Gods eigen kind. God is mijn Vader, mijn papa, Die alles kan doen en Die ik volkomen vertrouw. En mijn Vader in de hemel verlangt er naar om mij te helpen en mij te geven wat ik aan Hem vraag. Mijn Vader houdt van mij en daarom hoef ik mij géén zorgen te maken. Want Hij zal zorgen voor alles wat ik nodig heb en Hij zal niets vergeten.

Een goede aardse vader geeft toch geen stenen aan zijn kinderen als zij om brood vragen? Dan geeft hij hen toch brood te eten? Brood wijst in bijbelse zin op Gods Woord, Zijn wil. Een goede aardse vader geeft toch geen slang aan zijn kinderen als zij om vis vragen? Dan geeft hij hen toch vis te eten? Vis wijst op Gods Heilige Geest, Die ons persoonlijk zal leiden. Een goede aardse vader geeft toch geen schorpioenen aan zijn kinderen als zij om eieren vragen? Dan geeft hij hen toch eieren te eten? Eieren wijzen op Gods gaven en voorziening. Dus God de Vader wil ons Zijn wil leren, persoonlijke leiding geven en in alles voorzien.

Daarom, ook al lijkt het soms dat God de Vader Zich heeft verborgen, ook al lijkt Hij soms een onrechtvaardige Rechter, ook al lijkt Hij soms een onverschillige Vader, dit is niet de werkelijkheid. Hij zal ons in al het goede voorzien, dus in de dingen die goed voor ons zijn. Maar dingen die niet goed voor ons zijn en die ons schade berokkenen, die zal Hij ons onthouden. Ook al willen we die dingen nog zo graag ontvangen! Zo handelt een aardse vader immers toch ook? Uit liefde beschermt hij zijn kinderen!

God kent Zelf onze vaak boze, onreine, verkeerde gedachten (1 Kon. 8:39). Andere mensen kennen die gedachten gelukkig niet. Ook satan kent ze niet, doch tracht ze te beïnvloeden! Maar God kent ze wél, maar heeft Zelf óók gedachten over ons. Geen kwade, maar goede gedachten, die Hij koestert. Jer. 29:11-13 – *“Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting. Dan zult gij Mij aanroepen, en henegaan, en tot Mij bidden; en Ik zal naar u horen. En gij zult Mij zoeken en vinden, wanneer gij naar Mij zult vragen met uw ganse hart.”*

Geliefde broeders en zusters, God is een liefdevolle, goede Vader. Hij zorgt voor ons en laat ons nooit in de steek. Vertrouw op Hem. Moge Hij u en mij deze week zegenen. Amen.