

OVERWIN VERKEERDE GEDACHTEN HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, de laatste jaren heb ik veel geestelijke en praktische zegen ontvangen van een geweldig schriftgedeelte, dat handelt over het overwinnen van verkeerde gedachten. 2 Cor. 10:3-5 – *“Want wandelende in het vlees, voeren wij den krijg niet naar het vlees; Want de wapenen van onzen krijg zijn niet vleselijk, maar krachtig door God, tot nederwerping der sterkten; Dewijl wij de overleggingen ter nederwerpen, en alle hoogte, die zich verheft tegen de kennis van God, en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;”*

Dit schriftgedeelte gaat niet over vleselijke oorlogsvoering, neen, het behandelt geestelijke oorlogsvoering. Het behandelt de geestelijke strijd in de menselijke gedachten en overleggingen des harten. Onze gedachten en overleggingen zijn een strijdtoneel. Het is dé plaats waar de strijd tegen de boze machten in de lucht plaatsvindt. Leest u in dit verband Efez. 6:10-18. Paulus adviseert dan ook (Efez. 6:17a) om het hoofd in de geestelijke strijd te beschermen. Hij adviseert ons om de helm der zaligheid te dragen.

In ons hoofd kan zich voortdurend een geweldige, geestelijke strijd voordoen, waarin boze, negatieve of verkeerde gedachten en overleggingen een rol spelen. Het is een strijd welke door niemand wordt gezien, noch opgemerkt. Maar die strijd kan zo hevig zijn, dat het ons compleet vernietigt. Althans wanneer onze gevechtshouding verkeerd is en wij zonder het Woord van God strijden. Maar het kan ook een strijd zijn, waarin wij glorieus overwinnen.

Broeders en zusters, wat zijn eigenlijk gedachten en overleggingen?

Gedachten kunnen we wellicht omschrijven als onuitgesproken woorden en zinnen, die we denken en die zich dus in ons hoofd (verstand) afspelen. Overleggingen zijn dan de onuitgesproken conversaties, argumentaties en beredeneringen in ons hoofd.

Het zijn dus onuitgesproken woorden en gesprekken!

Maar woorden hebben scheppingskracht. Ofwel ten goede, ofwel ten kwade! Dat wist God, Die hemel en aarde, planten en dieren én de mens met Zijn Woord schiep en vervolgens concludeerde dat het zeer goed was. Dat wist helaas ook satan, die Eva met een woord van leugen tot zonde verleidde, met de dood en geweldige vernietigingen tot gevolg.

Satan probeert ons altijd met een woord te verleiden, maar het zijn altijd woorden van leugen en vaak verpakt in halve waarheden. Zijn leugens veroorzaken die geestelijke strijd waarover ik het zojuist had. Satan wordt dan ook in Joh. 8:44 de vader der leugen genoemd.

Hij probeert onze gedachtenwereld binnen te sluipen met een verkeerde, in het begin vaak nog vluchtige, gedachte. Dat is zijn woord van leugen. Maar, oh wee, indien dat woord van leugen vervolgens ons denken gaat bepalen. Want dan gaan we die verkeerde gedachten beargumenteren, afwegen, overleggen en op een rijtje zetten, waarna die verkeerde gedachten onze emoties gaan bepalen. Maar per definitie zullen dat verkeerde emoties zijn. Deze emoties kunnen tot uiterst machtige, vijandige bolwerken van satan in ons hoofd worden. Het schriftgedeelte 2 Cor. 10:3-5, dat we zojuist lazen, spreekt over *“sterkten”* en *“hoogten”*. Onze verkeerde emoties zullen we tegen de mensen in onze omgeving met woorden tot uitdrukking brengen. Woorden die niet alleen ons, maar ook hen kunnen vergiftigen. Onze verkeerde emoties zullen er ook toe leiden, dat we vervolgens verkeerde keuzes zullen gaan maken. En die verkeerde keuzes zullen aan de basis liggen van onze daden, onze gedragingen. Maar het zullen verkeerde daden zijn, wrange, zure en bittere vruchten van satan's woorden van leugen. En wanneer we ook nog in die verkeerde daden volharden, dan zullen we verkeerde gewoonten ontwikkelen met een totaal verkeerd en slecht karakter als gevolg. Een boos karakter dat volkomen beheerst wordt door het vlees. Gal. 5:19-21 – *“De werken des vleses nu zijn openbaar; welke zijn overspel, hoererij,*

onreinigheid, ontuchtigheid, Afgoderij, venijngeving, vijandschappen, twisten, afgunstigheden, toorn, gekijf, tweedracht, ketterijen, Nijd, moord, dronkenschappen, brasserijen, en dergelijke; van dewelke ik u te voren zeg, gelijk ik ook te voren gezegd heb, dat die zulke dingen doen, het Koninkrijk Gods niet zullen beërven."

We lezen hier, dat we géén deel aan het Koninkrijk van God zullen hebben als we in het vlees blijven leven. Met andere woorden, dan gaan wij verloren. En dat willen we zeker niet. Maar, broeders en zusters, ziet u hoe het koesteren en uitwerken van verkeerde gedachten ten koste gaat van de eeuwige zaligheid en dat we dan eigenlijk nog aan Gods toorn zijn blootgesteld? Efez. 2:3 – *"Onder dewelke ook wij allen eertijds verkeerd hebben in de begeerlijkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en der gedachten; en wij waren van nature kinderen des toorns, gelijk ook de anderen;"*

Geliefde broeders en zusters, daarom moeten wij veranderen. Ons karakter, ons gemoed, moet ten goede veranderen en wel volledig. De bijbel spreekt in de originele Griekse grondtekst zelfs van het ondergaan van een metamorfose.

Rom. 12:2 – *"En wordt dezer wereld niet gelijkvormig; maar wordt veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gij moogt beproeven, welke de goede, en welbehagelijke en volmaakte wil van God zij."*

2 Cor. 3:18 – *"En wij allen, met ongedekten aangezichte de heerlijkheid des Heeren als in een spiegel aanschouwende, worden naar hetzelfde beeld in gedaante veranderd, van heerlijkheid tot heerlijkheid, als van des Heeren Geest."*

Het woordje "veranderen" in deze bijbelverzen is in het Grieks "metamorpho-oo", dat wil zeggen "van gedaante veranderen, een metamorfose ondergaan".

We zagen zojuist dat in de schepping álles met een woord begon, hetzij ten goede, hetzij ten kwade. God sprak en het was er! En het was goed! Maar ook de allereerste zonde was een gevolg van satan's woord, een woord van leugen.

Daarom dient ons geestelijke herstel, onze verlossing van zonden, de genezing van ziekten en de vrijmaking van problemen óók met een woord te beginnen. Namelijk, met het Woord van God. Verlossing, herstel en genezing begint met het in geloof uitspreken en proclameren van het Woord van God. Élk probleem in ons leven en élke zonde begon ooit met satan's woord van leugen in onze gedachten en dus moeten we dáár onze verandering ten goede beginnen. We moeten onze verkeerde gedachten gaan aanpakken. Uiteraard niet in eigen kracht, maar door het Bloed van Jezus en onder de leiding en kracht van de Heilige Geest.

Alleréerst dienen we ons te bekeren en God luid en duidelijk hoorbaar om vergeving te vragen voor onze verkeerde gedachten en verkeerde daden. We spreken de woorden uit. Dán zal het Bloed van Jezus de reeds gevormde, vijandige bolwerken van verkeerde gedachten en overleggingen neerwerpen, afbreken en vernietigen (2 Cor. 10:3-5).

En voortaan zijn we bereid om ook onze gedachten onder de controle van de Heilige Geest te stellen. Weet u dat het woord voor "beking" in het Grieks "metano-eo" luidt, hetgeen betekent "tot andere gedachten komen, de gedachten veranderen"? We moeten na onze zondebelijdenis bereid zijn om onze eigen gedachten op te geven en voortaan als God te gaan denken en als God te handelen. Onze gedachten moeten in lijn komen met Gods gedachten. In Jes. 55:7-8 staat het als volgt geschreven: *"De goddeloze verlate zijn weg, en de ongerechte man zijn gedachten; en hij bekere zich tot den HEERE, zo zal Hij Zich Zijner ontfemen, en tot onzen God, want Hij vergeeft menigvuldiglijk. Want Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten, en uw wegen zijn niet Mijn wegen, spreekt de HEERE."*

Broeders en zusters, wellicht zult u nu opmerken, dat u zich reeds heeft bekeerd en de Heer om vergeving heeft gevraagd, maar dat desondanks de verkeerde gedachten nog regelmatig uw hoofd binnensluipen. Ook hiervoor geeft 2 Cor. 10:3-5 het advies: *"..... en alle gedachte gevangen leiden tot de gehoorzaamheid van Christus;"* We kunnen overwinnen door onze verkeerde gedachten gevangen te nemen en ze onder de gehoorzaamheid van

Jezus Christus te plaatsen. En hoe doen we dat? U begrijpt het al! Dat mogen we doen met behulp van het Woord van God.

Zó versloeg Jezus satan. Met het Woord! Dit kunnen we lezen in Luk. 4:1-14 – *“En Jezus, vol des Heiligen Geestes, keerde wederom van de Jordaan, en werd door den Geest geleid in de woestijn; En werd veertig dagen verzocht van den duivel; en at gans niet in die dagen, en als dezelve geëindigd waren, zo hongerde Hem ten laatste. En de duivel zeide tot Hem: Indien Gij Gods Zoon zijt, zeg tot dezen steen, dat hij brood worde. En Jezus antwoordde hem, zeggende: Er is geschreven, dat de mens bij brood alleen niet zal leven, maar bij alle woord Gods. En als Hem de duivel geleid had op een hogen berg, toonde hij Hem al de koninkrijken der wereld, in een ogenblik tijds. En de duivel zeide tot Hem: Ik zal U al deze macht, en de heerlijkheid derzelve koninkrijken geven; want zij is mij overgegeven, en ik geef ze, wien ik ook wil; Indien Gij dan mij zult aanbidden, zo zal het alles Uw zijn. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Ga weg van Mij, satan, want er is geschreven: Gij zult den Heere, uw God, aanbidden, en Hem alleen dienen. En hij leidde Hem naar Jeruzalem, en stelde Hem op de tinne des tempels, en zeide tot Hem: Indien Gij de Zoon Gods zijt, werp Uzelven van hier nederwaarts; Want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, dat zij U bewaren zullen; En dat zij U op de handen nemen zullen, opdat Gij Uw voet niet te eniger tijd aan een steen stoot. En Jezus, antwoordende, zeide tot hem: Er is gezegd: Gij zult den Heere, uw God, niet verzoeken. En als de duivel alle verzoeking voleindigd had, week hij van Hem voor een tijd. En Jezus keerde wederom, door de kracht des Geestes, naar Galilea; en het gerucht van Hem ging uit door het gehele omliggende land.”*

Als we dit schriftgedeelte aandachtig lezen, dan zullen we ontdekken, dat satan altijd aanvalt met woorden van leugens en probeert op het gevoel te werken. Hij probeert onze verkeerde gevoelens van zelfzucht, eigen eer, lust, hoogmoed, positie aan te wakkeren. Hij wil dat wij daarover gaan overleggen. Want hij weet dat het dan maar een kleine stap is naar verkeerde daden. Bij de laatste verzoeking van Jezus hanteerde satan zelfs Gods Woord: *“Want er is geschreven, dat Hij Zijn engelen van U bevelen zal, dat zij U bewaren zullen; En dat zij U op de handen nemen zullen, opdat Gij Uw voet niet te eniger tijd aan een steen stoot.”*

Maar steeds weer pareerde Jezus de aanval met het zuivere Woord van God.

Wat is God toch goed dat Hij ons zo helder toont, hoé wij satan kunnen verslaan.

Broeders en zusters, zodra satan uw hoofd infiltreert met een verkeerde gedachte, verbreek die gedachte dan in de Naam van Jezus. Pareer met Gods Woord en sta niet toe dat u die verkeerde gedachte gaat ontwikkelen en overleggen. Op die manier neemt u die gedachte gevangen en brengt u die onder de gehoorzaamheid van Jezus.

Maar weest u ook een strenge rechter voor uzelf. Bagatelliseer uw verkeerde gedachten niet.

Als we onszelf eerlijk en oprecht onderzoeken, dan blijkt dat we in onze gedachten dikwijls gezondigd hebben. Verontschuldigt uzelf niet, omdat u nog niet tot verkeerde daden bent overgegaan. 1 Cor. 11:28a – *“Maar de mens beproeve zichzelf..... Want indien wij onszelven oordeelden, zo zouden wij niet geoordeeld worden.”*

De verkeerde gedachten waarmee de mens kan zondigen, kunnen legio zijn! Daarom wil ik deze prediking besluiten met een aantal voorbeelden:

Laat satan u niet beïnvloeden met gedachten dat u beter bent dan uw broeder of uw zuster. Overwin hem met het Woord van God. Fil. 2:3b – *“....., maar door ootmoedigheid achte de een den ander uitnemender dan zichzelf.”*

Laat niet toe dat satan u bezoedelt met kwade gedachten over een ander. Overwin hem met 1 Cor. 13:5b – *“..... Zij (d.i. de liefde) wordt niet verbitterd, zij denkt geen kwaad.”*

Als satan u wil laten denken, dat uw zonden te groot zijn om vergeven te worden, antwoordt hem dan met Joh. 3:16 – *“Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”* Of citeer Jes. 1:18 – *“Komt dan, en laat ons samen rechten, zegt de HEERE; al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al waren zij rood als*

karmozijn, zij zullen worden als witte wol.” Jezus vergaf zelfs de moordenaar, die naast Hem aan het kruis hing, van harte. Zou Hij u dan niet vergeven?

Wellicht wil satan u laten denken, dat hij véél te sterk is? Dat is een leugen, hij is verslagen!

Jak. 4:7b – “.....; *wederstaat den duivel, en hij zal van u vlieden.*”

Rom. 8:37 – “*Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars, door Hem, Die ons liefgehad heeft.*”

En laat satan u misschien denken, dat God tóch niet van u houdt? Hanteer dan Rom. 8:39 – “*Noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus, onzen Heere.*”

Broeders en zusters, laten we in alle oprechtheid heel dicht bij Jezus gaan wandelen en regelmatig het Woord van God, de bijbel lezen. Hierdoor zullen we kennis, vaardigheid én Jezus' autoriteit verkrijgen om satan in iedere situatie met het Woord van God, het Zwaard des Geestes, te verslaan. Hebr. 4:12 – “*Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherprijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten.*”

Moge Jezus, onze Heiland, u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.