

HET GEBEDSLEVEN

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, graag wil ik enkele belangrijke gedachten over het gebedsleven onder uw aandacht brengen. Want is het u niet opgevallen, dat wanneer het in ons geestelijk leven minder goed gaat, we altijd het eerst in ons gebedsleven beginnen te falen? Heeft u niet bemerkt, dat we dan moeite beginnen te krijgen met het gebedsleven? Dat er dan een bepaalde tegenzin in ons komt en dat de blijdschap en de vrede beginnen te verdwijnen?

Zonder uitpuittend te zijn, wil ik willekeurig het volgende met u delen:

1. Waarom falen we in ons gebedsleven en kunnen we niet (aan-)bidden?
2. Waarom is een goed gebedsleven belangrijk?
3. Welke houding is in het gebed noodzakelijk?
4. Jezus' gebed in de hof van Getsemané

Waarom falen we in ons gebedsleven en kunnen we niet (aan-)bidden?

Waarom hebben we vaak moeite met ons gebedsleven? Waarom falen we regelmatig en is er tegenzin in ons? Waarom lijkt het alsof God ons niet hoort of wil horen, als we dan tóch volhardend bidden?

Eventuele zonden in ons leven kunnen hier de oorzaak van zijn. NB, ik ga in deze prediking voorbij aan het feit, dat God ons soms ook kan testen op volharding in de gebeden!

Zonden maken scheiding tussen ons en God. Door zonden wordt onze relatie met Hem verbroken. Hoewel wij eerst dicht bij Hem wandelden, willen wij ons nu voor Hem verbergen, omdat er vrees in ons hart is gekomen. Door aanwezigheid van zonden in ons leven ontdekken wij onze onverzochte, zondige naaktheid. Dit kunt u lezen in Gen. 2:25 en 3:6-11. Naaktheid wil zeggen dat ons vlees niet meer onder controle is. Door (voortdurende) zonden en ongerechtigheden in ons leven zal God ons zelfs uiteindelijk niet meer kunnen en willen horen.

Jes. 59:1-2 – *“Ziet, de hand des HEEREN is niet verkort, dat zij niet zou kunnen verlossen; en Zijn oor is niet zwaar geworden, dat het niet zou kunnen horen. Maar uw ongerechtigheden maken een scheiding tussen ulieden en tussen uw God, en uw zonden verbergen het aangezicht van ulieden, dat Hij niet hoort.”*

Gen. 3:8-11 – *“En zij hoorden de stem van den HEERE God, wandelende in den hof, aan den wind des daags. Toen verborg zich Adam en zijn vrouw voor het aangezicht van den HEERE God, in het midden van het geboomte des hofs. En de HEERE God riep Adam, en zeide tot hem: Waar zijt gij? En hij zeide: Ik hoorde Uw stem in den hof, en ik vreesde; want ik ben naakt; daarom verborg ik mij. En Hij zeide: Wie heeft u te kennen gegeven, dat gij naakt zijt? Hebt gij van dien boom gegeten, van welchen Ik u gebod, dat gij daarvan niet eten zoudt?”*

Jes. 1:15-16 – *“En als gijlieden uw handen uitbreidt, verberg Ik Mijn ogen voor u; ook wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; want uw handen zijn vol bloed. Wast u, reinigt u, doet de boosheid uwer handelingen van voor Mijn ogen weg, laat af van kwaad te doen.”*

Broeders en zusters, het is echter ook mogelijk dat wij met een geheel verkeerd motief bidden of niet naar Gods wil. Wellicht is ons hart niet oprecht voor God, omdat we Hem niet écht liefhebben. Of we bidden bijvoorbeeld om verandering van het hart van een broeder met wie we in de clinch liggen, terwijl we zelf niet eens willen veranderen. Of we bidden om de hoofdprijs in de lotto, terwijl God weet dat materiële rijkdom ons zal verpesten. Etc.

Jak. 4:3 – *“Gij bidt, en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt, opdat gij het in uw wellusten doorbrengen zoudt.”*

Waarom is een goed gebedsleven belangrijk?

Een goed gebedsleven is van belang. Want als wij oprecht intens en volhardend bidden, dan strijden we tegen onze oude natuur en tegen de (verleidingen tot) zonde in ons. De bijbel zegt zelfs, dat wij (in de gebeden) de zonden *“tot den bloede toe”* moeten wederstaan. Dan houden wij ons vlees met Christus gekruisigd. Middels het gebed strijden wij tegen de verzoeking en overwinnen wij het vlees. Alléén door bidden en vasten behalen wij de overwinning over de boze satan en zijn demonen, die ons tot zonde willen verleiden. Door te strijden in de gebeden groeien we in heiligmaking, omdat we onszelf afzonderen van de zonde en de wereld.

Mark. 14:38 – *“Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”*

Hebr. 12:4 – *“Gij hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde;”*

Mark. 9:29 – *En Hij zeide tot hen: Dit geslacht kan nergens door uitgaan, dan door bidden en vasten.”*

Hebr. 12:14 – *“Jaagt den vrede na met allen, en de heiligmaking, zonder welke niemand den Heere zien zal;”*

God de Vader vindt het gebed zó uitermate belangrijk, dat Hij op zoek is naar de waarachtige bidders, die Hem oprecht kunnen aanbidden in geest en in waarheid. U begrijpt dat hiermee bedoeld wordt de aanbidding onder de leiding van de Heilige Geest en in de waarheid van het Woord van God. De ogen van de Heer doorzoeken daartoe de gehele aarde.

2 Kron. 16:9a – *“Want den HEERE aangaande, Zijn ogen doorlopen de ganse aarde, om Zich sterk te bewijzen aan degenen, welker hart volkomen is tot Hem;*”

Joh. 4:23 – *“Maar de ure komt, en is nu, wanneer de ware aanbidders den Vader aanbidden zullen in geest en waarheid; want de Vader zoekt ook dezulken, die Hem alzo aanbidden.”*

Openb. 11:1 – *“En mij werd een rietstok gegeven, een meetroede gelijk; en de engel stond en zeide: Sta op, en meet den tempel Gods en het altaar, en degenen, die daarin aanbidden.”*

Tenslotte is een goed gebedsleven van belang, omdat wij in onze aanbidding onszelf aan de Heer geven. En we geven al zo weinig aan Hem. Maar door aanbidding offeren we onszelf en geven Hem al de lof en de eer die Hem toekomt.

Welke houding is in het gebed noodzakelijk?

Natuurlijk heeft de Here God in Zijn Woord, de bijbel, ook bevelen en aanwijzingen gegeven hoé wij moeten bidden en ons gebedsleven moeten inrichten. Denkt u bijvoorbeeld maar aan het geweldige gebed, dat Jezus aan Zijn discipelen leerde, namelijk het “Onze Vader” (Matt. 6:9-13; Luk. 11:2-4).

In deze bijbelverkundiging wil ik echter ingaan op aanwijzingen, die God gaf met betrekking tot het gouden Wierookaltaar, ook wel Reukofferaltaar genoemd, in de historische Israëlitische Tabernakel. U weet dat dit altaar een schaduwbeeld toont van de tot God opgezonden gebeden van Zijn kinderen. Het verwijst naar ons gebedsaltaar, de plaats van de aanbidding tot God. Ps. 141:2 – *“Mijn gebed worde gesteld als reukwerk voor Uw aangezicht, de opheffing mijner handen als het avondoffer.”*

Laten we eerst eens kijken naar Ex. 30:7-9 – *“En Aäron zal daarop (HJMS: op het Wierookaltaar) aansteken welriekende specerijen; allen morgen, als hij de lampen wel zal toegericht hebben, zal hij dezelve aansteken. En als Aäron de lampen aansteken zal, tussen de twee*

avonden, zal hij dat aansteken; het zal een gedurig reukwerk zijn, voor het aangezicht des HEEREN, bij uw geslachten. Gij zult geen vreemd reukwerk op hetzelfde aansteken, noch brandoffer, noch spijsoffer; gij zult ook geen drankoffer daarop gieten.”

We lezen in dit schriftgedeelte, dat God wilde dat er een gedurig reukwerk op het Wierookaltaar zou branden. De betekenis hiervan is natuurlijk niet zo moeilijk te verstaan. God verlangt dat ook wij een voortdurend gebed tot Hem opzenden. Hij verlangt niet alleen dat wij vaste gebedstijden onderhouden, maar óók naar een biddende houding van ons gehele leven. De Vader verlangt naar voortdurend biddende en aanbiddende harten. Want onze gebeden zijn voor Hem als de aangename geur van reukwerk. In al onze woorden, in al onze daden en gedragingen, in al onze gedachten en overleggingen, in geheel onze houding moeten wij Hem groot maken, eren en aanbidden.

Er mocht ook geen vreemd reukwerk op het altaar worden verbrand. Het reukwerk moest zuiver zijn en precies voldoen aan Gods voorschriften. Met andere woorden, ook onze gebeden moeten zuiver zijn en gebaseerd op eerlijke motieven. God haat valse aanbidding. Dit betekent dat voor God aangename aanbidding voortkomt uit reine harten. Uit harten die door het Bloed van Jezus zijn gezuiverd van boze overwegingen en gedachten, haat, overspeligheid, hoererij, van valse getuigenissen en lasteringen, etc. (Matt. 15:19-20).

God beval tevens wélke specerijen op het Wierookaltaar verbrand moesten worden. Ex. 30:34-35 – *“Verder zeide de HEERE tot Mozes: Neem tot u welriekende specerijen, mirresap, en oniche, en galban, deze welriekende specerijen, en zuiveren wierook; dat elk bijzonder zij. En gij zult een reukwerk ener zalf daaruit maken, naar het werk des apothekers, gemengd, rein, heilig.”*

De te gebruiken specerijen waren precies door Hem voorgeschreven. Ze moesten worden vermengd en ze moesten rein en heilig zijn.

Broeders en zusters, reine en heilige, voorgeschreven specerijen zijn Gods grondslagen voor ons gebedsleven en onze aanbidding van Hem. Voor de exacte betekenissen van de specerijen verwijs ik u naar de studie [“WIEROOKALTAAR \(5\) in de Tabernakel – Het”](#), welke u eveneens op deze website kunt vinden. Maar toch wil ik deze nog kort even aanhalen.

Mirre verwijst naar onze diepe, diepe dankbaarheid voor Jezus' volbrachte Verlossingswerk op het kruis van Golgotha en naar Zijn gestorte Bloed, dat vloede voor onze zonden. Zijn Bloed stilde het leed van onze zonden en verlostte ons. Het waste ons rein en vervulde ons met eeuwige blijdschap. Zonder oprechte liefde voor het kruis zullen wij nooit God in waarheid kunnen aanbidden.

Het gebruik van onyche verwijst naar onze bereidheid om al onze zonden en ongerechtigheden, hoe vies en smerig en stinkend ook, in te leveren bij Jezus. Ons onhebbelijke karakter en al de schaamteloze lusten van ons vlees geven we aan Hem over. We trekken ons niet meer terug in de vermeende veilige schelp (onyche is een schelp) van het oude karakter, omdat we beseffen dat de zonde ons dan zal doden. We komen te voorschijn en geven al het vuil aan Jezus. Hoewel het stinkt is de verbranding van onze viezigheid in onze gebedsworstelingen voor God uiterst aangenaam. Wat een onbegrijpelijke genade.

Het voorgeschreven galban betekent, dat we voortaan het allerbeste wat in ons is aan God willen en zullen geven. Voortaan geven we onszelf geheel en voor honderd procent aan Hem. Ons lichaam, onze inzet, onze tijd, onze kracht, onze financiën, etc. Noemt u maar op!

Het gebruik van wierook wijst op onze reinheid, zuiverheid en rechtvaardigheid om Hem te kunnen dienen en te kunnen aanbidden. Het wijst erop dat we niet alleen blij en dankbaar zijn voor Jezus' Bloed, maar dat we nu ook daadwérkelijk door Hem zijn gereinigd.

Rom. 5:1 – *“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God, door onzen Heere Jezus Christus;”*

Hebr. 1:3 – *“Dewelke, alzo Hij is het Afschijnsel Zijner heerlijkheid, en het uitgedrukte Beeld Zijner zelfstandigheid, en alle dingen draagt door het woord Zijner kracht, nadat Hij de reinig-making onzer zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten aan de rechter-hand der Majesteit in de hoogste hemelen;”*

Efez. 2:13 – *“Maar nu in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds verre waart, nabij geworden door het bloed van Christus.”*

Openb. 19:7-8 – *“Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.”*

Ziet u, broeders en zusters, welke geweldige ingrediënten God voor ons gebedsleven en onze aanbidding heeft voorgeschreven. Een gebed bestaande uit deze ingrediënten zal God nooit afwijzen. Dan zal Hij ons op Zijn tijd horen en verhoren. Wát wij ook van Hem vragen.

Jezus' gebed in de hof van Getsemané

Reeds de betekenis van de naam Getsemané, dat wil zeggen *“oliepersbak”*, toont ons wat er precies in die tuin gebeurde, toen Jezus daar in de gebeden streed om kracht te ontvangen teneinde Zijn van God de Vader ontvangen opdracht te kunnen volbrengen. Die opdracht luidde om de zonden en de schuld van de gehele wereld, hoe afschuwelijk ook, op Zich te nemen en daarvoor de doodstraf op het kruishout te ondergaan. Om daarna de strijd met satan en z'n horden van demonen in het dodenrijk aan te gaan. De inzet die Jezus in Zijn gebed toonde en Zijn adviezen aan de discipelen, leren ons heel veel.

Luk. 22:39-46 – *“En uitgaande, vertrok Hij, gelijk Hij gewoon was, naar den Olijfberg; en Hem volgden ook Zijn discipelen. En als Hij aan die plaats gekomen was, zeide Hij tot hen: Bidt, dat gij niet in verzoeking komt. En Hij scheidde Zich van hen af, omtrent een steenworp; en knielde neder en bad, Zeggende: Vader, of Gij wildet dezen drinkbeker van Mij wegnemen, doch niet Mijn wil, maar de Uwe geschiede. En van Hem werd gezien een engel uit den hemel, die Hem versterkte. En in zwaren strijd zijnde, bad Hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds, die op de aarde afliepen. En als Hij van het gebed opgestaan was, kwam Hij tot Zijn discipelen, en vond hen slapende van droefheid. En Hij zeide tot hen: Wat slaapt gij? Staat op en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt.”*

Mark. 14:33-38 – *“En Hij nam met Zich Petrus, en Jakobus, en Johannes, en begon verbaasd en zeer beangst te worden; En zeide tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier, en waakt. En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op de aarde, en bad, zo het mogelijk ware, dat die ure van Hem voorbijginge. En Hij zeide: Abba, Vader! alle dingen zijn U mogelijk; neem dezen drinkbeker van Mij weg, doch niet wat Ik wil, maar wat Gij wilt. En Hij kwam, en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Simon! slaapt gij? Kunt gij niet een uur waken? Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak.”*

Ook in Matt. 26:39-46 kunt u over deze gebedsstrijd lezen.

Jezus werd hier in Getsemané direct geconfronteerd met onze vieze zonden en het enorme belang van het volbrengen van Zijn opdracht. Nú zou Hij daadwerkelijk onze zonden op Zich moeten nemen. Toen Hij de drinkbeker met onze vunzigheid moest drinken, werd Hij zeer verbaasd en dodelijk beangstigd. Hij werd bedrukt en ongerust en bedroefd tot de dood toe. Hij was niet alleen maar aangedaan met vrees en verschrikking, maar kwam in een diepe, intens zware strijd van zielenood. Zó zwaar en intens, dat Hij uit Zijn poriën bloed zweette. Want Hij wist dat de heerlijke, lieflijke gemeenschap met Zijn Vader in de hemel nu zou worden verbroken als Hij alle verderfelijke viezigheid van de mens als het ware in Zichzelf zou absorberen. Maar Hij realiseerde Zich, dat dit de enige weg was om de verloren mens te redden van het eeuwige verderf. Jezus was het tarwegraan geworden, dat in de aarde was gevallen en zou sterven (Joh. 12:24).

Maar hoe wondervol was het, dat Jezus overwon en Zijn wil aan God de Vader overgaf. Prijst God, dat Jezus bereid was om de volle prijs voor onze schuld te betalen. En daarom zijn wij nu voor altijd vrijgekocht. Oh, Heiland, duizendmaal dank.

En dit nu moeten wij ook leren, broeders en zusters, als wij in onze gebeden moeten strijden. Het overgeven van onze wil aan God!

De discipelen van Jezus sliepen echter. Wat een ernstige waarschuwing voor ons! Waarom sliepen zij? Omdat, zoals Jezus verklaarde hun vlees zwak was, hoewel hun geest best wel gewillig was.

Juist omdat ons vlees zo zwak is, broeders en zusters, zijn ernstige gebeden noodzakelijk. Daarom adviseerde Jezus, zoals we net gelezen hebben: *“Waakt, weest alert en oplettend, en bidt ernstig en voortdurend, opdat je niet in verzoeking zult vallen.”*

Als wij de overwinning over ons vlees en ons oude karakter willen behalen, dan zullen we bereid moeten zijn om deze zelfde weg als Jezus af te leggen. Natuurlijk niet in het opnemen van de zonden van de wereld (dat kunnen wij niet!), maar in het volkomen overgeven van onze eigen wil en het prijsgeven van onze eigen (vleselijke) verlangens aan God de Vader. Dan zullen we bereid moeten zijn om ook een stervend tarwegraan te worden.

Broeders en zusters, dat is niet gemakkelijk. Maar, prijst God, wij hebben een geweldige Helper, de Heilige Geest, ontvangen. Rom. 8:26 – *“En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen.”*

Moge de Heiland u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.