

EXODUS (3)

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, in Deel 2 bespraken we onder andere de oorspronkelijke Hebreeuwse naam van Exodus, namelijk Sjemot (שְׁמוֹת), dat wil zeggen “Namen”. En we zagen dat het schriftuurlijk vaststaat, dat wij wederom geboren zijn als echte, eigen kinderen van God. In dit laatste deel van mijn algemene inleiding op het boek Exodus wil ik de bespreking van die oorspronkelijke Hebreeuwse naam vervolgen.

Als wij Gods échte kinderen zijn geworden, kan het niet anders dan dat wij ook dragers van Zijn Naam zijn geworden. Immers krijgen kinderen doorgaans automatisch de naam van hun vader. De bijbel zegt dit letterlijk zo! Vreemd dat ik daar eigenlijk nooit zo bij stil heb gestaan. Efez. 3:14-15 – “Om deze oorzaak buig ik mijn knieën tot den Vader van onzen Heere Jezus Christus, Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt,” De Petrus Canisiusvertaling zegt: “En daarom buig ik mijn knieën voor den Vader, van wien alle geslachten in de hemel en op de aarde hun naam hebben ontvangen:” Het gaat hier uiteraard om Gods familie: die geslachten die God ook daadwerkelijk als hun Vader mogen beschouwen. Zij ontvangen hun naam van Hem. Het ontvangen van een nieuwe naam is absoluut bijbels, want leest u ook eens Openb. 2:17; 3:12; 14:1; 22:4.

We zien dit heerlijke feit dan ook tevens tot uitdrukking komen bij Abraham en Sara. Zij zijn de natuurlijke voorouders van het volk van Israël én de geestelijke voorouders van alle gelovigen in Jezus Christus (Rom. 4:1-25; Gal. 3:7-9; Hebr. 11:8-12). Gal. 3:7 – “Zo verstaat gij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn.”

Abram (Hebr. “Avraam” – אַבְרָם – “verheven vader”) en zijn vrouw Sarai (Hebr. “Sarai” – שָׂרַי – “mijn vorstin”) ontvingen van God een nieuwe naam, nl. Abraham (“Av-rahaam” – אַבְרָהָם – “vader van een menigte”) en Sara (“Sarah” – שָׂרָה – “vorstin”). Lees Gen. 17:4-6,15-16. Beiden kregen in feite een naam met een totaal andere lading. Betekende Abraham’s naam eerst “verheven vader”, een naam waarbij de nadruk lag op de eer die hij zelf zou ontvangen, voortaan was zijn naam “vader van een menigte”. Nu kwam Gods belofte naar voren en was er van eer voor een mens geen sprake meer. Betekende Sarah’s naam eerst heel zelfgericht “mijn vorstin”, nu werd het “vorstin”.

Bij beiden werd de (onderstreepte) Hebreeuwse letter “he” (ה) ingevoegd, volgens (Joodse) bijbelverklaarders onder andere symbool van de biddende mens, die vanuit het venster van z’n huis tot God roept (Dan. 6:11), daarmee verwijzend naar het kindschap Gods. Het is ook de meest voorkomende letter in de Hebreeuwse Naam van de Eeuwige God. Liefst viermaal! Dat is niet zo verwonderlijk als we bedenken, dat God Liefde is en verlangt dat wij tot Hem zullen naderen en Zijn kinderen worden. En waarom staat de letter “he” (ה) dan viermaal in Gods Naam? Wel, de vierde Hebreeuwse letter, cq. het getal vier, de “daleth” (ד) betekent tevens “deur”. Roepen tot God en Zijn kind worden is als binnentreden door de deur.

In de Statenvertaling van de bijbel wordt de Eeuwige God met HEERE (in hoofdletters) aangeduid en wel iedere keer als in de Hebreeuwse bijbel “Jeh-veh” of “Jah-veh” (יְהוָה) wordt geschreven. Voor het eerst in Gen. 2:4, maar zonder uitleg. Zie ook Jes. 42:8. In het Nederlands wordt de Eeuwige God ook regelmatig aangeduid als JHWH!

God noemde Zichzelf “Eh-jeh asjer Eh-jeh” (אֲנִי יְהוָה אֲשֶׁר אֲנִי יְהוָה), dat letterlijk betekent “Ik zal zijn, Die Ik zal zijn” of ook wel “Ik zal zijn, waarvan geldt, dat Ik zal zijn”. Ook wel kortweg **IK BEN** genoemd. De vier letters “he” heb ik voor u onderstreept! We kunnen dit lezen in Ex. 3:13-15 – “Toen zeide Mozes tot God: Zie, wanneer ik kom tot de kinderen Israëls, en zeg tot hen: De God uwer vaders heeft mij tot ulieden gezonden; en zij mij zeggen: Hoe is Zijn naam? wat zal ik tot hen zeggen? En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN, DIE IK ZIJN ZAL! Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden! Toen zeide God verder tot Mozes: Aldus zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: De HEERE, de God uwer vaders, de God van Abraham, de God van Izak, en de

God van Jakob, heeft mij tot ulieden gezonden; dat is Mijn Naam eeuwiglijk, en dat is Mijn gedachtenis van geslacht tot geslacht.”

Joodse bijbelverklaarders zeggen voorts, dat de naamsverandering van Abram en Sara werd geprofeteerd. Het is goed om dit te weten, omdat het n.m.m. ook een profetie (over de noodzaak van) de wedergeboorte van de gelovige betreft. Hiervoor moeten we Gen. 2:4 lezen: *“Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde, als zij geschapen werden; ten dage als de HEERE God de aarde en den hemel maakte.”*

Het gaat in eerste instantie om de zinsnede *“als zij geschapen werden”*. In Hebreeuws is dat *“be-hibaram”* (**בְּהִיבָרָאם**). Origineel is er één (de door mij onderstreepte!) letter, de letter *“he”* (**ה**), klein geschreven, terwijl het Hebreeuws geen hoofdletters noch kleinere letters kent. Het zou deze kleine letter *“he”* zijn, die in Gen. 17:4-6 in Abram's (en Sarai's!) naam werd ingevoegd, zodat hij voortaan Abraham heette. Abraham werd een biddende, tot God roepende, wedergeboren mens met de juiste blik op de Bruid (Hebr. 11:10) en hij werd tevens de vader van alle gelovigen in Christus. Dit lezen we zojuist in Gal. 3:7. Frappant is ook dat de tekst in Gen. 2:4 begint met *“Dit zijn de geboorten des hemels en der aarde”*. Het gaat immers om de wedergeboorten! Dát zijn de geboorten die er toe doen en belangrijk zijn! Wederom geboren worden, waarbij de letter *“he”* (**ה**) aan je naam wordt toegevoegd, geschapen worden als Gods eigen kind en daarmee drager worden van Zijn Naam!

Bij de namen van de andere aartsvaders van Israël zien we eveneens Gods interventie. De naam van Abraham's zoon Izak (Hebr. *“Jitschak”* – **יִצְחָק**) en het typebeeld van Gods Zoon Jezus werd door God persoonlijk uitgekozen, toen hij zelfs nog niet was geboren en betekent *“Hij lacht”* (Gen. 17:19). Ja, Jezus is de grote Overwinnaar, Die om twee redenen lacht: omdat Hij satan heeft overwonnen en omdat Hij Zich verheugt in Zijn Bruid. De naam van Izak's zoon Jakob (Hebr. *“Ja-akov”* – **יַעֲקֹב** – *“Hielenlichter, Bedrieger”*) werd na Jakob's gebedsoverwinning door God Zelf veranderd in Israël (Hebr. *“Jis-ra-el”* – **יִשְׂרָאֵל** , d.w.z. *“God zegeviert, Gods strijder”*). Lees Gen. 32:28.

Het is bij onze wedergeboorte tot kinderen Gods, dat God Zijn Naam aan onze naam verbindt en ook een naam voor ons kiest. Als wij daarover nadenken, is dat allemaal heel logisch. Want toen wij in onze familie, in ons eigen gezin, werden geboren, ontvingen wij toch de naam van onze vader, terwijl onze ouders ook onze roepnaam uitkozen? Daarbij, als de Gemeente het mystieke Lichaam van Christus is (Col. 1:24) en wij daarvan deel mogen uitmaken, dan is het logisch dat Gods Naam onze naam is en Hij ons ook roepnamen geeft.

Openb. 2:17 – *“Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik zal hem geven een witten keursteen, en op den keursteen een nieuwen naam geschreven, welken niemand kent, dan die hem ontvangt.”*

Openb. 3:12 – *“Die overwint, Ik zal hem maken tot een pilaar in den tempel Mijns Gods, en hij zal niet meer daaruit gaan; en Ik zal op hem schrijven den Naam Mijns Gods, en de naam der stad Mijns Gods, namelijk des nieuwen Jeruzalems, dat uit den hemel van Mijn God afdaalt, en ook Mijn nieuwen Naam.”*

Openb. 14:1 – *“En ik zag, en ziet, het Lam stond op den berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, hebbende den Naam Zijns Vaders geschreven aan hun voorhoofden.”*

Openb. 22:4 – *“En zullen Zijn aangezicht zien, en Zijn Naam zal op hun voorhoofden zijn.”*

Het is belangrijk dat we ons gaan realiseren wat dit alles betekent. In de bijbel en maatschappij zijn namen verbonden aan identiteit en integriteit (Spr. 18:10; 22:1; Pred. 7:1). Genen, erfelijke- en karaktereigenschappen van de familie zijn verbonden aan de naam. Als je naam Hans is, afgeleid van Johannes, hetgeen betekent *“God gaf genade”*, dan is Gods genade hét kenmerk van je leven. Althans dat is Zijn wil, want de mens heeft wel de vrijheid om voor of tegen God te kiezen. Als je naam Gerrie is, afgeleid van Gerard, dan ben je een *“machtige strijder met de speer”*. God wil dus dat je leven wordt gekenmerkt door

overwinning in de geestelijke strijd. Als je naam Petra is, d.w.z. "rots", dan wenst God dat jouw leven als een rots in de branding zal worden.

En als je van je ouders een naam met een negatieve lading hebt ontvangen, dan wenst God dat je dat aspect zult overwinnen. En die overwinning begint met je wedergeboorte, waarbij Zijn positieve Naam jouw deel wordt. Denk aan Jakob's overwinning! Hij werd Israëel!

Als God dan zegt dat Zijn Naam luidt IK ZAL ZIJN, DIE IK ZAL ZIJN, kortweg IK BEN, dan ligt hierin een geweldige rijkdom verborgen. Want zo'n Naam biedt ruimte voor onmetelijke schatten. Immers, God openbaarde Zijn Naam als de zogenaamde onvoltooide tijd van het werkwoord "zijn". God zegt: *"Ik was er toen in het verleden, Ik ben er nu in het heden, en Ik zal er stráks in de toekomst zijn"*. Omdat Hij Liefde is, zegt Hij in feite: *"Ik zal er zijn voor jou en al Mijn wondervolle eigenschappen zijn er ook voor jou!"*

God zegt dat Zijn Naam (ook) Wonderlijk is, Raad, Sterke God, Vader der eeuwigheid, Vredevorst (Jes. 9:5). In de bijbel worden honderden Namen van God genoemd, die aan Zijn karaktereigenschappen uitdrukking geven. Ik noem er maar enkele:

El Elyon, Allerhoogste God (Gen. 14:18-22)

El Gibbor, sterke, machtige God (Jes. 9:5)

El Shaddai, Almachtige God (Gen. 17:1)

Jehovah-Hoseenu, de Eeuwige onze Maker (Ps. 95:6)

Jehovah-Jireh, de Eeuwige zal voorzien (Gen. 22:8-14)

Jehovah-Mekaddischem, de Eeuwige onze Heiligmaker (Ex. 31:13, Lev. 20:8, Ezech. 20:12)

Jehovah-Melech, de Eeuwige onze Koning (Jes. 33:22)

Jehovah-Nissi, de Eeuwige onze Banier (Overwinning) (Ex. 17:15)

Jehovah-Rohi, de Eeuwige mijn Herder (Ps. 23:1)

Jehovah-Rophecha, de Eeuwige onze Heelmeester (Ex. 15:26)

Jehovah-Saboath, de Eeuwige der heirscharen (1 Sam. 1:3 e.v.)

Jehovah-Shalom, de Eeuwige onze Vrede (Jes. 53:5; Richt. 6:23-24)

Jehovah-Shammah, de Eeuwige is hier (Ezech. 48:35)

Geweldig, dat wij de uiterst heilige en machtige Naam van God mogen dragen. Onvoorstelbaar! Zijn Naam is de onze geworden en daarmee vallen al Zijn rijkdommen en goede eigenschappen ook ons ten deel (Luk. 15:29-31). Prijst God voor zoveel genade. Wat een groot wonder! En, laat het in uw hart gegrift zijn, dat er geen enkele naam groter en krachtiger is dan de Naam van Jezus. Omdat Hij alleen de Heer en de Gezalfde is (Hand. 2:36).

Hand. 4:12 – *"En de zaligheid is in geen Anderen; want er is ook onder den hemel geen andere Naam, Die onder de mensen gegeven is, door Welken wij moeten zalig worden."*

Fil. 2:9-11 – *"Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd, en heeft Hem een Naam gegeven, welke boven allen naam is; Opdat in den Naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen, die in den hemel, en die op de aarde, en die onder de aarde zijn. En alle tong zou belijden, dat Jezus Christus de Heere zij, tot heerlijkheid Gods des Vaders."*

Door het geloof in Jezus genieten wij de geweldige kracht en eigenschappen van Gods Naam, gekoppeld aan de onze. Wij mogen die geweldige eigenschappen nu zelf gaan genieten en ervaren en ook de zegeningen van die eigenschappen aan anderen uitdelen. Zodra wij de Naam van Jezus noemen, gebeurt er iets in de geestelijke wereld. Dan worden er stellingen betrokken, dan worden er mensen vrijgezet. Dan reageren de engelen! Door de glorie en heerlijkheid van Gods Naam worden de demonen uitgedreven en kunnen wij de boze wederstaan in de Naam van Jezus. Dit geschiedt door de manifeste tegenwoordigheid van Gods Naam! Want in Zijn Naam is alle hemelse kracht samengebald en die heerlijke Naam rust op ons. Hallelujah!

Door ons geloof in Jezus gebeurden in ons geweldige dingen. Zonder de bijbelteksten te noemen die ik als bekend veronderstel:

1. Wij werden Gods eigen kinderen en behoren nu tot Zijn gezin;
2. Wij werden deelachtig aan Gods natuur;
3. Wij ontvingen Zijn Naam;
4. Wij werden gekleed in het kleed van Jezus' heilige, onberispelijke gerechtigheid.

Hiermee werd Gods geweldige autoriteit en gezag ook op ons gelegd. Jezus zei: *“..... Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde”* (Matth. 28:18) en vervolgens ook: *“En ziet, Ik ben met ulieden.....”* (vers 20), terwijl Hij in Mark. 16:17-18 zei: *“En degenen, die geloofd zullen hebben, zullen deze tekenen volgen: in Mijn Naam zullen zij duivelen uitwerpen; met nieuwe tongen zullen zij spreken. Slangen zullen zij opnemen; en al is het, dat zij iets dodelijks zullen drinken, dat zal hun niet schaden; op zieken zullen zij de handen leggen, en zij zullen gezond worden.”* Wát een autoriteit en gezag viel ons hiermee ten deel!

Helaas ben ik mij deze autoriteit eigenlijk nog niet ten volle bewust geweest. Doch nu, na vandaag, mag ik uit genade alsnog in die autoriteit gaan staan. Nu mag ik door het geloof ook volledig bewust in Jezus' Naam gaan handelen.

Hoe doen we dat: in Jezus' autoriteit en gezag gaan staan? Velen weten niet exact hoe. Cruciaal hierbij is een vast geloof in onze nieuwe positie als geliefd kind van God, in onze autoriteit en in die machtige God, Die achter ons staat. Zo zal een politieagent die geen geloof in zijn autoriteit heeft, noch in de macht die achter hem staat, totaal niets bereiken.

De houding van een goede agent straalt gezag uit. Hij verstopt zich niet, krimpt niet weg. De verschijning van een agent in een uniform straalt autoriteit en gezag uit en brengt de mensen er toe om zich aan de regels te houden.

De woorden van een agent hebben autoriteit, omdat er consequenties volgen als ze niet worden gehoorzaamd.

Desnoods kan een agent autoriteit afdwingen met behulp van zijn wapens.

En tenslotte kan een agent nog een beroep doen op een sterke macht die hem ondersteunt.

Laten we onszelf eens aan een agent spiegelen, ons bewust worden van onze positie en geloven in die sterke God, Die ons zal ondersteunen en helpen. Het is uitermate belangrijk!

Want wat leert Matth. 28 nu werkelijk? Verzen 16-19a – *“En de elf discipelen zijn heengegaan naar Galiléa, naar den berg, waar Jezus hen bescheiden had. En als zij Hem zagen, baden zij Hem aan; doch sommigen twijfelden. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan henen,.....”*

Uitgaan om het evangelie te verkondigen heeft slechts resultaat als we geloven in de onbegrensde macht van Jezus. Ga dán (pas) heen! Dát is de basis van al het zendings- en evangelisatiewerk! Wij moeten die openbaring van Zijn onbegrensde macht in ons hart hebben ontvangen. En die openbaring ontvangen wij op de berg waar Jezus ons heeft ontboden. Bergen staan in bijbels geestelijke zin voor intieme gebedservaringen en aanbidding van Jezus. Daar bouwen we aan onze innige relatie met Hem, zodat de beloften van Ps. 91 ons deel worden. Daar aanschouwen we door de zalving met de olie van Gods Geest Degene Wiens Naam wij dragen en ook Zijn Almacht. De berg waar de discipelen ontboden werden, was dan ook de Olijfberg waar boomgaarden met olijven groeiden (2 Sam. 15:30-32), waaruit o.a. de heilige zalfolie werd vervaardigd. Vanaf deze bergtop voer Jezus ten hemel en toonde Zijn Almacht. Prijst God! Intimiteit met Hem geeft derhalve autoriteit!

Hierna volgen wat willekeurige schriftgedeelten wat wij zoal in Jezus' Naam mogen doen.

Zach. 10:12 – *“En Ik zal hen sterken in den HEERE, en **in Zijn Naam zullen zij wandelen**, spreekt de HEERE.”*

Luk. 24:47 – *“En **in Zijn Naam gepredikt** worden bekering en vergeving der zonden, onder alle volken, beginnende van Jeruzalem.”*

Matth. 7:22 – “Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet **in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?**”

Joh. 16:23 – “En in dien dag zult gij Mij niets vragen. Voorwaar, voorwaar Ik zeg u: Al wat gij den Vader zult **bidden in Mijn Naam**, dat zal Hij u geven.”

Hand. 10:43 – “Dezen geven getuigenis al de profeten, dat een iegelijk, die in Hem gelooft, **vergeving der zonden ontvangen zal door Zijn Naam.**”

1 Cor. 3:23 en 4:1 – “Doch gij zijt van Christus en Christus is Gods. Alzo houde ons een ieder mens, als dienaars van Christus, en uitdelers der verborgenheden Gods.”

1 Cor. 6:11 – “En dit waart gij sommigen; maar gij zijt afgewassen, **maar gij zijt geheiligd, maar gij zijt gerechtvaardigd, in den Naam van den Heere Jezus**, en door den Geest onzes Gods;”

Col. 3:17 – “En al wat gij doet met woorden of met werken, **doet het alles in den Naam van den Heere Jezus**, dankende God en den Vader door Hem.”

1 Petr. 4:10 – “Een iegelijk, gelijk hij gave ontvangen heeft, alzo bediene hij dezelve aan de anderen, als goede uitdelers der menigerlei genade Gods.”

Door het volbrachte werk van Jezus aan Golgotha's kruis zijn wij verbonden (althans Gods kinderen) met de geweldige, onvoorstelbaar krachtige en zegenrijke Godsnaam. Verbonden met Zijn lieflijke Naam IK ZAL ZIJN, IK BEN. God zegt: “Ik ben er en Ik zal er voor je zijn, wat je ook nodig hebt.” En Hij zal elke beoogde vloek van de vijand in een zegen veranderen (Num. 23:19-24; 24:2-9). Haast ten overvloede zegt Hij op talloze plaatsen in de bijbel:

“Ik ben de Heer, Ik ben uw God, Ik ben de Weg, Ik ben de Waarheid, Ik ben het Leven, Ik ben de Opstanding, Ik ben de goede Herder, Ik ben de Heelmeester, Ik ben het Licht, Ik ben uw Schild, Ik ben het Brood des Levens. Ik ben Uw Loon, Ik ben de Almachtige, Ik ben uw Heil, Ik ben het Verstand, Ik ben de Heiland, Ik ben uw Schepper, Ik ben uw Koning, Ik ben de Eerste, Ik ben de Laatste, Ik ben de Eeuwige, Ik ben uw Vader, Ik ben uw Erfenis, Ik ben uw Bezitting, etc.....” Neem eens een concordantie bij de hand, geef uzelf een huiswerkopdracht en zoek de teksten op. Het zal tot grote zegen zijn. God zal er zijn: voor u, voor mij, voor ons! En wat wij ook nodig hebben: Hij zal voorzien. Want luidt Zijn Naam niet tevens “Jehovah Jireh” (יהוה יראֵה), d.w.z.: “De Heer zal zien en Hij zal voorzien” (Gen. 22:14)?

Tot slot, geliefde broeders en zusters, als wij uit genade de relatie van bloedeigen kind van onze hemelse Vader hebben verkregen, betekent dit ook dat wij ons vertrouwen volledig op Hem gaan stellen, Hem liefhebben en Hem in alle dingen in ons leven betrekken. We willen Hem nooit geen pijn meer doen. En in deze innige, intieme relatie zal door het geloof Zijn aan onze naam verbonden Naam onze wettige autoriteit zijn om in dit aardse leven te regeren over de machten van zonden en ziekten, etc. Als wij geloven, zal Jezus' heilige Naam voorzien in elke nood in ons leven. Als wij geloven!

Moge de Heer u en mij overvloedig zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)

Bijlage 1 uit “Het boek Exodus” van br. F.G. van Gessel

Vergelijkingschema tussen het verlossingsplan van Israël en dat van de Bruidskerk

Verlossingsplan van Israël

Ex. 1 Snelle vermenigvuldiging volk –
Israël in harde dienst

Verlossingsplan van de BRUID

Groot aantal christenen tot de BRUID –
Verdrinking der BRUID

2-3	<u>MOZES:</u> geboorte – verlossing in eigen kracht – hulp aan 7 dochters – huwelijk met Zippora – zijn roeping – zijn onwilligheid – Bloedbruidegom	<u>JEZUS:</u> m.d. 7 gemeenten in Klein-Azië (het oosten) – BRUIDSGEMEENTE heidenen – openbaring Naam – 18 eeuwen verborgen – noodzakelijk doop des Heiligen Geestes
5-6	Zonde in Egypte – Israël harder verdrukt – Gods belofte van verlossing – wettelijke geslachtsregister	Grotere verdrukking van de BRUID
7-11	<u>TOORN GODS:</u> 1. water in bloed 2. vorsen 3. luizen 4. ongedierte 5. pest onder vee 6. zweren 7. hagel 8. sprinkhanen 9. duisternis 10. dood eerstgeboren	1. levensfrisheid aangetast 2. walging huiselijk leven 3. lichamelijke verzorging – vervuiling 4. aardse verblijfplaats onmogelijk gemaakt 5. aards bezit verwerpelijk 6. lichamelijke gezondheid aangetast 7. menselijke arbeid verwoest 8. voedselvoorziening aangetast 9. actief bedrijfsleven verlamd 10. dood treedt in alles binnen
12	Het Lam – instelling Pascha – de Verlossing van Israël	Blik op Christus, de Bruidegom – de Verlossing
13-15a	Doop in de Rode Zee – Overwinningslied	Waterdoop in ere hersteld – i.d. Naam Here Jezus Christus – Opstandingslied
15	Verbond te Mara. Elim	Opwekkingen – genezingen – Geestesdoop
16	Manna – kwakkelen	Wonderlijk Avondmaal. Brood – vlees
17	Water uit de rots – overwinning op Amalekieten	Gaven des Geestes – satan verslagen
18	Gods wijze regering	Het grote organisme – anti organisatie
19-23	Mozes op de berg Sinai – 10 geboden – uitleg 10 geboden	Gebed voor permanente volheid van het Woord
24	Manifestatie God van Israël – boekrol - bloed	Wandel geopende hemel – Woord – Geest
25-31	Tabernakel getoond	De BRUID, het Huis Gods, getoond
32	Openbaring van het gouden kalf (afgod)	De BRUID verleid door goud
33	Mozes in de kloof van de steen	Voorspraak van Christus voor vergeving
34	De 2 nieuwe stenen tafelen	Woord permanent in de BRUID
35-40	Oprichting van de Tabernakel	De BRUID volmaakt