

## EXODUS (14)

### HJM Sales, 28-11-2015

Geliefde broeders en zusters, in het vorige deel zagen we dat God Zijn volk 'kende' en dat dit inspanning en toewijding impliceerde. Ook Hijzelf verlangt om op deze wijze 'gekend' te worden. Hij zoekt een toegewijde Bruid, de Gemeente. En de relatie met haar ziet Hij als voorbeeld voor het aardse huwelijk tussen man en vrouw. Beiden stellen zich op élk gebied volkomen open voor elkaar. Geestelijk, emotioneel én lichamelijk, hetgeen totale geestelijke overgave aan elkaar, inspanning, toewijding en liefde vergt. Beiden leren elkaar in het huwelijk 'kennen'. Het huwelijk tussen man en vrouw is een groot geheim (Efez. 5:31-32). Zo haalde Paulus in deze tekst éérst de instelling van het huwelijk door God in Gen. 2:18-24 aan, sprak dáárna van een verborgenheid en wees daarbij op Christus en de Gemeente. Dit impliceert, dat het navolgen van het voorbeeld van toewijding tussen Christus en Zijn Bruid het menselijk huwelijk zal maken tot wat het moet zijn in Gods ogen.

Het huwelijk tussen man en vrouw is een verbond. Zij sluiten in aanwezigheid van ouders, familieleden, vrienden en kennissen een verbond om een leven lang met elkaar te delen en elkaar te verzorgen (lichamelijk en geestelijk) in voor- en tegenspoed. Want het Burgerlijk Wetboek stelt dat echtgenoten elkander getrouwheid, hulp en bijstand zijn verschuldigd en verplicht zijn om elkaar het nodige te verschaffen. Althans zo was het nog enkele jaren terug! Als in een helaas feitelijk al goddeloos land als Nederland deze voorwaarden gesteld worden, hoeveel te meer zal God dan getrouwheid en wederzijdse hulp van de huwelijkspartners afeisen, als zij Zijn kinderen zijn? In een goed christelijk huwelijk doen de echtgenoten alles voor elkaar en hebben alles gemeenschappelijk. Samen zijn zij één vlees, één been, één geest geworden. Zij geven zichzelf geheel prijs voor elkaar. Hoewel de wereld ons het tegendeel wil doen geloven, zou er zelfs niet een eigen privébankrekening voor man of vrouw moeten zijn. Waarom ook als zij alles delen met de intentie om elkaar nooit meer te verlaten? In het huwelijksverbond, zo wil de Heer, versmelten man en vrouw volkomen. Op dat verbond ga ik straks nog in. Nú wil ik ingaan op hoe God wil, dat zij zich zullen gedragen.

1 Petr. 3:7a roept specifiek juist de mannen op om met verstand bij hun vrouwen, zijnde het zwakste vat, te wonen: *"Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende,....."*. Daarom zal ik met de mannen beginnen!

#### Overheers uw vrouw niet

Mannen moeten niet denken dat zij méér zijn dan vrouwen en een superieure positie in Gods raadsplan innemen. Ook al zegt 1 Cor. 11:3, dat de man het hoofd is van de vrouw! Dit vers zegt óók, dat Christus het Hoofd van de man is. De man die bereid is onderdanig te zijn aan Christus, zal nooit zijn vrouw overheersen, want Christus leert hem juist om zijn vrouw te koesteren, te eren en lief te hebben. Hij leert wel éindverantwoordelijkheid in het huwelijk te dragen, want dát is de oproep van 1 Cor. 11:3.

Ja maar, zult u zeggen, vrouwen móeten toch hun mannen onderdanig zijn, lees Efez. 5:22-24? Ik zeg, lees dan éérst vers 21 dat vooraf gaat en de kinderen Gods oproept: *"Elkander onderdanig zijnde in de vreze Gods"*. De ene broeder moet onderdanig zijn aan de ander, de ene zuster aan de ander, de jonge broeder aan de oudere, de oudere aan de jongere, het gemeentelid aan de ouderling, de ouderling aan het gemeentelid, de broeder aan de zuster en andersom. De vrouw moet haar man onderdanig zijn, de man zijn vrouw!

Efez. 5:21 bereidt voor op wat in de verzen daarná volgt m.b.t. het onderdanig zijn van de vrouw. Het maakt duidelijk, dat de man nooit goed met de onderdanigheid van zijn vrouw zal kunnen omgaan, als hij niet zélf bereid is om bijbels aan haar onderdanig te zijn, door naar haar te luisteren en aandacht aan haar mening te schenken en haar lasten te dragen.

Want wat betekent dit? Elkaar *"onderdanig"* zijn? De term komt van het Griekse *"hupo'tasso"* dat betekent *"een vrijwillige houding van zich schikken, samenwerken, gehoor schenken aan"*

*iemands vermaning of raadgeving, een last dragen*". Elkaar onderdanig zijn betekent dus naar elkaar willen luisteren. Aandacht schenken aan de ander. Elkaar tegemoet komen. Luisteren en nadenken of die ander wellicht iets waardevols heeft te zeggen of heeft gezegd. Niet altijd gelijk willen hebben, maar je ook vrijwillig schikken naar de mening van de ander. Elkanders lasten en moeilijkheden dragen. Niet op eigen strepen gaan staan met de arrogante houding van: *"ik heb een hogere positie, ik ben het hoofd, dus jij moet naar mij luisteren."* Zou, indien de vrouw niet onderdanig is, de oorzaak wellicht kunnen zijn, dat die man zélf niet aan Christus onderdanig is en zélf zijn vrouw niet op de juiste wijze liefheeft?

Indien God in Zijn wijsheid in het huwelijk aan de mannen de positie van hoofd van de vrouw heeft gegeven, is dat een grote verantwoordelijkheid. 1 Thess. 4:4 – *"Dat een iegelijk van u wete zijn vat te bezitten in heiligmaking en eer."* Dit vat wijst op ons eigen lichaam, maar ook op onze vrouw, want zoals we reeds lazen, riep Petrus de mannen in 1 Petr. 3:7a op: *"Gij mannen, insgelijks, woont bij haar met verstand, aan het vrouwelijke vat, als het zwakste, eer gevende, ....."* Koester haar in heiligmaking en eer.

Gods Geest inspireerde Petrus, omdat mannen soms hun verstand niet gebruiken als het gaat om het juist omgaan met hun vrouw. Zij realiseren zich de zachtheid en gevoeligheid van het vrouwelijke karakter niet en haar afhankelijkheid.

Mannen spuien soms woorden, zonder dat het hun iets scheelt dat hun vrouw gekwetst wordt: *"Moet ik eer geven aan mijn vrouw? Kom zeg!"* Vaak gebruiken mannen op feestjes kwetsende woorden: *"Het enige recht van mijn vrouw is het aanrecht en haar plicht is de zwijgplicht"*. Zij uiten deze woorden lachend en schertsend, als om te vergoelijken dat zij het eigenlijk niet menen, maar vergeten dat elk woord bestaansrecht heeft, want het komt uit de diepte van hun eigen hart. Die woorden verontreinigen hun hart (Matt. 15:16-20). Maar elk woord kwetst ook hun vrouw diep in haar hart. Én satan hoort het!

De man die zijn vrouw zo kwetst, zondigt tegen haar én tegen God. Want hij is niet het beeld en de heerlijkheid van God, zoals hij zou moeten zijn. En hij verhindert, dat zijn vrouw de heerlijkheid van haar man uitstraalt. 1 Cor. 11:7b – *".....; maar de vrouw is de heerlijkheid des mans."*

### Waardeer uw vrouw en toon haar uw liefde

Het ligt in de menselijke aard om regelmatig in de liefde bevestigd te willen worden. Houdt die of die (nog) wel van mij? Dit zijn, gezien haar natuur, zeker ook gevoelens en behoeften van een vrouw jegens haar echtgenoot. Mannen, schenk regelmatig aandacht aan haar, respecteer haar, wees hoffelijk en teder. Toon uw liefde, help haar als ze het druk heeft. Voelt zij zich waardevol, gewaardeerd? God vraagt dit van de mannen. Volgens 1 Cor. 11:3 is, zoals gezegd, niet alleen de man het hoofd van zijn vrouw, maar Christus het Hoofd van de man. We lezen tevens, dat God de Vader het Hoofd van Christus is. En God Zélf gaf het goede voorbeeld. Hij eert Christus (Efez. 1:22), heeft Hem verhoogd (Fil. 2:9-11) en wil dat ieder Christus eert (Joh. 5:23). En Jezus als haar Hoofd eert de Gemeente (Efez. 5:23). God wenst dat de man zijn vrouw hetzelfde behandelt (Efez. 5:25-29).

Broeders, waardeer uw vrouw, erger u niet, kat haar niet af, heb niet op alles kritiek. Want dit toont tekortkomingen van úw karakter en niet van haar. De duivel speelt er handig op in, want op het laatst ziet u alleen nog maar het negatieve van uw vrouw. Signaleer niet steeds de zwakten van uw vrouwen en zeker niet onvriendelijk. Weerspiegelen de tekortkomingen van uw vrouwen soms eigen fouten? Luk. 6:41-42 – *"En wat ziet gij den splinter, die in uws broeders oog is, en den balk, die in uw eigen oog is, merkt gij niet? Of hoe kunt gij tot uw broeder zeggen: Broeder, laat toe, dat ik den splinter, die in uw oog is, uitdoe; daar gij zelf den balk, die in uw oog is, niet ziet? Gij geveinsde! doe eerst den balk uit uw oog, en dan zult gij bezien, om den splinter uit te doen, die in uws broeders oog is."*

Het woord "broeders" komt van het Griekse "adelphos". Het betekent "broeders én zusters". Dus met één woord worden zowel de broeders als de zusters aangeduid. "Adelphos" is een verbinding van de letter "a (alfa)", als voorvoegsel en "delphus" dat "baarmoeder" betekent.

Wij komen oorspronkelijk allen uit dezelfde baarmoeder. Allen stammen wij af van Eva die in zonde viel. Zowel de splinter als de balk zijn van hetzelfde hout gemaakt. En wij komen als Gods kinderen allen uit dezelfde geestelijke baarmoeder, nl. die van Christus als het levende Woord van God (Ps. 110:3; Jak. 1:18; 1 Petr. 1:23; Joh. 19:34). Kijk met de ogen van de Bruidegom Jezus Christus naar elkaar. Hij ziet ons, u en mij, nu als rein en gerechtvaardigd.

Als u uw verkeerde houding herkent, vraag God dan om vergeving en dank Hem voor alle goede eigenschappen van uw vrouw. Noem ze één voor één op. Dan verandert er iets in uw hart, zeker als u dit regelmatig doet. De liefde voor uw vrouw begint weer te groeien. Ga dan naar uw vrouw toe en vraag vergeving. En vervolgens bewijst u in het dagelijkse leven in kleine dingen regelmatig uw liefde. U zult ontdekken dat uw huwelijk (en gezin) als een hemel op aarde kan worden en dat er op aarde nog maar één vrouw voor u is, namelijk de vrouw die God u heeft gegeven. Spr. 31:28-29 – *“Haar kinderen staan op, en roemen haar welgelukzalig; ook haar man, en hij prijst haar, zeggende: Vele dochteren hebben deugdelijk gehandeld; maar gij gaat die allen te boven.”*

Mannen, roem en prijs uw vrouwen (Spr. 31:10b). Een betere beloning kunt u niet geven, want geen salaris is hoog genoeg voor alles wat zij doet. U hebt helemaal niets om haar uit te betalen dan alleen met liefde en waardering. Spreek regelmatig uw waardering voor haar uit. En u zult uiteindelijk in de volle overtuiging van uw hart kunnen zeggen, dat uw vrouw de beste, de liefste van alle vrouwen is. Geen andere vrouw kan met haar vergeleken worden.

Dan zult u beslist gaan ervaren hoeveel zij van u houdt en u waardeert. Dan zal haar liefde voor u groeien. Want waarom heeft de Gemeente Jezus lief? Omdat Hij haar éérs heeft liefgehad. Dit is een van de verborgenheden van het christelijk huwelijk. In Hoogl. 4-5 lezen we hoe de bruidegom zijn bruid prijst en hoe zij hém. Beiden zijn een beeld van Jezus, onze Bruidegom en de Gemeente, Zijn Bruid. Zij bekritisieren elkaar niet! Neen! Zij koesteren elkaar met tedere liefde en zorg.

### Koester uw vrouw

Respecteren, eren en waarderen van hun vrouwen is slechts één aspect van wat God van de mannen vraagt. Hij vraagt ook dat zij hun vrouwen *“voeden en onderhouden”* als hun eigen vlees. Mannen zijn écht wel zuinig op hun eigen vlees, niet? Ze eten en drinken goed, sporten, doen een lekker geurtje op, verzorgen zich, slapen goed. Efez. 5:29 – *“Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente.”*

Het woord *“voeden”* komt van het Griekse *“ek'trepho”* en benadrukt het gééstelijk tot volwassenheid brengen, namelijk *“grootbrengen, opvoeden, tot volwassenheid brengen”*. Maar dit woord is afgeleid van *“trepho”*, dat het lichámelijk grootbrengen benadrukt, namelijk *“voeding geven, onderhouden, grootbrengen, koesteren”*. De man moet zijn vrouw dus twee soorten voeding geven. Voedsel voor het lichaam én geestelijk voedsel. Zoals Jezus de Gemeente voedt met levend Brood uit de hemel, Gods Woord, zo rust op de man de taak om zijn vrouw geestelijk met hemels Brood te verzorgen. Zijn wij ons hiervan bewust?

Het woord *“onderhouden”* komt van *“thalpo”* dat primair *“verwarmen, zacht maken door warmte”* betekent. Maar omdat dit woord afstamt van *“thallo”* impliceert het ook: *“warm houden zoals vogels hun jongen bedekken met hun vleugels”*. De man moet zijn vrouw warmte bieden en koesteren. En deze warmte komt niet van de cv of de kachel! Neen, het is liefde die rechtstreeks uit het hart moet komen. Die liefde moet haar verwarmen en koesteren. Lees Deut. 22:6 en ontdek, dat de Heer hier veel aan is gelegen, want Hij schenkt zelfs aandacht aan vogeltjes met jongen in hun nest. Zoals Hij ook Zijn Bruid onder Zijn vleugels wil beschermen. Ps. 91:4 – *“Hij zal u dekken met Zijn vlerken, en onder Zijn vleugels zult gij betrouwen; Zijn waarheid is een rondas en beukelaar.”*

Lees ook Luk. 13:34; 19:41. God vraagt van de mannen Zijn voorbeeld na te volgen. De man dient zijn vrouw dus te voeden, onderhouden, verzorgen, koesteren en beschermen. Beschermen kunnen we omschrijven als het bieden van geborgenheid. Op élk terrein! Maar

vooral emotioneel en sociaal. Hij moet zorgen, dat zijn vrouw zich geen zorgen hoeft te maken of zich onzeker hoeft te voelen. Hij moet geduldig luisteren naar haar problemen. Het is zijn verantwoording om zijn vrouw in staat te stellen haar huishoudelijke taak te vervullen, zonder zich steeds zorgen te hoeven maken. En is het salaris gering, dan heeft hij de verantwoording er voor te zorgen dat zijn vrouw rond kan komen. Dan is hij verplicht om de Heer te zoeken en er een ernstige gebedszaak van te maken. Als hij zijn vrouw wil koesteren en met zijn nood bij de Heer komt, zal hij hulp en wijsheid ontvangen.

De man mag niet *élke* verantwoordelijkheid aan de vrouw overdragen: zij moet maar koken én de huishouding doen én alleen voor de kinderen zorgen én ook nog de financiën regelen! De zorgen groeien haar boven het hoofd! Terwijl hij na het werk de voeten op tafel legt en de krant leest. Of zich alleen om hobby's bekommert en zijn vrouw laat zwoegen en geen hand uitsteekt. Hij dient eigenlijk voor haar de klappen op te vangen. 1 Tim. 5:8 – *“Doch zo iemand de zijnen, en voornamelijk zijn huisgenoten, niet verzorgt, die heeft het geloof verloochend, en is erger dan een ongelovige.”*

Broeders, laten we de fouten die wij hebben gemaakt, aan de Heer belijden. Als wij met berouw komen, zal Hij ons niet verachten, net zo min als onze echtgenotes ons zullen afwijzen, als wij onze fouten aan haar belijden. U zult zien, dat uw huwelijk zal opbloeien.

Maar óók de vrouwen dienen in hun huwelijk het een en ander (af) te leren. Twee zwart/witsituaties noem ik: óf zijn zij vaak heel stil en gedragen zich gedwee naast hun dominante man, óf zij zijn wat de bijbel noemt kijfachtig. Ik roep u op om de hand in eigen boezem te steken, zoals ook hopelijk de mannen hebben gedaan.

### Wees aan uw mannen onderdanig

Om te beginnen met het punt van onderdanigheid: de vrouwen worden door Gods Woord vermaand om hun mannen onderdanig te zijn (Efez. 5:22). Zoals het Woord ook zegt, dat de vrouw een hulp voor haar man behoort te zijn (Gen. 2:18) en voorts in 1 Cor. 11:3, dat de man het hoofd van zijn vrouw is, d.w.z. eindverantwoordelijkheid draagt. Gebrek aan onderdanigheid heeft te maken met het niet willen zijn van een geschikte hulpe, zoals God het bedoelt. Daarom is er in de wereld gedoe over de rolverdeling tussen man en vrouw in huwelijk en gezin. Men meent dat een vrouw, die de huishoudelijke taken en opvoeding van de kinderen op zich heeft genomen, zich niet ten volle kan ontplooiën en eigenlijk minder werk doet. Alsof het tot geestelijke volwassenheid brengen van kinderen inferieur zou zijn.

Bijbelse onderdanigheid heeft te maken met bereidheid om die *“hulp voor de man te zijn, die als tegenover hem zij”*. Want God had geconcludeerd dat Adam een echtgenote nodig had. Gen. 2:18 – *“Ook had de HEERE God gesproken: Het is niet goed, dat de mens alleen zij; Ik zal hem een hulpe maken, die als tegen hem over zij.”*

Deze onderdanigheid is niet hetzelfde als minderwaardigheid of kruiperigheid. De vrouw is net als haar man geschapen naar het beeld en de gelijkenis van God. Wat God scheidt, is goed! God scheidt principieel geen kruiperige, minderwaardige of inferieure mensen. Zulke mensen worden zo gemaakt door de omstandigheden of door andere mensen, helaas soms ook door de echtgenoot. Niet door God!

Als man en vrouw één zijn (Gen. 2:24; Matth. 19:5), hoe kan dan één deel van iemands vlees minderwaardig zijn ten opzichte van een ander deel? Dat kan principieel niet. In het Lichaam van Christus zijn man en vrouw gelijk (Gal. 3:28). Op pag. 1 en 2 zagen we al wat onderdanigheid inhoudt, namelijk de ander tegemoet komen en zich naar de ander willen schikken. Bereid zijn om de eigen mening prijs te geven, etc.

Het zal duidelijker worden als we de uitdrukking *“als tegen hem over”* bezien. *“Tegenover”* komt van het Hebreeuwse *“negked”* ( נגד ), dat *“wat tegenover je staat (of is), parallel aan, beantwoordend aan, in verbinding met”* betekent. *“Nekhed”* ( נכד ) betekent *“zodanig tegenover elkaar staan, dat er balans en eenheid is”*. Denk als voorbeeld aan de poten van

een stoel die tegenover elkaar staan, maar wél voor balans, evenwicht en stabiliteit zorgen. Sommige bijbelvertalingen spreken daarom van “een passende hulp” voor Adam.

De vrouw is geschapen als hulp van haar man. Hetzelfde woord voor “hulp”, namelijk “ezer” ( עֶזֶר ), wordt ook voor God Zélf gebruikt (Gen. 2:18, Ps. 121:1-2). Dat duidt niet op minderwaardigheid. God is niet inferieur aan ons mensen, omdat Hij onze Hulp is! Neen, in Gods Koninkrijk dient de sterke de mindere. Hoewel 1 Cor. 11:3 leest, dat God het Hoofd van Zijn Zoon is, zei Jezus in Joh. 10:30 ook, dat Hij en God de Vader één zijn. Lees ook Fil. 2:6.

Hulpvaardigheid is een goede eigenschap en niet inferieur. Jezus zei, dat degene die de minste wil zijn, groot is (Luk. 9:48). Hij die met liefde de ander helpt en dient, is vaak geestelijker dan hij die gediend wordt. Luk. 22:26-27 – *“Doch gij niet alzo; maar de meeste onder u, die zij gelijk de minste, en die voorganger is, als een die dient. Want wie is meerder, die aanzit, of die dient? Is het niet die aanzit? Maar Ik ben in het midden van u, als een die dient.”* Als zelfs Jezus zonder problemen dient, dan is dienen in Gods ogen een geweldige taak.

Als hulpe van haar man helpt de vrouw hem om een beeld van God te zijn én, als hij Jezus nog niet dient, om zich te bekeren. De gevraagde onderdanigheid heeft dus een doel en is dienstbaar aan de taak die God heeft gegeven. God wil de door Hem gevraagde onderdanigheid ook als middel hanteren om de man tot bekering te brengen én/of ‘bij de les’ te houden. 1 Petr. 3:1-2 – *“Desgelijks gij vrouwen, zijt uw eigenen mannen onderdanig; opdat ook, zo enigen den Woorde ongehoorzaam zijn, zij door den wandel der vrouwen zonder Woord mogen gewonnen worden; Als zij zullen ingezien hebben uw kuisen wandel in vreze.”* Maar deze onderdanigheid moet conform het voorbeeld van de onderdanigheid van de Gemeente aan Jezus zijn, dus niet kruiperig of minderwaardig, maar vrijwillig uit liefde en met een blijmoedig hart.

God weet dat mannen in discussies verbolgen kunnen reageren, maar juist gevoelig voor het goede voorbeeld zijn. Hij bedoelt niet, dat vrouwen niet hun visie op een zaak bekend mogen maken, maar dat zij niet de zaken op de spits moeten drijven, als zij een andere mening hebben en dat zij zich bij het (eind)oordeel van hun man neer moeten leggen. Ténzij dit niet conform Gods Woord is. Dan moeten zij tegen de wil van de man in, juist God gehoorzamen. Misschien moeilijk te verstaan, maar God wil de vrouwen hiermee beschermen. Want juist Eva werd door de slang verleid en niet Adam (1 Tim. 2:11-14). Hij kent de gevoeligheid van vrouwen voor bepaalde verleidingen en wil niet dat zij in dezelfde fout vervallen als Eva.

Vrouwen, ondersteun uw man in alles, m.n. in geestelijke taken in huis en gemeente. Ook als de omstandigheden zwaar zijn. Bemoedig hem. Geef hem het gevoel dat hij niet alleen staat als er problemen zijn. Dan zal hij zich gesterkt voelen. De man heeft als hoofd van het gezin eindverantwoordelijkheid voor leiding en beslissingen, maar een hoofd heeft ook een nek tot ondersteuning nodig. De nek ondersteunt het hoofd, opdat het zijn functie kan vervullen.

Een echtgenote naar Gods hart wil slechts het goede voor haar man. Spr. 31:12 – *“Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen haars levens.”* Zij zal hem niet met woorden kwetsen. Zij vindt het fijn om een hulp voor haar man te zijn en hem en het gezin te verzorgen. Omdat zij weet dat haar man haar liefheeft en alles doet om haar te beschermen en te verzorgen. Zij weet dat zij hem kan vertrouwen en op hem kan steunen. Met plezier doet zij alles voor hem. Haar positieve houding leidt er toe, dat haar man haar volkomen vertrouwt. Want zij is de spil in huis en gezin. Zij is onmisbaar in het huis, het huwelijk en het gezin geworden. Haar kinderen groeien juist onder haar leiding uit tot geestelijke volwassenheid.

De Heilige Geest benadrukt in het Woord de topkwaliteit van deze vrouwen en wijst hiermee ook op de aanstaande Bruid van Jezus, een onberispelijke, heilige Gemeente, zonder vlek of rimpel (Efez. 5:27). Zulk een topkwaliteit vrouw wenst Jezus Zich. En dat mogen de vrouwen ook in hun huwelijk zijn.

Spr. 12:4a: *“Een kloeke huisvrouw is een kroon haars heren; .....*”

Spr. 31:10-11 – *“Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waardij is verre boven de robijnen. Het hart haars heren vertrouwt op haar, zodat hem geen goed zal ontbreken.”*

De woorden “deugdelijk” en “kloek” is in beide verzen het Hebreeuwse “chajiel” ( חַיִּיל ). Dit woord slaat op “positieve, menselijke kracht en dapperheid”. In het moderne Hebreeuws wordt dit woord gebruikt voor “soldaat”, namelijk “chajal” ( חַיִּיל of חַיִּיל ). Een christelijke vrouw, zoals de Heilige Geest het bedoelt, is dapper, positief en strijdbaar als een soldaat.

Wat een geweldige kwalificatie geeft Gods Woord aan haar. Dáárom kan haar man volledig op haar vertrouwen. Zij geeft stabiliteit in zijn leven. Zij ziet alles in haar huis en gezin, élk gebrek en tekort. Als een soldaat in de oorlog is zij op haar qui-vive. Zij voelt precies aan of boze invloeden het gezin belagen. Zij voelt aan of haar man of kinderen iets voor haar willen verbergen. En hij hoeft zich ook niet voortdurend voor haar te bewijzen in zijn carrière of anderszins. Hij weet dat zij hem vertrouwt en waardeert en slechts het goede voor hem wil. Hij weet dat zij nooit kwaad over hem denkt en hem nooit kwaad zal berokkenen. Spr. 31:12 – *“Zij doet hem goed en geen kwaad, al de dagen haars levens.”*

Haar man behoeft ook niet meer de goedkeuring van anderen voor wat hij doet, want hij weet dat als anderen hem verkeerd begrijpen, zijn vrouw toch in hem blijft geloven. In Spr. 31:23 lezen we over de positieve invloed van een goede vrouw op haar man: *“Haar man is bekend in de poorten, als hij zit met de oudsten”*. Letterlijk in Hebreeuws: *“Men kent in de poorten haar man, als hij zit met de oudsten.....”*. Als er staat geschreven dat men háár man kent (nadruk op háár), dan betekent dit dat zijn vrouw alom bekend is en gewaardeerd. De bekendheid van de man is als het ware een afgeleide van die van zijn vrouw. Zonder haar steun had de echtgenoot daarom nooit de eervolle positie in de stadspoort kunnen bekleden. Een geestelijk gerespecteerd man dankt zijn positie voor een groot deel aan zijn vrouw. En dáárom zegt 1 Cor. 11:7b dat de vrouw de heerlijkheid van de man is. Spr. 12:4a – *“Een kloeke huisvrouw is een kroon haars heren;.....”* De vrouw is het levende bewijs van de kwaliteit van haar man. Zij is zijn kroon. Het is de gouden kroon bezet met prachtige juwelen, die aan een koning allure geeft. Zonder kroon is hij als een normaal mens. Zo geeft een dappere, christelijke huisvrouw allure aan haar man. Zonder haar straalt hij niet meer.

Ook hierin zien we een verborgenheid van het huwelijk, en zien we in schaduwbeeld de Gemeente terug als Bruid van Christus. Zij zal straks bekleed worden met Zijn heerlijkheid (Efez. 5:27; Openb. 19:7; 21:9-11). De “doxa” van Gods heerlijkheid zal blinkend uit haar stralen als de meest kostbare edelsteen jaspis. Dáárom doen de vrouwen er goed aan om Gods raadsplan op te volgen. Zodat zij een voorbeeld en getuige voor de wereld zijn van de aanstaande Bruid van Christus, die straks Zijn volle heerlijkheid zal uitstralen. Zij hebben een geweldig, belangrijke taak. God schiep de vrouw om een hulpe voor haar man te zijn en hem te ondersteunen om een beeld van God te zijn.

### Let op het gebruik van uw tong

Geweldig om een beeld van God te mogen zijn! Maar het tegendeel is ook waar, want Spr. 12:4b zegt: *.....maar die beschaamt maakt, is als verrotting in zijn beenderen.* “Veel vrouwen beschikken over een gevaarlijk wapen, namelijk een scherpe tong, waarmee zij, als zij dat zouden willen, hun mannen en anderen diepe wonden kunnen toebrengen. Gelukkig willen de meeste vrouwen dat niet en zeker niet de christelijke. Ik zal hier niet verder inhoudelijk op ingaan, want een christelijke vrouw weet goed, dat zij haar mond in bedwang moet houden. Ik wil wel een confronterende tekst uit Gods Woord citeren. Spr. 21:9,19 – *“Het is beter te wonen op een hoek van het dak, dan met een kijfachtige huisvrouw, en dat in een huis van gezelschap. .... Het is beter te wonen in een woest land, dan bij een zeer kijfachtige en toornige huisvrouw.”*

Een wijze vrouw bouwt haar huis op, terwijl een dwaze het met haar handen en tong afbreekt (Spr. 14:1). Daarom is een simpel groentengerecht, met liefde toebered, béter dan een rijk gedekte tafel en beter dan een gemeste os, die met haat werd toebered (Spr. 15:17).

Tot besluit! Voor het aangaan van een verbond moest een prijs worden betaald. In de tijd van het Oude Testament moest er een leven worden neergelegd. Een offerdier moest zijn leven geven om het verbond te bekrachtigen. Ik zal het u uitleggen.

Het bijbelse huwelijk is ook een overeenkomst, een verbond (Mal. 2:14, 1 Cor. 7:27; Spr. 2:17) en de in het Hebreeuws gebruikte term voor *“het sluiten van een verbond”*, namelijk *“kaarat beriet”* ( כַּרַת בְּרִית ), is een bijzondere uitdrukking. Het betekent letterlijk *“het snijden van een verbond”*. Want in die tijd werd een verbond gesloten (meestal koningen) onder het brengen van geslachte offerdieren. Er werden dieren geslacht en in stukken gesneden. Er moest bloed vloeien. Zo slachtte God Zelf offerdieren (Gen. 3:21), toen door de zondeval de relatie van de mens met Hem was verbroken, als teken voor een nieuw herstel. Door Jezus zou Hij eens de mens verlossen en Zelf een herstelverbond met hem aangaan. Ook t.a.v. Abraham nam God het initiatief om een verbond te sluiten (Gen. 15:5-18). Hij wilde Zijn belofte hiermee bekrachtigen. God gaf Abraham opdracht om een aantal dieren te brengen. En Abraham verdeelde ze in stukken en legde de stukken tegenover elkaar. Want hij wist (zo was nu eenmaal de cultuur!) dat God met hem een verbond wilde sluiten. Hij begreep dat God Zijn belofte wilde nakomen en dat wilde bewijzen door Zich in een verbond aan hem te binden. En God ging door die stukken vlees door en verteerde ze met vuur. Méér kon God niet doen om nóg duidelijker te maken, dat Hij Zijn belofte zou nakomen. In Hebr. 6:13 lezen we dat God op dit moment bij Zichzelf zwoer. Want er was niemand hoger dan Hijzelf bij wie Hij kon zweren. De in Gen. 15:18 gebruikte Hebreeuwse uitdrukking is de term *“kaarat beriet”* ( כַּרַת בְּרִית ). God wilde *“een verbond snijden”*.

Om het verbond te sluiten werd een dier in stukken gesneden, waarna de twee partijen (men denkt echter de minste partij) tussen de stukken moesten doorlopen, om hiermee aan te geven dat zij in tweeën mochten worden gedeeld, d.w.z. gedood, indien zij het verbond zouden verbreken en niet zelfs dóór de dood heen zouden proberen het na te komen. Hiermee was dan het verbond bekrachtigd. Het geslachte dier stond symbool voor die dood. Derek Prince legt het zó uit, dat het op deze manier sluiten van een verbond betekent, dat partijen in feite zeggen, dat het offerdier als hun vertegenwoordiger in hun plaats stierf, zodat zij eigenlijk geen recht meer hebben om voor zichzelf te leven nu zij in dit verbond staan. M.a.w., een kind van God dat met Hem óf met zijn naaste een verbond sluit, moet de bereidheid hebben om ten behoeve van dat verbond aan zichzelf af te sterven.

Iemand die een verbond aangaat, óók de man en de vrouw die een huwelijk sluiten, doet dat derhalve dóór de dood heen. Men ziet af van eigen rechten om voor zichzelf te leven ten behoeve van de belangen van de ander en zal indien nodig daarvoor zelfs het leven geven. Deze nederige houding van het hart is absoluut noodzakelijk om een huwelijk te doen slagen. Het sluiten van een huwelijksverbond is in Gods ogen daarom een plechtige, heilige toewijding aan elkander.

In Jer. 34:13-20 kunt u nogmaals lezen over het sluiten van zo'n verbond. God had met Israël een verbond gesloten, doch het was door Israël weer verbroken. De vorsten van Juda en Jeruzalem, de kamerlingen en priesters en al het volk hadden een kalf in tweeën gehakt en waren tussen de stukken doorgestaan (vers 19). Maar zij kwamen het verbond niet na.

Broeders, ik richt mij nu met name tot u. Wellicht bent u inmiddels moedeloos geworden. Dat offerdier werd door Gods grote Liefde en genade vervangen door het goddelijke Offerlam, Jezus. Begrijpt u dat God het Offer van Jezus voor uw redding nauw verbonden heeft met het sluiten van een verbond met Hem? Prijst God! Jezus betaalde met Zijn leven de prijs. Zijn dood betekent dat u tóch het gesloten huwelijksverbond kunt nakomen!

Jezus' Offer is verbonden met het sluiten van een aards huwelijk voor Gods Aangezicht. Lees Efez. 5:25,31-32. Maar Zijn Offer moet u wel accepteren om in het huwelijksverbond geldig te zijn. U moet aanvaarden dat Jezus voor uw leven de prijs betaalde aan het kruis. En u moet bereid zijn om uw eigen leven neer te leggen voor uw vrouw. Dé vraag is nu, of u die prijs in volkomen afhankelijkheid van Gods genade ook werkelijk wil betalen.

God heeft de geestelijke verzorging en onderhouding van onze echtgenotes verbonden met de geboorte van de Gemeente uit de zijde van Jezus. Want zoals de Gemeente uit Jezus' zijde werd genomen (Joh. 19:34), zo wordt bij ons huwelijk onze vrouw uit onze zijde genomen. Net als Eva uit Adam's zijde (Gen. 2:21-22).

Geliefde broeders en zusters, indien u van uw huwelijk een succes wil maken, ga dan niet voorbij aan het Kruisoffer van Jezus. Hij is dat Offerlam, dat beide huwelijkspartners hecht aan elkaar verbindt. Voor elke fout in uw huwelijk heeft Hij reeds met Zijn Bloed betaald. Ga niet aan Hem voorbij en geef uzelf volkomen prijs.

Moge Jezus u zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)