

HET EVANGELIE - rechtvaardigmaking HJM Sales, 24-06-2016

Geliefde broeders en zusters, Gods Woord, de bijbel, is beslist niet vaag in het definiëren van het Evangelie, de blijde boodschap van een eeuwige verlossing en redding door Gods Zoon, Jezus Christus. God, Die zo ontzettend veel van mensen houdt en verlangt dat allen behouden worden, wil niet dat deze blijde boodschap wordt misverstaan.

De apostel Paulus maakte in 1 Cor. 15:1-4 de inhoud van het Evangelie duidelijk: *“Voorts, broeders, ik maak u bekend het Evangelie, dat ik u verkondigd heb, hetwelk gij ook aangenomen hebt, in hetwelk gij ook staat; Door hetwelk gij ook zalig wordt, indien gij het behoudt op zodanige wijze, als ik het u verkondigd heb; tenzij dan dat gij tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb ulieden ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, naar de Schriften; En dat Hij is begraven, en dat Hij is opgewekt ten derden dage, naar de Schriften;”*

Het Evangelie is de boodschap, dat Jezus voor onze zonden aan het kruis op Golgotha stierf (Hij droeg onze schuld en straf), vervolgens werd begraven én na drie dagen uit de dood werd opgewekt. De mensen worden zalig en voor eeuwig gered als zij deze boodschap persoonlijk geloven en aannemen en blijven vasthouden.

De apostel Johannes gebruikte woorden, waarin de drijfveer van God om mensen te redden, namelijk Zijn Liefde, bijzonder naar voren komt. Joh. 3:16 – *“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”* God hield zóveel van de mensen, dat Hij Zijn eigen Zoon naar de wereld zond om voor hen te sterven en hen daardoor te redden van het eeuwige verderf. Althans degenen, die in Hem geloven!

Waarom wilde God de mensen juist middels het Offer van Zijn Zoon aan het kruis redden? God had toch Zijn Wet(ten) aan de mensen bekend gemaakt? Als zij die Wet zouden gehoorzamen, zouden zij leven. Als zij die Wet ongehoorzaam waren, zouden zij sterven. Dat lijkt op zich voor Hem toch een prima uitgangspunt en een perfect systeem? Hiermee zou toch volledig recht aan Zijn heiligheid en rechtvaardigheid worden gedaan? Neen, eigenlijk was het voor God toch niet een perfect systeem! Want Hij zag, dat er niet één mens was die Zijn Wet kon volbrengen. Ieder mens zondigt regelmatig, of hij nu wil of niet, en zal daarom o.g.v. de Wet verloren gaan. De Enige, Die wel de Wet zou kunnen volbrengen, zou Zijn eigen Zoon zijn, Die daartoe als Mens geboren zou moeten worden.

Jezus werd door God naar de aarde gezonden. Hij werd als Mens geboren en zondigde tijdens Zijn leven niet eenmaal. Nooit zondigde Hij! Daarom was Jezus voor God geschikt om voor de zonden van de mensen te sterven. Jezus stierf, maar niet voor Zichzelf. Hij stierf voor ons. Hiermee werd voldaan aan de eis van de Wet, namelijk dat de zondaar moet sterven. Op de onschuldige Jezus werden onze zonden gelegd. God rekende het Hem toe.

En mensen die in Jezus' Offer geloven, worden nu door God gerechtvaardigd. Jezus droeg hun schuld, zonden, veroordeling en straf, waardoor zij vrij zijn. Zij mogen voor God staan, Die hen nu beziet alsof zij nooit hebben gezondigd. Hij ziet hen als geheel gerechtvaardigd. Zij zijn een nieuwe schepping geworden. 2 Cor. 5:17 – *“Zo dan, indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel; het oude is voorbijgegaan, ziet, het is alles nieuw geworden.”*

Recent zag ik hierover een prediking op de televisie en de spreker maakte met behulp van enkele schriftgedeelten het proces van de werking van het Evangelie helder. Hij opende met Rom. 1:16-17 – *“Want ik schaam mij des Evangelies van Christus niet; want het is een kracht Gods tot zaligheid een iegelijk, die gelooft, eerst den Jood, en ook den Griek. Want de rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard uit geloof tot geloof; gelijk geschreven is: Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven.”*

Ieder die het Evangelie gelooft, wordt zalig, d.w.z. gered. Maar die persoon moet wel met het hart ook écht geloven. En dan is God zó rechtvaardig, dat de zonden van die mens niet meer (nogmaals) worden bestraft. Jezus droeg reeds die zondesschuld en onderging daarvoor de doodstraf aan het kruis.

Rom. 5:19 – *“Want gelijk door de ongehoorzaamheid van dien enen mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van Enen velen tot rechtvaardigen gesteld worden.”*

Het was door de zonde en ongehoorzaamheid van één mens, namelijk Adam, dat de zonde in de wereld kwam en ál zijn nakomelingen (dus álle mensen) onder de vloek van de zonde terecht kwamen. Zij waren gedoemd om te sterven, want zij konden Gods Wet niet volbrengen. Maar door de gehoorzaamheid van één Ander Mens, namelijk Jezus, Gods Zoon Die Mens werd, konden allen die geloven en Hem aannemen, worden gerechtvaardigd.

Dit is het Evangelie, broeders en zusters! Het is een Evangelie van pure Genade. Het is Gods onverdiende geschenk aan ons. We hebben het niet verdiend en we kunnen het niet verdienen. We kunnen er ook niet voor werken. Omdat het Genade is! Dit is het Evangelie, en laat u nooit van deze Waarheid aftrekken. Dat was Paulus' oproep in Gal. 1:6 – *“Ik verwonder mij, dat gij zo haast wijkende van dengene, die u in de genade van Christus geroepen heeft, overgebracht wordt tot een ander Evangelie;*

Ik wil benadrukken dat onze rechtvaardigmaking door Jezus Christus voor God volledig en onvoorwaardelijk is. God is rechtvaardig en zal nooit een reeds bestrafte zonde een tweede maal bestraffen. Want Jezus heeft voor hen die geloven en Zijn Kruisoffer niet verwerpen reeds de volle en ultieme straf ondergaan. Waardoor deze gelovigen volkomen voor God gerechtvaardigd zijn. Ja, God is wérkelijk rechtvaardig. Het systeem om niet tweemaal iets te bestraffen, geldt ook in de juridische wereld en is bekend als het *‘ne bis in idem’* beginsel.

In Hand. 13 is opnieuw Paulus aan het woord en spreekt de Joden aan. Hand. 13:38-39 – *“Zo zij u dan bekend, mannen broeders, dat door Dezen u vergeving der zonden verkondigd wordt; En dat van alles, waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes, door Dezen een iegelijk, die gelooft, gerechtvaardigd wordt.”*

Paulus benadrukt dat ook zij, Joden, gerechtvaardigd worden door het geloof in Jezus. Omdat zij niet gerechtvaardigd kunnen worden door de Wet. Want onder de Wet faalden zij!

Paulus vervolgt! Hand. 13:40-45 – *“Ziet dan toe, dat over ulieden niet kome, hetgeen is gezegd in de profeten: Ziet, gij verachters, en verwondert u, en verdwijnt; want Ik werk een werk in uw dagen, een werk, hetwelk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En als de Joden uitgegaan waren uit de synagoge, baden de heidenen, dat tegen den naasten sabbat hun dezelfde woorden zouden gesproken worden. En als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas; welke tot hen spraken, en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En op den volgende sabbat kwam bijna de gehele stad samen, om het Woord Gods te horen. Doch de Joden, de scharen ziende, werden met nijdigheid vervuld, en wederspraken, hetgeen van Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende.”*

Blijf bij de genade, zei Paulus (vs 43)! Als er genade is, willen de mensen best het Evangelie, Gods Woord, horen. Dus kwamen zij in grote getale (vs. 44)! Maar dat zal tegen het zere been zijn van hen, die de Wet willen blijven proclameren (vs. 45)! Wat er dan zoal gebeurt, zal niet prettig zijn voor de gelovigen, doch God belooft, dat zij door Jezus mogen heersen. Rom. 5:17 – *“Want indien door de misdaad van een de dood geheerst heeft door dien enen, veel meer zullen degenen, die den overvloed der genade en der gave der rechtvaardigheid ontvangen, in het leven heersen door dien Enen, namelijk Jezus Christus.”*

Geiefde broeders en zusters, moge Jezus u en mij deze week zegenen. Amen.