

## DE ESSENTIE VAN DE TABERNAKELSTUDIE (2) HJM Sales, 17-07-2015

Broeders en zusters, ik vang dit deel aan met de herhaling van een gedeelte van deel 1.

Er is verband tussen Mozes' materiële Tabernakel en het hemelse tafereel, dat Johannes in Openbaring beschreef. De schrijver van de Hebreeënbrieff vertelde ons in Hebr. 8:1-5, dat de aardse tabernakelbediening, welke door Mozes werd ingevoerd, als voorbeeld en schaduwbeeld fungeerden voor de hemelse dingen. Hebr. 8:5 – *“Welke het voorbeeld en de schaduw der hemelse dingen dienen, gelijk Mozes door Goddelijke aanspraak vermaand was, als hij den tabernakel volmaken zou: Want zie, zegt Hij, dat gij het alles maakt naar de afbeelding, die u op den berg getoond is.”*

Er vindt dan ook een bediening van de hemelse Tabernakel plaats en wel door de hemelse Hogepriester, de Here Jezus Christus. Het was Zijn grote taak om de verloren mensheid te redden en sedert Zijn Hemelvaart is Hij de Bedienaar van de wáre, hemelse Tabernakel, zittende aan de rechterhand van God (Hand. 2:33). Hebr. 8:1-2 – *“De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, dat wij hebben zodanigen Hogepriester, Die gezeten is aan de rechterhand van den troon der Majesteit in de hemelen: Een Bedienaar des heiligdoms, en des waren tabernakels, welken de Heere heeft opgericht, en geen mens.”*

Alles, ja, álles, in de Tabernakel draait om Jezus. Hij is dan ook het vleesgeworden Woord Gods (Joh. 1:14), de *“Logos”* (Gr.), d.w.z. *“de uitdrukking van de gedachten, voornemens, wil en mening van God”*. Hierna daarover meer! Hij is de Hogepriester, Die verzoening voor ons doet. En Hij doet verzoening met Zijn eigen Bloed, want Hij is ook het Offerlam. En Hij is ook de Middelaar en Advocaat, de Pleiter Die voor ons bidt.

Steeds opnieuw mogen wij in deze studie een nieuwe blik op Hem werpen. Het gaat alleen om Jezus. Zó heeft God de Vader het bepaald. De Zoon van God, de Here Jezus Christus, onze dierbare Heiland, is de centrale Persoon in de gehele bijbel. Ja, in het hele universum. Over Jezus getuigt de hele bijbel. Náár Hem verwijst in typebeeld het hele Oude Testament, inclusief de gehele Tabernakel, en óver Hem spreekt het hele Nieuwe Testament in direkte zin. Als Jezus de Logos is, het Woord Gods als uitdrukking van Gods gedachten, voornemens en wil, dan ligt het voor de hand om naar Hém te luisteren!

Onze redding is gelegen in het geloof in Jezus, Die onschuldig voor onze zonden aan Golgotha's kruis stierf. Hij dient het rotsvaste Fundament van ons leven te worden. En alléén door Jezus kunnen wij, zoals reeds verklaard, God de Vader Die ons zo liefheeft en ons wil redden en zegenen, wérkelijk leren kennen. Dat wil ik u nogeens op deze wijze uitleggen.

Joh. 1:1-4,14 – *“In den beginne was het Woord, en het Woord was bij God, en het Woord was God. Dit was in den beginne bij God. Alle dingen zijn door Hetzelve gemaakt, en zonder Hetzelve is geen ding gemaakt, dat gemaakt is. In Hetzelve was het Leven, en het Leven was het Licht der mensen..... En het Woord is vlees geworden, en heeft onder ons gewoond (en wij hebben Zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des Eniggeborenen van den Vader), vol van genade en waarheid.”*

Johannes opent zijn evangelie met de verklaring, dat in het allerprilste begin Gods Woord er was. Door dat Woord werd álles geschapen en door dat Woord ontvingen Gods schepselen het leven. Hun Leven en hun Licht was en is in dat Woord van God. Is dit niet reeds iets om ernstig over na te denken? Leven en Licht zijn gelegen in Gods Woord!

Vervolgens identificeerde Johannes in vers 1 dat Woord met God Zélf. Het Woord is God! In Joh. 4:24 verklaarde Johannes dat God een Geest is. M.a.w. Hij heeft geen materiële substantie en is onzichtbaar en ongrijpbaar. Maar Hij kent desondanks gedachten en overleggingen. Hij is het Woord Zelf. Gods substantie is dus in feite (mede) Zijn Woord. Maar woorden zijn onzichtbaar. Het Woord is Gods geestelijke substantie.

Maar dan benadrukte Johannes in Joh. 1:14, dat dit Woord, de Logos (God Zelve) vlees werd en onder de mensen ging wonen en hij wees ons daarbij op Jezus, de eniggeboren

Zoon van God. God maakte Zich bekend in Zijn Zoon Jezus, die Mens werd en Die als zodanig wél zichtbaar en tastbaar werd. Ook in Openb. 19:11-13 noemde Johannes de naam van Jezus overigens: het Woord Gods.

Daarmee vatte God als het ware Zijn eigen, onzichtbare, ontastbare, geestelijke Woord (met een hoofdletter) – dus Zijn gedachten, Zijn overleggingen, Zijn overwegingen, Zijn wijsheid, Zijn woorden, Zijn wil en alles wat daar verder mee samenhangt – uitsluitend én voor altijd samen in Zijn Zoon Jezus. De onzichtbare Vader maakte Zich uit onpeilbare liefde voor de mensen zichtbaar in Zijn Zoon. Hallelujah! En willen wij nu graag God de Vader ontmoeten? Dat is énkél mogelijk via Jezus. Hebr. 1:1 – *“God, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, tot de vaderen gesproken hebbende door de profeten, heeft in deze laatste dagen tot ons gesproken door den Zoon;”* Is dit u nu duidelijk geworden?

Willen wij iets van de Tabernakelstudie opsteken? God de Vader, onze hemelse Pappa, beter leren kennen? Dat kan slechts door Zijn Zoon. In de Tabernakelstudie zullen wij Jezus ontmoeten en dóór Hem als Afschijnsel van Gods heerlijkheid en uitgedrukte Beeld van Gods zelfstandigheid God de Vader. Ja, dáármee woont in Jezus de volkomen volheid van God lichamenlijk. Col. 2:9 – *“Want in Hem woont al de volheid der Godheid lichamenlijk;”* En uit die volheid, de volheid van God die voor honderd procent in Jezus woont, mogen wij overvloedig ontvangen. Joh. 1:16 – *“En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen, ook genade voor genade.”* Efez. 3:19b – *“....., opdat gij vervuld wordt tot al de volheid Gods.”*

Denkt u nu eens aan Jezus' verheerlijking op de berg, zoals we o.a. kunnen lezen in Matth. 17. In aanwezigheid van enkele van Zijn discipelen werd Jezus van gedaante veranderd, blonk Zijn aangezicht als de zon en werd Zijn kleding wit als het licht. En Hij sprak daar op die berg met Mozes en Elia. Meteen reageerden de discipelen en wilden voor zowel Jezus als Mozes en Elia drie tenten bouwen. Doch toen klonk Gods stem uit de wolk: *“Deze is Mijn geliefde Zoon, in Denwelken Ik Mijn welbehagen heb; hoort Hem!”* (Matth. 17:5b). God de Vader corrigeerde hen snel: *“Luister naar Mijn Zoon Jezus. Het gaat om Hém. In Hém heb Ik Mijn behagen.”* En vervolgens leest vers 8 dan bijzonder illustratief: *“En hun ogen opheffende, zagen zij niemand, dan Jezus alleen.”*

Jezus alleen! Enkel Jezus! Het gaat slechts om Hém! Mozes is representant van de Wet en Elia van de profeten, doch die maken je niet zalig! Jezus is de ware Redder op grond van Gods Genade. Door Hém alleen worden wij zalig. Prijst Zijn Naam! Daarom dient het in elke prediking om Jezus te gaan. Daarom dient Hij het Centrum van ons leven te zijn. Omdat God de Vader slechts in Zijn eigen, geliefde, eniggeboren Zoon, onze Here Jezus, uw en mijn redding heeft verordineerd. Niet door het houden van de Wet! En in de Tabernakelstudie mogen we voortdurend Jezus aanschouwen. Prijst God. God legt de nadruk op Jezus alléén.

Jezus is Gods eigen uitverkoren Offerlam, waardoor wij konden worden gered en óók de vleesgeworden, zichtbare substantie van de Logos, Gods Woord. Willen wij leren wat Gods wil is en wat Gods gedachten zijn, dan kunnen wij dat enkel in en door Jezus leren. Welke schriftuurlijke theologie wij ook bestuderen! Nooit en te nimmer zullen wij buiten Jezus om iets van God kunnen ontvangen. Het is hierom dat Gods Geest álles wat wij van het Woord nodig hebben út Jezus zal nemen. Enkel door de Geest wordt Hij in ons hart geopenbaard, d.w.z. geen kennis óver, maar kennen ván Hem. Joh. 16:14-15 – *“Die zal Mij verheerlijken; want Hij zal het uit het Mijne nemen, en zal het u verkondigen. Al wat de Vader heeft, is Mijn; daarom heb Ik gezegd, dat Hij het uit het Mijne zal nemen, en u verkondigen.”* De Geest zal altijd weer trachten om ons op Jezus te wijzen. Óók in het bestuderen van de Tabernakel. Ontbreekt dit, dan zijn wij slechts vleselijk, verstandelijk, emotioneel of wettisch bezig. Joh. 15:26 – *“Maar wanneer de Trooster zal gekomen zijn, Dien Ik u zenden zal van den Vader, namelijk de Geest der waarheid, Die van den Vader uitgaat, Die zal van Mij getuigen.”*

Apostel Paulus had dit alles goed begrepen. Hij stelde Jezus centraal. Daarom verklaarde hij in 1 Cor. 2:2 – *“Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan Jezus Christus, en Dien gekruisigd.”* Het gaat om Jezus en wel Hij alléén. In Hem is onze redding en zaligheid.

In Hem zijn al Gods Woorden te vinden. In Hem zijn al Gods zegeningen gelegen. Daarom is alleen Hij de Reden van ons leven. Daarom dient het in de prediking om Hem te gaan. Daarom dient Hij in ons leven en in onze gemeente centraal te staan. Paulus verklaarde niet dat de Wet centraal moet staan, hoewel hij zei, dat de Wet goed en heilig is. Prediking van de Wet is de bediening des doods. Leest u maar 2 Cor. 3:7 en Rom. 8:2. Want de kracht, de drijfveer van de zonde, is de Wet en door de zonde zullen we sterven (1 Cor. 15:56). Maar de Wet des Geestes des levens in Jezus Christus maakt vrij en geeft eeuwig leven (Rom. 8:2; Joh. 10:10). De Wet eist van ons rechtvaardigheid, maar de genade door Jezus geeft ons rechtvaardigheid. Prijst God.

Als u dit alles goed in u laat inwerken, dan begrijpt u waarom God aan Mozes opdracht gaf om de Tabernakel precies zo na te bouwen als het hem op de berg Sinaï was getoond. Dat was niet om de Tabernakel(-studie) tot Wet te laten zijn, die exact moet worden opgevolgd. Neen, dat was opdat de mens Gods karakter en raadsplan zou leren kennen. Door Jezus! Ex. 25:9 – *“Naar al wat Ik u tot een voorbeeld dezes tabernakels, en een voorbeeld van al deszelfs gereedschap wijzen zal, even also zult gijlieden dat maken.”* Mozes moest elk onderdeel, elke kleur, elk materiaal, elke afmeting van welk object dan ook in de Tabernakel exact volgens Gods aanwijzingen maken. Het ligt dan voor de hand dat ook kleine onderdelen van de Tabernakel geestelijke betekenis hebben, welke Gods Geest ons zal willen openbaren. Objecten en materialen in de Tabernakel verwijzen naar Jezus. In de aardse Tabernakel als typebeeld van de hemelse Tabernakel ligt Gods reddingsplan vóór de mens en Zijn raadsplan mét de mens opgesloten. En dat alles enkel door Jezus!

In de Tabernakel richt zich vervolgens alles naar de Arke des Verbonds in het Allerheiligdom. We zien een geestelijke toespitsing van een opgang, die bij de Poort van de Tabernakel begint, via de Deur van het Heiligdom en het Voorhangsel van het Allerheiligdom naar de Arke des Verbonds toe. Dan herinnert u zich wellicht dat Jezus zei in Joh. 14:6 – *“Jezus zeide tot hem: Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven. Niemand komt tot den Vader, dan door Mij.”* Want waar precies woonde de Vader bij Zijn volk Israël? God woonde, cq. troonde op het gouden Verzoendeksel op de Arke des Verbonds in het Allerheiligdom (Ex. 25:22; Openb. 4:2), welke de meest heilige ruimte in de Tabernakel was. We zien hierin een weg die wij volgen vanaf de Poort naar de troon van God in het Allerheiligdom.

Het gouden Verzoendeksel dat de kist van de Ark afsloot, is een typebeeld van Jezus. Rom. 3:25 – *“Welken God voorgesteld heeft tot een verzoening, door het geloof in Zijn bloed, tot een betoning van Zijn rechtvaardigheid, door de vergeving der zonden, die te voren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods;”*

Het hier gebruikte Griekse woord voor “verzoening”, namelijk “*hilas'terion*”, werd ook gebruikt om dit bewuste Verzoendeksel aan te duiden.

De houten kist van de Ark geheel overkleed met goud is het typebeeld van de Bruid (hout wijst op de oude, vleselijke natuur, en goud op de Heilige Geest).

De gouden cherubs op het Verzoendeksel typeren God de Heilige Geest en God de Vader. Zij blikken naar beneden en wat zien Zij? Zij zien de Verzoening, Jezus' volbrachte Verlossingswerk. Zij zien niet de twee stenen tafelen met de tien geboden. Zij zien dus niet de Wet. Want die tafelen lagen in de kist ónder het Verzoendeksel. Hierin zien we het volkomen herstel van het gevallen mensdom getypeerd. Het mensdom dat onmogelijk de Wet kon volbrengen! De relatie met God zal uiteindelijk weer volkomen hersteld zijn.

Waardoor? Door Jezus' genadige Kruisoffer voor en Zijn inwoning in de mens, dus door de Wet der Genade, de Wet des Geestes des Levens in Christus Jezus! Hij vervulde de Wet! Dit herstel komt tot uiting in het toekomstige huwelijk tussen Jezus, onze Hemelbruidegom en Zijn Bruid, de Gemeente. Dit is een studie op zich en leert ons verstaan, wat de bijbel ons zegt over de Bruid van Christus, het Lam Gods, die met Hem in het huwelijk zal treden wanneer alles ten einde is gekomen. Derhalve meer dan waard om te worden bestudeerd.

Laten we Openb. 21:1-3, 9-11 lezen, opdat Gods raadsplan met de mens duidelijk wordt: *“En ik zag een nieuwen hemel en een nieuwe aarde; want de eerste hemel, en de eerste aarde was voorbijgegaan, en de zee was niet meer. En ik, Johannes, zag **de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem**, nederdalende van God uit den hemel, **toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is**. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, **de tabernakel Gods** is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn..... En tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven fiolen hadden, welke vol geweest waren van de zeven laatste plagen, en sprak met mij, zeggende: Kom herwaarts, ik zal u tonen **de Bruid, de Vrouw des Lams**. En hij voerde mij weg in den geest op een groten en hogen berg, en hij toonde mij **de grote stad, het heilige Jeruzalem**, nederdalende uit den hemel van God. En zij had de **heerlijkheid Gods**, en haar licht was den allerkostelijksten steen gelijk, namelijk als den steen Jaspis, blinkende gelijk kristal. “*

Hier lezen we over de Bruid, de aanstaande Vrouw van Jezus, het Lam Gods. Zij is het nieuwe Jeruzalem, zij is de Tabernakel Gods, zij is de Gemeente des Heren bestaande uit de door Jezus Christus geredde mensen, zij is Jezus' Lichaam, waarvan Hij het Hoofd is (Col. 1:18,24). En zij is prachtig versierd, terwijl haar licht stralend en blinkend is als jaspis, wellicht de mooiste edelsteen, en zij is bekleed met de heerlijkheid Gods. De *“heerlijkheid”* Gods is in het Grieks *“doxa”*, hetgeen wil zeggen *“een hoogst heerlijke toestand of verheven staat”*, én *“de grootsheid, voortreffelijkheid, waardigheid, gratie en majesteit die alléén aan God toebehoort”*. Onbegrijpelijk, dat eens zo diep verloren zondaren met Gods heilige heerlijkheid worden bekleed!

Het is Gods ultieme plan om het gevallen mensdom te redden, tot Zijn volk te maken en haar gereed te maken als de Bruid van Zijn Zoon Jezus en haar te versieren met Zijn heerlijkheid en gaven. De Tabernakelstudie leert hierover meer en dat is een grote genade, want de toebereiding van de Gemeente tot Christus' Bruid wordt een gróte verborgenheid genoemd (Efez. 5:23-33). Zoals de vorming van Joden en heidenen tot één Lichaam, de Gemeente, een verborgenheid wordt genoemd (Efez. 2:11-22; 3:4-6; Col. 1:18,26-28).

Het besef dat wij eens diep in onze ongerechtigheid verloren zondaren waren, en nu uit genade tot die wonderbare Bruid mogen behoren, volkomen gereinigd en gerechtvaardigd, moet onze harten doen zwellen van dankbaarheid, liefde en blijdschap jegens die grote, liefdevolle God, Die dit alles mogelijk heeft gemaakt en verordineerd. Dankbaarheid jegens die grote, genadige God, Die ons zondaren zó lief had dat Hij Zijn enige Zoon Jezus naar het kruis stuurde om ons te redden. Hoe zouden wij toch ooit kunnen bevatten, dat wij zondaren niet alleen gered zijn, maar zelfs deel uit mogen maken van de Levenspartner van het Lam. Eens waren we Gods vijanden, maar straks Zijn Bruid. Welk een grote genade!

Elk kind van God moet beseffen, dat Hij voor Zijn Zoon een Bruid zoekt die aan Hem gelijkwaardig is. Want *“vlees van Zijn vlees, been van Zijn been, Zijn Lichaam”* (Efez. 5:29-30)! Ik wil benadrukken, dat dit niet wil zeggen, dat de Bruid god of goddelijk zou worden. De Bruid blijft mens, d.w.z. een Lichaam van zondaren gekocht door het Bloed van Jezus. Maar nu heiligen en groeiend in heiligmaking en als zij Hem voor het eerst van aangezicht tot aangezicht zal ontmoeten, wordt zij in een fractie veranderd en gelijk aan Jezus, d.w.z. heilig en rein. Dáárom en daardoor ontstaat in het hart van Gods kind een verlangen om te groeien in reinheid. Niet door dwang van de Wet, maar door vrijwillige liefde op grond van diepe dankbaarheid door de overvloedige genade die is ontvangen.

Efez. 5:27 – *“Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar **dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.**”*

Fil. 3:20-21 – *“Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den Zaligmaker verwachten, namelijk den Heere Jezus Christus; Die ons vernederd lichaam veranderen zal, **opdat hetzelve gelijkvormig worde aan Zijn heerlijk lichaam**, naar de werking, waardoor Hij ook alle dingen Zichzelf kan onderwerpen.”*

1 Joh. 3:2-3 – *“Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods, en het is nog niet geopenbaard, wat wij zijn zullen. Maar wij weten, dat als Hij zal geopenbaard zijn, **wij Hem zullen gelijk wezen;***

want wij zullen Hem zien, gelijk Hij is. **En een iegelijk, die deze hoop op Hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk Hij rein is.**"

2 Cor. 11:2 – "Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want **ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.**"

1 Petr. 1:16 – "Daarom dat er geschreven is: **Zijt heilig, want ik ben heilig.**"

Openb. 19:7-8 – "Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en **Zijn vrouw heeft zichzelf bereid. En haar is gegeven, dat zij bekleed worde met rein en blinkend fijn lijnwaad; want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen.**"

Al deze uitspraken hebben alléén dán volledige betekenis als wij daadwerkelijk Hem eens van aangezicht tot aangezicht zullen ontmoeten.

Broeders en zusters, ik leg nogmaals nadruk op 1 Joh. 3:2-3. Straks zullen wij voor Hem staan en Hem aanschouwen. Dan zullen wij Hem gelijk wezen. In een punt des tijds zullen wij veranderd worden (1 Cor. 15:50-58). Jezus komt terug om in Zijn heiligen verheerlijkt te worden en Zijn Gemeente te huwen (2 Thess. 1:10). Dit is het ultieme doel! Dit moet de begeerte van elk kind van God zijn. En dáárom hebben we grote vreugde in reinheid en heiligheid. Om God vreugde te brengen, Die immers een Bruid wil die aan Zijn Zoon Jezus gelijkwaardig zal zijn. De aanstaande Bruid van Jezus heeft zich vrijwillig toebereid voor Hem, voor die éne Man, haar Hemelbruidegom. En zij zal bekleed worden met blinkend fijn lijnwaad. Dit kleet spreekt van de rechtvaardigmakingen der heiligen. Zij is gerechtvaardigd door het geloof in het reinigende Bloed van Jezus (Rom. 3:24,28; 5:1,9; 1 Cor. 6:11; Gal. 2:16). Elke zonde uit haar oude leven, maar ook elke zonde die zij gepleegd heeft toen zij reeds een kind van God was geworden en ál haar slechte karaktereigenschappen heeft zij beleden aan de Heiland, Die haar vergaf, rechtvaardigde en verlost.

Paulus beschreef in Efez. 5:22-33 de verhouding tussen Jezus en Zijn Gemeente als een aards huwelijk. Hij maakt de Gemeente gereed om gelijkwaardig te worden aan Hem. Vanuit een diepe, overbuigende Liefde gaf Hij Zichzelf voor haar over. En Hij reinigt haar met het Woord van God, dat als een badwater voor haar is. Nadat Hij aan haar Zijn Liefde heeft geopenbaard en haar Zijn grote offer aan het kruishout van Golgotha heeft laten zien, begint Hij vol liefde tot haar hart te spreken vanuit de rijkdom van Zijn Woord: Gods gedachten! Diepe reinigingen worden nu tot stand gebracht. Zelfs ongerechtigheden die eens verborgen waren in de plooiën en rimpels van haar kleet, worden door Hem ontdekt en gereinigd. Efez. 5:25-29 – "Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelf voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigt hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelf heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente."

Geliefde broeders en zusters, dáárom is een dagelijkse relatie met het Woord onder leiding van Gods Geest belangrijk. Hij verklaart ons het Woord. Hij verklaart ons Jezus. De Heilige Geest is als Geest der Waarheid onverbrekkelijk verbonden met het Woord der Waarheid. In het volgende en laatste deel van deze studie zullen we kort de belangrijkste objecten in de Tabernakel bezien. Moge de hemelse Vader u deze week overvloedig zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)