

DE DEUR VAN HET HEILIGDOM (2)

hjms

Geliefde broeders en zusters, in dit tweede deel van de studie over de geestelijke betekenis van de Deur van het Heiligdom van het oude Israëlitische Tabernakelcomplex zal duidelijk worden dat de zalving en de vervulling met de Heilige Geest tevens noodzakelijk is om God te kunnen dienen. Wie God wil dienen in het Heiligdom móet een geheiligd én een door de Heilige Geest gezalfd leven leiden. Zulk een leven moet voortdurend vol zijn van de Heilige Geest. De volgende paragrafen komen aan de orde:

- Is er nóg een reden waarom wij met Gods Geest vervuld zouden moeten worden?
- Wat moeten wij doen om vervuld te worden?
- De taken van de Heilige Geest

In Deel 3 van deze studie dat over een week verschijnt, wordt ons duidelijk dat Jezus in álle opzichten de Deur tot het Heiligdom, dus de Ingang en de Weg tot een geheiligd leven is. Jezus Zélf maakt Zijn aanstaande Bruid gereed en heiligt haar, tótdat zij volkomen rein, heilig en onberispelijk is voor Hem (Efez. 5:25-27). Jezus' leven op aarde was als een schitterend gekleurd borduurwerk, dat de veelzijdigheid van Zijn door God gegeven taken en de macht van Zijn goddelijke positie illustreerde. Zijn leven is het bewijs dat Hij ons ook volkomen kan zalig maken en tot die hoge positie van de Bruid kan voeren. Deel 3 kent nog de volgende paragrafen:

- De betekenis van een deur in geestelijk opzicht
- Het borduurwerk van de Deur
- De vijf pilaren van de Deur

Is er nóg een reden waarom wij met Gods Geest vervuld zouden moeten worden?

Geliefde broeders en zusters, gezien hetgeen dat behandeld werd in de voorgaande paragraaf "Schriftgedeelten over de Deur" in het eerste deel van deze studie over de Deur van het Heiligdom zou deze vraag eigenlijk niet meer gesteld en behandeld te worden. De Heilige Geest schenkt ons immers overvloedig vele zegeningen.

Desondanks stel ik deze vraag toch weer opnieuw, omdat ik het antwoord nu van een andere kant, namelijk onze dienstbaarheid aan God, wil behandelen.

Waarom is het (nog méér) nodig om met de Heilige Geest vervuld te worden?

U begrijpt dat ik een relatie wil leggen met ons dienen van God. Om dit goed te verstaan moeten we bedenken dat de Israëlitische priesters éerst geheiligd moesten worden vóórdát zij God mochten dienen (Ex. 29:1). De Israëlitische priesters moesten voor hun heiliging een aantal offers brengen én moesten zij met olie gezalfd worden voordat zij mochten dienen (Ex. 29:21). Het voert nu te ver om op die offers in te gaan, maar de zalving met olie verwijst ons naar de zalving en de vervulling met de Heilige Geest. Leest u Jes. 61:1 en Luk. 4:18, maar óók Ex. 30:25,31 en Num. 35:25. Dienstbaarheid aan God door de priesters vergde dus heiliging van hun levens, hetgeen tot uitdrukking werd gebracht door het brengen van bepaalde offerandes én door de zalving van de Heilige Geest. Broeders en zusters, deze voorwaarden gelden ook nog steeds voor ons, tenminste als wij God willen dienen. Ook ernstige kinderen Gods zijn allemaal priesters (Openb. 1:6).

Jes. 61:1 – *"De Geest des Heeren HEEREN is op Mij, omdat de HEERE Mij gezalfd heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis;"*

Uit dit schriftgedeelte blijkt duidelijk, dat notabene ook Jezus, de Zoon van God, gezalfd werd met de Heilige Geest om Zijn taak als Dienstknecht van God te kunnen volbrengen.

De doop met de Heilige Geest is dus heel schriftuurlijk en heel noodzakelijk, als kinderen Gods de Here God op de juiste wijze willen dienen. En Hem dienen betekent in eerste instantie het redden van kostbare zielen.

Er zijn moderne theologen die de mensen wijs proberen te maken, dat de doop met de Heilige Geest figuurlijk moet worden opgevat. Wie echter de moeite neemt om het Woord te onderzoeken, kan niet om de noodzakelijkheid en het aanvaarden van een letterlijke doop met de Heilige Geest heen. Leest u Luk. 24:49; Hand. 1:5; 2:2-4; Jes. 44:3; Joël 2:28. En laten we toch ook niet denken, dat de Heilige Geest alléén toen vroeger voor de Joden was bestemd. Want de Heilige Geest werd ook over de heidenen uitgestort (Hand. 10:45) en zal ook in de laatste dagen (dus nu in de eindtijd) worden uitgestort op álle vlees (Hand. 2:17).

We kunnen God alleen eren, dienen en verheerlijken in de kracht van de Heilige Geest. In al ons werken voor God, of dat nu in een technische, administratieve, diaconale, pastorale of predikende functie is, zelfs al betreft het de schoonmaak van de kerk, moeten wij vol van de Geest zijn. De technische bouwers van de Tabernakel en de diakenen als verzorgers van de stoffelijke noden van de behoeftige gemeenteleden moesten met de Heilige Geest zijn vervuld (Ex. 31:3; 35:31; Hand. 6:3).

We begrijpen dit beter als wij ons steeds voor ogen blijven houden, dat het dienen van God door de Israëlitische priesters in het Heiligdom van de Tabernakel in geestelijke zin verwijst naar ons dienen van God in het opbouwen van de geestelijke Tabernakel in de hemel (Openb. 21:2-3). Zoals reeds gezegd in deze studie is deze Tabernakel het geestelijke Lichaam van Christus, de Gemeente, welke eens tot de Bruid van het Lam zal worden gevormd. En deze Tabernakel, de Bruid, de woonstede Gods, wordt volgens de apostel Paulus in de Geest opgebouwd (Efez. 2:20-22; 4:16).

Laten we voor de noodzaak van de zalving van de Heilige Geest in ons dienen van God het reeds in de Inleiding gepasseerde schriftgedeelte Zach. 4:2-6, 11-14 nog eens lezen. Schenkt u hierbij in het bijzonder aandacht aan vers 6. Al het werk des Heren zal alléén door de Heilige Geest kunnen geschieden, want al het werk dat in mensenkracht is geschied, zal zonder vruchten blijven. Heiliging van onze levens komt alleen tot stand onder de leiding van de Heilige Geest. In Zach. 4:3, 11-12 wordt gesproken over “olijfbomen”, cq. “– takken”. In het Hebreeuws zijn hier échte olijfbomen, cq. – takken mee bedoeld, namelijk “*zaa-ietiem*” (זיתים). Zacharia vroeg aan de Engel wat die twee olijfbomen betekenden. Het antwoord van de Engel in vers 14 was héél bijzonder: “*Toen zeide Hij: Deze zijn de twee olietakken, welke voor den Heere der ganse aarde staan.*” Héél bijzonder, omdat in de Statenvertaling van de bijbel de vertaling “*olietakken*” onjuist is. In het Hebreeuws staat hier “*beneei-jits-har*” (בני יצהר), hetgeen betekent “*zonen van verse, glanzende (zuivere) olie*”.

“*Jits-har*” (יצהר) is het woord dat wordt gebruikt voor zuivere, nieuwe olie. Dit soort olie glanst altijd. Dat betekent dat het hier gaat om mensen, die in Zijn Kracht dienen en bijzonder vervuld zijn met Gods Heilige Geest. Hierna zullen wij zien dat deze vervulling met de Heilige Geest steeds vernieuwd en aangevuld moet worden. Kinderen Gods die op deze wijze met de Heilige Geest zijn vervuld, zullen dan ook altijd schijnen en glanzen voor Jezus. Broeders en zusters, Gods Heilige Geest is zó nodig als wij de Heer willen dienen. De Heilige Geest is zo kostbaar als goud. Zach. 4:12 – “*En andermaal antwoordende, zo zeide ik tot Hem: Wat zijn die twee takjes der olijfbomen, welke in de twee gouden kruiken zijn, die goud van zich gieten?*”

In het Heiligdom van de Tabernakel, het terrein van God Geest, waren alle objecten daarom dan ook volledig met goud bekleed óf van zuiver goud gemaakt. Zelfs de planken van de zijwanden (de zgn. Berderen) waren geheel met goud bekleed. Omdat God ons hiermee wil duidelijk maken dat wanneer wij Hem werkelijk op de juiste manier willen dienen in een leven van heiligmaking, dat moet gebeuren op een reine, heilige manier, volledig onder de leiding, de kracht en de zalving van de Heilige Geest.

Daarom ook werd zoals gezegd zelfs Jezus vervuld en gezalfd met de Heilige Geest, zodat Hij gereed was om Zijn bijzondere taken te vervullen (Jes. 61:1; Luk. 3:21-22; 4:18).

Broeders en zusters, uit deze paragraaf blijkt duidelijk, dat wij de Heilige Geest nodig hebben voor ons dienstbetoon aan God, dus ons dienen van God.

Uit de vorige paragraaf "Schriftgedeelten over de Deur" in Deel 1 bleek, dat wij de Heilige Geest nodig hebben voor het ontvangen van een breed scala aan zegeningen variërend van leiding, bevrijding en bescherming tot strijdvaardigheid en bekwaamheid om de boze te wederstaan.

Laat mij u nu daarom eens confronteren met de andere kant van de medaille. Namelijk met een opmerking van de bekende evangelist Billy Graham t.a.v. de Heilige Geest. Hij zei: *"Alle kinderen Gods moeten met de Heilige Geest worden vervuld. Dit is Gods gebod en bevel. Efez. 5:18b gebiedt ons, dat we vervuld moeten worden met de Geest..... Wie niet vervuld wordt, zondigt tegen dit gebod en zondigt tegen de Heilige Geest"* Zoals er in Nederland in het verkeer verboden maar ook geboden zijn, terwijl op het overtreden daarvan bestraffing volgt, zo kent Gods Woord ook geboden en verboden. En niet alleen overtreding van Zijn verboden heeft consequenties, ook het niet nakomen van Zijn geboden zal uiteindelijk niet zonder negatieve gevolgen blijven.

Wat wil dat eigenlijk zeggen, vervuld worden met de Heilige Geest? *"Vervullen worden"* is in het Grieks *"ple'ro-oo"* en betekent onder andere *"vol maken, aanvullen in de zin van volledig maken, maken dat overvloedig aanwezig is, tot boven toe vullen zodanig dat aan de volle maat niets ontbreekt, tot de rand vullen, voltallig maken, volledig maken"*. *"Ple'ro-oo"* is afgeleid van *"pleres"* dat *"vol in de zin van gevuld en compleet"* betekent. Met de vervulling van de Geest wordt dus bedoeld, dat wij de volheid van de Heilige Geest ervaren (Efez. 5:18). Dat wij volledig onder de invloed van de Heilige Geest staan en bestuurd en beheerst worden door de tegenwoordigheid en de kracht van de Heilige Geest.

Christenen vervuld met de Heilige Geest brengen volgens Billy Graham de wereld in opschudding (Hand. 17:6). Want volgens Billy Graham is de letterlijke betekenis van vervuld worden met de Heilige Geest in het Grieks *"het voortdurend vervuld worden"* en niet het eens en voor altijd gevuld worden zoals een emmer. Volgens hem betekent de zinssnede in Efez. 5:18b: *"wordt vervuld met de Geest"* in het Grieks letterlijk: *"wordt vervuld wordend"*. Met andere woorden *"wordt vervuld en blijf vervuld worden"*.

De juistheid van deze visie blijkt ook de woorden van Jezus in Joh. 7:37-39 – *"En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)"*.

De zegen en de kracht van de Heilige Geest komt uit een onuitputtelijke goddelijke bron en is een overvloedige rivier van levend water welke nooit leeg raakt. Billy Graham geeft het volgende voorbeeld ter illustratie: *"Een bepaald huis wordt voorzien van water uit een waterreservoir dat wordt aangevuld door twee bergbronnen. Het peil van deze twee bronnen op de berg boven het huis schommelt nooit. Het blijft hetzelfde of het nu een regenrijk seizoen of een droog seizoen is. Men tapt water als men het nodig heeft, terwijl de twee bronnen die voortdurend in het waterreservoir stromen, het tot overvloeiens toe gevuld houden"*.

De taken van de Heilige Geest

Geliefde broeders en zusters, het lijkt mij goed om eens kort een overzicht te geven van hetgeen dat de Heilige Geest doet en wat Zijn functie is. Enkele van Zijn voornaamste taken zijn de volgende:

- De Heilige Geest is een Persoon, Die deel uitmaakt van de Drie-enige God, en ons als Helper terzijde staat in ons geestelijke leven als kinderen Gods. Hij geeft ons de

benodigde kracht om God te dienen (Hand. 1:8). De volheid van de Heilige Geest is ook nodig, omdat we alleen in de kracht van de Heilige Geest een leven kunnen leven dat God verheerlijkt. Wij kunnen God niet in de kracht van ons eigen vlees verheerlijken (Rom. 7:15,18-19).

- De Heilige Geest is Degene die ons eigen hart en (als wij over Jezus getuigen) de harten van de mensen overtuigt van zonden, van gerechtigheid en van oordeel (Joh. 16:8-11).
- Hij is de goddelijke Trooster en Degene die ons troost in verdriet (Joh. 16:7).
- De Heilige Geest leidt ons in de Waarheid van het Woord. Hij verklaart ons het Woord en de toekomstige dingen (Joh. 14:26; 16:13-15), terwijl wij door Zijn zalving in staat worden gesteld om de misleidende geesten te onderscheiden (1 Joh. 2:27).
- De vervulling met de Heilige Geest heeft ook ten doel om het Woord te verkondigen (Hand. 4:31). De Heilige Geest verheerlijkt daarbij altijd God. Dat is Zijn taak, Zijn doel (Joh. 15:26; 16:13-15). Hij werkt voor Gods glorie en niet voor persoonlijk voordeel (Hand. 8:19-21). Daarom zal Hij in ons ook altijd wijzen op Jezus en Hem verheerlijken. De Heilige Geest vestigt de aandacht op Jezus en niet op Zichzelf. De Heilige Geest maakt dat het Licht van Jezus in ons leven schijnt, zodat andere mensen worden aangetrokken (Matt. 5:16). De Heilige Geest zal Zichzelf nooit verheerlijken. De Heilige Geest vestigt ook niet de aandacht op de prediker zelf. Mensen die zichzelf op de voorgrond plaatsen of naar voren schuiven, doen dat beslist niet onder de leiding van de Heilige Geest.
- Ook bewaart de Heilige Geest ons door Zijn zalving voor afdwalingen en valse leringen (1 Joh. 2:20,27).

Wat moeten wij doen om vervuld te worden?

Broeders en zusters, in het kader van een studie over de betekenis van de Deur zal ik ook antwoord moeten geven op de volgende vraag: Wat moeten wij doen om met de Heilige Geest vervuld te worden? In deze paragraaf ga ik hier kort even op in.

Jezus stort de Heilige Geest in ons hart uit op grond van ons geloof (Gal. 3:2,5,14b). Maar er is geen sprake van, dat wij zo maar *ins blaue hinein* zouden kunnen geloven. Ons geloof moet op waarheid zijn gebaseerd, want Hand. 5:32 zegt: *“En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven heeft dengenen, die Hem gehoorzaam zijn.”*

Door het geloof, nadat wij ooit uit genade het Evangelie van de redding in Jezus hebben gehoord, komen wij tot bekering. En een goede bekering heeft als resultaat een begeerte in ons hart om Hem gehoorzaam te zijn in alles. Dan komt óók het verlangen en het geloof in ons hart om de Heilige Geest te ontvangen.

In feite kan men stellen dat er een aantal stappen zijn om de Heilige Geest te ontvangen. De eerste twee van deze stappen kent u reeds uit mijn vorige studies over de Tabernakel. Namelijk de bekering (in schaduwbeeld het Brandofferaltair) die ieder mens moet ervaren, gevolgd door de waterdoop (in schaduwbeeld het Wasvat). Hand. 2:38 – *“En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.”*

Petrus zei dat bekering en waterdoop voldoende zijn om daarna de doop met de Heilige Geest te ontvangen. Dat is waar! Maar in feite moeten wij aan nóg enkele voorwaarden voldoen. Wij moeten namelijk begeren, d.w.z. geestelijke dorst hebben naar het levende water van de Heilige Geest (Joh. 7:37-39, Ps. 81:10). Vervolgens moeten wij aan God met volharding vragen om de Heilige Geest. D.w.z. wij moeten bidden, zoeken en kloppen (Luk.

11:5-13). Deze volharding zien we in de praktijk gebracht door de 120 discipelen die tien dagen lang nét zo lang baden en smeekten én alles onderling in orde maakten totdat de Heilige Geest werd uitgestort (Hand. 1:13-14; 2:1-4).

Geliefde broeders en zusters, laten wij alles op alles zetten om vervuld en daarna overvloeïend te worden met Gods Heilige Geest. Wij kunnen Hem zeker niet missen in Zijn krachtige leiding, Zijn troostvolle aanwezigheid in tijden van verdriet en Zijn openbaringen van onze wondervolle Heiland, Die ook onze toekomstige en spoedig komende Hemelbruidegom is. Verlangt u ook om Hem te ontmoeten? Bereidt uzelf toe, want zodra de Bruid gereed is, zal Jezus komen. Moge Hij u rijkelijk zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)