

DE DEUR VAN HET HEILIGDOM (1) hjms

Geliefde broeders en zusters, in deze verhandeling over het Tabernakelcomplex van het oude Israël komt de geestelijke betekenis van de ingang van het Heiligdom, de eigenlijke Tabernakel, aan de orde.

Zoals wij inmiddels weten, was het Heiligdom een tent welke in twee gedeelten was verdeeld, namelijk het Heiligdom en het Allerheiligdom. In de Statenvertaling van de bijbel wordt de ingang van het Heiligdom “*deur der tent*” genoemd. “*Deur*” is eigenlijk geen goede omschrijving voor een hangend gordijn in een tentingang. Wellicht dat het woord “*deur*” bij de totstandkoming van de Statenvertaling gekozen is ter betere onderscheiding van de Poort waardoor men van buitenaf de Voorhof betrad, én ter onderscheiding van de Voorhang welke de ingang van het Allerheiligdom was.

De studie over de Deur behandel ik in drie gedeelten, die weer zijn onderverdeeld in een aantal paragrafen.

In Deel 1 wordt ons duidelijk, dat het gaan dóór de Deur van het Heiligdom verwijst naar de vervulling met de Heilige Geest. Ook wordt duidelijk dat voor elke christen die serieus een geheiligd leven wenst te leven, de vervulling met de Heilige Geest noodzakelijk is, omdat Gods Geest ons met een breed scala aan zegeningen ook in staat stelt om dat leven in heiligmaking te volbrengen. Deel 1 kent de volgende paragrafen:

- Inleiding
- Schriftgedeelten over de Deur

In Deel 2 zal duidelijk worden dat de zalving en de vervulling met de Heilige Geest tevens noodzakelijk is om God te kunnen dienen. Wie God wil dienen in het Heiligdom móet een geheiligd én een door de Heilige Geest gezalfd leven leiden. Zulk een leven moet voortdurend vol zijn van de Heilige Geest. Deel 2 kent de volgende paragrafen:

- Is er nóg een reden waarom wij met Gods Geest vervuld zouden moeten worden?
- Wat moeten wij doen om vervuld te worden?
- De taken van de Heilige Geest

In Deel 3 wordt ons duidelijk, dat onze Heiland Jezus Christus in alle opzichten de Deur tot het Heiligdom, dus de Ingang en de Weg tot een geheiligd leven is. Het is immers Jezus Zélf Die Zijn aanstaande Bruid (zij is de Tabernakel Gods – Openb. 21:2-3) gereed maakt en haar heiligt, tótdat zij volkomen rein, heilig en onberispelijk is voor Hem (Efez. 5:25-27). Ook zal duidelijk worden dat het leven van Jezus op aarde als een schitterend gekleurd borduurwerk was, dat de veelzijdigheid van Zijn door God gegeven taken en de macht van Zijn goddelijke positie illustreerde. Zijn leven is het bewijs dat Hij ons ook volkomen kan zalig maken en tot die hoge positie van de Bruid kan voeren. Deel 3 kent de volgende paragrafen:

- De betekenis van een deur in geestelijk opzicht
- Het borduurwerk van de Deur
- De vijf pilaren van de Deur

Inleiding

Broeders en zusters, de Deur van het Israëlitische Heiligdom (in de Statenvertaling ook wel de Tent der Samenkomst genoemd) bereikte men, wanneer men vanuit de woestijn door de Poort de Voorhof betrad en vervolgens achtereenvolgens het koperen Brandofferaltaar en het koperen Wasvat passeerde. Dan stond men voor de ingang (de Deur) van het Heiligdom.

Bekijkt u nog eens de schematische tekeningen van het Tabernakelcomplex, die u ook op deze website kunt vinden.

Als we deze opgang in het Tabernakelcomplex naar ons christelijk geestelijk leven willen vertalen, zullen we vooral niet mogen vergeten dat de geestelijke Tabernakel, waar het eigenlijk om gaat, de toekomstige Bruid (de Gemeente) van Jezus Christus is, die door Hem wordt toebereid voor de grote huwelijksdag waarop zij haar hemelse Man mag ontmoeten (Efez. 5:25-27; Openb. 19:7; 21:2-3).

Bovengenoemde Tabernakelopgang vertaald naar ons christelijk leven betekent dan dat wij op een dag, terwijl we nog een leven in de wereld leiden, het Evangelie uit genade mogen horen (de Poort) en daarna geïnteresseerd Gods terrein (de Voorhof) betreden. Nadat we in verbazing en dankbaarheid het kruisoffer van Jezus aanvaard hebben, ons bekeren en ons hebben laten reinigen door het Bloed van Jezus (het Brandofferaltaar) doen wij een volgende geestelijke stap en laten ons in water dopen (het Wasvat). Gedoopt zijnde staan we daarna in feite voor de Deur van het Heiligdom.

Overigens kunnen we in Openb. 15:2 en 5, dat handelt over de Glazen Zee (het Wasvat), lezen dat er ook een Deur van de tempel in de hemel is.

De Deur nu is een schaduwbeeld van de doop en vervulling met de Heilige Geest.

Herinneren wij ons nog uit de studie "[WASVAT van de Tabernakel \(3\) – het](#)" wat er is verteld over het schriftgedeelte 1 Joh. 5:5-9? Aan de orde was dat er op aarde drie getuigen zijn aangaande de waarheid omtrent onze positie als een kind van God, namelijk het Bloed, het water en de Geest. 1 Joh. 5:8-9 – *“En drie zijn er, die getuigen op de aarde, de Geest, en het water, en het bloed; en die drie zijn tot een. Indien wij de getuigenis der mensen aannemen, de getuigenis van God is meerder; want dit is de getuigenis van God, welke Hij van Zijn Zoon getuigd heeft.”*

Broeders en zusters, wellicht kunnen wij andere mensen een rad voor de ogen draaien door te veinzen dat wij geestelijke kinderen van God zijn geworden. Maar wij zullen nooit God voor de gek kunnen houden. Het Bloed van Jezus getuigt of wij Hem wérkelijk hebben aangenomen en volledig door het Bloed zijn rein gewassen, het water getuigt of wij in gehoorzaamheid en vólle overgave zijn gedoopt en de Heilige Geest getuigt of wij in waarheid zijn gedoopt en vervuld met de Geest. Laat het niet zo zijn, dat wij pas ná ons overlijden door deze getuigen ontmaskerd worden als schijnchristenen, want dan zal het te laat zijn om ons nog te bekeren.

Broeders en zusters, gezien het bovenstaande zou men kunnen zeggen, dat er in het leven van een kind van God sprake moet zijn van drie dopen: bloeddoopt, waterdoopt en geestesdoopt. De bloeddoopt en de waterdoopt hebben we reeds besproken bij de behandeling van het Brandofferaltaar en het Wasvat. De geestesdoopt zullen wij nu in deze studie bespreken.

Waarom verwijst de Deur naar de Geestesdoopt van de kinderen Gods?

Zoals we reeds hebben gelezen in de studie "[VOORHOF van de Tabernakel – de](#)", verwijst de Voorhof (dus het terrein buiten het Heiligdom) naar de 2000-jarige periode van de Wet, welke eindigde toen Christus Zijn offer voor ons op het kruishout van Golgotha bracht. Wie toen in die tijd onder de Wet leefde, was blootgesteld aan Gods oordelen, tenzij hij via het brengen van offerdieren verzoening voor zichzelf deed.

Wie nu als christen nog steeds onder de Wet leeft, in plaats van zich de genade van Jezus Christus volledig toe te eigenen, is óók nog steeds potentieel blootgesteld aan Gods oordeel. Dáárom was in de Voorhof ook alles van koper vervaardigd. Koper verwijst ons in geestelijke zin naar Gods oordeel, zoals reeds uit enkele voorgaande studies is gebleken. Maar omdat Christus Zijn leven voor ons gaf op het kruishout van Golgotha (het Brandofferaltaar is daar een schaduwbeeld van), is aan dit oordeel ook genade verbonden.

In het Heiligdom echter is alles van goud vervaardigd of met goud overtrokken. Goud verwijst ons in geestelijke zin naar de Heilige Geest. Leest u Zach. 4:2-14 eens. De olie in de olie-

kruik (en de olijfbomen) in de verzen 2-3, welke de gouden kandelaar voortdurend en continue brandend hield, werd door de Engel in vers 12 als goud bestempeld. In vers 6 zegt Hij vervolgens over dit tafereel: *“Toen antwoordde Hij, en sprak tot mij, zeggende: Dit is het woord des HEEREN tot Zerubbabel, zeggende: Niet door kracht noch door geweld, maar door Mijn Geest zal het geschieden, zegt de HEERE der heirscharen.”* De Kracht waardoor alles zal worden volbracht, zegt de Engel, is niet menselijke kracht, maar is het goud van de Heilige Geest.

Het Heiligdom nu is het gebied dat verwijst naar het leven in heiligmaking van de kinderen Gods. Heiligmaking, niet in hun eigen kracht, maar alleen uit genade door de kracht en de leiding van de Heilige Geest.

In Ps. 68:14 zien we wederom het verband tussen goud, de duif en de Heilige Geest: *“Al laag gijlieden tussen twee rijen van stenen, zo zult gij toch worden als vleugelen ener duive, overdekt met zilver, en welker vederen zijn met uitgegraven geluwen goud.”* Alle bijbelvaste christenen weten wel dat, nadat Jezus in de rivier de Jordaan was gedoopt, de Heilige Geest op Hem neerdaalde in de gedaante van een duif (Mark. 1:10; Luk. 3:22; Joh. 1:32).

Om vanuit het wettische terrein van de Voorhof (het terrein van het koper) in het terrein van de vrijheid van de Heilige Geest in het Heiligdom (het terrein van het goud) te komen, moest men als het ware een drempel passeren. Dit waren de gordijnen van de Deur. Kinderen Gods die deze drempel willen passeren om in het Heiligdom te komen, zullen de doop met de Heilige Geest moeten ervaren, want er is geen andere manier om binnen te komen. 2 Cor. 3:17 – *“De Heere nu is de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrijheid.”*

Geliefde broeders en zusters, het gaan door de Deur van de vervulling met Gods Heilige Geest is absoluut noodzakelijk. Tenminste indien wij de begeerte hebben om eens tot de Bruid van Jezus Christus te mogen behoren en ook de bereidheid hebben om onszelf toe te bereiden. Dóór de leiding van de Heilige Geest zullen we geestelijk groeien in een leven van heiligmaking. De ultieme wil van God is juist onze heiligmaking (1 Thess. 4:3,7-8). En het Heiligdom reflecteert dit leven in heiligmaking.

Schriftgedeelten over de Deur

Het schriftgedeelte waarin aan Mozes de opdracht werd gegeven om in het Heiligdom een Deur te maken, is Ex. 26:36-37 – *“Gij zult ook aan de deur der tent een deksel maken, van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweerd linnen, geborduurd werk. En gij zult tot dit deksel vijf pilaren van sittimhout maken, en die met goud overtrekken; hun haken zullen van goud zijn; en gij zult hun vijf koperen voeten gieten.”*

In Ex. 36:37-38 lezen we een herhaling van deze verzen – *“Hij maakte ook aan de deur der tent een deksel van hemelsblauw, en purper, en scharlaken, en fijn getweerd linnen, geborduurd werk; En de vijf pilaren daarvan, en hun haken; en hij overtrok hun hoofden en derzelve banden met goud; en hun vijf voeten waren van koper.”*

De gebruikte zinsnede *“een deksel aan de deur van de tent”* is in de huidige en letterlijke Nederlandse betekenis in feite onjuist. Want het betrof hier een (hangend) gordijn (hier *“deksel”* genoemd) in de ingang van de tent. Het vormde de afscheiding tot het Heiligdom. De Hebreeuwse grondbetekeningen van *“deur”* en *“deksel”* wil ik nu meteen reeds behandelen, omdat dan duidelijk wordt hoe geweldig door God gezegend, maar óók hoe noodzakelijk het is om het Heiligdom van de Tabernakel te betreden, d.w.z. om overvloedig vervuld te worden met de Heilige Geest en vervolgens ook te blijven.

“Deur” is hier de vertaling van het Hebreeuwse *“petach”* (פֶּתַח) dat letterlijk *“opening, ingang”* betekent. Dit woord is afkomstig van de stam *“paatach”* (פָּתַח), welke verschillende betekenissen kan hebben, namelijk:

1. *“openen, opengaan, zich openen”*. Deze betekenis spreekt natuurlijk voor zich, want de

Deur is nu eenmaal de opening, cq. de ingang tot het Heiligdom. Maar “*petach*” (פֶּתַח) wordt ook figuurlijk gebruikt, namelijk om de openingen van het Woord van God te beschrijven. Leest u Ps. 119:130.

Daarom wijst de Deur van het Heiligdom ons naar de mogelijkheid om, nadat wij door de Deur zijn ingegaan, de openbaringen van Gods Woord te kunnen ontvangen. Dus dóór en ná de vervulling met de Heilige Geest.

De vervulling met de Heilige Geest mogen wij daarom zeker niet missen. Hij is Degene, Die het Woord aan ons openbaart en verklaart. In Deel 2 van deze studie in de paragraaf “De taken van de Heilige Geest?” worden Zijn goddelijke taken nog even kort aangehaald.

2. “*graveren*” in bijvoorbeeld edelstenen (Ex. 28:9,11; 2 Kron. 2:14; Zach. 3:9). De Heilige Geest wil het Woord in onze harten schrijven (Jer. 31:33; Spr. 3:3; 7:3). Gezien de grote taak van de Heilige Geest om aan ons het Woord te verklaren, spreekt deze betekenis van “*paatach*” (פָּתַח) voor zich. Het Woord van God moet zo’n vaste plaats in ons hart verwerven, dat het als het ware in het hart is gegraveerd.
3. “*het zwaard uittrekken*” (Ps. 37:14). In dit schriftgedeelte lezen we over goddelozen die hun zwaard uittrekken om ellendige mensen neer te vellen. Maar door de vervulling met Gods Heilige Geest trekken kinderen Gods óók als het ware geestelijk het zwaard van het Woord van God (Efez. 6:17) uit de schede. Nu staan wij voortaan paraat en gereed om dit zwaard ook zonodig te hanteren tegen de geestelijke vijanden in de lucht die ons voortdurend belagen. Zoals reeds uit de twee voorgaande betekenissen van “*paatach*” (פָּתַח) bleek, rust de Heilige Geest ons toe door aan ons het Woord uit te leggen en te verklaren.
4. “*bevrijden, beginnen, losmaken*”. Zojuist in de voorgaande paragraaf “Inleiding” zagen we reeds dat het gebied waar de Heilige Geest volledig de leiding heeft, het gebied van vrijheid in de Geest is (2 Cor. 3:17). In Deel 3 van deze studie in de paragraaf “De betekenis van een deur in geestelijk opzicht” zal ons duidelijk worden, dat na de geestesdoop de Heilige Geest ons leven in heiligmaking volkomen zal losmaken van de wereld.

Geliefde broeders en zusters, is het ons al enigszins duidelijk geworden hoe belangrijk de vervulling met de Heilige Geest is? De vervulling met de Heilige Geest is dé ingang tot een leven in heiligmaking en bevrijding door de Kracht van de Heilige Geest. Nadat wij de waterdoop hebben ondergaan en met Christus zijn gestorven (Rom. 6:3-5), moeten we daarna door de Deur van de vervulling met Gods Geest het Heiligdom binnentreden om in dienstbaarheid aan God een leven in heiligmaking te leiden (Rom. 6:18-23).

De Heilige Geest zal ons dan ook middels Zijn openbaringen het Woord van God verklaren en ons toerusten met dit zwaard des Geestes. En omdat Hij dat Woord ook figuurlijk “graveert” in ons hart, zullen wij ook capabel worden om het Woord in tijden van geestelijke strijd en nood onmiddellijk te kunnen hanteren.

Wat is het gezien deze geestelijke rijkdommen en zegeningen dan diep tragisch, dat er juist in de huidige, geestelijk zeer zware en duistere tijden vele kinderen Gods zijn, die om welke reden dan ook niet zoeken naar de vervulling met de Heilige Geest en menen Hem niet nodig te hebben of juist menen dat de Heilige Geest niet in hen is geïnteresseerd.

De betekenissen van het woord “*deksel*” zullen het ons nóg duidelijker maken. “*Deksel*” is de vertaling van het Hebreeuwse “*maasach*” (מַסַּח) en betekent gewoon “*gordijn, scherm, voorhangsel ter bedekking*”. Maar dit woord is echter afkomstig van een heel interessante stam, namelijk “*saachach*” (סַּחַח) dat onder andere betekent:

1. “*buiten gevecht stellen*”. Indien wij deze betekenis naast de hiervoor behandelde betekenis “*het zwaard uittrekken*” plaatsen, dan zien wij dat de Heilige Geest ons in onze zelfverdediging tegen de geestelijke boosheden in de lucht (Efez. 5:12) ook effectief maakt. Efez. 6:13,16 – “*Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gij kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht hebbende, staande blijven.....*”

Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met hetwelk gij al de vurige pijlen des bozen zult kunnen uitblussen.”

De vervulling met de Heilige Geest maakt ons actief en vaardig in het hanteren van het zwaard des Geestes, het Woord van God, en we stellen hiermee de tegenstander buiten gevecht.

2. *“omheinen, insluiten”*. Onszelf omheinen en insluiten betekent in feite dat we onszelf afzonderen van de buitenwereld. Dit is nu precies hetgeen waar het omgaat voor wie vervuld wil worden en blijven met Gods Heilige Geest. In de hierna volgende paragraaf “Is er nóg een reden waarom wij met Gods Geest vervuld zouden moeten worden?” in Deel 2 lezen wij, dat de Israëlitische priesters eerst geheiligd moesten worden, vóórdat zij in het Heiligdom God mochten dienen.
Het Hebreeuwse stamwoord van *“heiligen”* is *“kaadasj”* (קדש) en betekent *“toewijden door afzonderen”*. De Heilige Geest wordt aan ons geschonken, opdat wij een leven in heiligmaking kunnen leven. Een leven in geestelijke zin in het Heiligdom van de Tabernakel, waarbij wij ons afzonderen van alle besmettingen van het vlees en van de wereld.
3. *“belemmeren, verhinderen, de toegang versperren”*. Indien wij dit van de wereld en de zonden afgezonderde en geheiligde leven leiden en ons hart voortdurend vullen met het Woord van God, dan is God zo getrouw dat Hij aan satan en zijn demonen de toegang tot ons hart verspert. Zo kreeg ook de verdere geen toegang tot de Israëlieten die in hun huizen bleven (d.w.z. die in de bescherming van de geestelijke Tabernakel bleven) en de deurposten hadden bestreken met het bloed van het geslachte lam (Ex. 12:22-23). Indien we voortdurend in geestelijke zin in het Heiligdom vertoeven, verspert de Heilige Geest aan de boze de toegang tot ons geestelijke huis.
4. *“overschaduwden, beschutten, beschermen, bedekken”*. Laten wij in dit verband Ex. 33:22 lezen: *“En het zal geschieden, wanneer Mijn heerlijkheid voorbij zal gaan, zo zal Ik u in een kloof der steenrots zetten; en Ik zal u met Mijn hand overdekken (“saachach” – סכך), totdat Ik zal voorbijgegaan zijn.”*
Broeders en zusters, dit is het wat het vervuld zijn met de Heilige Geest onder andere betekent: God bedekt ons, beschermt, beschut en overschaduwet ons. Welk een grote maar onverdiende, liefde Gods.
5. *“weven, samenweven”*. De Deur was een prachtig borduurwerk. De betekenis hiervan komt nog aan de orde in de paragraaf “Het borduurwerk van de Deur” in Deel 3.

Ja, broeders en zusters, vervulling met de Heilige Geest betekent óók het mogen genieten van Gods bescherming. Hij belemmert de boze de toegang tot ons hart en stelt hem door het door ons uitgesproken Woord van God buiten gevecht, mits we onszelf hebben afgezonderd van zonden en wereld in een leven van heiligmaking.

Zullen wij daarom niet alles op alles zetten om met de Heilige Geest vervuld te worden en ook die geweldige zegeningen te mogen ervaren?

Geliefde broeders en zusters, ik bid de Heer dat er toch ook in onze harten een diep verlangen zal zijn om steeds de overvloeiende vervulling en zalving van de Geest te ervaren. De Heilige Geest is de door God gegeven Helper, Die ons steeds terzijde zal staan in al onze problemen en al ons dienen van God (de *“Parakletos”* [Gr.]). Hij zal ons in diepe gemeenschap met Jezus leiden, zowel in het Woord van God als in de aanbidding. Oh, als wij Jezus innig liefhebben, dan zullen wij naar de zachte dwang van de Heilige Geest hunkeren om ons voortdurend aan de doorboorde voeten van Jezus te laten brengen. Amen.

(wordt vervolgd)