

## DANKBAARHEID

### HJM Sales, 20-01-2017

Geliefde broeders en zusters, is er nog dankbaarheid in uw hart? Bent u nog dankbaar voor het dak boven uw hoofd, voor uw inkomen, voor uw lieve man of lieve vrouw, voor uw kinderen, voor uw eten, voor uw auto, voor uw vakanties, voor uw gezondheid, etc, etc.? Bent u bovenal nog dankbaar, dat God u heeft gered van het eeuwige verderf door het Kruisoffer van Zijn eigen Zoon, Zijn oogappel, de Here Jezus Christus? Bent u nog dankbaar dat u nu op grond van uw geloof rechtvaardig voor God mag staan en dat u straks de eeuwige heerlijkheid van de hemel mag binnengaan?

Een voortdurend dankbaar hart voorkomt dat u lauw wordt voor Christus.

Maar dankbaarheid is in deze tijd verstrekt niet meer vanzelfsprekend. Veel eerder is nu juist ondankbaarheid de norm. Dit komt niet in de laatste plaats, doordat in de laatste dagen de mensen juist heel erg veel van zichzelf houden en egoïstisch zijn. En als je heel veel van jezelf houdt en je op je eigen prestaties focust, dan is er weinig ruimte voor dankbaarheid. Dan komen ook juist trots, gierigheid en laatdunkendheid om de hoek kijken.

Bij veel mensen draait alles om 'I, me and myself', zoals de Engelsen zeggen. Ik, mij en mijzelf! Velen zijn puur op zichzelf gericht. Zij hebben zichzelf centraal gesteld. En deze houding wordt ook volop verdedigd. Ik hou van mijzelf. Het is goed om aan mijzelf te denken. Wat wil ik? Wat zijn mijn behoeften? Daarin moet worden voorzien! Ik hoef mijzelf niet aan de kant te laten schuiven. De mensen dienen met mij rekening te houden. Ze moeten goed naar mij luisteren. En kijk toch eens wat ik zelf heb gepresteerd. Alles wat ik bereikt heb, heb ik aan mijzelf te danken, aan mijn inzet, aan mijn eigen capaciteiten en talenten.

Het schriftgedeelte 2 Tim. 3:1-5a spreekt boekdelen: *“En weet dit, dat in de laatste dagen ontstaan zullen zware tijden. Want de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf, geldgierig, laatdunkend, hovaardig, lasteraars, den ouderen ongehoorzaam, ondankbaar, onheilig. Zonder natuurlijke liefde, onverzoenlijk, achterklappers, onmatig, wreed, zonder liefde tot de goeden, Verraders, roekeloos, opgeblazen, meer liefhebbers der wellusten dan liefhebbers Gods; Hebbende een gedaante van godzaligheid,.....”*

Het Woord van God roept ons op om dankbaar te zijn. Col. 3:15 – *“En de vrede Gods heerse in uw harten, tot welken gij ook geroepen zijt in een lichaam; en weest dankbaar.”* Maar om dankbaar te kunnen zijn, is besef en erkentelijkheid nodig dat hetgene waarvan je elke dag weer mag genieten, onverdiende zegeningen zijn die afkomstig zijn uit een andere Bron. Je dient te erkennen dat er een Weldoener is geweest. Je dient te erkennen dat uit genade alles van de Here God afkomstig is.

Er wordt in de bijbel een heel bekende gebeurtenis over (on)dankbaarheid vermeld. Luk. 17:12-19 – *“En als Hij in een zeker vlek kwam, ontmoetten Hem tien melaatse mannen, welke stonden van verre; En zij verhieven hun stem, zeggende: Jezus, Meester! ontferm U onzer! En als Hij hen zag, zeide Hij tot hen: Gaat heen en verhoogt uzelf den priesteren. En het geschiedde, terwijl zij heengingen, dat zij gereinigd werden. En een van hen, ziende, dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stemme God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende; en dezelve was een Samaritaan; En Jezus, antwoordende, zeide: Zijn niet de tien gereinigd geworden, en waar zijn de negen? En zijn er geen gevonden, die wederkeren, om Gode eer te geven, dan deze vreemdeling? En Hij zeide tot hem: Sta op, en ga heen; uw geloof heeft u behouden.”*

Tien melaatse mannen riepen tot Jezus: *“ontferm u over ons”*. Alle tien mannen werden uit genade door Jezus gereinigd. Zij genazen, omdat Jezus medelijden met hen had en ieder van hen liefhad. Alle tien mannen gingen op weg om zich aan de priesters te tonen. Maar

slechts één verheerlijkte God, toen hij zag dat hij genezen was. Slechts één draaide zich om en keerde terug naar zijn Weldoener, de Heer Jezus. Slechts één keerde terug om, aan Zijn voeten nedergevallen, Hem te bedanken. Slechts één gaf God de eer! Is dat niet treurig?

En toen zei Jezus iets wondervols tegen die ene dankbare man, iets wat een grote les voor u en mij is. Jezus zei: *“uw geloof heeft u behouden!”* In Grieks is dat: *“uw geloof heeft u ‘sozo’”*, d.w.z. *“uw geloof heeft u behouden, gered van gevaar, gered van vernieling, gered van het oordeel”*. ‘Sozo’ komt van het verouderde Griekse woord ‘saoz’, dat ‘veilig’ betekent.

Geliefde broeders en zusters, wat een les! Tien mannen werden uit genade gereinigd en genazen van hun melaatsheid. Maar slechts één van die tien mannen werd én genezen én behouden op grond van zijn geloof. Zijn ziel werd gered van het eeuwige verderf. En de sleutel in deze gebeurtenis was dankbaarheid aan Jezus en het geven van de eer aan God de Vader op grond van persoonlijk geloof. Oh, dat wij Jezus toch elke dag zullen danken voor Zijn Kruisoffer voor ons.

Moge de Heiland u en mij deze week overvloedig zegenen. Mogen wij uit genade nimmer vergeten Hem met ons gehele hart te aanbidden. Amen.