

## DANKZEGGING

### HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, het is niet zonder gevaar om zonder dankzegging aan onze grote God en Zaligmaker door het leven te gaan. In uiterste instantie kunnen ongelovigen die God bewust verwerpen aan onreinheid worden overgegeven. Rom. 1:21,24 – *“Omdat zij, God kennende, Hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt; maar zijn verrijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;..... Daardoor heeft God hen ook overgegeven in de begeerlijkheden hunner harten tot onreinheid, om hun lichamen onder elkander te onteren;”*

Het in de bijbel vaak gebruikte Hebreeuwse woord voor “dankzegging” is “*todah*” (תודה), dat letterlijk “*het uitstrekken van de hand*” betekent, bijvoorbeeld om een openlijk uitgesproken belijdenis kracht bij te zetten of om te danken of te adoreren. Wij mogen dan ook openlijk belijden, dat God zo goed voor ons is. Dit is zelfs ook Zijn wil! En we mogen God danken in alles. Voor een overvloed aan zegeningen in ons leven: onze man, vrouw, kinderen, kleinkinderen, baan, gemeente, gezondheid, medegelovigen, etc. Te veel om op te noemen! Maar ook voor de situaties in ons leven, die in eerste instantie moeilijk zijn. Efez. 5:20 – *“Dankende te allen tijde over alle dingen God en den Vader, in den Naam van onzen Heere Jezus Christus.”*

1 Thess. 5:18 – *“Dankt God in alles; want dit is de wil van God in Christus Jezus over u.”*

Waarom is het goed om God te danken? Natuurlijk vanwege de zegeningen zult u zeggen! Maar wat zegt de bijbel? De bijbel zegt dat wij door dankzegging God gróót maken. Ps. 69:31 – *“Ik zal Gods Naam prijzen met gezang, en Hem met dankzegging grootmaken.”* Dit is een eerste reden waarom het goed is om Hem te danken. Uiteraard wordt Hij dan groot gemaakt bij de mensen om ons heen en bij de schepsels in de onzichtbare geestelijke wereld. Hebr. 13:15 zegt dat onze belijdenis zelfs een loffer aan God betreft: *“Laat ons dan door Hem altijd Gode opofferen een offerande des lofs, dat is, de vrucht der lippen, die Zijn Naam belijden.”* Een tweede reden om God te danken is natuurlijk, dat we daarmee tonen Hem dankbaar te zijn en Hem lief te hebben.

Waarvóór mogen wij de Heer danken, broeders en zusters? We lazten juist: in alles! Ik noem enkele concrete gevallen uit de bijbel, waarvan we kunnen leren.

Zo dankte Jezus bijvoorbeeld voor de maaltijd en de drinkbeker bij de gebeurtenis van de vermenigvuldiging der broden en ook bij de pascha-maaltijd (Joh. 6:11; Luk. 22:17-20). Het is goed om voor het uit Gods handen ontvangen voedsel te danken (1 Tim. 4:3-4).

Maar helaas dankte slechts één van de tien van melaatsheid genezen mannen Jezus. Gelukkig deed hij dat overvloedig en in aanbidding. Luk. 17:15-16 – *“En een van hen, ziende, dat hij genezen was, keerde wederom, met grote stemme God verheerlijkende. En hij viel op het aangezicht voor Zijn voeten, Hem dankende; en dezelve was een Samaritaan;”*

Jezus dankte, dat God de Vader Zijn gebed voor de gestorven Lazarus had gehoord (Joh. 11:41).

De discipelen dankten God in de tempel voor Jezus' hemelvaart. Luk. 24:51-53 – *“En het geschiedde, als Hij hen zegende, dat Hij van hen scheidde, en werd opgenomen in den hemel. En zij aanbaden Hem, en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren allen tijd in den tempel, lovende en dankende God. Amen.”*

Paulus dankte voor de verkondiging van het Evangelie over de gehele wereld (Rom. 1:8).

Maar helaas zullen slechts de eenvoudigen hun hart openen. Want Jezus had God de Vader gedankt voor de openbaring van de hemelse zaken, niét aan de zogenaamde wijzen en verstandigen, maar wél aan de kinderen, d.w.z. de eenvoudigen van hart. Matth. 11:25 – *“In dienzelfden tijd antwoordde Jezus en zeide: Ik dank U, Vader! Heere des hemels en der aarde! dat Gij deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt, en hebt dezelve den kinderkens geopenbaard.”*

Paulus dankte God dat Jezus Christus, en niemand anders, hem van het lichaam des doods, waarmee hij tegen zijn wil zondigde, kon verlossen (Rom. 7:24-25).

Paulus dankte God, dat Hij hem in de bediening wilde gebruiken (1 Tim. 1:12) en hij dankte voor de genade die God aan de zielen gaf, die hij mocht voorgaan. Ook dankte Paulus God zo dikwijls als hij aan die zielen dacht (1 Cor. 1:4; Efez. 1:16; Fil. 1:3; Col. 1:3; Filemon 1:4; 1 Thess. 1:2). En dan bad hij voor hen.

Paulus dankte God, dat hij in vreemde talen mocht spreken (1 Cor. 14:18).

Paulus dankte God voor bekwaamheid, die God had gegeven (Col. 1:12). En hij dankte God als de zielen positief reageerden op de prediking van het Woord (1 Thess. 2:13) en als hun geloof en de onderlinge liefde groeide (2 Thess. 1:3).

Ook de profeet Daniël had God ooit voor wijsheid, kracht, kennis en openbaringen gedankt. Dan. 2:23 – *“Ik dank en ik loof U, o God mijner vaderen! omdat Gij mij wijsheid en kracht gegeven hebt, en mij nu bekend gemaakt hebt, wat wij van U verzocht hebben, want Gij hebt ons des konings zaak bekend gemaakt.”*

Ook voor dingen die we nog niet hebben ontvangen, moeten we danken (Fil. 4:6). Namelijk dat als wij bidden en smeken om Gods hulp, we tegelijkertijd onbezorgd moeten dankzeggen. Ook als wij waken, behoren wij dat tevens met dankzegging te doen (Col. 4:2).

En, broeders en zusters, ik heb nog iets ontdekt, wat ik mij nooit eerder heb gerealiseerd: als velen dankzeggen (dus niet mopperen), dan wordt de genade van God vermenigvuldigd. Dit is een geweldige sleutel tot méér zegen in ons midden. 2 Cor. 4:15 – *“Want al deze dingen zijn om uwentwil, opdat de vermenigvuldigde genade, door de dankzegging van velen, overvloedig worde ter heerlijkheid Gods.”* Dit is dus een derde goede reden om God heel vaak te danken. Want dan zal meer genade ons deel worden. De genade zal worden vermenigvuldigd. In een andere tekst lezen we daarom, dat vele dankzeggingen een bediening overvloedig vruchtbaar maken. 2 Cor. 9:11-12 – *“Dat gij in alles rijk wordt tot alle goeddadigheid, welke door ons werkt dankzegging tot God. Want de bediening van dezen dienst vervult niet alleen het gebrek der heiligen, maar is ook overvloedig door vele dankzeggingen tot God;”*

In casu ging het om de bediening van goeddadigheid.

Ook David dankte voor goeddadigheid. Hij dankte voor de overvloed aan vrijwillige offergaven voor de bouw van de tempel. En zijn terechte conclusie was, dat álles wat wij mogen offeren in feite Gods bezit is, en dat wij het uit Zijn Hand offeren. 1 Kron. 29:9-14 – *“En het volk was verblijd over hun vrijwillig geven; want zij gaven met een volkomen hart den HEERE vrijwillig; en de koning David verblijdde zich ook met grote blijdschap. Daarom loofde David den HEERE voor de ogen der ganse gemeente; en David zeide: Geloofd zijt Gij, HEERE, God van onzen vader Israël, van eeuwigheid tot in eeuwigheid! Uw, o HEERE, is de grootheid, en de macht, en de heerlijkheid, en de overwinning, en de majesteit; want alles, wat in den hemel en op aarde is, is Uw: Uw, o HEERE, is het Koninkrijk, en Gij hebt U verhoogd tot een Hoofd boven alles. En rijkdom en eer zijn voor Uw aangezicht, en Gij heerst over alles; en in Uw hand is kracht en macht; ook staat het in Uw hand alles groot te maken en sterk te maken. Nu dan, onze God, wij danken U, en loven den Naam Uwer heerlijkheid. Want wie*

*ben ik, en wat is mijn volk, dat wij de macht zouden verkregen hebben, om vrijwillig te geven als dit is? Want het is alles van U, en wij geven het U uit Uw hand.”*

Maar natuurlijk is voor ons onze redding door Jezus dé belangrijkste reden om God te danken. God gaf Zijn eigen Zoon over in de kruisdood om ons te redden. Daarom zal de verlore mens Hem steeds weer danken voor de afwending van het verdiende oordeel. Jes. 12:1-6 – *“En te dienzelfden dage zult gij zeggen: Ik dank U, HEERE! dat Gij toornig op mij geweest zijt, maar Uw toorn is afgekeerd, en Gij troost mij. Ziet, God is mijn Heil, ik zal vertrouwen en niet vrezen; want de Heere HEERE is mijn Sterkte en mijn Psalm, en Hij is mij tot Heil geworden. En gijlieden zult water scheppen met vreugde uit de fonteynen des heils; En zult te dienzelfden dage zeggen: Dankt de HEERE, roept Zijn Naam aan, maakt Zijn daden bekend onder de volken! vermeldt, dat Zijn Naam verhoogd is. Psalmzingt de HEERE, want Hij heeft heerlijke dingen gedaan; zulks zij bekend op den gansen aardbodem. Juich en zing vrolijk, gij inwoners van Sion! want de Heilige Israëls is groot in het midden van u.”*

Zou dit ook in het hart van de zondares, die Jezus zalfde met kostbare nardus, zijn geweest? Luk. 7:37-50 – *“En ziet, een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaande, dat Hij in des Farizeërs huis aanzat, bracht een albasten fles met zalf. En staande achter Zijn voeten, wenende, begon zij Zijn voeten nat te maken met tranen, en zij droogde ze af met het haar van haar hoofd, en kuste Zijn voeten, en zalfde ze met de zalf. En de Farizeër, die Hem genood had, zulks ziende, sprak bij zichzelf, zeggende: Deze, indien Hij een profeet ware, zou wel weten, wat en hoedanige vrouw deze is, die Hem aanraakt; want zij is een zondares. En Jezus antwoordende, zeide tot hem: Simon! Ik heb u wat te zeggen. En hij sprak: Meester! zeg het. Jezus zeide: Een zeker schuldeheer had twee schuldenaars; de een was schuldig vijfhonderd penningen, en de andere vijftig; En als zij niet hadden om te betalen, schold hij het hun beiden kwijt. Zeg dan, wie van dezen zal hem meer liefhebben? En Simon, antwoordende, zeide: Ik acht, dat hij het is, dien hij het meeste kwijtgescholden heeft. En Hij zeide tot hem: Gij hebt recht geoordeeld. En Hij, Zich omkerende naar de vrouw, zeide tot Simon: Ziet gij deze vrouw? Ik ben in uw huis gekomen; water hebt gij niet tot Mijn voeten gegeven; maar deze heeft Mijn voeten met tranen nat gemaakt, en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt Mij geen kus gegeven; maar deze, van dat zij ingekomen is, heeft niet afgelaten Mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij Mijn hoofd niet gezalfd; maar deze heeft Mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg Ik u: Haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren; want zij heeft veel liefgehad; maar dien weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En Hij zeide tot haar: Uw zonden zijn u vergeven. En die mede aanzaten, begonnen te zeggen bij zichzelf: Wie is Deze, Die ook de zonden vergeeft? Maar Hij zeide tot de vrouw: Uw geloof heeft u behouden; ga heen in vrede.”*

Sommigen denken dat deze vrouw Maria van Magdala was, anderen denken aan Maria van Bethanië, weer anderen aan een publieke vrouw uit de omgeving. Maar dat is nu niet relevant. Waar het om gaat is, dat haar vele zonden door Jezus waren vergeven. Zij was door Hem gereinigd en gered en daarom was zij Hem uiterst en overvloedig dankbaar. Hallelujah! En dat toonde zij aan Jezus door Zijn voeten nat te maken met haar tranen, te drogen met haar haren en te zalven met uiterst kostbare nardus (Mark. 14:3). Zij was verlost en vrijgemaakt en daarom kón zij niet anders dan haar hart en ziel uit te storten in dankzegging en aanbidding! Want alleen aan onze God en Heiland komt álle dankzegging toe.

Geliefde broeders en zusters, elk schepsel zal dat straks moeten erkennen. Vrijwillig óf gedwongen (Fil. 2:10-11)! Openb. 5:13 – *“En alle schepsel, dat in den hemel is, en op de aarde, en onder de aarde, en die in de zee zijn, en alles, wat in dezelve is, hoorde ik zeggen: Hem, Die op den troon zit, en het Lam, zij de dankzegging, en de eer, en de heerlijkheid, en de kracht in alle eeuwigheid.”*

Moge Jezus u en mij deze week op grond van onze vele dankzeggingen overvloedig zegenen. Amen.