

HET VERLANGEN VAN DE BRUIDEGOM

HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, de sleuteltekst van deze prediking is Efez. 5:25-27. Jezus zoekt voor Zichzelf een heilige Bruid. Hij verlangt naar een reine en onberispelijke Echtgenote, die Hem vurig liefheeft.

Efez. 5:25-27 – “Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Opdat Hij haar Zichzelven heerlijk zou voorstellen, een Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk.”

2 Cor. 11:2 – “Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus.”

En weet u, wat ik nu zo geweldig vind, zo ontzettend onbegrijpelijk en verheven? Dat Jezus reeds vóór de schepping van de hemel en de aarde, en dus ook vóór de schepping van de mens, dit verlangen had. Kunt u zich dat voorstellen? Vóór het allerprilste begin verlangde Hij reeds naar u en mij. Dat wij Zijn Bruid zouden worden. Ik denk daarom dat dit verlangen één van de redenen is, dat Hij reeds onze namen kende vóórdát wij zelfs geboren waren.

Efez. 1:3-5 – “Gezegend zij de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, Die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in den hemel in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde; Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zijn wil.”

Dus vóór de schepping van hemel, aarde én de mens verlangde God al naar een heilige, onberispelijke Bruid. Reeds toen was de Gemeente als Bruid uitverkoren en was het huwelijk tussen Jezus Christus en Zijn Bruid bepaald. Leest u ook 2 Tim. 1:9. De Gemeente is het Lichaam van Jezus (Efez 1:22-23), dat al bereid was toen Jezus in de wereld kwam (Hebr. 10:5).

God wilde dat een groot volk (de Gemeente), dat innig met Hem in gemeenschap zou wandelen, de aarde zou vervullen.

Gen. 1:26-28 – “En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis; en dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over het vee, en over de gehele aarde, en over al het kruipend gedierte, dat op de aarde kruipt. En God schiep den mens naar Zijn beeld; naar het beeld van God schiep Hij hem; man en vrouw schiep Hij ze. En God zegende hen, en God zeide tot hen: Weest vruchtbaar, en vermenigvuldigt, en vervult de aarde, en onderwerpt haar, en hebt heerschappij over de vissen der zee, en over het gevogelte des hemels, en over al het gedierte, dat op de aarde kruipt!”

Als we Gen. 3:8-10 lezen, dan mogen we verstaan dat God de gewoonte had om dagelijks samen met Adam en Eva in het paradijs rond te wandelen. Daar beleefde God vreugde aan. Dat vond Hij fijn.

In Gen. 2:18, 21-24 kunnen we lezen, dat God het menselijke huwelijk instelde, het huwelijk tussen Adam en Eva. Maar we dienen heel goed in ons hart te verstaan, dat dus reeds véél eerder God het verlangen had om een huwelijksgemeenschap met ons aan te gaan. Het kan niet anders dan dat dit betekent, dat God wenst dat het aardse huwelijk zal worden opgebouwd overeenkomstig het goddelijke model, namelijk het huwelijk tussen Jezus en de Gemeente, Zijn aanstaande Bruid. Daarom ook kon Paulus zeggen, dat er hier sprake was van een grote verborgenheid, van een mysterie.

Efez. 5:28-32 – *“Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben, gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw liefheeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het, en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere de Gemeente. Want wij zijn leden Zijns lichaams, van Zijn vlees en van Zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen; en zij twee zullen tot een vlees wezen. Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de Gemeente.”*

Als het hemelse huwelijk het voorbeeld is voor het aardse huwelijk, dan moet het aardse huwelijk het patroon volgen van het beoogde hemelse huwelijk van Bruidegom en Bruid. Dat is logisch en kan iedereen begrijpen! Het betekent ook, dat Gods opmerkingen ten aanzien van het aardse huwelijk eveneens betrekking hebben op Zijn huwelijk met de Bruid.

Minder begrijpelijk voor ons is, dat God een Bruid zoekt omdat Hij Zich alléén voelt. Maar tóch is het zo, want Hij zei in Gen. 2:18 dat het niet goed is, dat de mens alleen is. Met andere woorden, ook GóD voelde Zich eenzaam en verlangde daarom naar een Bruid. Hij verlangde naar een Vrouw, een Hulpe, Die zou zorgen voor balans. Want God zei nóg iets belangrijks in Gen. 2:18, namelijk: *“.....; Ik zal voor hem (Adam) een hulpe maken, die als tegen hem over zij”*. In het Hebreeuws komt *“tegenover”* van *“negked”* (נגד), dat letterlijk *“wat tegenover je staat (of is), beantwoordend aan, in verbinding met”* betekent. *“Nekhed”* (נגד) betekent daarom *“op een zodanige wijze tegenover elkaar staan, dat er balans en eenheid is”*. Een voorbeeld zien we in de poten van een stoel die tegenover elkaar staan, maar wél hecht aan elkaar zijn verbonden en voor balans, evenwicht en stabiliteit zorgen. Kunt u zich het voorstellen, broeders en zusters, dat Gods liefde zó groot is, dat Hij naar de mens verlangt? Dat Hij Zich alleen voelt en in de gemeenschap met die mens balans en eenheid zal vinden? Dat is toch onbegrijpelijk?

Het aardse huwelijk moet daarom een rein huwelijk vol liefde en hemelse blijdschap zijn, een huwelijk van eenheid en stabiliteit en vol van wederzijdse overgave. Naar het voorbeeld van het toekomstige, goddelijke huwelijk.

Maar zo'n geweldig en fijn huwelijk is niet altijd even gemakkelijk te realiseren. Ook echte kinderen Gods, vol van goede wil, hebben het daar best wel eens moeilijk mee. Maar prijst God, in de bijbel staat een geweldig verhaal waaruit we kunnen leren wat de eerste stappen zijn voor het herstel van ons huwelijk. En als troost voor de alleenstaanden onder ons, dit verhaal is ook een geweldig advies voor het herstel van onze relaties met Jezus. Wellicht denkt u, dit Woord is niet voor mij bestemd, maar dat is het wel. Want ook alleenstaanden hebben een huwelijksrelatie, namelijk met Jezus.

Joh. 2:1-10 – *“1 En op den derden dag was er een bruiloft te Kana in Galilea; en de moeder van Jezus was aldaar. 2 En Jezus was ook genood, en Zijn discipelen, tot de bruiloft. 3 En als er wijn ontbrak, zeide de moeder van Jezus tot Hem: Zij hebben geen wijn. 4 Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn ure is nog niet gekomen. 5 Zijn moeder zeide tot de dienaars: Zo wat Hij ulieden zal zeggen, doet dat. 6 En aldaar waren zes stenen watervaten gesteld, naar de reiniging der Joden, elk houdende twee of drie metreten. 7 Jezus zeide tot hen: Vult de watervaten met water. En zij vulden ze tot boven toe. 8 En Hij zeide tot hen: Schept nu, en draagt het tot den hofmeester; en zij droegen het. 9 Als nu de hofmeester het water, dat wijn geworden was, geproefd had (en hij wist niet, van waar de wijn was; maar de dienaren, die het water geschept hadden, wisten het), zo riep de hofmeester den bruidegom. 10 En zeide tot hem: Alle man zet eerst den goeden wijn op, en wanneer men wel gedronken heeft, alsdan den minderen; maar gij hebt den goeden wijn tot nu toe bewaard.”*

We lezen hier over een huwelijksfeest. Maar helaas raakte op een zeker moment de wijn op. En u weet dat wijn te maken heeft met blijdschap. Kunt u zich dat voorstellen? Er was een

huwelijksfeest aan de gang en er was opeens geen blijdschap meer! Dat is vreselijk. Maar wijn heeft ook te maken met het kostbare Bloed van Jezus, dat ons kan reinigen van elke zonde. Denkt u maar aan de instelling van het Heilig Avondmaal. Met andere woorden, in dat huwelijk had het reinigende Bloed van Jezus geen invloed en geen effect meer. Ja, dan is het logisch dat ook de blijdschap in Christus verdwijnt.

Maar wat een geweldig advies gaf Jezus toen. Een advies dat wij ons allen ter harte moeten nemen. Jezus wees op zes stenen watervaten bestemd voor de reiniging. De inhoudsmaat van die vaten was twee à drie metréten, zo rond de 100 liter.

Het getal zes verwijst naar de mens, die op de zesde dag werd geschapen, wiens lichaam uit zes hoofdonderdelen bestaat (hoofd, romp, twee armen en twee benen) en zes dagen moest werken (en op de zevende dag moest rusten). Leest u ook Openb. 13:18.

Vaten wijzen ons op menselijke harten. 2 Cor. 4:7 – *“Maar wij hebben dezen schat in aarden vaten, opdat de uitnemendheid der kracht zij van God, en niet uit ons;”* Lees ook 2 Tim. 2:20. En het waren stenen vaten. En zo kan het menselijke hart soms zijn. Zeker als de onderlinge verhouding tussen de man en zijn vrouw niet goed meer is en niet in orde gemaakt, dan kan dit hun harten verharderen en als van steen maken.

De oorzaak van het harde hart maakte Jezus aanstonds duidelijk. Hij zei: *“Vult de watervaten met water”*. Dus blijkbaar had er geen water meer in die reinigingsvaten gezeten. En hier gaat het nu juist om, broeders en zusters, de vaten van ons hart moeten tot aan de rand met reinigingswater worden gevuld. Elk hoekje en elk gaatje moet worden gereinigd. Elke zonde en elke tekortkoming in het huwelijk moet aan Jezus en aan elkaar worden beleden en in orde gemaakt. Zo'n huwelijk wil God zien, broeders en zusters. Overbuiging naar elkaar en naar Hem.

Weet u wat in dit verband het woordje *“metreet”* betekent? Dit van oorsprong Griekse woord *“me-tretes”* betekent letterlijk *“iemand die meet”*. God meet onze harten. Wellicht kunnen we onze mannen of onze vrouwen bedriegen, maar nooit kunnen we God bedriegen. Hij is het Die onze harten door en door kent en meet.

Als wij gehoorzaam zijn en onze harten volkomen laten reinigen door het Bloed van Jezus, dan zal het reinigingswater in onze harten veranderd worden in wijn. Er zal weer blijdschap in ons hart komen. En weet u, de nieuwe wijn is beter dan de oude wijn. Zo is God, Hij vernieuwt ons en het nieuwe is beter! Maar éérs is er belijdenis en reiniging nodig.

Geliefde broeders en zusters, in het huwelijk is strijd nooit het middel om zaken in orde te maken. We hoeven niet met elkaar te strijden en we hoeven niet in ons binnenste te strijden. Strijd is het uiterlijke gevolg van weerstand in ons hart. Wat wij ná onze zondebelijdenis moeten doen, is het geheel aan elkaar en aan Jezus overgeven, in volkomen vertrouwen. Want Jezus is reeds Overwinnaar. Hij heeft de prijs betaald en de volledige overwinning behaald (Col. 2:15). Samen met Hem zijn ook wij overwinnaars en zelfs méér dan overwinnaars (Rom. 8:37).

Dán zal er balans, eenheid en stabiliteit in ons huwelijk zijn, man en vrouw tesamen één lichaam en één geest (Gen. 2:23-24; Efez. 5:31-32), zoals de Bruid van Christus (de Gemeente) één Lichaam en één Geest is met Hem (Efez. 1:22-23; 1 Cor. 6:17). Dát is de échte *“negked”* (נגד).

Nodig is dat wij eenvoudig naast Jezus plaats nemen in Zijn koets. *“Kom naast mij zitten, Mijn schat”*, zegt de Hemelbruidegom tegen Zijn Bruid, zo hoorde ik br. Wilkin van de Kamp in een prediking zeggen. De koningin mag delen in de heerlijkheid van de Koning en naast Hem in de koets plaatsnemen. Hoogl. 3:9-11 – *“De koning Salomo heeft zich een koets gemaakt van het hout van Libanon. De pilaren derzelve maakte hij van zilver, haar vloer van goud, haar gehemelte van purper; het binnenste was bespreid met de liefde van de dochteren van Jeruzalem. Gaat uit, en aanschouwt, gij, dochteren van Sion! den koning Salomo, met de kroon, waarmede Hem Zijn moeder kroonde op den dag Zijner bruiloft, en op den dag der vreugde Zijns harten.”*

U leest het goed, broeders en zusters, de dag van de bruiloft van Jezus, onze Hemelbruidgom, zal de dag van de vreugde van Zijn hart zijn. Hoe is het mogelijk? Het zal de mooiste dag van Jezus' eeuwige leven zijn! Wij zullen dan zelfs met Jezus verheerlijkt worden (Rom. 8:17) en naast Hem op de troon mogen plaatsnemen (Openb. 3:21). Indien wij ooit de enormiteit van de totale verdorvenheid van onze ziel hebben ervaren, dan zal dit voor ons haast ongelooflijk zijn. Diep verloren zondaren, die in Jezus' heerlijkheid mogen delen? Oh, dat wij toch mogen beseffen hoezeer Jezus naar ons, Zijn Bruid, verlangt.

Hoogl. 5:2 – *“Ik sliep, maar mijn hart waakte, de stem mijns Liefsten, Die klopte, was: Doe Mij open, Mijn zuster, Mijn vriendin, Mijn duive, Mijn volmaakte! want Mijn hoofd is vervuld met dauw, Mijn haarlokken met nachtdruppen.”*

Br. Van de Kamp zei in zijn prediking nog iets opmerkelijks. Als een Romeinse overwinnaar (bijvoorbeeld de keizer of een generaal) gehuldigd werd, dan reed hij met zijn strijdwagen in volle glorie door de stad. Dan werd hij toegejuicht en gehuldigd. Maar zijn vrouw stond dan naast hem en mocht in de glorie delen. Dan werd hij overvloedig met olie gezalfd. Maar die olie kwam ook op zijn vrouw terecht. Dan verspreidde zij de heerlijke geur die op haar man was.

Jezus heeft voor ons de strijd gestreden en Hij heeft de overwinning behaald. Laten we daarom héél dicht naast Hem gaan staan. Als wij in Zijn liefde handelen en wandelen, dan zal Zijn geur over ons komen en ons omhullen. Het is de goede, lieflijke en welriekende reuk van Christus, onze aanstaande Man. Dan zal onze relatie met Jezus een heerlijke gemeenschap vol blijdschap worden. Zo ook ons aardse huwelijk!

2 Cor. 2:15 – *“Want wij zijn Gode een goede reuk van Christus, in degenen, die zalig worden, en in degenen, die verloren gaan;”*

Efez. 5:2 – *“En wandelt in de liefde, gelijkterwijs ook Christus ons liefgehad heeft, en Zichzelve voor ons heeft overgegeven tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden reuk.”*

Broeders en zusters, laten we gereed zijn voor de Wederkomst van Jezus, onze komende Hemelbruidgom. Hij zal spoedig komen om Zijn Bruid op te halen. Moge Hij u en mij deze week rijkelijk zegenen. Amen.