

ZIET, DE BRUIDEGOM KOMT!

hjms

Geliefde broeders en zusters, indien u geregeld deze website bezoekt, dan weet u inmiddels dat de oude Israëlitische Tabernakel in al z'n aspecten een schaduwbeeld geeft van onder andere het geestelijk leven van een kind van God. Zo bent u op de hoogte dat de gouden Kandelaar in het Heiligdom van de Tabernakel onder andere verwijst naar het verspreiden van het Licht en het dragen van vruchten voor onze Here Jezus Christus. Doch wél lichtverspreiding en vruchtdracht in een sfeer van heiligmaking, want de Kandelaar was immers in het Heiligdom geplaatst. Het schijnen voor Jezus en het dragen van vruchten zal dan ook in het geheel niet mogelijk zijn, indien men niet in heiligmaking leeft.

Naast het Heiligdom was er óók een Allerheiligdom in de Tabernakel. Het ligt voor de hand, mijn broeders en zusters, dat een Állerheiligdom, dat wil zeggen een nóg heiliger plaats dan het Heiligdom, als het ware een toespitsing vergt in het verspreiden van het Licht voor Jezus en het dragen van vruchten. En dat mogen we inderdaad ook uitgebeeld zien. Want in dat Allerheiligdom was de Arke des Verbonds geplaatst met dáárop een gouden Verzoendeksel. Het Verzoendeksel verwijst naar Jezus, onze komende Hemelbruidegom, Die verzoening voor ons deed, terwijl de Ark naar Zijn Bruid verwijst, de Gemeente. In de Ark waren enkele voorwerpen geplaatst, namelijk de twee stenen Tafelen, de gouden Pot met Manna én de bloeiende Staf van Aäron.

Om de bloeiende staf van Aäron gaat het thans, want deze staf is de geestelijke toespitsing van de gouden Kandelaar. Deze houten, doch dorre en op zich totaal onvruchtbare, staf had tegelijkertijd gebloeid en vruchten voortgebracht (Num. 17:1-13) en was tot een getuigenis in de Verbondskist geplaatst.

In onze wandel in heiligmaking achter Jezus trachten we met vallen en opstaan in blijdschap, maar wel ijverig en ernstig, Zijn Licht uit te dragen en vruchtbaar te zijn. Doch het gaat niet altijd gemakkelijk. Het gaat gepaard met vele beproevingen en verzoeken. Het gaat zoals gezegd soms met vallen en opstaan! Totdat we met ons hart, dus niet met ons verstand, ontdekken dat door Jezus' kruisoffer de Hoogweg naar de troon van God in het Allerheiligdom geopend is en dat we voortdurend daar mogen vertoeven. Onze wandel is in de hemelen, zegt Paulus (Fil. 3:20). Onze geestelijke wandel zal op een hoger niveau komen, zodra we tot het geloof en de geestelijke ervaring komen, dat in het Allerheiligdom onze hemelse Hogepriester Jezus Christus troont, Die voortdurend voor ons bidt, opdat wij zullen overwinnen. Dan zijn wij in de belangrijkste fase van het geestelijk leven aangekomen, waarin we ons vlees overwinnen en permanent voor Jezus schijnen en vruchten voortbrengen. Omdat wij vertrouwen dat Jezus de Hogepriester het voor ons doet.

De bloeiende en vruchtdragende staf van Aäron verwijst naar deze permanentie. Geplaatst in de Verbondskist, dus in schaduwbeeld in de Bruid, verwijst het naar het totaal veranderde hart van de Bruid. Nu schijnt zij áltijd voor Jezus, nu draagt zij áltijd vruchten. Want zij is nu uit genade geheel inwendig veranderd. Ps. 13:14 – *“Des Konings Dochter is geheel verheerlijkt inwendig; haar kleding is van gouden borduursel.”*

Geliefde broeders en zusters, in de nu volgende bijbelverkondiging wil ik enkele aspecten van Jezus' gelijkenis over de vijf wijze en vijf dwaze maagden behandelen (Matt. 25:1-13). Matt. 25 nu staat geschreven in het teken van de bloeiende staf van Aäron als toespitsing van de gouden Kandelaar. En u zult uit het navolgende begrijpen dat dit ook logisch is, want de gelijkenis gaat over tien maagden die met brandende lampen moesten wachten op een bruidegom, die echter vertoefde onmiddellijk te komen.

Een bruidegom die komt, heeft te maken met voltooiing van heiligmaking. Immers, zodra in het oude Israël een huwelijksverbintenis was overeengekomen, ging de bruidegom aan de slag om voor zijn aanstaande echtgenote een woning gereed te maken (Joh. 14:2). Zijn aanstaande echtgenote diende die tijd te benutten om zichzelf te heiligen en mooi en gereed te maken. Dat deed zij onder andere middels rituele baden. Het schriftgedeelte Efez. 5:26-27 verwijst hiernaar. De tijd die zij hiervoor kreeg, enigszins vergelijkbaar met onze tijd van ondertrouw, heette in het Hebreeuws *“kidoesjien”* (קידושין). Het duidt op het apart zetten

van een specifieke vrouw voor een specifieke man en betekent letterlijk *“heiliging en afscheiding met een bestemming”*.

Nu gaat de gelijkenis van Jezus over het moment, dat de aanstaande bruid zich gereed had gemaakt en geheiligd voor haar aanstaande man. Zij wachtte nog slechts op zijn komst (Joh. 14:3). Om in de sfeer van de Tabernakel te blijven, zij had het leven van geestelijk vallen en opstaan achter de rug en was tot de ervaring gekomen dat er een geestelijk leven vol vrijheid, vertrouwen en geloof mogelijk was in het Allerheiligdom. Dus zij was gekomen in de fase van waarachtige heiligmaking en permanente Lichtverspreiding en vruchtdracht. Men zou dus kunnen zeggen dat in overdrachtelijke zin de bloeiende staf van Aäron in haar was geplaatst.

We zullen ons nu bepalen bij Matt. 25:1-13 – *“1 Alsdan zal het Koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan tien maagden, welke haar lampen namen, en gingen uit, den bruidegom tegemoet. 2 En vijf van haar waren wijzen, en vijf waren dwaazen. 3 Die dwaas waren, haar lampen nemende, namen geen olie met zich. 4 Maar de wijzen namen olie in haar vaten, met haar lampen. 5 Als nu de bruidegom vertoefde, werden zij allen sluimerig, en vielen in slaap. 6 En ter middernacht geschiedde een geroep: Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet! 7 Toen stonden al die maagden op, en bereidden haar lampen. 8 En de dwaazen zeiden tot de wijzen: Geeft ons van uw olie; want onze lampen gaan uit. 9 Doch de wijzen antwoordden, zeggende: Geenszins, opdat er misschien voor ons en voor u niet genoeg zij; maar gaat liever tot de verkopers, en koopt voor uzelf. 10 Als zij nu heengingen om te kopen, kwam de bruidegom; en die gereed waren, gingen met hem in tot de bruiloft, en de deur werd gesloten. 11 Daarna kwamen ook de andere maagden, zeggende: Heer, heer, doe ons open! 12 En hij, antwoordende, zeide: Voorwaar zeg ik u: Ik ken u niet. 13 Zo waakt dan; want gij weet den dag niet, noch de ure, in dewelke de Zoon des mensen komen zal. “*

We lazen in vers 1, dat de gelijkenis handelt over tien maagden. Maagden wijzen ons op kinderen Gods, wiens zonden zijn vergeven en weggewassen door Jezus' kostbare Bloed. Zij zijn nu door het geloof bekleed met het kleed der gerechtigheid van Jezus en zij mogen nu voor God staan alsof zij nog nooit hebben gezondigd. Zij zijn volkomen rein als maagden. En, broeders en zusters, indien u ooit Jezus met uw gehele hart hebt aangenomen en u hebt ervaren, dat Hij u heeft gereinigd en al uw zonden vergeven, dan herinnert u zich beslist de grote blijdschap en dankbaarheid en liefde die u toen voor Jezus voelde. U zou iedereen wel willen toeroepen om óók Jezus als Verlosser aan te nemen. Op dat moment scheen uw geestelijke lamp helder voor Jezus, uw Hemelbruidegom Die spoedig komt.

Maar we lazen dat er onder die tien maagden vijf dwaas waren. Deze vijf dwaazen hadden geen olie in hun vaten. Vaten verwijzen ons in overdrachtelijke zin naar menselijke harten (2 Cor. 4:7; Rom. 9:20-23; 2 Tim. 2:20). De olie van de Heilige Geest was weggevloeid. De eens zo grote blijdschap was weggeëbd uit hun harten en ook waren hun harten niet meer gevuld met het Woord van God. Alles als het ware dus brandstof voor het geestelijk leven. Daarentegen waren bij de wijze maagden de vaten (harten) wél gevuld. Gevuld met de Heilige Geest, met het Woord, met blijdschap, met ijver, met liefde. Roept de bijbel ons niet voortdurend en in vele teksten op om vol te worden? Dán kunnen wij voor Jezus schijnen. Zo moest het volk van Israël, toen zij nog in de woestijn rondtrokken, eenmaal per week een dubbele portie manna verzamelen. U weet beslist dat het manna verwijst naar het Woord van God, naar Jezus als het levende Brood dat uit de hemel nederdaalde (Joh. 6:27-35). Dit moesten zij steeds doen op de zesde dag van de week. De zesde dag is een schaduwbeeld van de eindtijd waarin we nu leven. En zij moesten die dubbele portie verzamelen voor de zevende dag, de sabbatdag waarop zij zouden rusten. De sabbatdag verwijst geestelijk naar het 1000-jarige Koninkrijk van Vrede van Koning Jezus.

Verzamelt u dus volop de rijkdom van het Woord, broeders en zusters (Ex. 16:5, 22; Hand. 2:42; Col. 1:9; 2 Tim. 3:16-17). Maar ook onze blijdschap moet vervuld worden (John. 15:11; Hand. 13:52; 2 Cor. 7:4). En zo ook de inwoning van de Heilige Geest in ons (Hand. 2:4; 4:8,31; 13:52). En deze volheid hebben we nodig voor het komende Koninkrijk van Jezus.

Maar wat gebeurde er? De bruidegom bleef heel lang weg. Hij vertoefde volgens Matt. 25:5. Alle maagden waren gereinigd en hun lampen hadden gebrand. Alleen in hun ijver was er een verschil. De wijzen hadden olie in de vaten. Zij hadden ervoor gewaakt dat hun harten gevuld waren gebleven met brandstof. Met olie van de Heilige Geest, met het Woord, met blijdschap, etc. De dwazen hadden niet gezorgd voor gevulde harten. En toen het toch zó ontzettend lang duurde voordat de bruidegom kwam, vielen zij allen in slaap.

Ja, mijn broeders en zusters, voor ons die Hem verwachtten duurt het zó lang voordat Hij komt. Wij wachten en wachten. *“Wanneer komt u toch, Heer?”* Maar Zijn vertoeven is een gevolg van Zijn grote genade. God wil niet dat er mensen verloren zullen gaan (2 Petr. 3:9). Waar wij voor moeten zorgen, broeders en zusters, is om niet in slaap te vallen en Jezus steeds te verwachten (Hab. 2:3b). Want wie slaapt, kan zijn vat niet vullen met olie. En wie slaapt, kan ook niet waakzaam zijn in het geestelijk leven.

Élke maagd viel in slaap. De waarschuwing in de gelijkenis moeten wij dus ter harte nemen. Jezus wil niet dat wij geestelijk slapen. Hij wil dat wij waken. Waarom precies? Omdat Jezus weet dat het uur van beproeving ons plotseling kan overvallen. En als wij op dát moment slapen, dan zullen wij in die beproeving niet kunnen blijven staan. Dan zullen wij vallen.

Ik wil nu met u over een gebeurtenis lezen, welke vlak ná Jezus' gelijkenis over de tien maagden plaatsvond. Matt. 26:36-47 – *“36 Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemané, en zeide tot de discipelen: Zit hier neder, totdat Ik heenga, en aldaar zal gebeden hebben. 37 En met Zich nemende Petrus, en de twee zonen van Zebedeüs, begon Hij droevig en zeer beangst te worden. 38 Toen zeide Hij tot hen: Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe; blijft hier en waakt met Mij. 39 En een weinig voortgegaan zijnde, viel Hij op Zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het mogelijk is, laat dezen drinkbeker van Mij voorbijgaan! doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt. 40 En Hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende, en zeide tot Petrus: Kunt gij dan niet een uur met Mij waken? 41 Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. 42 Wederom ten tweeden male heengaande, bad Hij, zeggende: Mijn Vader! Indien deze drinkbeker van Mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat Ik hem drinke, Uw wil geschiede! 43 En komende bij hen, vond Hij hen wederom slapende; want hun ogen waren bezwaard. 44 En hen latende, ging Hij wederom heen, en bad ten derden male, zeggende dezelfde woorden. 45 Toen kwam Hij tot Zijn discipelen, en zeide tot hen: Slaapt nu voort, en rust; ziet, de ure is nabij gekomen, en de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. 46 Staat op, laat ons gaan; ziet, hij is nabij, die Mij verraadt. 47 En als Hij nog sprak, ziet, Judas, een van de twaalven, kwam, en met hem een grote schare, met zwaarden en stokken, gezonden van de overpriesters en ouderlingen des volks.”*

Het uur van de beproeving van Jezus was aangebroken. En Jezus waakte en overwon, hoewel Hij zeer beangstigd was en geheel bedroefd. Heel even kwam de gedachte bij Hem op met betrekking tot de mogelijkheid, dat God de Vader de loodzware drinkbeker vol van onze gruwelen aan Hem voorbij zou laten gaan. Maar omdat Hij waakzaam was, corrigeerde Hij Zichzelf onmiddellijk: *“Doch niet, gelijk Ik wil, maar gelijk Gij wilt”*. Indien Jezus op dit moment zou hebben gefaald, zou de mensheid nimmer zijn verlost! Dan zou Hij niet onze zonden op Zich hebben genomen en onze straf gedragen aan het kruis. Prijst Jezus om Zijn grote Liefde en genade! Prijst Hem om Zijn grote waakzaamheid, Zijn overwinning. De discipelen echter sliepen. Van geestelijke steun in het gebed voor Jezus was geen sprake. Ondanks de waarschuwingen!

Ja, broeders en zusters, toen het uur der beproeving nabij kwam, waakte Jezus, doch sliepen de discipelen helaas. Zij faalden en vluchtten weg (Matt. 26:56).

Zo was het óók in de gelijkenis over de tien maagden. Ook voor hen kwam het uur der beproeving naderbij, want in Matt. 25:6 lezen we dat er ter middernacht een geroep geschiedde: *“Ziet, de bruidegom komt, gaat uit hem tegemoet”*. Jezus komt! Jezus komt!

Het middernachtelijke uur heeft in de bijbel altijd te maken met de eindtijd, de tijd vlak voor Jezus' Wederkomst. En kinderen Gods weten, dat het nu in onze tijd zal geschieden. Zij herkennen aan de hand van het Woord van God de tekenen en zij weten dat de tijden geestelijk gezien zó duister zijn geworden, dat Zijn Wederkomst vlak voor de deur staat.

Een paralleltekst van Matt. 25:6 vinden we in 1 Thess. 4:16 – *“Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan;”*

In deze tekst lezen we over de Heer Jezus Christus, Die als Bruidegom nederdaalt en komt om Zijn Bruid op te halen. Dat wil zeggen, zij die in Christus reeds gestorven zijn, maar ook de kinderen Gods die nog leven. Dit zullen we straks nog lezen in vers 17. Het schriftgedeelte verwijst daarom naar de Opstanding uit de doden en de Opname. En, mijn broeders en zusters, dit zal geschieden met het geroep van een aartsengel en met bazuingeschal.

Ik wil met u nog een ander schriftgedeelte hierover lezen, waaruit we kunnen leren dat de Hemelbruidegom inderdaad totaal onverwachts zal komen, althans voor de ongelovigen en de slapende kinderen Gods. Namelijk 1 Thess. 5:1-6, dat direkt volgt op de zojuist gelezen tekst over de Opstanding en de Opname en hiermee dus in verband staat.

“1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van node, dat men u schrijve. 2 Want gij weet zelve zeer wel, dat de dag des Heeren also zal komen, gelijk een dief in den nacht. 3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een bevruchte vrouw; en zij zullen het geenszins ontvliesen; 4 Maar gij, broeders, gij zijt niet in duisternis, dat u die dag als een dief zou bevangen. 5 Gij zijt allen kinderen des lichts, en kinderen des daags; wij zijn niet des nachts, noch der duisternis. 6 Zo laat ons dan niet slapen, gelijk als de anderen, maar laat ons waken, en nuchteren zijn.”

Welk een ernstige waarschuwing lezen we hier. De Hemelbruidegom komt als een dief in de nacht, totaal onverwachts, en roept ons op om dus niet te slapen. En eigenlijk stelt Hij, dat wij om twee redenen niet in slaap hoeven te vallen: 1. Omdat wij de tijd en gelegenheid van Zijn Wederkomst herkennen (en ons dus kunnen voorbereiden). 2. Én omdat wij kinderen van het Licht zijn, die niet (meer) in de duisternis wandelen.

Broeders en zusters, in de Joodse godsdienst leert men waarschuwend dat er drie dingen zullen gebeuren als onze geest onoplettend is: 1. We vinden onverwacht iets terug wat we allang kwijt waren, bijvoorbeeld een mooie ring. 2. We worden onverwacht pijnlijk door een scorpioen gestoken (en zijn steek verwijst in geestelijke zin naar de zonde). 3. De Messias komt.

Maar Jezus' ernstige waarschuwing was niet besteed aan de tien maagden. Zij waren wél in slaap gevallen, hetgeen temeer bewijst dat het menselijke vlees erg zwak is, ondanks dat wij van goede wil zijn. Maar nadat de roep dat de bruidegom in aantocht was had geklonken en alle maagden waren opgestaan, toen kwam aan het licht dat vijf van hen dwaas waren geweest (Matt. 25:7-8). Op het moment dat het reeds te laat was, kwamen de dwazen tot de ontdekking dat hun vaten leeg waren. Zij hadden geen olie om te schijnen. Zij beschikten niet over de zalving en de kracht van de Heilige Geest. Zij hadden niet de overvloed van het Woord in hun harten. Zij hadden geen overvloeiende blijdschap en liefde voor Jezus in hun hart. Die heel belangrijke attributen om de aanvallen van de duivel te weerstaan en rechttop te blijven staan in het uur van de verzoeking en beproeving.

Maar helaas konden ook de wijzen hen niets meer van hun olie schenken. Dat kan ook niet! Want hoe kan men de overvloed in het eigen hart overgieten in andermans hart? Men kan de ander vertellen over Jezus, men kan een voorbeeld zijn voor de ander, men kan voor de ander bidden. Maar méér kan men als mens niet doen. Of het hart van de ander daarna wel of niet overvloeiend gevuld wordt, hangt af van de wil en de overgave van die ander. En uiteraard is alles geheel afhankelijk van God's genade en God's Geest.

Ik wil met u nogmaals 1 Thess. 4 lezen, maar nu inclusief vers 17.

1 Thess. 4:16-18 – *“16 Want de Heere Zelf zal met een geroep, met de stem des archangels, en met de bazuin Gods nederdalen van den hemel; en die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan; 17 Daarna wij, die levend overgebleven zijn, zullen te zamen met hen opgenomen worden in de wolken, den Heere tegemoet, in de lucht; en alzo zullen wij altijd met den Heere wezen. 18 Zo dan, vertroost elkander met deze woorden.”*

Welk een heerlijke toekomst wacht ons toch, mijn broeders en zusters. Als Jezus, onze Hemelbruidegom wederkomt onder het geroep van de engel en met bazuingeschal, dan zullen eerst de doden die in Christus zijn gestorven, opstaan uit hun graven en Jezus tegemoet gaan in de lucht. Leest u ook Jes. 26:19. Daarná zullen de nog levenden in Christus Hem toegemoet gaan. Zij zijn de kinderen Gods die Jezus bleven liefhebben met een vurig hart, ondanks alle zorgen en beproevingen. Zij zijn degenen voor wie Jezus komt, namelijk die vurig liefhebbende Bruid die zich geheiligd en gereinigd heeft voor Hem, haar Geliefde Man (Efez. 5:25-27).

Wellicht vraagt u zich af, wat “in Christus zijn” toch precies wil zeggen? Dit leert Rom. 8:1 – *“Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar den Geest.”*

“In Christus zijn” wil zeggen, zoals we in Rom. 8 kunnen lezen, niet naar het vlees wandelen, niet het vlees bedenken en niet naar het vlees leven. Daarentegen moeten we de Heilige Geest een woning in het hart bieden, door de Heilige Geest geleid worden en door Hem de werkingen van het vlees doden. Dán zullen ook wij de opstanding uit de dood ervaren (Rom. 8:11,13).

Maar helaas volgt uit 1 Thess. 4:16-18 óók, dat er toch mensen achterblijven, namelijk de reeds gestorven ongelovigen en de nog levende ongelovigen. Leest u ook Jes. 26:14. Zij blijven achter. Zij zullen de tijd van de grote Verdrukking moeten meemaken. Een vreselijke tijd waarin ze desondanks nog steeds de kans krijgen om zich te bekeren.

Maar er is nóg een groep die achterblijft, namelijk de groep van de dwaze maagden. Hoewel hun lampen eens hadden geschenen voor Jezus, zal nu blijken dat zij lauw zijn geworden. Hun harten zijn niet meer gevuld met de geestelijke zaken. Zij schijnen niet meer omdat de olie van de Heilige Geest ontbreekt. Er is geen blijdschap meer. Er is geen liefde meer voor Jezus. Geen diepe dankbaarheid meer voor wat Hij aan het kruis voor hen heeft volbracht. Alles wat zij doen, is stereotiep en uit gewoonte. Dáárom blijven zij achter. Ja, mijn broeders en zusters, óók voor lauwe christenen zal de deur worden gesloten (Matt. 25:10). Nadat zij zich eens hadden bekeerd, hebben zij Jezus op een gegeven ogenblik buiten de deur van hun harten gehouden. Wellicht daartoe gebracht door de zorgen des levens, wellicht door bepaalde beproevingen, door zorgen in verband met hun gezondheid, door teleurstellingen, door hun rijkdom, hun carrière of hun hobbies, door huwelijksproblemen of wat dan ook. Maar het staat vast dat hun harten zijn leeg geraakt omdat Jezus werd buiten gesloten.

Openb. 3:14-22 – *“14 En schrijf aan den engel van de Gemeente der Laodicensen: Dit zegt de Amen, de trouwe, en waarachtige Getuige, het Begin der schepping Gods: 15 Ik weet uw werken, dat gij noch koud zijt, noch heet; och, of gij koud waart, of heet! 16 Zo dan, omdat gij lauw zijt, en noch koud noch heet, Ik zal u uit Mijn mond spuwen. 17 Want gij zegt: Ik ben rijk en verrijkt geworden, en heb geens dings gebrek; en gij weet niet, dat gij zijt ellendig, en jammerlijk, en arm, en blind, en naakt. 18 Ik raad u dat gij van Mij koopt goud, beproefd komende uit het vuur, opdat gij rijk moogt worden; en witte klederen, opdat gij moogt bekleed worden, en de schande uwer naaktheid niet geopenbaard worde; en zalf uw ogen met ogenzalf, opdat gij zien moogt. 19 Zo wie Ik liefheb, die bestraf en kastijd Ik; wees dan ijverig, en bekeer u. 20 Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop; indien iemand Mijn stem zal horen, en de deur opendoen, Ik zal tot hem inkomen, en Ik zal met hem avondmaal houden, en hij met Mij. 21 Die overwint, Ik zal hem geven met Mij te zitten in Mijn troon, gelijk als Ik overwonnen heb, en ben gezeten met Mijn Vader in Zijn troon. 22 Die oren heeft, die hore, wat de Geest tot de Gemeenten zegt.”*

Geliefde broeders en zusters, wat is dit een ernstige waarschuwing. Voor u én voor mij. Oh, dat wij toch ernst zullen maken met ons geestelijk leven en ons zullen benaastigen om het vuur in onze harten voor Jezus laaiend te houden. Want heel spoedig komt Jezus terug.

Laten wij Hem toch niet buiten de deur van ons hart plaatsen, want dan zal het niet lang meer duren of onze harten zullen volkomen leeg zijn. Er zal dan geen liefdevuur voor Jezus meer branden. Er zal dan slechts lauwheid zijn. Het gevolg zal zijn dat wij het vuur van de grote Verdrukking zullen moeten binnengaan. Een vreselijke tijd die wij zelfs onze vijanden niet toewensen.

Nóg is het genadetijd om Jezus in ons harten binnen te laten en met Hem gemeenschap te hebben. Want Hij klopt indringend. En laten we blijven strijden voor de overwinning.

Moge Jezus, onze Hemelbruidegom u deze week rijkelijk zegenen. Amen.