

## **BROEDERLIJKE LIEFDE**

### **HJM Sales**

Geliefde broeders en zusters, in deze prediking wil ik kort enige aandacht geven aan de zogenaamde broederlijke liefde, dat wil zeggen de liefde die wij onderling voor elkaar als kinderen Gods, als elkanders broeders en zusters, zouden moeten hebben.

De apostel Petrus gaf een zekere volgorde aan van kwaliteiten, die wij successievelijk in ons geestelijk leven behoren te ontwikkelen. De broederlijke liefde noemde hij als de op één na hoogste kwaliteit, de liefde voor alle mensen, inclusief je vijanden, de allerhoogste kwaliteit. 2 Petr. 1: 4-7 – *“Door welke ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, opdat gij door dezelve der goddelijke natuur deelachtig zoudt worden, nadat gij ontvloden zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid. En gij, tot hetzelfde ook alle naarstigheid toebrenge, voegt bij uw geloof deugd, en bij de deugd kennis, En bij de kennis matigheid, en bij de matigheid lijdzaamheid, en bij de lijdzaamheid godzaligheid, En bij de godzaligheid broederlijke liefde, en bij de broederlijke liefde, liefde jegens allen.”*

Als genoemde twee vormen van liefde de hoogste kwaliteiten van ons geestelijke leven uitmaken, dan betekent dit ook dat ze een solide basis nodig hebben. Namelijk een basis van geloof, van deugd en kennis, van lijdzaamheid en godzaligheid. Zonder deze basis, welke we enkel en alleen in ons Fundament Jezus Christus kunnen vinden (1 Cor. 3:11), zullen we dan ook falen in het beoefenen van de broederlijke liefde.

Liefde jegens allen refereert aan goddelijke liefde, aan liefde die enkel God ons kan geven en ons zelfs onze vijanden doet liefhebben. Maar broederlijke liefde (uiteraard eveneens afkomstig van God) is de vertaling van het Griekse zelfstandige naamwoord *“philadel’phia”*, dat letterlijk *“houden van je broeders en zusters, dol zijn op je broeders en zusters”* betekent. Het woordje *“delphys”*, dat wil zeggen *“baarmoeder”*, is hierin begrepen. Broederlijke liefde is dus een intieme, bijzonder innige liefde, zoals een moeder haar nog ongeborn kind reeds teder liefheeft. En is zoals opgemerkt gebaseerd op geloof en deugd, op geduld en verdraagzaamheid en op onvoorwaardelijke toewijding aan God. Petrus schreef in dit verband over vurige liefde vanuit een gereinigd hart en dit alles in gehoorzaamheid aan de Waarheid dóór de Heilige Geest. 1 Petr. 1:22 – *“Hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid, door den Geest, tot ongeveer de broederlijke liefde, zo hebt elkander vuriglijk lief uit een rein hart;”* Wat een hoog niveau, broeders en zusters, maar mogelijk gemaakt door Gods liefde in ons hart en door de Heilige Geest.

Nu is het zo, dat onderlinge broederlijke liefde ontzettend belangrijk is om de ongelovige mensen uit de wereld voor Jezus te winnen. In die zin herhaalde apostel Johannes de woorden van Jezus in Joh. 13:35 als volgt: *“Hieraan zullen zij allen bekennen, dat gij Mijn discipelen zijt, zo gij liefde hebt onder elkander.”* Maar Johannes wijdde méér, nog direktere, schriftverzen aan de broederlijke liefde.

1 Joh. 3:10-11 – *“Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. Een iegelijk, die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God, en die zijn broeder niet liefheeft, Want dit is de verkondiging, die gij van den beginne gehoord hebt, dat wij elkander zouden liefhebben.”*

Het woordje *“broeder”* is de vertaling van het Griekse *“adelphos”*, dat letterlijk *“van de (zelfde) baarmoeder”* en dus *“broeders én zusters”* betekent. Ook nu is het woord *“delphys”*, d.w.z. *“baarmoeder”*, het grondwoord. Er is sprake van een gezamenlijke afkomst uit één baarmoeder, namelijk uit Jezus (Jak. 1:18) en daarom zijn we elkaars broeders en zusters. We begrijpen klip en klaar uit de woorden van Johannes dat, als we onze broeders en zusters niet liefhebben, wij niet uit God zijn. En dát betekent, gezien het voorgaande vers 9 dat over de wedergeboorte handelt, dat wij dan niet wedergeboren zijn. Dan zijn we blijkbaar nog géén kinderen Gods en nog niet gered van het verderf. Dus nog steeds verloren!

1 Joh. 3:12-13 – *“Niet gelijk Kaïn, die uit den boze was, en zijn broeder dood sloeg; en om wat oorzaak sloeg hij hem dood? Omdat zijn werken boos waren, en van zijn broeder rechtvaardig. Verwondert u niet, mijn broeders, zo u de wereld haat”.*

Dit gedeelte geeft ons vervolgens in dit verband ruim voldoende stof om over na te denken. In het boek Genesis (Gen. 4:1-8) lezen we over het leven van Kaïn en zijn broer Abel. Kaïn was een landbouwer, terwijl Abel een schaapherder was. Beiden brachten aan God een offer. Kaïn offerde vruchten van het land, Abel offerde één of meerdere lammetjes. God accepteerde echter enkel het offer van Abel. Met als gevolg dat Kaïn heel erg boos werd en God het nodig vond om Kaïn te waarschuwen voor de fatale gevolgen, die zijn boosheid zou kunnen hebben. Maar desondanks luisterde Kaïn niet naar God. Hij sprak zijn broer Abel vol woede aan en sloeg hem vervolgens dood.

Waarom was Kaïn op Abel boos en niet enkel op God? God was tenslotte Degene, Die zijn offer had afgewezen. Jalousie moet hiervan de diepe oorzaak zijn geweest. En Johannes leert ons, dat Kaïn best had weten te onderscheiden tussen de daden van Abel en die van hemzelf. Hij wist in zijn hart dat Abel rechtvaardig was en hijzelf boos. En dáárom was hij zo vervolgen. Hij had bij zichzelf te rade moeten gaan en zich moeten bekeren. Maar dat deed hij niet. Neen, hij sloeg zijn broer dood, hij vermoordde ‘dat heilige, rechtvaardige boontje’.

Broeders en zusters, laten we onze harten regelmatig goed onderzoeken. Als er jalousie of verbolgenheid jegens anderen aanwezig is, dienen we de boosheid van onze daden te onderkennen en ons te bekeren. Dit is zo ontzettend belangrijk, want in 1 Joh. 3:14-15 legde Johannes voor de tweede maal het verband tussen de broederlijke liefde en het gered zijn. Dit in tegenstelling tot het niet liefhebben van de broeders en zusters en het dáárom verloren zijn. Het is dus een zaak van leven of dood! *“Wij weten, dat wij overgegaan zijn uit den dood in het leven, dewijl wij de broeders liefhebben; die zijn broeder niet liefheeft, blijft in den dood. Een iegelijk, die zijn broeder haat, is een doodslager; en gij weet, dat geen doodslager het eeuwige leven heeft in zich blijvende.”*

Ómdat wij onze broeders en zusters liefhebben, zo zegt Johannes, weten wij, dat wij uit de dood in het leven zijn overgegaan. Wanneer wij hen niet liefhebben, blijven we in de dood en zijn dus voor eeuwig verloren. Ja, Johannes stelt zelfs, dat degene die zijn broeder of zuster haat, een doodslager is en daarom het eeuwige leven niet in zich heeft. *“Haten”* komt van het Griekse werkwoord *“miseo”*, dat *“haten”* betekent, maar ook *“verafschuwen”* en naar z’n strekking zelfs *“minder liefhebben”*. God stelt het dus ontzettend scherp. Verafschuw je een broeder of zuster of kun je hen om de een of andere reden niet liefhebben, dan ben je in feite een moordenaar, een kind des duivels (vers 10). Dit zeg ik niet! Dit zegt Gods Woord!

Vervolgens wees Johannes ons op het grote voorbeeld dat Jezus gaf. Jezus noemde Zijn discipelen Zijn broeders (Hebr. 2:11) en gaf vervolgens uit liefde voor hen Zijn leven. En Hij roept ons op om elkander lief te hebben met dezelfde liefde. Hij beschouwt dit zelfs als een af te lossen schuld.

1 Joh. 3:16 – *“Hieraan hebben wij de liefde gekend, dat Hij Zijn leven voor ons gesteld heeft; en wij zijn schuldig voor de broeders het leven te stellen.”*

Joh. 15:12-13 – *“Dit is Mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, gelijkterwijs Ik u liefgehad heb. Niemand heeft meerder liefde dan deze, dat iemand zijn leven zette voor zijn vrienden.”*

Natuurlijk is het zo en daar mogen we best blij om zijn, dat wij doorgaans niet daadwerkelijk ons leven voor onze broeders en zusters hoeven te geven. Zeker hier in de westerse maatschappij hoeven wij niet voor elkaar te sterven. Maar evenzo moeten we wél bewijzen om daartoe in uiterste instantie bereid te zijn, door elkander in alles te helpen en te steunen.

1 Joh. 3:17-18 – *“Zo wie nu het goed der wereld heeft, en ziet zijn broeder gebrek hebben, en sluit zijn hart toe voor hem, hoe blijft de liefde Gods in hem? Mijn kinderkens, laat ons niet liefhebben met den woorde, noch met de tong, maar met de daad en waarheid.”*

We moeten bewijzen, dat we elkander liefhebben met onze daden en niet met onze tong. Zo lezen we bijvoorbeeld in de bijbel, dat de gemeente van Corinthe inzamelingen hield om de arme zielen uit de gemeente van Jeruzalem te ondersteunen (1 Cor. 16:1-3; 2 Cor. 8:1 e.v.).

Paulus leerde dan ook in Gal. 6:10 – *“Zo dan, terwijl wij tijd hebben, laat ons goed doen aan allen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs.”*

Als we nu onze harten grondig onderzoeken, zullen wellicht velen onder ons moeten concluderen, dat zij nog niet dit geestelijke niveau hebben bereikt. Maar, pas op, het is wel een niveau waarvan God wil, dat wij het zullen bereiken. Want daarmee bewijzen wij, dat wij uit de waarheid zijn. 1 Joh. 3:19a – *“En hieraan kennen wij, dat wij uit de waarheid zijn,.....”* En wie is de Waarheid? Dat is onze Here Jezus Christus (Joh. 14:6). Door daadwerkelijk onze broeders en zusters bij te staan, en dus niet met woorden maar met daden, bewijzen wij dat wij uit Jezus zijn. Dat wij door Zijn Bloed voor altijd zijn gered en Gods kinderen zijn.

En dáárom kon Johannes ook zeggen: *“..... en wij zullen onze harten verzekeren voor Hem.”* 1 Joh. 3:19 – *“En hieraan kennen wij, dat wij uit de waarheid zijn, en wij zullen onze harten verzekeren voor Hem.”*

Wat betekent dit? Het betekent dat Jezus' beloften aan de gemeente van Philadelphia (hetgeen zoals reeds gezegd *“broederlijke liefde”* betekent) ook voor ons van toepassing zijn. Openb. 3:8,10 – *“Ik weet uw werken; zie, Ik heb een geopende deur voor u gegeven, en niemand kan die sluiten; want gij hebt kleine kracht, en gij hebt Mijn woord bewaard, en hebt Mijn Naam niet verloochend. .... Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.”*

Als we onze broeders en zusters liefhebben en dit met daden bewijzen, staan wij solide verzekerd in de Waarheid Jezus Christus en dan zal Hij ons een open deur geven en ons bewaren voor de verzoeking, die spoedig over de wereld zullen gaan.

Geliefde broeders en zusters, zijn open deuren geen geweldig belangrijke zegeningen? Het houdt in dat wij volop, frank en vrij kunnen arbeiden voor Jezus en dat de Heilige Geest alle hinderpalen zal verwijderen en met ons mee zal werken. Het houdt ook in dat de hemeldeur voor ons zal open staan en dat God gereed staat om ons te zegenen. Wat zei Johannes hierover? 1 Joh. 3:21-22 – *“Geliefden! Indien ons hart ons niet veroordeelt, zo hebben wij vrijmoedigheid tot God; En zo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijn geboden bewaren, en doen, hetgeen behagelijk is voor Hem.”* Hallelujah, prijst God!

Moge de Heiland u en mij met liefde voor onze broeders en zusters vullen en ons deze week zegenen. Amen.