

## BOUWEN WIJ OP ONZE WELVAART OF OP GOD?

Geliefde (toekomstige) broeders en zusters, er staan in de bijbel tenminste twee verhalen geschreven, die ons allen tot nadenken zouden moeten stemmen. Namelijk of wij in ons leven beter op onze materiële rijkdom, dikke bankrekening, aandelenportefeuille en goede maatschappelijke positie kunnen vertrouwen of toch liever op de Here Jezus Christus. In deze verhalen werden in dit verband door Jezus twee 'harde' uitspraken gedaan ten aanzien van hen, die op hun materiële welvaart bouwen in plaats van op God: *"Gij dwaas!"* en *"Het is gemakkelijker, dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke in het Koninkrijk van God ingaat!"*

Het eerste verhaal betreft een door Jezus aan Zijn volgelingen gegeven gelijkenis, die u onder andere in het Evangelie van Lukas, hoofdstuk 12, de verzen 16-21 kunt vinden. Het luidt als volgt:

*Het land van een rijke man had overvloedig opgebracht en hij overlegde bij zichzelf: Wat zal ik doen, want ik heb niets, waarin ik mijn vruchten kan verzamelen.*

*En hij zei: Dit zal ik doen; ik zal mijn schuren afbreken, en grotere bouwen en zal daarin al mijn gewassen verzamelen en al mijn goederen en ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel! Je bezit nu veel goederen, die voldoende zijn voor vele jaren, neem rust, eet, drink, wees vrolijk.*

*Maar God zei tot hem: Gij dwaas! In deze nacht zal men uw ziel van u afeisen en al hetgeen je verzameld hebt, voor wie zal dat zijn?*

*Net zo vergaat het ieder, die voor zichzelf schatten verzamelt, en niet rijk is in God.*

De hamvraag in dit verhaal is niet, dat wij niet mogen werken en opbrengsten voortbrengen en (zelfs overvloedig) winst maken, maar hoé wij denken ons leven te bepalen en in te delen. En hiervan afgeleid de vraag, wát wij met die overvloed denken te gaan doen!

Zijn we bereid om God in te schakelen en op Hem te vertrouwen als we beslissingen in ons leven willen nemen? Zou dat niet veel verstandiger zijn, gegeven het feit dat Hij ons het leven heeft gegeven en ook het moment bepaalt, dat ons leven voorbij is? Wij kunnen immers nog zoveel toekomstplannen maken, maar reeds de komende nacht kunnen wij mogelijk sterven. Wat komt er dan van al onze plannen terecht en voor wie zal onze rijkdom dan zijn, welke wij zo ijverig hebben opgebouwd? Is het in deze tijd van financiële malaise niet juist actueel, dat reeds morgen de beurs kan kelderen en wij ons geld verliezen? Of zijn we wellicht bang, dat God tot ons hart zal spreken om onze overvloed voor anderen aan te wenden, die het niet zo breed en goed als wij hebben? Zijn wij bereid om behoeftigen te laten delen in onze overvloed? Of menen wij die overvloed voor onszelf nodig te hebben?

Het staat vast, dat deze rijke man niet rijk was in God. Beter gezegd, hij was arm in God! Want valt het in de conversatie met zichzelf niet op, hoe vaak hij sprak over 'ik' en 'mijn'? In het armzalige leven van deze man draaide alles om zichzelf. Hij vertrouwde niet op God, betrok Hem niet in zijn leven en zijn toekomstplannen en had al helemaal geen aandacht voor de behoeftige armen, die beslist ook in zijn omgeving aanwezig zullen zijn geweest.

Jezus gaf in de verzen 22-32 het volgende advies aan Zijn volgelingen:

*Maak je geen zorgen over het eten dat je nodig hebt om te leven, of over de kleren die je nodig hebt voor je lichaam. Want het leven is belangrijker dan het voedsel en het lichaam is belangrijker dan de kleding. Let eens op de raven: ze zaaien niet, ze maaien niet, ze hebben ook geen opslagplaatsen of schuren; God voedt ze! En jullie zijn zoveel meer waard dan vogels! Trouwens, wie van jullie kan door al dat zorgen zijn leven ook maar een klein stukje verlengen? Als je zelfs tot zoiets kleins niet in staat bent, waarom dan al die zorgen om de rest? Let eens op hoe de bloemen groeien; ze werken niet en spinnen niet. Maar ik zeg je: zelfs Salomo in zijn koningsmantel ging niet gekleed als een van hen. Als God het gras zó kleedt, het gras dat er vandaag nog staat en morgen al in de oven wordt gegooid, hoe zal Hij jullie dan wel niet kleden? Jullie geloof is zo klein! Wees toch niet zo bezorgd, vraag je niet af wat je zult eten of drinken. Dat zijn allemaal zaken waar de ongelovige mensen in deze wereld mee*

*bezig zijn! Jullie Vader weet dat je die dingen nodig hebt. Nee, richt je op Zijn Koninkrijk en al die dingen zullen je erbij gegeven worden. Wees niet bang, mijn kleine kudde! Jullie Vader heeft jullie in Zijn goedheid het Koninkrijk gegeven. Verkoop je bezittingen en geef het geld aan de armen. Koop een beurs die niet verslijt, zorg voor een schat die nooit uitgeput raakt, een schat in de hemel, waar geen dief bij kan komen en die geen mot kan aantasten. Want waar je schat is, daar is ook je hart.*

Begrijpt u wat Jezus ons wil zeggen? Wordt een volgeling van Jezus en neem Zijn kruisoffer aan. Geloof in Hem, dat Hij voor uw zonden stierf. Dan mag u een kind van de eeuwige God in de hemel worden. Dan wordt Hij uw liefhebbende Vader, Die in alles voor u wil zorgen. Dan mag u op Hem gaan vertrouwen voor álles wat u nodig heeft en dan zal Hij u voorzien. Dan mag u uw zorgen aan uw Vader geven. Dit alles is zó vanzelfsprekend! Want is het in het natuurlijke leven tussen een kind en een vader ook niet zo? Dat de vader zijn kinderen graag verzorgt en voorziet?

Jezus memoreert, dat God de Vader ons Zijn Koninkrijk heeft gegeven. Door Hem te dienen en te gehoorzamen, verzamelen wij voor onszelf een hemelse schat. En straks na afloop van het aardse leven mogen wij de eeuwige, onbeschrijflijk grote heerlijkheid in de hemel binnen gaan. Zal God de Vader dan niet voor ons zorgen voor dit korte, aardse leventje? Jezus gaf de raad om alle bezittingen te verkopen en de opbrengst aan de armen te geven. Op dit punt wordt het voor ons allemaal moeilijk! Ook voor hen, die reeds lang een christen zijn, een kind van God. Jezus bedoelde niet om wérkelijk alles te verkopen en naakt op straat te gaan staan zonder een dak boven het hoofd. Neen, Hij bedoelde dat wij in ons hart volkomen vrij moeten worden en afstand doen van ons bezit. Als ons hart enkel bij Gods wil is, zijn we bereid om te doen wat God van ons vraagt en zullen wij schatten in de hemel vergaren.

Er staat in dit verband in de bijbel daarom ook een tweede verhaal. Over een rijke jongeman, een overste, die werkelijk zijn best deed om God de Vader te gehoorzamen. Het staat onder andere beschreven in het Evangelie van Lukas, hoofdstuk 18, de verzen 18-27:

*Een zekere overste vroeg Jezus: Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?*

*Jezus zei tot hem: Waarom noem je Mij goed? Niemand is goed, dan Een, namelijk God. Je weet de geboden: Je zult geen overspel doen; je zult niet doden; je zult niet stelen; je zult geen valse getuigenis geven; eer je vader en je moeder.*

*En hij zei: Al deze dingen heb ik onderhouden van mijn jeugd af.*

*Doch Jezus zei tot hem: Nog een ding ontbreekt je; verkoop alles wat je hebt en deel het aan de armen en je zult een schat hebben in de hemel en kom en volg Mij.*

*Maar als hij dit hoorde, werd hij erg bedroefd, want hij was zeer rijk.*

*Jezus zag, dat hij erg bedroefd geworden was en zei: Hoe moeilijk zullen degenen die goederen bezitten in het Koninkrijk Gods kunnen ingaan! Want het is gemakkelijker dat een kameel door het oog van een naald gaat, dan dat een rijke in het Koninkrijk Gods inga.*

*En diegenen die dit hoorden, zeiden: Wie kan dan zalig worden?*

*En Jezus zei: De dingen die onmogelijk zijn bij de mensen, zijn mogelijk bij God.*

Wat een tragische gebeurtenis! Deze jongeman had vanaf zijn jeugd eerlijk en oprecht geprobeerd om Gods geboden te gehoorzamen. Hij had een verlangen om zalig te worden, dat wil zeggen, om te worden behouden. Maar toen Jezus Zijn vinger op de zere plek legde, haakte hij af. Hij was ontzettend rijk, maar zijn rijkdom was hem tot een band geworden. Hij kon zijn rijkdom niet prijsgeven en hij was niet bereid om zijn overvloed met behoeftigen te delen. Daarom werd hij bedroefd en ging weg. De tragiek was dat hij wegging en niet oprecht bij Jezus kwam en zei: *“Heer, dát kan ik niet, maar ik wil. Help mij alstublieft”*. Dan had Jezus het onmogelijke mogelijk gemaakt. Want bij God is alles mogelijk.

Geliefde (toekomstige) broeders en zusters, betrek Jezus in alle belangrijke zaken in uw leven. Vertrouw op Hem voor al uw noden en vraag Hem u te helpen. Dan verzamelt u voor uzelf een schat in de hemel.

Moge Hij u en mij deze week zegenen. Amen.