

STAP UIT DE BOOT

HJM Sales

Geliefde (aanstaande) broeders en zusters, wat kunnen de problemen in het leven ons soms overmannen, ja, zelfs ons volkomen gaan beheersen. Problemen van financiële aard, problemen van ziekten, problemen in ons huwelijk en gezin, problemen met vrienden, de burens of familieleden, problemen met de overheid. Dikwijls hebben we ook problemen met onszelf, met ons moeilijke karakter, met dingen die we fout hebben gedaan en o zo graag weer willen rechtzetten, maar wat ons maar niet lukt.

Wat ben ik daarom blij, dat we zo veel goede, positieve lessen uit de bijbel, het Woord van God, mogen leren. Vooral ook de lessen uit de vier evangeliën zijn zó wondervol. Alle verhalen over Jezus' leven op aarde en Zijn gesproken woorden zijn bijzonder opbouwend voor ons geestelijke leven. Alle gebeurtenissen in Zijn leven staan bol van (soms verborgen) rijke lessen.

Zo gebeurde het in Jezus' leven tot tweemaal toe, dat Hij een zware storm op het meer van Galilea tot bedaren bracht.

Het meer van Galilea is een tamelijk groot en diep meer met een omtrek van 52 km en ligt ingeklemd tussen soms behoorlijk hoge heuvels en bergen. Zoals u ongetwijfeld weet, kan het in Israël zeer warm zijn, terwijl het water van het meer uiteraard veel en veel kouder is. Aan het einde van een warme dag, ontstaan er daarom op de scheidslijn tussen warme en koude luchtkolommen nogal eens zware onweersstormen. Het meer van Galilea staat erom bekend, dat plotseling het weer om kan slaan. Terwijl eerst het water nog spiegelglad is, kan in een mum van tijd dat rustige water door geweldige windstoten in een kolkende water-massa veranderen. Waarbij de valwinden uit verschillende richtingen kunnen komen. Zelfs voor de toch wel wat gewende vissers zijn het soms beangstigende ervaringen, mede gezien hun niet al te grote houten scheepjes.

In het kader van deze prediking wil ik uit elke door Jezus gestilde storm één lering trekken. Een lering met betrekking tot het beheersen van de problemen in onze eigen levens. Grote problemen zijn immers met plotseling opkomende, beangstigende stormen te vergelijken.

Over de eerste maal dat Jezus een storm stilde, schrijft de bijbel het volgende, hetgeen u kunt lezen in het Evangelie van Markus, hoofdstuk 4, verzen 35-41, het Evangelie van Matthéüs, hoofdstuk 8, verzen 23-27 en het Evangelie van Lukas, hoofdstuk 8, verzen 22-25:

Het geschiedde op een avond, dat Jezus tegen Zijn discipelen (volgelingen) zei: *“Laten we overvaren naar de andere zijde van het meer”*. En nadat Hij in een scheepje gegaan was, volgden Zijn discipelen Hem en zij staken af van de wal. Terwijl zij voeren, viel Jezus in slaap.

Maar er stak een grote storm op en er ontstond grote onstuimigheid in de zee en de golven sloegen over in het schip, zodat het vol met water kwam te staan. Zij waren zelfs in grote nood. Maar Jezus lag in het achterschip (heerlijk) op een kussen te slapen.

Zijn discipelen gingen naar Hem toe, wekten Hem op en zeiden: *“Heer, Meester, kan het U niet schelen, dat wij vergaan? Behoedt ons, want wij vergaan!”*

Jezus zei tegen hen: *“Waarom zijn jullie zo bang? Hebben jullie geen geloof? Waar is jullie geloof?”* Hij noemde hen zelfs *“kleingelovigen”*. Toen stond Hij op en bestrafte de winden en de golven van de zee en zei: *“Zwijg, wees stil!”* En de wind ging liggen en er werd een grote stilte.

De grote les die wij uit deze gebeurtenis mogen leren is, dat wij Jezus zelfs in de zware stormen in ons leven mogen vertrouwen. Hij is aanwezig in ons levensbootje. Ja, zelfs als wij Jezus nog niet als onze Redder en Verlosser en als onze Heer hebben aangenomen, dan nóg is Hij aanwezig en dichtbij. Het feit dat Hij slaapt, doet daar helemaal niets aan af. Jezus is bij machte om iedere storm tot te stillen en elk probleem op te lossen. Maar Hij verlangt, dat wij rotsvast geloven dat Hij alles onder controle en in Zijn hand heeft en dat wij in elke moeilijke omstandigheid en in elke storm op Hem zullen vertrouwen. Ja, Hem aanroepen!

Kent u Jezus nog niet? Belijdt dan toch uw zonden en vraag Hem vergeving. Neem het Offer aan, dat Hij voor u op het kruis van Golgotha bracht en beloof Hem voortaan te volgen. En geloof dat Jezus zelfs de zwaarste storm kan bedaren en het grootste probleem in uw leven kan oplossen. Want Hij is God.

Kent u Jezus reeds? Leert u dan toch om volkomen op Hem te vertrouwen. Hij is u niet vergeten en Hij zal u helpen als u in Hem gelooft. Want Hij is héél dichtbij!

Wie op Jezus bouwt en vertrouwt, hoeft nooit te vrezen dat z'n bootje door de stormen slagzij zal maken en zal kapseizen. Wie in Hem gelooft, behoeft niet te vrezen om door de woeste, overslaande golven te worden meegesleurd in zee en te verdrinken. Hoeft niet bang te zijn voor het loeien en gieren van de wind en het bulderen van de storm. Jezus is Heer en Meester over wind en water. Beslist zullen van tijd tot tijd in uw leven stormen opsteken, maar temidden van al het tumult om u heen zal het dan in uw hart rustig en vredig zijn, vol van vertrouwen dat Jezus alles zal oplossen en tot bedaren zal brengen.

Jezus leerde ons hier dus een belangrijke les. Hij nodigde Zijn discipelen uit om mét Hem in het scheepje naar de overzijde mee te varen. De rest kent u nu! Gaat u toch mét Jezus op weg naar de overkant!

Maar Jezus stilde nog een tweede storm en toen was het geheel anders! In dit verhaal dwóng Jezus Zijn discipelen om in het bootje te gaan en naar de overkant te varen, terwijl Hij Zelf echter niét meeinging. Jezus verzwaarde, als ik het zo mag uitdrukken, als het ware de beproeving in hun levens.

Hierover kunt u met name lezen in het Evangelie van Matthéüs, hoofdstuk 14, verzen 22-33. Ook het Evangelie van Markus, hoofdstuk 6, verzen 45-51 en het Evangelie van Johannes, hoofdstuk 6, verzen 15-21 beschrijven het verhaal, maar gaan voorbij aan datgene wat ik in deze prediking juist wil benadrukken.

Jezus dwong Zijn discipelen in een scheepje te gaan en voor Hem af te varen naar de overkant. Maar Hij klom alleen op een berg om te bidden. Het was reeds avond geworden en Hij was daar alleen en **Hij zag** dat de discipelen tobden en zich zeer pijnigden om het scheepje vooruit te krijgen, omdat de wind hun tegenstond. De zee kwam zelfs omhoog, omdat er een hevige wind waaide. En terwijl de boot midden op de zee was, kwam het in nood door de hoge golven.

Maar tijdens de vierde nachtwake kwam Jezus naar hen toe en Hij wandelde op de zee. De discipelen zagen Hem op de zee wandelen en werden hevig ontdaan en zeiden: *“Het is een spook!”* Zij schreeuwden het uit van vrees. Maar onmiddellijk sprak Jezus hen aan en zei: *“Weest goedsmoeds, Ik ben het, vreest niet.”*

De discipel Petrus antwoordde Jezus en zei: *“Heer! Als U het bent, gebiedt mij dan om tot U te komen op het water.”* En Jezus zei: *“Kom”*. Toen klom Petrus uit het schip en wandelde op het water om tot Jezus te komen. Maar hij werd bevreesd toen hij aandacht schonk aan de hevige wind en hij begon te zinken. Maar hij riep: *“Heer, redt mij!”* Meteen stak Jezus Zijn hand uit, greep hem vast en zei tot hem: *“Kleingelovige! Waarom heb je gewankeld?”* En als zij in het schip geklommen waren, stilde de wind.

Degenen die in het schip waren, aanbaden Hem en zeiden: *“U bent waarachtig de Zoon van God!”*

Dit verhaal toont ons, dat het zelfs kan gebeuren, dat midden in de hevige stormen van ons leven Jezus niét in ons bootje aanwezig is. Vaak doordat wij uit eigen beweging Jezus de rug hebben toegekeerd. We geloven niet meer in Hem en volgen en dienen Hem niet meer. Maar soms óók, omdat Jezus Zelf besloot om ons een tijdje alleen te laten teneinde ons te beproeven. Dan dwingt Hij ons om in het bootje te gaan, terwijl Hij naar de berg gaat om voor ons te bidden. De bijbel zegt dat Jezus altijd voor ons bidt. Ook nu op dit moment. Maar het feit dat wij alleen in het bootje zijn midden in de stormen, betekent niet dat Hij ons niet in het oog houdt. Integendeel, Hij ziet ons, Hij ziet de moeite, de strijd en de pijniging. En op het moment dat alles duister en zelfs pikdonker is en wij in nood komen, komt Hij naar beneden en wandelt over de woeste golven van de zware problemen naar ons toe. Het kan dan zo duister en ellendig om ons heen zijn, dat wij Hem zelfs niet eens meer herkennen als Hij Zichzelf openbaart. Doordat wij zó door de problemen in beslag worden genomen. Ja, op alle ellende zodanig zijn gefocust, dat Jezus haast een geestverschijning voor ons is geworden.

Maar onmiddellijk maakt Jezus Zichzelf dan aan ons bekend door Zijn Woord en dan spreekt Hij ons goede moed in om niet bang te zijn, maar juist op Hem te vertrouwen.

Dan kan er ook iets bijzonders gebeuren! Als Jezus ziet dat wij (geestelijk) sterk genoeg zijn, nu opnieuw op Hem blikken en weer vol vertrouwen in Hem zijn, dan kan Hij ons zelfs uitnodigen om uit het bootje te stappen. Juist als alles zo tegen zit en wij ons zo beroerd en ellendig, zo eenzaam en verlaten voelen, maar wij desondanks de ogen op Jezus gericht houden, kan Jezus ons dus vragen om nog één stapje verder gaan. Dan kan Hij ons als het ware uitdagen om zelfs tot het uiterste op Hem te vertrouwen. Dan confronteert Hij ons met de vraag of wij óver de problemen durven te lopen in volledig vertrouwen op Hem. Dan vraagt Hij ons om over alle noden en problemen te heersen. Om als een arend hoog boven al het aardse te vliegen. Hij zegt: *“Kom eens uit je veilige cocon, uit je eigen bootje, uit je eigen domein waarin je zo zit vastgeroest. Geef toch je eigen visie prijs. Koester toch niet steeds je eigen wil, maar gehoorzaam nu aan Mij.”*

Herkent u, dat bepaalde problemen zelfs een zeker houvast, hoewel verkeerd, kunnen bieden? Als we reeds jarenlang ziek zijn en bepaalde dingen niet kunnen, kan dit dan niet een soort van veilige haven zijn waarin wij vluchten, als wij andere, voor ons onwelkome dingen niet willen doen? Of als wij huwelijksmoeilijkheden hebben, is het dan niet erg verleidelijk om steeds de fouten van onze echtgeno(o)t(e) te benadrukken, teneinde onze eigen fouten te kunnen verdoezelen? Of als wij steeds weer geplaagd worden met bepaalde verkeerde karaktereigenschappen die soms grote problemen veroorzaken, is het dan niet erg gemakkelijk om onszelf ervan te overtuigen dat wij nu eenmaal zo zijn geboren? Is dit niet een gebrek aan vertrouwen in Jezus, Die ons geheel kan vrijmaken?

Maar Jezus nodigt u vandaag uit: *“Geef het op en vertrouw op Mij. Zelfs door de stormen heen! Stap uit de boot. En zelfs als Ik, de Heer en Meester over wind en water, deze stormen (nu nog) niet tot bedaren breng, omdat zij zo nodig zijn om jouw karakter te vormen, vertrouw je Mij dan óók nog?”*

Petrus stapte uit de boot en daadwerkelijk liep hij over het water. Hij hield zijn ogen op Jezus gericht en zonk niet. Het is dus mogelijk! Tótdat hij de blik op Jezus verloor en weer op de zware omstandigheden blikte en begon te twifelen. Want dan komt er vrees in het hart. Onmiddellijk begon hij te zinken. Maar zodra hij uitriep: *“Redt mij Heer!”*, was daar de reddende hand van Zijn Heiland. En aan Diens hand, dus nu geleid door Jezus, wandelde hij over de golven terug naar het schip en meteen zweeg de hevige storm.

Dus wat hebben wij te verliezen? Stap uit de boot van problemen en laat ze uw leven nooit meer beheersen. Wellicht zijn ze er nog wel, maar ze drukken u niet meer terneer als u het aan Jezus overgeeft. En wordt het soms even te moeilijk? Jezus is daar om u onmiddellijk te redden. Is Hij niet wondervol? En als u ervaart, dat Jezus er altijd is, ondanks de stormen in uw leven, dat Hij u steeds weer moed en kracht geeft en u helpt, dan zal de vaste overtuiging in uw hart post gaan vatten: *“Ja, Jezus is écht de Zoon van God”*.

Geliefde (aanstaande) broeders en zusters, vertrouwt u toch op Jezus. Hij is Heer en Meester over alle omstandigheden. Neem Jezus aan als uw Verlosser, als u Hem nog niet kent. Hij gaf schuldloos en zondeloos Zijn leven voor u en mij aan het kruis van Golgotha. Daar werd Zijn kostbare Bloed voor u en mij vergoten. Voor al onze zonden. Indien wij onze zonden aan Hem belijden, zal Hij ons vergeven en verlossen. En als we in Hem geloven en Hem voortaan willen volgen, zal Hij in elke moeilijke omstandigheid in het leven ons helpen. Want Hij is een goede en genadige God. Wilt u het volgende gebed met mij meebidden? *“Heer Jezus, ik kom tot U. Hoor naar mijn gebed. Vergeef mijn zonden nu en reinig mijn hart. Ik belijdt ze aan u en ik geef mijzelf aan U over, Ja, kom in mijn leven, Heer Jezus. Wilt U mij voortaan helpen en leiden? Ik vertrouw op U. Ik dank ook U, Vader in de hemel, dat ik nu Uw kind mag worden, gered door het kostbare Bloed van Uw geliefde Zoon Jezus. Voortaan wil ik U ook liefhebben en gehoorzamen. Dank U in Jezus' Naam. Amen.”*

Moge onze Heiland en Heer u deze week rijkelijk zegenen. Amen.