

## **GOD IS NIET BOOS OP U**

### **HJM Sales**

Geliefde broeders en zusters, nu wij wedergeboren zijn als Gods geliefde kinderen door het Offer van Jezus, Zijn eigen Zoon, is het heel belangrijk dat wij ons van deze nieuwe identiteit bewust worden.

Door het geloof in Jezus heeft God de Vader ons rechtvaardigheid toegerekend. De reine gerechtigheid van Jezus heeft Hij op ons gelegd. En dit betreft een volmaakte gerechtigheid, omdat Jezus tot aan het uiterste gehoorzaam is geweest, hetgeen bewezen wordt door Jezus' Hemelvaart en verheerlijking in de hemel. Nu zijn wij uit Genade een deel van het Lichaam van Christus geworden en iedere keer als God de Vader nu naar ons kijkt, kijkt Hij met blijdschap en diepe Liefde naar ons, Zijn kinderen! En Hij kan zijn ogen niet van ons, nu rechtvaardigen, afhouden. Dit leert ons Job 36:7a.

Dag en nacht rusten Gods ogen op ons, Zijn geliefde kinderen. Want nu ziet Hij ons opgenomen in Zijn eigen zo vurig geliefde Zoon Jezus, de enige wérkelijk Volmaakte, Zondeloze, Schuldloze, Gehoorzame. Nogmaals, broeders en zusters, als God de Vader ons ziet, ziet Hij Jezus. Hij ziet nu Jezus' volmaakte gerechtigheid in ons en niet onze eigen gerechtigheid.

God weet best wel dat wij elke dag nog moeite en strijd ervaren en zondigen. En Hij weet ook dat onze innerlijke verandering tijd kost. Maar Hij zorgt dat Zijn Geest geduldig aan ons werkt en in ons binnenste Zijn wil schrijft (Hebr. 10:16). Vers 17 leert (prijst God) dat Hij onze zonden en ongerechtigheden niet meer gedenkt. Immers, het éénmalige Kruisoffer van Jezus werd gebracht voor onze zonden uit het verleden, in het heden en óók in de toekomst.

Helaas is deze heerlijke wetenschap alle reden voor satan om Gods kinderen hierop aan te vallen. Hij probeert hun tekortkomingen uit te buiten. Hij probeert de zonden die zij helaas nog regelmatig begaan uit te vergroten. Hij probeert hen te overtuigen dat zij hopeloos falen, ja, dat zij hopeloos zijn. Hij probeert hen te overtuigen dat God nu boos op hen is. Satan wil zo graag dat Gods kinderen gaan denken dat God toornig op hen is. Hij probeert hen (die notabene door Jezus' Bloed gered zijn!) zelfs te overtuigen dat het oordeel op hen zal vallen.

Wat jammer toch dat in vele kerken een evangelie wordt verkondigd van komend oordeel en straf in plaats van een reddend evangelie van Liefde en Genade op grond van geloof in Jezus' Kruisoffer. Want het komende oordeel over de goddeloze wereld gaat voorbij aan hen die Jezus hebben aangenomen. Het is geen wonder daarom, dat sommige christenen gaan denken, dat er uiteindelijk voor hen toch geen hoop is, nu zij zo zwak zijn en blijven falen. Die God van Liefde waarin zij dachten te geloven, blijkt dan uiteindelijk toch een strenge, oordelende God te zijn.

Maar, broeders en zusters, satan is een aartsleugenaar, de vader van alle leugenaars (Joh. 8:44). Wij waren ooit zondaren, maar nu zijn wij heiligen en rechtvaardigen. Nu zijn wij weder geboren als Gods kinderen. Nu zijn wij een deel van Jezus Christus' Lichaam geworden. Niet omdat wij zo goed waren. Neen, omdat Jezus zo goed voor ons was en nog steeds is.

Deze woorden sprak God tot Zijn volk Israël en ook wij zijn nu Zijn volk. Jer 29:11 - *"Want Ik weet de gedachten, die Ik over u denk, spreekt de HEERE, gedachten des vredes, en niet des kwaads, dat Ik u geve het einde en de verwachting."*

In Jes. 54 (het hoofdstuk ná de profetische beschrijving van de o.g.v. geloof reddende Kruisdood van Jezus) sprak God in vers 9b zulke heerlijke woorden, waarbij we ons goed moeten realiseren dat Gods strenge oordeel vol toorn over onze zonden juist op Zijn Zoon Jezus viel:

*"Want dat zal Mij zijn als de wateren van Noach, toen Ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan; also heb Ik gezworen, dat Ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal."*

Met andere woorden, nooit meer zullen wij geoordeeld worden voor onze zonden, omdat wij Jezus hebben aangenomen en Gods rechtvaardige oordeel op Hem viel.

Broeders en zusters, het onderwerp dat ik behandel, is niet toevallig gekozen. Ik las er over in een boek van de bekende prediker Joseph Prince en het liet mij niet los. Omdat ook ik best wel eens moedeloos wordt na opnieuw te hebben gefaald. En ik dacht: hierover moet ik iets schrijven. Dezelfde avond nog ontving ik een bemoedigingsmail van de christelijke organisatie Vrij Zijn getiteld: God is niet boos op jou. Dat was geen toeval, het was Gods antwoord!

Sommige christenen, zoals gezegd, geloven helaas dat God voortdurend boos op hen is en streng wil straffen voor iedere zonde die zij na hun bekering nog begaan. Met als gevolg dat zij denken tekort te schieten, moedeloos worden en zich onwaardig voelen. Zwaar gebukt gaan zij door het leven, vol zorgen over hun gebreken. Alle reden om dan maar niets in Gods koninkrijk te doen. Want, zo denken zij, wie ben ik toch, zo onwaardig? Deze gevoelens kunnen zo sterk worden (en satan zal daar graag voor zorgen), dat zij gaan denken dat zij nooit zullen kunnen voldoen aan de eisen van die zo strenge God. En daarom doen zij maar niets meer voor Hem. Langzaam maar zeker verwijderen zij zich van Hem. Bidden steeds minder, lezen steeds minder in hun bijbel, gaan steeds minder naar de kerk. En er zijn zelfs sommigen die Hem uiteindelijk de rug toekeren en van het geloof afvallen.

Maar in 1 Petr. 5:7 staat: *"Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hij zorgt voor u."* Maakt u zich zorgen over uw falen? Breng het dan eerst bij Hem, Die voor u zorgt en Die u overvloed van Genade wil schenken. Want u kunt nu eenmaal niets van uzelf ! Het is in deze context dat we gewaarschuwd worden in 1 Petr. 5:8 - *"Zijt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende, wien hij zou mogen verslinden;"* Waarom gaat satan rond als een briesende leeuw? Hij is het beslist niet, want hij is door Jezus verslagen. Neen, satan wil Jezus, de grote Koning der koningen, imiteren. Hij wil nét doen alsof de grote Koning boos op ons is. En daarmee hebben we de kern van de zaak en het bijbelse bewijs te pakken. Want Spr. 19:12 leert ons het volgende: - *"Des konings gramschap is als het brullen eens jongen leeuws; maar zijn welgevallen is als dauw op het kruid."*

In 1 Petr. 7:9a lezen we: *"Denwelken wederstaat, vast zijnde in het geloof,....."* Wedersta satan en ga vast in het geloof staan. Laat u niet door zorgen over tekortkomingen en fouten neerdrukken, maar vertrouw op Jezus, Die u veilig thuis zal brengen. Hij zal u helpen. Gods toorn is niet op u of mij gericht, maar op het kwade en boze. God haat zonde, omdat die Zijn geliefden kapot maakt, maar Hij houdt van zondaren en als een Vader van Zijn kinderen, die Jezus hebben aangenomen. Ps. 103:13-14 - *"Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt Zich de HEERE over degenen, die Hem vrezen (d.w.z. eren, waarden, respecteren). Want Hij weet, wat maaksel wij zijn, gedachtig zijnde, dat wij stof zijn."*

Geliefde broeders en zusters, dat wij toch goed mogen beseffen dat God nu onze liefhebende Vader is, Die ons wil koesteren en voorzien van ál het goede. Allereerst Zijn Liefde.

Moge Hij u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.