

LEES DE BIJBEL ZORGVULDIG! HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, de titel van deze korte bijbelverkondiging is een dringend advies aan alle kinderen Gods. In het bijzonder aan de pasbekeerden, maar zeker ook aan hen die reeds jaren geleden de Here Jezus hebben aangenomen en wedergeboren werden.

Gods kinderen (jong en oud) weten wel dat de bijbel Gods Woord is. Dat hoeft niemand hen meer uit te leggen. Daarom hoef ik nu niet te verklaren, waarom een goed begrip van Gods onderwijs noodzakelijk is.

Maar ik wil wel benadrukken, dat een juiste lezing van de bijbel onder de leiding van God de Heilige Geest én met een biddende, aandachtige houding heel erg nodig is. Dit wil ik u duidelijk maken aan de hand van een mondelinge confrontatie tussen de Here Jezus en een groepje schriftgeleerden en farizeeërs, zeg maar de theologen uit Zijn tijd.

Belangrijk is het om te overwegen, dat Jezus niet alleen God is, maar ook het Woord Zélf. Dus Wie anders dan Hij kan en mag wérkelijk met gezag uitleggen hoe de bijbel moet worden gelezen!

In het evangelie van Matthéüs, hoofdstuk 12, de verzen 1 t/m 8, lezen we dat het meningsverschil de uitleg betrof van die werkzaamheden welke Joden nog mochten verrichten op een sabbatdag. De Joden waren immers gehouden om op de sabbatdag niet te arbeiden, maar die dag te besteden aan het vereren van God en aan het nemen van rust. De Joodse schriftgeleerden en farizeeërs hadden hieromtrent ontzettend wettische en starre standpunten ingenomen. Zelfs het aansteken van een vuurtje of het plukken van een korenaar bestempelden zij als arbeid. Dus hadden zij het verboden.

Jezus raakte hen in Zijn antwoorden precies op de zere plek. Zij waren theologen die jarenlang in de bijbel hadden gestudeerd en nog steeds studeerden. Zij hadden vele malen de bijbel als het ware van kaft tot kaft doorgelezen. Maar tot 2x toe zei Jezus tegen hen: *“Hebben jullie niet gelezen?”* en zelfs zei Hij ook nog: *“Zo jullie geweten hadden!”* Dit herinnert mij tevens aan Jezus' woorden tegen een andere belangrijke Joodse leraar, genaamd Nicodemus, toen het dispuut ging over de wedergeboorte. Jezus zei: *“Zijt gij een leraar van Israël en wéét gij deze dingen niet?”* Dit valt te lezen in het evangelie van Johannes, hoofdstuk 3, de verzen 1 t/m 12.

Wie zulke confronterende woorden tegen notabene wetenschappers zegt, raakt hen in het diepst van hun ziel en kan zich doorgaans liever bergen!

Maar Jezus is het vleesgeworden Woord Zelf! Hij is de Enige, Die zo iets met gezag mag zeggen. Jezus maakte hiermee duidelijk, dat zij dan wel precies wisten wat er in de bijbel geschreven stond, maar wát God er precies mee bedoelde en wat Zijn intenties waren, was hen ontgaan. Zij hadden Gods Woord niet met hun hart bestudeerd en niet onder de leiding van Zijn Geest. Hen was Gods intense liefde voor verloren zondaren en Zijn verlangen om hen vrij te maken ontgaan. Zaken die ontdekt worden als de bijbel juist wordt bestudeerd.

Daarom wil ik u nu wijzen op het evangelie van Johannes, hoofdstuk 8, de verzen 30 t/m 32. Ik citeer uit de Statenvertaling: *“Als Hij deze dingen sprak, geloofden velen in Hem. Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: Indien gijlieden in Mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken.”*

Dezelfde tekst wil ik nu nogmaals citeren, maar nu breng ik er een volgorde in aan: *“Als Hij deze dingen **sprak** (1^e), **geloofden** (2^e) velen in Hem. Jezus dan zeide tot de Joden, die in Hem geloofden: **Indien gijlieden in Mijn woord blijft** (3^e), zo zijt gij waarlijk Mijn discipelen; En zult **de waarheid verstaan** (4^e), en de waarheid zal u **vrijmaken** (5^e).”*

Wat mogen we van deze tekst, wat mogen we uit Jezus' woorden leren?

- 1° Allereerst moeten we hóren als Jezus spreekt. D.w.z. met het hart luisteren naar een prediking en met het hart naar Gods stem luisteren als we de bijbel lezen.
- 2° Vervolgens moeten we geloven wat we horen. Dat is absolute noodzaak (Rom. 10:10)!
- 3° Hierna moeten we in Gods Woord blijven, hetgeen wil zeggen, het Woord gehoorzamen.
- 4° Dit wordt gevolgd door een wonder van God. Gods Geest zal ons de waarheid van Gods Woord en Wil doen verstaan. Hij laat ons met het hart begrijpen wat we hebben gelezen of gehoord.
- 5° Tenslotte geschiedt er nog een wonder. God zal ons vrijmaken!
We hebben bijvoorbeeld gehoord of gelezen, dat we niet haatdragend behoren te zijn, maar de ander dienen te vergeven. Als wij hebben gehoorzaamd en de ander werkelijk hebben vergeven, omdat we hebben begrepen waarom dit zo noodzakelijk is, verricht God het wonder. Hij maakt ons hart vrij van alle haatdragendheid en onvergevingsgezindheid.

Geliefde broeders en zusters, als wij op deze wijze de bijbel gaan lezen, gaan er dus vele wonderen in ons leven gebeuren. Ons geloof zal worden opgebouwd, we zullen Gods Woord gaan begrijpen en we zullen heerlijke verlossingen meemaken. Zodat we vrij zullen zijn om God te dienen. Dit wens ik u en mij van harte toe.

Moge Jezus u en mij deze week bewaren en zegenen. Amen.