

DE BERDEREN EN DE RICHELEN (1) van de Tabernakel hjms

Geliefde broeders en zusters, we hebben inmiddels de drie objecten die in het Heiligdom van de Tabernakel waren geplaatst bestudeerd. Daarmee staan we in feite op het punt om het Allerheiligdom te betreden. Het zou nu dus voor de hand liggen om over te gaan tot het bestuderen van het Voorhangsel, het gordijn dat toegang verleende tot het Allerheiligdom. Desalniettemin wil ik éérst aandacht schenken aan de zogenaamde berderen en richelen, dat wil zeggen aan de planken en de balken die het framework van de Tabernakel vormden.

Wellicht zult u nu zeggen: *“Wat vreemd? Ik dacht toch dat de Tabernakel een tent was? Dat is toch duidelijk te lezen in Ex. 27:21 en nog veel meer andere teksten?”*

U heeft gelijk. De Tabernakel was inderdaad een tent, maar óók een soort bouwconstructie. De Tabernakel bestond uit rechtop staande berderen (planken), die aan elkaar met richelen (dwarsbalken) waren verbonden. Het dak echter bestond uit gordijnen, cq. dekkleden (onder andere één van geitenhaar), welke er overheen waren gespannen en aan het geheel het uiterlijk van een tent gaven.

Ex. 26:7 – *“Ook zult gij gordijnen uit geitenhaar maken tot een tent over den tabernakel; van elf gordijnen zult gij die maken.”*

Van buiten uit gezien zag de Tabernakel er dus uit als een tent. Binnen in de Tabernakel zag men de wanden van planken, aan elkaar verbonden door middel van balken.

In het verloop van deze driedelige studie zal het volgende aan de orde komen:

Deel 1 *Een eerste indruk van de berderen en de richelen*
De geestelijke betekenis van de berderen
Het materiaal van de berderen

Deel 2 *Het fundament van de berderen*
De inhoudsmaten van de Tabernakel

Deel 3 *De geestelijke betekenis van de richelen*
Eenheid in de gemeente

Een eerste indruk van de berderen en de richelen

Broeders en zusters, het schriftgedeelte over de berderen en de richelen kunt u vinden in Ex. 26:15-30. We zullen het eens samen lezen.

Ex. 26:15-30 – *“15 Gij zult ook tot den tabernakel staande berderen maken, van sittimhout. 16 De lengte van een berd zal tien ellen zijn, en een el en een halve el zal de breedte van elk berd zijn. 17 Twee houvasten zal een berd hebben, als sporten in een ladder gezet, het ene nevens het andere; also zult gij het met al de berderen des tabernakels maken. 18 En de berderen tot den tabernakel zult gij aldus maken: twintig berderen naar de zuidzijde zuidwaarts. 19 Gij zult ook veertig zilveren voeten maken onder de twintig berderen; twee voeten onder een berd, aan zijn twee houvasten, en twee voeten onder een ander berd, aan zijn twee houvasten. 20 Er zullen ook twintig berderen zijn aan de andere zijde des tabernakels, aan den noorderhoek, 21 Met hun veertig zilveren voeten; twee voeten onder een berd, en twee voeten onder een ander berd. 22 Doch aan de zijde des tabernakels tegen het westen zult gij zes berderen maken. 23 Ook zult gij twee berderen maken tot de hoekberderen des tabernakels, aan de beide zijden. 24 En zij zullen van beneden als tweelingen samengevoegd zijn; zij zullen ook als tweelingen aan het oppereinde deszelfs samengevoegd zijn, met een ring; also zal het met de twee berderen zijn; tot twee hoekberderen zullen zij zijn. 25 Alzo zullen de acht berderen zijn met hun zilveren voeten, zijnde zestien voeten; twee voeten onder een berd, wederom twee voeten onder een berd. 26 Gij zult ook richelen maken van*

sittimhout; vijf aan de berderen van de ene zijde des tabernakels; 27 En vijf richelen aan de berderen van de andere zijde des tabernakels; alsook vijf richelen aan de berderen van de zijde des tabernakels, aan de beide zijden westwaarts. 28 En de middelste richel zal midden aan de berderen zijn, doorschieten-de van het ene einde tot het andere einde. 29 En gij zult de berderen met goud overtrekken, en hun ringen (de plaatsen voor de richelen) zult gij van goud maken; de richelen zult gij ook met goud overtrekken. 30 Dan zult gij den tabernakel oprichten naar zijn wijze, die u op den berg getoond is.”

De Tabernakel bestond dus uit rechtop staande sittimhouten, maar geheel met goud overtrokken berderen (planken) van tien el lang en 1 ½ el breed. Elke berd stond steeds precies aansluitend naast de andere berd.

Aan de beide lange zijden van de Tabernakel (de zuidkant en de noordkant) waren steeds twintig berderen geplaatst.

Aan de achterkant (de westkant) waren zes berderen geplaatst met ook nog eens twee hoekberderen, dus in totaal acht berderen. De tekst van de Statenvertaling dat de hoekberderen als tweelingen samengevoegd moesten worden, is nogal verwarrend en uit de tijd. Het betekent gewoon dat in de beide hoeken van de achterkant van de Tabernakel twee planken paarsgewijs moesten worden verenigd, cq. samengevoegd teneinde een (stabiele!) hoek te vormen.

Elke berd was middels twee houvasten op twee zilveren voeten geplaatst (Ex. 26:17,19). Deze “houvasten” waren als sporten in een ladder gezet en waren dus in feite een soort pluggen, cq. tappen. Dus zowel aan de noordzijde als aan de zuidzijde waren er veertig zilveren voeten en aan de westzijde zestien zilveren voeten.

Aan elke zijde van de Tabernakel waren vijf sittimhouten en geheel met goud overtrokken richelen (dwarsbalken) gemaakt. Deze komen in het derde deel van deze studie aan de orde. De richelen waren gestoken door gouden ringen die aan de berderen waren bevestigd. De middelste richel was een lange, die de gehele zijde besloeg.

De geestelijke betekenis van de berderen

Geliefde broeders en zusters, elk individueel kind van God is een tempel van God (1 Cor. 6:19). Wij zijn anders gezegd ook tabernakelen (2 Cor. 5:1,4; 2 Petr. 1:13). Maar ook de Gemeente is een tempel Gods (1 Cor. 3:16; 2 Cor. 6:16).

Het ligt dus voor de hand, dat de berderen een typebeeld vormen van de kinderen Gods, die samen de Gemeente, het mystieke Lichaam van Christus, de geestelijke Tabernakel Gods, de Bruid van Jezus vormen (Rom. 12:4-5; 1 Cor. 12:12-20,27; Efez. 1:22-23).

Het is Gods grote verlangen dat kinderen Gods, die door Hem uit de wereld zijn vrijgekocht, samen een heiligdom zullen vormen en uiteindelijk zullen uitgroeien tot een allerheiligdom, namelijk de Bruid des Lams, waarin Hij wil wonen!

Het is daarom ook niet verwonderlijk, zoals we inmiddels heel vaak in de studie over de Israëlitische Tabernakel hebben mogen ontdekken, dat opnieuw de Hebreeuwse grondbetekenis van het betreffende woord (in casu “berd”) dit nader verklaart.

Een “berd” is in het Hebreeuws “keresj” (קרש) en betekent “plank”. Maar dit woord is afkomstig van een verder niet gebruikte stam met de betekenis van “afsplitsen”. En dát nu is precies wat er gebeurt als wij Jezus aannemen en kinderen Gods worden. Dan worden wij afgesplitst van de duistere wereld en wij worden in het Koninkrijk van God geplaatst.

Col. 1:13 – “Die ons getrokken heeft uit de macht der duisternis, en overgezet heeft in het Koninkrijk van den Zoon Zijner liefde;” Leest u in deze zin ook Joh. 15:18-20; 1 Thess. 2:12 en Hebr. 10:39.

God trok ons en splitste ons af van de wereld om Zijn kinderen te worden (Joh. 1:12), om de Bruid van Zijn Zoon te worden (Openb. 19:7-9) en om Zijn woning te worden (Openb. 21:2-3). Laten we dit laatste schriftgedeelte eens samen lezen: “En ik, Johannes, zag de heilige

stad, het nieuwe Jeruzalem, nederdalende van God uit den hemel, toebereid als een bruid, die voor haar man versierd is. En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.”

Kinderen Gods die gered zijn door het Bloed van Jezus worden als levende stenen tot een geestelijke Tabernakel Gods, dus tot een heiligdom opgebouwd. 1 Petr. 2:5 – *“Zo wordt gij ook zelve, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom, om geestelijke offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus Christus.”*

Is het geen fantastisch wonder dat eens zo diep verloren zondaren zoals wij het fantastische geestelijke huis, dat heilige gebouw, mogen vormen dat de woning van God zal zijn (Hebr. 3:6; 1 Cor. 3:9)?

Efez. 2:19-22 - *“Zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods; Gebouwd op het fundament der apostelen en profeten, waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen; Op Welken het gehele gebouw, bekwame-lijk samengevoegd zijnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere; Op Welken ook gij mede gebouwd wordt tot een woonstede Gods in den Geest.”*

In de tijd van het Oude Testament woonde God temidden van Zijn volk Israël nog in de Tabernakeltent (die wij nauwkeurig bestuderen) en later in de stenen tempel (Ex. 25:8). Maar nu wil God gaan wonen in een tempel van levende geestelijke stenen. Namelijk in ons, die uit genade door het Bloed van Jezus zijn ingeënt in de edele olijfboom Israël (Rom. 11). Het Huis waarin God wil wonen, is een levende Tabernakel, namelijk het mystieke Lichaam van Christus. Hoe is het toch mogelijk? Wat een geweldige genade.

Broeders en zusters, ik wil graag een schriftgedeelte met u lezen, dat wij ons zeer ter harte moeten nemen als wij verlangen dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest in ons gaan wonen.

Joh. 14:15-17,21,23,26 – *“Indien gij Mij liefhebt, zo bewaart Mijn geboden. En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn. Die Mijn geboden heeft, en dezelve bewaart, die is het, die Mij liefheeft; en die Mij liefheeft, zal van Mijn Vader geliefd worden; en Ik zal hem liefhebben, en Ik zal Mijzelf aan hem openbaren..... Jezus antwoordde en zeide tot hem: Zo iemand Mij liefheeft, die zal Mijn woord bewaren; en Mijn Vader zal hem liefhebben, en Wij zullen tot hem komen, en zullen woning bij hem maken..... Maar de Trooster, de Heilige Geest, Welken de Vader zenden zal in Mijn Naam, Die zal u alles leren, en zal u indachtig maken alles, wat Ik u gezegd heb.”*

Herkent u Gods voorwaarde? Hij wil dat wij Zijn Woord gehoorzamen en daardoor bewijzen dat wij Hem liefhebben. Als wij nauwgezet Zijn Woord gehoorzamen en er voortdurend acht op slaan, als wij ons voor alles wat wij doen onder de leiding van de Heilige Geest stellen, zelfs in al onze gedachten en in alle bewegingen van ons hart, dan komt Hij in ons wonen. En juist als Hij in ons woont, zullen wij in staat zijn om het Licht van Jezus uit te stralen naar onze omgeving. Middels onze spraak, via onze ogen, via ons gehele wezen zal dan het Licht van Gods Liefde door de inwonende Heilige Geest de harten van andere mensen bereiken.

Wij zien dus een dubbel gevolg als God in ons woont. Het zal allereerst tot grote zegen van onszelf zijn, doordat Hij Zich aan ons openbaart en ons in alles bewaart. Maar via ons zal vervolgens de grote zegen van Gods reddende Liefde ook de ongelovige mensen om ons heen bereiken.

Ik wil deze paragraaf besluiten met Ps. 84:1-5 – *“Voor den opperzangmeester, op de Gittith; een psalm, voor de kinderen van Korach. Hoe liefelijk zijn Uw woningen, o HEERE der heirscharen! Mijn ziel is begerig, en bezwijkt ook van verlangen, naar de voorhoven des HEEREN; mijn hart en mijn vlees roepen uit tot den levenden God. Zelfs vindt de mus een*

huis, en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt, bij Uw altaren, HEERE der heirscharen, mijn Koning, en mijn God! Welgelukzalig zijn zij, die in Uw huis wonen; zij prijzen U gestadiglijk. Sela.”

Mogen wij allen net als deze schrijver toch verlangen om tot de heilige Woning van onze lieflijke God te worden gevormd.

Het materiaal van de berderen

De berderen waren van sittimhout gemaakt en zoals reeds in onze studieserie over de Tabernakel duidelijk is geworden, verwijst hout en in het bijzonder sittimhout naar het menselijke vlees, dat wil zeggen naar de (oude) menselijke natuur (karakter). Ik verwijs u voor de uitleg met name naar de studie [“WIEROOKALTAAR \(2\) in de Tabernakel – het”](#), welke u eveneens op deze website kunt vinden

De sittimhouten berderen moesten geheel worden overtrokken met goud, dat geestelijk naar de Heilige Geest verwijst, zoals ook reeds meerdere malen in deze studieserie werd besproken. Zie hiervoor met name de studies [“VOORHOF van de Tabernakel – de”](#) en [“DEUR VAN HET HEILIGDOM van de Tabernakel \(1\) – de”](#).

Hiermee wordt het duidelijk! De berderen verwijzen naar de kinderen Gods, die vervuld zijn met de Heilige Geest. Zij leven in heiligmaking en laten voortdurend hun oude natuur, dat wil zeggen hun vlees, kruisigen waardoor zij meer en meer bedekt worden met het zuivere goud van de Heilige Geest. Dicht naast elkaar staande en nauw aan elkander verbonden vormen deze kinderen Gods samen de levende woning van onze levende God.

Broeders en zusters, het is zó belangrijk dat wij goed beseffen van welk een onschatbare waarde dit voor ons is. Wij, arme en eens diep verloren zondaren zijn nu volledig bekleed met zuiver goud, namelijk met de Heilige Geest.

Hiermee is Gods potentiële oordeel over ons oude zondige leven volledig afgewend. Want hoewel Jezus de vloek van de kruisdood op Zich nam en hoewel bij onze wedergeboorte door Zijn kostbare Bloed de gehele zondelast op onze levens werd weggewassen en wij werden vergeven, waren wij toch nog kwetsbaar voor de zondige grillen van onze zondige en vleselijke natuur. De vloek van Gods oordeel op onze levens was wel afgewend, maar nog niet ver weg. Want wij werden door onze wedergeboorte wel een geheel nieuw schepsel (2 Cor. 5:17), maar wij waren nog niet vervuld met de Heilige Geest en ontvingen nog niet Zijn geweldige kracht om ons bij te staan en te helpen (Hand. 1:4-5,8).

Wij stonden nog niet onder Zijn voortdurende leiding. Tótdat wij met de Heilige Geest werden vervuld om met Zijn hulp aan onze weg van heiligmaking te beginnen.

Om onze kwetsbaarheid voor de influisteringen van die oude slang Satan tot uitdrukking te brengen met als consequentie Gods potentiële oordeel, waren de twee objecten op het Voorhofsterrein van de Tabernakel (het Brandofferaltaar en het Wasvat) van koper gemaakt. Koper wijst ons (in schaduwbeeld) naar Gods oordeel over en vergelding van de zonde. Ik breng u opnieuw het studiedeel [“BRANDOFFERALTAAR van de Tabernakel \(2\) – het”](#) in herinnering. Maar in het Heiligdom van de Tabernakel was het alles goud wat blonk. Namelijk het goud van de Heilige Geest.

Broeders en zusters, ik wil daarom nogmaals benadrukken dat de met goud overdekte berderen geestelijk verwijzen naar de kinderen Gods, die onder de leiding van de Heilige Geest staan. Zij hebben hun vlees met al z'n begeerten onder de voortdurende controle van de Heilige Geest geplaatst. Hierdoor bevinden zij (hun vlees) zich niet meer onder de potentiële vloek van God.

Volgende week wil ik in Deel 2 van deze studie nog iets dieper op de berderen ingaan. Moge onze Heiland u deze week rijkelijk zegenen. Amen.

(wordt vervolgd)