

## ENKELE ASPECTEN M.B.T. DE HEILIGE GEEST (2)

### HJM Sales, 01-05-2015

Geliefde broeders en zusters, Gods wondervolle Geest, de derde Persoon van de Drie-enige God, is het onderwerp van deze bijbelverkondiging. In dit laatste deel bespreken we nog twee thema's: 1<sup>e</sup> Wedergeboorte is niet tevens vervulling met de Geest! De vervulling met de Geest is niet alleen voor 'toén!' 2<sup>e</sup> Hoe kunnen wij de vervulling met Gods Geest ontvangen?

*Wedergeboorte is niet tevens vervulling met de Geest! De vervulling met de Geest is niet alleen voor 'toén'!*

Er zijn nogal wat christenen, die geloven dat in algemene zin de wedergeboorte tevens de vervulling met de Heilige Geest inhoudt. Immers, zo denken zij, worden wij wedergeboren tot kinderen Gods door Woord en Geest (Joh. 3:5, nb. water typeert het Woord). Ergo, de Heilige Geest is dan in ons! Nu is het zeker zo, dat de Heilige Geest ons levend maakt (Joh. 6:63), doch dan is Hij Gods adem, Die nieuw, goddelijk, eeuwig leven tot stand brengt (Gen. 2:7; Joh. 20:22). In die zin woont Hij dan in ons! En hierdoor zijn wij gaan behoren tot het mystieke Lichaam van Christus. In 1 Cor. 12:13 wordt dit de doop door de Geest tot één lichaam genoemd. Dit betreft echter nog niet de vervulling met de volheid van de Geest, Die dan in eigen goddelijk Persoon in en over het kind van God komt.

NB, overigens wordt in het dagelijkse spraakgebruik de vervulling met de Heilige Geest vaak ook Geestesdoop genoemd. Eigenlijk ten onrechte gezien 1 Cor. 12:13!

In feite zei Jezus dat Zelf reeds in indirecte zin. Want we lezen in Joh. 14:17 dat de wereld (de mensen!) de Heilige Geest niet kan ontvangen. De mensen in de wereld kunnen echter Jezus wél ontvangen. Leest u maar Joh. 3:16. Maar de Geest kunnen zij niet ontvangen. Dáárvóór moeten de mensen in de wereld éérst wedergeboren worden tot kinderen Gods. Daarná kunnen zij de Heilige Geest ontvangen. Er is dus verschil tussen het door de Heilige Geest wedergeboren worden en het vervuld worden met de Heilige Geest.

Er zijn tevens christenen die geloven, dat de vervulling met de Heilige Geest en de 'vreemde tongentaal' in het bijzonder bestemd was voor toén! Teneinde ná Jezus' Hemelvaart aan met name Zijn discipelen een 'boost', een zetje, te geven om de eerste Gemeente (de zgn. vroege Gemeente) te kunnen opbouwen.

Uit het boek Handelingen mogen we wat anders leren. We lezen er een aantal malen over de vervulling met de Heilige Geest en we ontdekken, dat die vervulling juist een elementaire schakel in de geloofsketting voor ieder kind van God is, uit de Joden zowel als uit de heidenen, en voor élke, ik herhaal élke, generatie.

1. Over het fenomeen van de vervulling met de Geest lezen we voor het eerst in Hand. 2:1-4. Jezus' discipelen werden toen vervuld en dat gebeurde vijftig dagen na Jezus' Opstanding uit dood en graf en tien dagen na Zijn Hemelvaart. Op Jezus' Opstandingsdag waren de discipelen wedergeboren en blies Jezus de Heilige Geest in hen (Joh. 20:19-22), waarna zij zeven weken later werden vervuld met de Heilige Geest. En die Geestesvolheid blééf in hen, zoals we lezen in bijvoorbeeld Hand. 4:31. Het uiterlijke teken van de vervulling was het spreken in vreemde talen.
2. In Hand. 8:12 lezen we dat Filippus in Samaria mannen en vrouwen tot het geloof in Jezus Christus had gebracht en hen vervolgens (in water) doopte. Toen de apostelen in Jeruzalem dit goede bericht vernamen, stuurden zij Petrus en Johannes eveneens naar Samaria om in het geestelijke werk te helpen. En zij baden specifiek voor de vervulling met de Heilige Geest, waarna de gelovigen Hem inderdaad ontvingen (Hand. 8:15-17). M.a.w. de wedergeboorte staat los van de vervulling met de Heilige Geest.

3. In Hand. 9:6,17-18 lezen we vervolgens dat apostel Paulus een ontmoeting had met Jezus, zich bekeerde en op een veel later tijdstip dan zijn bekering na handoplegging door Ananias werd vervuld met de Heilige Geest.
4. Als we dan vervolgens bij de gebeurtenis in Hand. 10 zijn aanbeland, dan staat het volgens historici vast dat deze zelfs tien jaren ná Hand. 2:1-4 plaatsvond. Hand. 10:44-48 vertelt dat de gezinsleden van de heidense hoofdman Cornelius werden vervuld met Gods Geest, waarna zij ook in water werden gedoopt. En zij spraken in vreemde tongen. M.a.w. blijkbaar was het toch niet Gods bedoeling om de eerste christenen een 'zetje' te geven.
5. Als we dan vervolgen met de gebeurtenis in Hand. 19, dan staat historisch vast dat dit twintig jaren na het Pinksterfeest van Hand. 2:1-4 plaatsvond. Hand. 19:1-6 – *“En het geschiedde, terwijl Apollos te Korinthe was, dat Paulus, de bovenste delen des lands doorreisde hebbende, te Efeze kwam; en enige discipelen aldaar vindende, Zeide hij tot hen: Hebt gij den Heiligen Geest ontvangen, als gij geloofd hebt? En zij zeiden tot hem: Wij hebben zelfs niet gehoord, of er een Heiligen Geest is. En hij zeide tot hen: Waarin zijt gij dan gedoopt? En zij zeiden: In den doop van Johannes. Maar Paulus zeide: Johannes heeft wel gedoopt den doop der bekering, zeggende tot het volk, dat zij geloven zouden in Dengene, Die na hem kwam, dat is, in Christus Jezus. En die hem hoorden werden gedoopt in den Naam van den Heere Jezus. En als Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken met vreemde talen, en profeteerden.”*  
Valt het u op dat Paulus (dus twintig jaren later) vroeg: *“Hebben jullie de Heilige Geest ontvangen toen jullie geloofden?”* Dit zei hij tegen discipelen, dus tegen kinderen Gods! Indien het waar zou zijn dat wedergeboorte tevens de vervulling met de Heilige Geest inhoudt, zou dit natuurlijk geen slimme vraag zijn geweest. Maar zo is het uiteraard niet! Ze werden vervolgens op de juiste wijze gedoopt in water, dus hergedoopt, en ontvingen hierna de vervulling met Gods Heilige Geest. En zij spraken in vreemde tongen.

### Hoe kunnen wij de vervulling met Gods Geest ontvangen?

De bespreking van de stappen die wij moeten zetten teneinde met de Heilige Geest te worden vervuld, wil ik doen aan de hand van enkele schriftgedeelten. In hun onderlinge verband zal het hopelijk duidelijk worden. Hopelijk zal het u ook werkelijk overtuigen, dat de vervulling met de Heilige Geest niet bedoeld is voor enkele daartoe uitverkorenen. Neen, de vervulling met Gods Geest is een geboorterecht voor iedere wedergeboren christen, Jood dan wel heiden (Hand. 2:39 – *“Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die daar verre zijn, zo velen als er de Heere, onze God, toe roepen zal.”*), nét zoals vrijheid voor Gods kinderen eveneens een geboorterecht is (Gal. 5:13).

Indien u derhalve nog niet met Gods Geest bent vervuld, terwijl u reeds lang wedergeboren bent, dan kunt u slechts uzelf verwijten. Immers, de zegen ligt reeds lang gereed. Wellicht was u onwetend of ontmoedigd. Maar Jezus verlangt u Gods Geest te geven (Hand. 2:33).

Er zijn vier schriftgedeelten waarvoor ik uw bijzondere aandacht vraag en het zou verstandig zijn om ze als het ware uit het hoofd te leren. Want ze maken ons duidelijk hoé wij de vervulling met de Heilige Geest kunnen ontvangen:

Hand. 2:37-38 – *“En als zij dit hoorden, werden zij verslagen in het hart, en zeiden tot Petrus en de andere apostelen: Wat zullen wij doen mannen broeders? En Petrus zeide tot hen: Bekeert u, en een iegelijk van u worde gedoopt in den Naam van Jezus Christus, tot vergeving der zonden; en gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen.”*

Hand. 5:32 – *“En wij zijn Zijn getuigen van deze woorden; en ook de Heilige Geest, Welken God gegeven heeft dengenen, die Hem gehoorzaam zijn.”*

Joh. 7:37-39 – *“En op den laatsten dag, zijnde de grote dag van het feest, stond Jezus en riep, zeggende: Zo iemand dorst, die kome tot Mij en drinke. Die in Mij gelooft, gelijkerwijs de Schrift zegt, stromen des levenden waters zullen uit zijn buik vloeien. (En dit zeide Hij van*

*den Geest, Denwelken ontvangen zouden, die in Hem geloven; want de Heilige Geest was nog niet, overmits Jezus nog niet verheerlijkt was.)”*

Luk. 11:9-13 – *“En Ik zeg ulieden: Bidt, en u zal gegeven worden; zoekt, en gij zult vinden; klopt, en u zal opengedaan worden. Want een iegelijk, die bidt, die ontvangt; en die zoekt, die vindt; en die klopt, dien zal opengedaan worden. En wat vader onder u, dien de zoon om brood bidt, zal hem een steen geven, of ook om een vis, zal hem voor een vis een slang geven? Of zo hij ook om een ei zou bidden, zal hij hem een schorpioen geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader den Heiligen Geest geven dengenen, die Hem bidden?”*

Als we deze schriftgedeelten biddend en met aandacht lezen, dan moét de conclusie wel zijn dat wanneer wij datgene doen wat de Heilige Schrift van ons vraagt, wij beslist de vervulling met de Heilige Geest zullen ontvangen. De vier schriftgedeelten leren ons ook, dat wij daartoe een aantal logische en opeenvolgende stappen dienen te zetten. En dat hoeft ons niet te ontmoedigen, want als de eerste stap goed is, volgt de rest vanzelf. Welke zijn die stappen?

1. Beking is de allereerste stap die wij moeten zetten, aldus Petrus. Wij verlaten onze goddeloze weg, nemen het Kruisoffer van Jezus van harte aan, belijden al onze zonden en misdaden en vragen Hem vergeving. We worden met God verzoend en beseffen dat wij slechts enkel en alleen gered kunnen worden op grond van het volbrachte werk van Jezus aan het kruis. Voortaan volgen wij Jezus en dienen Hem. Hij is niet alleen onze Redder, maar ook onze Heer en Meester geworden. Petrus bedoelt hier die definitieve beking des harten, welke ons brengt tot de wedergeboorte.
2. De tweede stap betreft het voortaan willen nalaten van élke zonde, óók de zogenaamde kleine zondetjes. Als wij ons werkelijk radicaal en goed hebben bekeerd, dan is er een totaal andere gedachtengang in ons innerlijk op gang gekomen. Want die beking werkt een totaal andere gezindheid in ons uit. Voortaan willen wij onze Heiland en Heer nooit meer bedroeven door te zondigen. We willen nooit meer bewust zondigen, ja, wij willen zelfs ook nooit meer onbewust zondigen. En het is daarom beslist noodzakelijk om ons terdege te onderzoeken op onheilige, onreine, zondige gedragspatronen in ons leven. Kleine zondetjes kunnen er de oorzaak van zijn dat wij de vervulling met de Heilige Geest niet kunnen ontvangen. Dagelijkse lessen uit Gods Woord zijn daarom onontbeerlijk. Dr. R.A. Torrey schreef, dat wij een duidelijke en scherpe lijn moeten trekken tussen de per definitie Heilige Geest, Die in ons wil komen wonen en de per definitie onheilige zonden.
3. De derde stap betreft het ondergaan van de waterdoop, waarmee wij ons vereenzelvigen met Jezus in Zijn dood en waarmee wij openlijk voor de wereld belijden, dat wij onze zonden hebben afgelegd en Hem voortaan volgen.
4. De vierde stap betreft overgave aan Gods wil, dus gehoorzaamheid. Als wij Jezus op de juiste wijze hebben aangenomen, dan is Hij niet alleen onze Redder geworden, maar ook onze Meester. Dat betekent automatisch dat wij Hem willen gehoorzamen. Maar als wij die gehoorzaamheid in álles, ja álles, wat God zegt, niet kunnen opbrengen, wordt het moeilijk om de vervulling met de Heilige Geest te ontvangen. Immers, juist die Heilige Geest zal ons in situaties en plaatsen brengen, die wij zelf niet willen (Joh. 21:18). Teneinde ons te vormen naar Jezus' Beeld. En dat recht heeft Hij, omdat wij door Jezus' Bloed zijn gekocht. Wij zijn Zijn eigendom geworden. Maar vandaag mogen wij bij vernieuwing onze eigen wil in volkomen vertrouwen aan Hem overgeven.
5. De vijfde stap betreft het hebben van dorst. Jezus zei: *“Wie dorst heeft, kome tot Mij en drinke”*. God zegt in Jes. 44:3 – *“Ik zal water gieten op de dorstigen, en stromen op het droge; Ik zal Mijn Geest op uw zaad gieten, en Mijn zegen op uw nakomelingen.”* Om te kunnen drinken van het Levende Water uit de hemel, d.w.z. om de vervulling met

de Heilige Geest te ontvangen, dienen wij wérkelijk dorst te hebben. Dat wij schreeuwen om water (Ps. 42:2-3). Dit betekent, dat wij goed beseffen en erkennen, dat wij zonder de Heilige Geest niet verder kunnen. Dat wij zelf niets kunnen bereiken en Hem absoluut en dringend nodig hebben in ons dienstbetoon aan God. Dan moet ons hart in dezelfde toestand zijn als dorre, droge, gebarste aarde, dat snakt naar regen. Zet uw hart wijd open voor Jezus. Kom tot Hem en verzadig u met Zijn Beeld. Zie hoe Hij is en wat Hij voor u heeft gedaan. Drink van Hem. Drink Hem in. Dan zullen er stromen van de levende wateren van Gods Geest uit u komen.

6. De zesde stap betekent, dat wij specifiek en gericht moeten bidden om de vervulling met de Heilige Geest. Welke goede vader, zo lazen we immers in Luk. 11, onthoudt zijn kinderen de dringende, eerste levensbehoeften? God de Vader wil ons heel graag de voor ons geestelijk leven dringende, eerste levensbehoefte van Zijn Geest schenken. Bidt Jezus, want Hij is de Schenker van de Heilige Geest (Hand. 2:33). En ontvangen wij nog niet, dan behoren wij te zoeken, d.w.z. ons hart te onderzoeken of er nog hinderpalen zijn. En als we die hebben opgeruimd, dan beginnen wij volhardend te kloppen op de deur van Gods hart. Totdat Hij zál genadig zijn!
7. De zevende en laatste stap is de stap van geloof. Werkelijk geloof sluit elke twijfel uit. Wie gelooft, wéét dat hij of zij zal ontvangen. Wérkelijk bijbels geloof betekent ook, dat er wordt gebeden conform Gods wil (1 Joh. 5:14-15). Jezus legde hier bijzondere nadruk op! Hij zei in Mark. 11:24 – *“..... Alle dingen, die gij biddende begeert, gelooft, dat gij ze ontvangen zult, en zij zullen u geworden.”* En Hij zei tevens: *“Geloof in Mij, gelijkerwijs de Schrift zegt, dán zullen stromen levend water uit je vloeien”*. Een gericht gebed om de vervulling met de Heilige Geest is dus conform Gods wil. Het vaste geloof maakt, dat u dit wéét en dat u overtuigd bent dat u zult ontvangen. Lees ook Gal. 3:2.

Geliefde broeders en zusters, zoals reeds opgemerkt werd, is de vervulling met de Heilige Geest een geboorterecht van ieder wedergeboren kind van God. Ik hoop dat dit u duidelijk is geworden. Bidt Jezus om de vervulling! U zult immers de Geest heel erg nodig hebben, indien het uw oprechte verlangen is, dat u en de Gemeente gezond worden opgebouwd. Indien u met werkelijk intense, innerlijke dorst nadert tot Jezus, Die als Hogepriester aan de rechterhand van de Vader in de hemel is gezeten, dan zal Hij de Heilige Geest beslist in uw hart uitstorten (Ps. 42:2-3; Hand. 2:33).

Moge Jezus u en mij zegenen. Amen.