

ENKELE ASPECTEN M.B.T. DE HEILIGE GEEST (1)

HJM Sales, 01-05-2015

Geliefde broeders en zusters, het Pinksterfeest betreft de gedenking van de dag waarop Jezus' discipelen, tien dagen na Zijn Hemelvaart, werden vervuld met God de Heilige Geest. In diverse christelijke denominaties wordt in de dagen voor Pinksteren gezocht naar de vervulling met Gods Geest. Het is belangrijk dat wij gaan begrijpen, Wie de Heilige Geest is en hoe wij de vervulling kunnen ontvangen. In deze tweedelige bijbelverkondiging zal ik slechts enkele aspecten van dit ontzagwekkend heilige, grote thema kunnen bespreken.

Achtereenvolgens komt aan de orde in

Deel 1: - Jezus wil de andere Trooster, de Heilige Geest, schenken.

- De Heilige Geest is een goddelijk Persoon.

Deel 2: - Wedergeboorte is niet tevens vervulling met de Geest! De vervulling met de Geest is niet alleen voor 'toén'!

- Hoe kunnen wij de vervulling met Gods Geest ontvangen?

Jezus wil de andere Trooster, de Heilige Geest, schenken.

De bekende evangelist David Maasbach schreef ooit, dat veel christenen als zij in nood zijn denken: was de Here Jezus Christus nog maar op aarde, want dan zou ik naar Hem toe gaan om geholpen te worden. Maar zij zouden verder moeten denken! Immers, Jezus was toen op aarde als mens van vlees en bloed. Hij kon met Zijn onderwijs en Zijn barmhartige Liefde en hulpvaardigheid maar op één plaats tegelijk zijn. En Hij kon toen alleen de mensen in Zijn directe omgeving helpen. Hoewel Jezus veel mensen kon helpen en vertroosten, was Zijn hulp in bredere zin, wereldwijd bezien, dus toch beperkt! En na Zijn terugkeer naar God de Vader in de hemel, na Zijn Hemelvaart, zou die hulp niet meer kunnen worden geboden. Althans zo dachten Zijn discipelen! Want zij waren bedroefd, dat Jezus naar de hemel zou terugkeren. Jezus was altijd heel dicht bij hen geweest en steeds als zij Hem nodig hadden gehad, had Hij hen onmiddellijk geholpen.

Maar door Zijn grote Liefde had Jezus hierin voorzien. Hij had aan een oplossing gedacht, namelijk de vervulling met de Heilige Geest. Hij zou dezelfde Geest, Die voortdurend in Hem was geweest en Hem had bewogen, in hen willen uitstorten. Zodat dan voortaan dezelfde Heilige Geest hen vol van Liefde zou kunnen helpen, vertroosten en onderwijzen. En omdat Hij Geest is, zou Hij niet aan één plaats gebonden zijn, zoals Jezus wel was geweest, zodat Hij vele kinderen Gods overal ter wereld tegelijkertijd zou kunnen bijstaan. Daarom zou het juist zelfs nuttig zijn, dat Hij naar de hemel zou terugkeren, zo zei Jezus.

Joh. 14:16-17 – *“En Ik zal den Vader bidden, en Hij zal u een anderen Trooster geven, opdat Hij bij u blijve in der eeuwigheid; Namelijk den Geest der waarheid, Welken de wereld niet kan ontvangen; want zij ziet Hem niet, en kent Hem niet; maar gij kent Hem; want Hij blijft bij ulieden, en zal in u zijn.”*

Joh. 16:5-7 – *“En nu ga Ik heen tot Dengene, die Mij gezonden heeft, en niemand van u vraagt Mij: Waar gaat Gij henen? Maar omdat Ik deze dingen tot u gesproken heb, zo heeft de droefheid uw hart vervuld. Doch Ik zeg u de waarheid: Het is u nut, dat Ik wegga; want indien Ik niet wegga, zo zal de Trooster tot u niet komen; maar indien Ik heenga, zo zal Ik Hem tot u zenden.”*

Jezus was de grote Trooster van Zijn discipelen, Die na Zijn Hemelvaart een ándere Trooster tot hen zou zenden. Namelijk God de Heilige Geest, Die met Zijn Kracht en Liefde in Jezus was geweest, zodat Hij de mensen had kunnen helpen. De vervulling met de Geest betekent derhalve, dat Jezus in eigen Persoon dicht bij en in ons komt, maar nu niet in het lichaam waarin Hij op aarde woonde en wandelde, doch wel in Zijn Geest. De Geest in Hem wil nu

ook de Geest in ons zijn! En Hij wil werken met dezelfde barmhartige liefde! Dat is een grote, niet te bevatten genade, maar ook noodzaak, zodat de Geest het werk tot opbouw van ons persoonlijk en gemeentelijk leven zal verrichten en niet wij in onze eigen kracht. Daarom zei Jezus tot Zijn discipelen om in Jeruzalem op de vervulling met de Heilige Geest te wachten. Luk. 24:49b – “.....; maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte.”

Hand. 1:4 – “....., dat zij van Jeruzalem niet scheiden zouden, maar verwachten de belofte des Vaders,.....” En dáárom beveelt Efez. 5:18b – “..... wordt vervuld met de Geest;”

De vervulling met de Geest is in Jezus’ opvatting blijkbaar bijzonder belangrijk en noodzakelijk. Dit zal u nog duidelijker worden in de volgende paragraaf.

De Heilige Geest is een goddelijk Persoon

Als de Heilige Geest de Geest van Jezus is en een Trooster, dan is het evident dat Hij niet zo maar een of andere goddelijke invloed of kracht is, zoals velen ten onrechte denken. Neen, Hij is een Persoon, een goddelijk Persoon, géén kracht, maar Hij bezit zeker wel enorme Kracht. De Heilige Geest is de derde Persoon van de Drie-enige God!

Het is van eminent belang om dit goed te begrijpen. Want als Hij een Persoon is, dan zijn wij Hem liefde, geloof, gehoorzaamheid, vertrouwen, overgave en aanbidding verschuldigd. Maar de Heilige Geest is heel bescheiden. Hij zoekt nooit Zichzelf. Altijd zal Hij ons wijzen op en leiden naar Jezus, opdat Jezus wordt verheerlijkt. Dát is de taak, welke God de Vader Hem gaf (Joh. 16:14). Er is een tweede reden, waarom wij goed moeten begrijpen dat de Heilige Geest een Persoon is. Bijbelleraar Dr. R.A. Torrey wees hierop. Als Hij slechts een kracht is, zullen wij steeds bidden en ons afvragen: Hoe kan ik de Heilige Geest ontvangen en hoe kan ik Hem gebruiken? Maar als Hij God in eigen Persoon is, zouden wij moeten bidden: Hoe kan Gods Geest mij ontvangen en hoe kan Hij mij gebruiken? Mijzelf onderzoekend, concludeer ik dat mijn houding in dit opzicht verkeerd is geweest.

Hoe kunnen wij verstaan dat de Heilige Geest een Persoon is en geen invloed of kracht? Dan behoort Hij bepaalde kenmerken of eigenschappen te bezitten, welke alleen personen kunnen bezitten en taken uit te voeren, welke alleen personen kunnen verrichten. In willekeurige volgorde en niet persé uitputtend: de Heilige Geest is een Persoon:

1. Omdat Hij wéét en begripdend inzicht heeft (1 Cor. 2:11).
2. Omdat Hij Degene is, Die het werk Gods (in de mens) uitvoert (Zach. 4:6).
3. Omdat Hij het verwoeste wil herstellen, waartoe Hij de harten van mensen doorzoekt (Gen. 1:1-2; Rom. 8:27; Openb. 5:6 jo. Zach. 4:10 jo. 2 Kron. 16:9).
4. Omdat Hij alle dingen, Gods diepten en ook ons hart, onderzoekt en zonodig openbaart (1 Cor. 2:10).
5. Omdat Hij ons wil overtuigen van zonden, Gods gerechtigheid en oordeel (Joh. 16:7-11). Hij wil onze ogen zodanig voor de zonde openen, dat wij een diep besef van onze eigen zondigheid krijgen. Hij wil dat wij ons bekeren, opdat wij niet onder het rechtvaardige oordeel van God terecht zullen komen. Hij wil dat wij ons bekleden met Gods échte gerechtigheid: namelijk Jezus!
6. Omdat Hij in alles wat Hij doet van Jezus getuigt (Joh. 15:26). Zijn doel is, dat wij Jezus Christus in al Zijn volheid leren kennen en aan Hem gelijkvormig worden (Rom. 8:26-29; Gal. 1:15-16; Fil. 3:10; 2 Cor. 4:6). Alléén door innerlijke openbaring door de Heilige Geest leren wij Jezus wérkelijk kennen. Daartoe brengt Hij ons vaak in moeilijke omstandigheden (Joh. 21:18), waaruit alleen een diepere kennis van Jezus ons kan redden.
7. Omdat Hij in ons hart onze wedergeboorte uitwerkt m.b.v. Gods Woord (Joh. 3:3-5).
8. Omdat Hij als Geest der Waarheid ons onderwijst in de Waarheid van Gods Woord (Neh. 9:20; Joh. 14:26; 15:25; 16:13-15) en Zijn lessen in ons hart schrijft (Hebr. 8:10). En die Waarheid van het Woord is Jezus (Joh. 14:6) en Hij is ons fundament (1 Cor. 3:11).
9. Omdat Hij een mening heeft (Rom. 8:27).
10. Omdat Hij een wil heeft en conform die wil handelt (1 Cor. 12:11).

11. Omdat Hij liefde heeft. De Heilige Geest heeft ons lief (Rom. 15:30).
12. Omdat Hij de Trooster (Gr. *'Parakletos'*, d.w.z. *'Helper aan onze zijde'*) is (Joh. 14:16).
13. Omdat Hij ons helpt als wij zwak zijn (Rom. 8:26).
14. Omdat Hij voor ons bidt (Rom. 8:26). M.a.w. niet enkel Jezus, de hemelse Hogepriester, bidt voor ons (Hebr. 7:25; 1 Joh. 2:1), maar óók de Heilige Geest!
15. Omdat Hij rust en vrede in ons hart wil geven (Hebr. 3:7-8; 4:1-13) en ons op die wijze leiden (Col. 3:15 – *"heersen"* is in het Grieks *"bra'beuo"*, d.w.z. *"scheidsrechter zijn"*). Rust in het hart is het teken dat de genomen beslissing conform Zijn wil was.
16. Omdat Hij spreekt en ons wil bewegen om iets wel of niet te doen, cq. te zeggen (Luk. 4:1,14; 12:12; Hand. 8:29; 10:19; 11:12,28; 16:6-7; 18:5; 20:22; Rom. 8:14).
17. Omdat Hij Zich kan verheugen (Luk. 10:21; Rom. 14:17; 1 Thess. 1:6).
18. Omdat Hij door ons verzocht, bedroefd en gesmaad kan worden (Jes. 63:10; Hand.5:9; Efez. 4:30; Hebr. 3:7-8; 10:29). Dat gebeurt als wij wederspanning zijn en zondigen. En omdat Hij in ons woont, kent Hij elke gedachte en elk woord, ook de onreine! En omdat Hij óveral met ons meegaat, is Hij ook in elke plaats. Ook in de eventueel onheilige plaatsen, waar Hij Zich als de Tedere en de Reine beslist niet thuisvoelt. Er schuilt overigens, en dat wil ik benadrukken, een groot gevaar in het bedroeven van de Heilige Geest. Met name in situaties waarin de zalving van Gods Geest in sterke mate in de gemeente aanwezig is. En dan denk ik terug aan een prediking van mijn voormalige voorganger, waarin hij wees op een pinkstergemeente in Zweden in de vorige eeuw. De geesteszalving was daar zo sterk aanwezig, dat nieuwelingen óf zich radicaal bekeerden óf onmiddellijk de zaal verlieten, omdat zij het goddelijke Licht in hun hart niet konden verdragen. Er was geen tussenweg! Dé waarschuwing om Gods Geest niet te bedroeven, lezen we in Hand. 5:1-11. Ananias en Saffira schonken een groot deel van de opbrengst van hun verkochte onroerend goed aan de gemeente. Dat was in feite toch geweldig! Weinigen onder ons zouden dat eveneens doen. Maar hun zonde was, dat zij deden alsof zij 100% van de opbrengst hadden geschonken. En juist in deze nieuwe gemeente, die door de overvloedige geesteszalving zo voorspoedig werd opgebouwd, kon de Heilige Geest dat niet verdragen, noch accepteren. Man en vrouw stierven!

Al deze zaken overdenkend, moet de conclusie zijn dat de Heilige Geest onze persoonlijke en dierbare Vriend wil zijn, Die ons voortdurend in alles wil bijstaan en er voor zal zorgen, dat wij veilig aankomen in het hemelse Vaderhuis. De conclusie is ook, dat elk kind van God Zijn Geest nodig heeft. Niet voor niets zei Jezus om in Jeruzalem op de vervulling met de Heilige Geest te wachten. Het getuigt dan ook van wijsheid als Gods kinderen zich in geloof en onvermoeibaar daar naar zullen blijven uitstrekken. Dan zal Hij verhoren. Ik bid dat wij allen de reikwijdte van deze waarheid zullen mogen beseffen. Pred. 24:3 – *"Door wijsheid wordt een huis gebouwd, en door verstandigheid bevestigd;"*

Geliefde broeders en zusters, volgende week vervolgen we het thema. Moge de Heiland u en mij deze week zegenen.

(wordt vervolgd)