

## STRIJDT TEGEN AMALEK! HJM Sales

Geliefde broeders en zusters, ons vlees (de natuur van de oude, onwedergeboren mens) is oorzaak van nogal wat problemen in ons geestelijk leven, ons huwelijks- en gezinsleven en ook ons gemeentelijk leven. Helaas bieden wij van tijd tot tijd gelegenheid aan het vlees om zich te uiten en op te spelen. Die uitingen van het vlees, en ik wens iedere christen toe dat het slechts tijdelijke en kortstondige oprispingen zijn, kunnen dramatische gevolgen hebben. Hoe treden wij op tegen de uitingen van het vlees in ons?

In de prediking [“WOESTIJN – Jezus volgen door de”](#) schreef ik, dat in de bijbel de Filistijnen het vlees typeren. Maar er zijn in de bijbel meer typebeelden van het vlees te vinden. Zo is ook een andere grote vijand van het volk van Israël, namelijk Amalek, een typebeeld van het vlees. En Israël kreeg juist na de Uittocht uit Egypte in de woestijn met deze vijand te maken.

Amalek was een kleinzoon van Ezau, die, zoals u weet, zijn eerstgeboorterecht (typebeeld van onze wedergeboorte tot kinderen Gods) verachtte en verkwanselde voor een bordje soep. Toen het volk Israël na de Uittocht uit Egypte op weg was naar het Beloofde Land streed Amalek tegen hen. En hoe deed hij dat? Hij viel de achterhoede van Israël aan, de zogenaamde 'staart' van die enorme stoet van honderdduizenden mensen! Met name had Amalek het gemunt op de zwakken en de vermoeiden, die moeite hadden om het straffe marstempo vol te houden. Deut. 25:17-18 – *“Gedenkt, wat u Amalek gedaan heeft op den weg, als gij uit Egypte uittoogt; Hoe hij u op den weg ontmoette, en sloeg onder u in den staart al de zwakken achter u, als gij moede en mat waart; en hij vreesde God niet.”* Ook viel hij Israël aan, terwijl zij uitrustten van hun zware reis door de woestijn. Hij viel hen aan in hun rustplaats in Rafidim. Ex. 17:8 – *“Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim.”* De naam *“Rafidim”* ( רַפִּידִים ) is afgeleid van het werkwoord *“raafad”* ( רָפַד ) dat *“een bed spreiden, verfrissen”* betekent. Rafidim representeert dus het nemen van rust. Amalek was de eerste vijand van het volk Israël na hun verlossing uit Egypte en aansluitend hun doop in de wolk en in de zee (1 Cor. 10:1-4). Hiermee staat vast dat Amalek het vlees representeert, want de eerste vijand waarmee wij na onze bekering, wedergeboorte en doop worden geconfronteerd, is juist het vlees (Gal. 5:17). Geest en vlees zijn immers gezworen vijanden van elkaar! En zodra de Heilige Geest in ons komt wonen, begint ons vlees zich te roeren en begint de strijd. En weest u verzekerd, dat steeds onze zwakten het doelwit zijn! Maar ook veel later bleef Amalek (d.w.z. zijn nakomelingen, het volk der Amalekieten) een gezworen vijand van Israël. Denkt u maar aan de strijd van koning Saul tegen de Amalekieten onder leiding van hun koning Agag, waarover we in 1 Sam. 15 kunnen lezen. En in dit verband is het wetenswaardig, dat Haman, die het gehele verbannen volk Israël trachtte uit te roeien (zie boek Esther), een afstammeling was van die koning Agag (Est. 3:1).

Het volk van Israël kreeg tijdens hun woestijnreis dus met deze Amalek te maken en de beschrijving in de bijbel (Ex. 17:8-16) van deze ontmoeting, van de strijd die toen losbarstte, kan ons veel leren. In de prediking [“WOESTIJN – Jezus volgen door de”](#) schreef ik, dat wij niet in eigen kracht tegen ons eigen vlees moeten strijden. Dat is zinloos! Dat is een strijd die wij zullen verliezen! Neen, ook dáárvoor is Jezus gekruisigd en is Hij de grote overwinnaar. Ons vlees is met Jezus gekruisigd (Rom. 6:6) en wij moeten er voor zorgen dat dit zo blijft, door dicht bij Jezus te blijven. Maar ik schreef ook, dat wij wel in de gebeden tegen ons vlees kunnen optreden. Welnu, het verhaal in Exodus leert ons, hoé te bidden.

Ex. 17:8-13 – *“Toen kwam Amalek en streed tegen Israël in Rafidim. Mozes dan zeide tot Jozua: Kies ons mannen, en trek uit, strijd tegen Amalek; morgen zal ik op de hoogte des heuvels staan, en de staf Gods zal in mijn hand zijn. Jozua nu deed, als Mozes hem gezegd had, strijdende tegen Amalek; doch Mozes, Aäron en Hur klommen op de hoogte des heuvels. En het geschiedde, terwijl Mozes zijn hand ophief, zo was Israël de sterkste; maar terwijl hij zijn hand nederliet, zo was Amalek de sterkste. Doch de handen van Mozes*

*werden zwaar; daarom namen zij een steen, en legden dien onder hem, dat hij daarop zat; en Aäron en Hur ondersteunden zijn handen, de een op deze, de ander op de andere zijde; also waren zijn handen gewis, totdat de zon onderging. Alzo dat Jozua Amalek en zijn volk krenkte, door de scherpte des zwaards."*

De strijd tussen de strijders van Israël en die van Amalek vond plaats in Rafidim, dat zoals gezegd "rustplaats" betekent. En het spreekt voor zich, dat de rust te Rafidim de geestelijke rust in de Heer representeert en niet rust, zoals die in de wereld gebruikelijk is. Want het gaat hier om de strijd tussen Geest (Israël) en vlees (Amalek). Zodra wij willen opgaan in de geestelijke zaken en dichter bij Jezus willen vertoeven (in Hem willen rusten!), wordt het vlees wakker en gaat protesteren en ageren.

NB, dit laat onverlet het feit, dat het vlees zich zeker ook zal doen gelden in periodes dat wij niets doen voor de Heer!

We lezen in het verhaal, dat er aan de kant van Israël sprake was van vier leiders, die samenwerkten en streden tegen Amalek. Wat leren we van hen?

### Jozua

Jozua voerde daadwerkelijk met zijn mannen de oorlog. Jozua (in het Hebreeuws "Je-hosjoe-ah" – יהושוע) betekent "de Heer is redding". Zijn naam heeft dezelfde betekenis als de naam van Jezus ("Je-sjoe-ah" – ישוע). Jozua is in dit verhaal typebeeld van Jezus, Die Zélf voor ons de strijd voert en verwacht dat wij stil zullen zijn en op Hem vertrouwen (Ex. 14:14). D.w.z. het is zinloos, dat wij in eigen kracht tegen het vlees strijden, want dan zullen we zeker verliezen. En waarmee versloeg Jozua de vijand? Met de scherpte van het zwaard (Ex. 17:13), als het typebeeld van het Woord van God (Efez. 6:17).

### Mozes

De naam Mozes ("Mosjeh" – משה) betekent "uit het water getrokken", doch op grond van de Hebreeuwse schrijfwijze letterlijk óók "door een lam" ("mi-seh"). Mozes is in het boek Exodus een typebeeld van Jezus, doch in dit specifieke verhaal typeert hij ook het kind van God, gered door Gods Offerlam, de Here Jezus Christus. En zo u wilt, typeert Mozes ook de leider in de gemeente.

Mozes was degene die tijdens de strijd bad. Daartoe beklom hij de heuvel, hetgeen wil zeggen dat hij in geestelijke zin naderde tot het kruis op de heuvel Golgotha. Hij naderde tot de gekruisigde Jezus Christus, Die alles heeft volbracht. Immers, Mozes nam plaats en ging zitten op een rotssteen, in de bijbel typebeeld van God de Vader en van Jezus, Gods Zoon. En geestelijk gezien bad Mozes daar niet in eigen kracht. Want Mozes nam de staf Gods in zijn handen, het typebeeld van de Heilige Geest (Ex. 4:17; Ps. 23:4). In afhankelijkheid van de kracht van de Heilige Geest aanbad Mozes met opgeheven handen nét zo lang tot de overwinning was behaald.

### Aäron

De naam Aäron ("Acharon" – אהרן) betekent "hij die licht geeft, lichtbrenger". Ook Aäron typeert de Heilige Geest, maar dan de Heilige Geest in actie. Want in Ex. 4:10-17 lezen we dat Mozes zich bij God beklagde, dat hij niet goed kon spreken, waarna God hem Aäron als spreker gaf. Aäron werd 'de mond' van Mozes, waarmee duidelijk wordt dat hij een beeld is van de Heilige Geest in actie. Want we lezen in:

Mark. 13:11 – "Doch wanneer zij u leiden zullen, om u over te leveren, zo zijt te voren niet bezorgd, wat gij spreken zult, en bedenkt het niet; maar zo wat u in die ure gegeven zal worden, spreekt dat; want gij zijt het niet, die spreekt, maar de Heilige Geest."

Rom. 8:26 – "En desgelijks komt ook de Geest onze zwakheden mede te hulp; want wij weten niet, wat wij bidden zullen, gelijk het behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitsprekelijke zuchtingen."

Aäron ondersteunde Mozes door diens handen te ondersteunen. Want zodra Mozes door vermoeidheid zijn handen in het gebed liet zakken, kreeg Amalek de overhand. Maar niet

zodra Mozes zijn handen weer ophief. Daarom ondersteunde Aäron hem, zoals de Heilige Geest ook voor ons doet in de gebeden. De Heilige Geest bidt voor ons. En als wij vermoeid zijn en niet meer verder kunnen, dan blijft de Heilige Geest pleiten. Zelfs in onze slaap. Want we lezen in Hebr. 7:25 dat Jezus, onze hemelse Hogepriester, Die zoals u weet volkomen één is met de Heilige Geest, altijd leeft om voor ons te bidden.

### Hur

Er was nóg iemand, die de handen van Mozes in het gebed ondersteunde. Dat was Hur (*"Choer"* – חור ). Zijn naam betekent *"wit (linnen)"*. Hur representeert Gods kinderen, die gereinigd zijn door Jezus' kostbare Bloed en in geestelijke zin zijn bekleed met reine, witte klederen van gerechtigheid (Openb. 7:13-14). Hur typeert de broeders en zusters, die zich óók om ons bekommeren, onze strijd tegen de aanvechtingen van het vlees hebben herkend en voor ons bidden en pleiten.

Tegen zo'n geestelijke overmacht kan het vlees nooit standhouden. Door de voortdurende en samengebalde Kracht van Jezus, Die alles al heeft volbracht en de vijand verslagen, én van de Heilige Geest, zullen de werkingen van onze vleselijke, oude natuur volkomen worden geëlimineerd. Met onze aanhoudende gebeden tonen wij aan God dat het ons ernst is, waarna Hij ons te hulp schiet. En Hij is de grote Overwinnaar en wij zijn met Hem mede-overwinnaars.

Geliefde broeders en zusters, tot slot een waarschuwing én een bemoediging!

Ex. 17:14-16 – *"Toen zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en leg het in de oren van Jozua, dat Ik de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder den hemel. En Mozes bouwde een altaar; en hij noemde deszelfs naam: De HEERE is mijn Banier! En hij zeide: Dewijl de hand op den troon des HEEREN is, zo zal de oorlog des HEEREN tegen Amalek zijn, van geslacht tot geslacht!"*

Uit deze en de vorige verzen mogen wij afleiden dat Amalek de gezworen vijand van God en van Gods volk is. Elk geslacht van kinderen Gods zal tegen hem, het vlees, moeten optreden. En die strijd zal pas zijn geëindigd als zij hun laatste adem hebben uitgeblazen. Want van tijd tot tijd zal het vlees in ons de kop proberen op te steken. Wij leven, hoewel wij door onze wedergeboorte ook geestelijke wezens zijn geworden, nu eenmaal in een vleselijk lichaam. Geest en vlees verdragen elkander niet! De bijbel zegt, dat vlees en bloed het Koninkrijk Gods niet kunnen beërven (1 Cor. 15:50). Integendeel! God zal dan ook zelfs de gedachtenis van het vlees volkomen uitdelgen. Maar prijst God, we lezen hier ook dat God het werk zal doen. Hij zal Amalek volkomen verdelen. Want de Heer is onze Banier.

Moge de Heiland u en mij helpen en deze week zegenen. Amen.