

ABORTUS

HJM Sales

“De goddeloze zal het geschenk uit den schoot nemen, om de paden des rechts te buigen.” (Spr. 17:23)

Geliefde broeders en zusters, wist u dat in Nederland jaarlijks ruim dertigduizend abortussen plaatsvinden? Ik wist het niet. Dagelijks worden hier honderd ongebornen baby's in de baarmoeder vermoord en weggenomen! Met stilzwijgende toestemming van het grootste deel van het Nederlandse volk. Per slot van rekening hebben we een abortuswet, nietwaar? Wereldwijd vinden er per jaar zelfs vijftig miljoen abortussen plaats. Dit kunt u lezen in het boekje “Schreeuw uit de baarmoeder” van drs. L.P. Dorenbos, dat ik recent heb gelezen.

Maar laten wij ons op Nederland focussen. Indien er nertsen worden gefokt, om terwille van hun mooie pelzen vergast en geslacht te worden, staan we in Nederland op onze achterste benen. Als er ganzen vergast moeten worden, omdat ze een gevaar voor het vliegverkeer vormen, dan protesteren we uit alle macht. Indien er zeehondenbaby's worden doodgeknuppeld op de ijzige poolvlakten van Canada, struikelen actievoerders en politici over elkaar heen van verontwaardiging. Maar als het gaat om de moord op ongebornen mensenbaby's, dan worden de schouders opgehaald.

Abortus is moord

Wellicht zeggen sommigen nu: *“Nou, nou, dat zijn wel heel sterke woorden! Vermoord? Hoe durf je dat te zeggen?”* Wel, omdat het vaststaat dat het door God geschonken leven begint bij de bevruchting van een vrouwelijke eicel door een mannelijke zaadcel. Dán reeds begint het leven! Ja, zeggen sommigen nu wellicht: *“Maar dan is het toch nog absoluut geen baby?”* Maar dat is het een paar weken later zeker wel! Want, aldus Dorenbos, het hartje klopt reeds na drie weken zwangerschap. En wist u dat met acht weken het kindje reeds kan worden onderscheiden? De baby leeft, maar kan nog niet buiten de baarmoeder leven. Na twaalf weken is de baby volledig gevormd en zijn ook alle organen aangelegd.

Wie dit door God gegeven leven wegneemt of afbreekt, overtreedt Zijn gebod, want de bijbel zegt in Ex. 20:13 en in Deut. 5:17 – *“Gij zult niet doodslaan”*. Met als gevolg, dat men Zijn straf zal moeten ondergaan. Matth. 5:21 – *“Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht.”*

Abortus komt uit de koker van satan

Het zijn goddelozen die de praktijken van abortus uitoefenen. Spr. 17:23 – *“De goddeloze zal het geschenk uit den schoot nemen, om de paden des rechts te buigen.”* En juist zij, die zeggen christen te zijn, behoren zich ver van deze praktijken te houden. Want het vermoorden van kleine kinderen komt rechtstreeks uit de koker van de duivel. En deze is de grote vijand van God, Israël, Jezus, christenen en ook de hele mensheid. Want hij wil niet dat er mensen behouden en gered worden. Farao liet (geïnspireerd door satan) baby's vermoorden teneinde Gods volk, Israël, te treffen (Ex. 1:22). Heidense volkeren verbrandden baby's als offers aan de afgoden Baäl en Moloch en goddeloze Israëlieten namen deze praktijken vaak over (Deut. 18:10; 2 Kon. 21:6; 2 Kron. 28:3; Jer. 7:31; 19:5). Herodus vermoordde baby's teneinde ook Jezus de Verlosser te elimineren (Matth. 2:16-18).

God onderscheidt pril leven wél

Dat de baby pas ná acht weken kan worden onderscheiden, is voor veel mensen, inclusief artsen, een rechtvaardigingsgrond voor abortus. Maar onze grote God, die geweldige Schepper van alles wat leeft, onderscheidt het prilste leven wél.

Ps. 139:15-16 – *“Mijn gebeente was voor U niet verholen (hjms: verborgen), als ik in het verborgene gemaakt ben, en als een borduursel gewrocht (hjms: gemaakt) ben, in de nederste delen der aarde. Uw ogen hebben mijn ongevormden klomp gezien; en al deze dingen waren in Uw boek geschreven, de dagen als zij geformeerd zouden worden, toen nog geen van die was.”*

Mensen zeggen: *“Er valt nog geen baby te onderscheiden, dus is het nog geen kind, en dus mag het geaborteerd worden”*. Maar toen de baby zelfs nog een ongevormde klomp was, kende God het reeds en had reeds alles in Zijn boek vastgelegd.

Over een van die reeds vastgelegde zaken, kunnen we lezen in Efez. 2:10 – *“Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelve zouden wandelen.”* De originele Griekse grondtekst spreekt van goede werken, die *“reeds van tevoren”* door God werden toebereid. God had toen de baby zelfs nog een ongevormd klompje was, reeds vastgelegd welke goede werken het zou mogen gaan verrichten. Uiteraard indien het zou willen en uiteraard alleen indien het de mogelijkheid van leven daartoe zou ontvangen. Vóórdát wij in de baarmoeder werden geformeerd, kende God ons reeds en had Hij grote plannen met ons (Jer. 1:5) en had Hij de door ons te verrichten goede werken reeds voorbereid (Efez. 2:10).

Het in de prille zwangerschap ongevormde, nog niet te onderscheiden, klompje levend wezen is daarom een mens in de eerste stadia van ontwikkeling. Geschapen naar Gods Beeld en gelijkenis. Gen. 1:26a – *“En God zeide: Laat Ons mensen maken, naar Ons beeld, naar Onze gelijkenis;.....”* Volgens Ps. 8:6 (NBG-vertaling) zijn wij bijna goddelijk gemaakt.

De Here God kan door middel van Zijn Heilige Geest zelfs reeds wonen in een ongebooren baby. Want toen Maria als aanstaande moeder van Jezus naar haar nicht Elizabeth reisde, die in verwachting was van haar baby (Johannes de Doper), gebeurde er het volgende. Luk. 1:39-45 – *“En Maria, opgestaan zijnde in diezelfde dagen, reisde met haast naar het gebergte, in een stad van Juda; En kwam in het huis van Zacharias, en groette Elizabet. En het geschiedde, als Elizabet de groetenis van Maria hoorde, zo sprong het kindeken op in haar buik; en Elizabet werd vervuld met den Heiligen Geest; En riep uit met een grote stem, en zeide: Gezegend zijt gij onder de vrouwen, en gezegend is de vrucht uws buiks! En van waar komt mij dit, dat de moeder mijns Heeren tot mij komt? Want zie, als de stem uwer groetenis in mijn oren geschiedde, zo sprong het kindeken van vreugde op in mijn buik. En zalig is zij, die geloofd heeft; want de dingen, die haar van den Heere gezegd zijn, zullen volbracht worden.”*

Als wij nog in de baarmoeder zijn, is God reeds onze barmhartige Beschermmer en Helper. Ps. 71:6 – *“Op U heb ik gesteund van den buik aan; van mijner moeders ingewand aan zijt Gij mijn Uithelper; mijn lof is geduriglijk van U.”*

God is barmhartig! Het Hebreeuwse werkwoord voor *“barmhartig zijn”* is *“racham”* (רַחַם). Wonderlijk dat het woord voor *“baarmoeder”* precies zo wordt geschreven, namelijk *“rechem”* (רֶחֶם). Wat een aanwijzing dat onze barmhartige Heer geen onderscheid maakt tussen een reeds geboren en een nog ongebooren leven. Wat een aanwijzing dat Hij Zich reeds ontfermt over het nog niet geboren kindje, dat nog veilig in de baarmoeder van de moeder woont.

Er is hulp indien wij ons bekeren

Broeders en zusters, het is na ruim dertig jaren abortuspraktijk in Nederland inmiddels duidelijk geworden, dat er veel geaborteerde vrouwen rondlopen met ernstige psychische problemen. Regelmatig worden zij bepaald bij het feit, dat zij hun eigen kind hebben laten doden. Bijvoorbeeld télkens als zij een baby zien. In deze prediking kan ik niet ingaan op hun problematiek. Ik ben immers geen psycholoog of psychiater. Ik ken echter wel een geweldige Helper en Genezer, Die gebroken harten kan herstellen en alle zonden wil vergeven, zelfs ook de zonde van abortus. Zijn Naam is Jezus Christus! Wie zich bekeert en zich tot Hem

wendt, zal nooit worden afgewezen. Dat mocht ook de éérste geredde mens ooit, een moordenaar die naast Jezus aan het kruis hing, ervaren (Luk. 23:39-43).

Jes. 61:1-3 – *“De Geest des Heeren HEEREN is op Mij (hijms, Jezus), omdat de HEERE Mij gezalft heeft, om een blijde boodschap te brengen den zachtmoedigen; Hij heeft Mij gezonden om te verbinden de gebrokenen van harte, om den gevangenen vrijheid uit te roepen, en den gebondenen opening der gevangenis; Om uit te roepen het jaar van het welbehagen des HEEREN, en den dag der wraak onzes Gods; om alle treurigen te troosten; Om den treurigen Sions te beschikken dat hun gegeven worde sieraad voor as, vreugdeolie voor treurigheid, het gewaad des lofs voor een benauwden geest; opdat zij genaamd worden eikebomen der gerechtigheid, een planting des HEEREN, opdat Hij verheerlijkt worde.”*
 1 Joh. 1:9 – *“Indien wij onze zonden belijden, Hij (hijms, Jezus) is getrouw en rechtvaardig, dat Hij ons de zonden vergeve, en ons reinige van alle ongerechtigheid.”*

Gods oordeelt hen die zich niet willen bekeren

De volgende slogan kent u nog wel: *“Baas in eigen buik!”* Wat een egoïstische, misleidende slogan om het eigen belang voorop te stellen, als een zwangerschap niet uitkomt of als de omstandigheden ellendig zijn. Eigen baas willen blijven, zelfs als er een kindje gedood moet worden! Het leven van de moeder zou belangrijker zijn dan het leven van de baby. Door deze slogan zijn er nu velen misleid, ook christenen.

Want andere oplossingen waarbij in ieder geval de ongewenste, ongebornen baby mag blijven leven, waren (zijn) nu daardoor vaak niet meer bespreekbaar, noch aanvaardbaar. Er wordt niet meer ernstig over nagedacht. Neen, abortus moet het zijn!

Dan wil ik nu wel de vraag stellen: *“Hoe kan überhaupt een probleem vruchtbaar en menswaardig worden opgelost, als er daarvoor eerst een onschuldig, pril leventje moet worden vermoord?”*

Ps. 127:3 leest dat een baby een geschenk van God is: *“Ziet, de kinderen zijn een erfdeel des HEEREN; des buiks vrucht is een beloning.”* Heel moeilijk te begrijpen in geval van een verkrachting. Maar is de ongebornen baby desondanks niet volmaakt onschuldig?

Hoe scherp veroordelend klinkt dan Gods Woord in het reeds geciteerde Spr. 17:23 – *“De goddeloze zal het geschenk uit den schoot nemen, om de paden des rechts te buigen.”* Gods Woord noemt hen, die Gods geschenk uit de moederschoot wegnemen, goddelozen.

Daarom wil ik degenen die blijven volharden in deze kwalijke praktijken en kil Jezus afwijzen, waarschuwen, dat Gods oordeel reeds voor de deur staat.

Matth. 5:21 – *“Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: Gij zult niet doden; maar zo wie doodt, die zal strafbaar zijn door het gericht.”*

Matth. 18:5-6 – *“En zo wie zodanig een kindeken ontvangt in Mijn Naam, die ontvangt Mij. Maar zo wie een van deze kleinen, die in Mij geloven, ergert, het ware hem nutter, dat een molensteen aan zijn hals gehangen, en dat hij verzonken ware in de diepte der zee.”*

Geliefde broeders en zusters, als de Here God reeds boos wordt, indien kleine kinderen worden geërgerd, wat dan als zij worden vermoord in de baarmoeder? Dan zal Zijn oordeel zeker vallen.

Moge Jezus u en mij deze week helpen en zegenen. Amen.

Meer informatie of hulp is verkrijgbaar via de Stichting Schreeuw om Leven (www.schreeuwomleven.nl, info@schreeuwomleven.nl, tel. 035-6244352, alsmede www.erishulp.nl, erishulp@hotmail.com, hulplijn 035-6214205).