

## ABBA, VADER HJM Sales, 08-09-2017

Geliefde broeders en zusters, vandaag wil ik enkele woorden wijden aan Rom. 8:15 – *“Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreeze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!”*

In het bijzonder wil ik uw aandacht vragen voor het woordje Abba en hiermee bedoel ik zeker niet de gelijknamige Zweedse popgroep, die jaren geleden furore maakte.

In de oorspronkelijke Griekse grondtekst van het boek Romeinen werd het Hebreeuwse woord ‘abba’ ( אבא ) onvertaald opgenomen. Ik ben ervan overtuigd dat de Heilige Geest hier een speciale bedoeling mee had. Abba mag met ‘vader’ worden vertaald, zoals de verdere tekst ons leert.

De Here Jezus Christus kwam op aarde om de mens, die diep verloren was in zijn zonden, te redden van het eeuwige verderf in de hel. Dat was Zijn grote missie, zijn grote opdracht, waarin Hij glorieus slaagde door de zondesuld van de mens op Zich te nemen en Zelf voor de mens de rechtvaardige doodstraf aan het kruis van Golgotha te ondergaan. Jezus werd door God gezonden, omdat Deze de mens zo innig liefhad. Joh. 3:16 – *“Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in Hem gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.”*

In de opdracht die Jezus uitvoerde, was besloten dat Hij Gods grote Liefde voor de mens zou openbaren. En dat deed Jezus onder andere door één bijzondere Naam van God te openbaren, namelijk de Naam ‘Vader’.

God was (is) de Vader van Zijn eigen Zoon Jezus Christus, Die Hij naar de aarde zond om de mens te redden. En Jezus openbaarde dit ook. Jezus openbaarde niet alleen, dat Hij de Messias, de Christus, de Redder was, maar óók dat God Zijn Vader was. Maar het is dan zo ontzettend genadevol en volstrekt onbegrijpelijk, dat Jezus ook openbaarde dat God tevens de Vader is van allen, die Hem hebben aangenomen en in Hem geloven en daardoor opnieuw zijn geboren (wedergeboren) uit water en geest (Joh. 3:3,5,7).

Israël, het Joodse volk, kende God met name als Elohiem (de Schepper God), als Jahweh (de grote IK BEN DIE IK BEN), als El Shaddaï (God de Almachtige) en meer van zulke heerlijke namen, maar eigenlijk nauwelijks als God de Vader. Er zijn maar weinig zodanige schriftplaatsen in het Oude Testament te vinden, maar bijvoorbeeld wél in Ps. 68:6 en Jes. 63:16. Er staat in dit verband over Jezus echter een heerlijke profetie in Ps. 89:27-28. Geschreven staat, dat Hij Degene is, Die God Mijn Vader zal noemen. Ja, Jezus is beslist Degene, Die God als Vader aan Zijn volk openbaart. Dát is de profetie: *“Hij zal Mij noemen: Gij zijt mijn Vader! mijn God, en de Rotssteen mijns heils! Ook zal Ik Hem ten eerstgeborenen Zoon stellen, ten hoogste over de koningen der aarde.”*

In de evangeliën komen we dan ook regelmatig verhalen en gebeurtenissen tegen waarin Jezus God aanduidt met Vader. En komt hiermee de volgende gelijkenis van Jezus niet in een helderder licht te staan? Kreeg deze nu niet een veel diepere dimensie voor de Joodse discipelen van Jezus en ook voor ons? Matth. 7:9-11 – *“Of wat mens is er onder u, zo zijn zoon hem zou bidden om brood, die hem een steen zal geven? En zo hij hem om een vis zou bidden, die hem een slang zal geven? Indien dan gij, die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven dengenen, die ze van Hem bidden!”* (NB, in gelijke zin Luk. 11:9-13)

Wat een openbaring door Jezus! Hij openbaarde aan het Joodse volk, dat zij Gods kinderen zijn en God hun Vader. Zoals ook in Joh. 1:12 staat geschreven: *“Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven;”* Jezus openbaarde ook aan het Joodse volk, dat zij met God als hun Vader een innige relatie mogen onderhouden, waarin zij als Zijn kinderen vrijmoedig met hun

behoefden en verlangens tot Hem mogen komen. En Jezus maakte duidelijk, dat God als hun eigen Vader graag hun behoeften en verlangens wil vervullen en het ook zal doen. Hallelujah!

Nu wij dit hebben geleerd, wil ik met u terugkeren naar Rom. 8:15 – *“Want gij hebt niet ontvangen den Geest der dienstbaarheid wederom tot vreze; maar gij hebt ontvangen den Geest der aanneming tot kinderen, door Welken wij roepen: Abba, Vader!”*

Ik wil nu iets dieper ingaan op het gebruikte Hebreeuws. Abba werd vertaald met vader. Maar wist u dat ‘vader’ in het Hebreeuws eigenlijk ‘av’ ( אב ) is? En dat ‘abba’ ( אבא ) eigenlijk ‘pappa’ betekent? De Heilige Geest maakt duidelijk, dat God de Vader onze Pappa is, met Wie wij een innige relatie vader – zoon/dochter mogen onderhouden en tot Wie wij met al onze problemen en behoeften mogen naderen.

Geliefde broeders en zusters, God is geen boeman die met een knuppel gereed staat om ons te straffen en te slaan. Hij wil zo graag dat wij als Zijn eigen kinderen tot Hem komen. Zoals Hebr. 10:19-22 onderwijst, mogen wij op grond van Jezus’ gestorte Bloed vrijmoedig en in geloof komen: *“Dewijl wij dan, broeders, vrijmoedigheid hebben, om in te gaan in het heiligdom door het bloed van Jezus, Op een versen en levenden weg, welken Hij ons ingewijd heeft door het voorhangsel, dat is, door Zijn vlees; En dewijl wij hebben een groten Priester over het huis Gods; Zo laat ons toegaan met een waarachtig hart, in volle verzekerdheid des geloofs, onze harten gereinigd zijnde van het kwaad geweten, en het lichaam gewassen zijnde met rein water.”*

Moge onze Pappa in de hemel u en mij deze week zegenen. Amen.