

VAN AANGEZICHT TOT AANGEZICHT HJM Sales, 24-07-2015

Geliefde broeders en zusters, door de zonde is Gods aangezicht verborgen voor de mens. Wandelde de eerste mens nog samen met God in het paradijs, vóór Zijn aangezicht, ná zijn ongehoorzaamheid was die innige relatie verbroken. Lees Gen. 3:8-10 en 4:14-16.

Maar God kon geen vrede hebben met die situatie. Ondanks hun zondige inborst had Hij de mensen lief. God werkte aan Zijn plan tot verlossing van de mensen door het Kruisoffer van Zijn geliefde Zoon Jezus Christus. Een plan tot herstel van de relatie. U kent het allen!

Ik wil echter met u naar Abraham. Wat zei God tegen hem, die in de bijbel ook de vader van alle gelovigen wordt genoemd? Hij zei in Gen. 17:1-2 – “.....: *Ik ben God, de Almachtige! Wandel voor Mijn aangezicht, en zijt oprecht! En Ik zal Mijn verbond stellen tussen Mij en tussen u, en Ik zal u gans zeer vermenigvuldigen.*”

Wie voor Gods aangezicht wandelt en oprecht is, mag in een verbond met God treden en mag overvloedig vruchtbaar worden. Abraham kende de Wet niet. De Joodse Wet was er toen nog niet! Maar Abraham vertrouwde in God en had Hem lief. En zijn geloof in Gods beloften en in Gods leiding werd hem tot rechtvaardigheid gerekend. Ja, de Here God verkondigde aan Abraham zelfs het Evangelie en hij geloofde. En door dat geloof kon Abraham voor Gods aangezicht wandelen en kwam er een innige relatie tot stand. En ook aan ons wordt ons geloof in Jezus tot rechtvaardigheid gerekend. Gelovigen in Jezus worden daarom in de bijbel tevens aangeduid als Abrahams kinderen.

Gal. 3:6-9 – *“Gelijkerwijs Abraham Gode geloofd heeft, en het is hem tot rechtvaardigheid gerekend; Zo verstaat jij dan, dat degenen, die uit het geloof zijn, Abrahams kinderen zijn. En de Schrift, te voren ziende, dat God de heidenen uit het geloof zou rechtvaardigen, heeft te voren aan Abraham het Evangelie verkondigd, zeggende: In u zullen al de volken gezegend worden. Zo dan, die uit het geloof zijn, worden gezegend met den gelovigen Abraham.”*

Rom. 4:20-25 – *“En hij (hjms: Abraham) heeft aan de belofenis Gods niet getwijfeld door ongelooft; maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer; En ten volle verzekerd zijnde, dat hetgeen beloofd was, Hij ook machtig was te doen. Daarom is het hem ook tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven, dat het hem toegerekend is; Maar ook om onzentwil, welken het zal toegerekend worden, namelijk dengenen, die geloven in Hem, Die Jezus, onzen Heere, uit de doden opgewekt heeft; Welke overgeleverd is om onze zonden, en opgewekt om onze rechtvaardigmaking.”*

Als we dan nu vervolgen met Rom. 5 te lezen, dan zien we het grote wonder dat zich heeft voltrokken door ons geloof. Door Jezus, Die de straf voor onze zonden heeft gedragen en nu de grote, hemelse Hogepriester is, hebben wij nu de toegang tot God de Vader en mogen voor Zijn aangezicht staan. Face tot face! En Jezus is onze Middelaar, Die onze zaak bepleit. Óók als wij tot Hem komen met de noden van de gemeente. Rom. 5:1-2 – *“Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij (hjms: met) God, door onzen Heere Jezus Christus; Door Welken wij ook de toeleiding (hjms: toegang) hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan, en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods.”*

Geliefde broeders en zusters, net als Abraham mogen wij voor Gods aangezicht staan. Zoals ook Mozes ooit voor Gods aangezicht wandelde (Deut. 34:10). En in geloof mogen wij daar de noden van de gemeente neerleggen. Juist daarom mogen wij dan ook roemen in de verdrukkingen, die onze karakters positief veranderen. Het woord “roemen” komt van het Griekse “*kau'chaomai*”, dat in zekere zin “*pochen, maar wel met een zekere verheuging*” betekent. Zoals een klein jochie pocht, dat zijn grote, sterke broer hem beslist zal helpen!

Rom. 5:3-4 – *“En niet alleenlijk dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende, dat de verdrukking lijdzaamheid werkt; En de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop;”*
We kunnen en mogen ons hierin verheugen. Want als het ons te zwaar wordt, is daar steeds weer die vaste geloofszekerheid dat wij voor Gods aangezicht mogen komen en dat Jezus, de Hogepriester, onze zaak zal bepleiten (Hebr. 10:19-23). Ja, daarin mogen wij roemen!

Moge de Heiland u en mij deze week overvloedig zegenen. Amen.